



De kinderen van Maria of de meimaand, doorgebracht in de beoefening van Maria's deugden

<https://hdl.handle.net/1874/236347>

mm 13327

Vak 89

ELS. | 2.

I MARIA

OF

DE MEIMAAND,

DOORGEBRACHT

IN DE BEOEFENING VAN

MARIA'S BEUGDEN

DOOR

EEN KIND VAN MARIA.

VIERDE DRUK.



53

DEES

kerk.



GOUDKORRELS.

1	Kleine Maand van den H. Joseph...	f 0,10
2	" " van Maria	- 0,10
3	" " van het H. Hart.....	- 0,10
4	Leve Maria.....	- 0,10
5	De burger Zouaven.....	- 0,05
6	Geestelijke Leiddraad.....	- 0,05
7	Herinnering aan het Christ. Huisgezin.	- 0,05
8	Het Vagevuur en de Hemel op den Kruisweg overwogen.....	- 0,10
9	Aan den voet des Altaars.....	- 0,10
10	Oefening van Godsvr. tot den H. Jozef.	- 0,05
11	De H. Jozef en het Kind, dat zich tot de Eerste H. Communie voorbereidt ..	- 0,15
12	De Vriendenstem.....	- 0,05
13	Kruisweg voor en na de H. Communie	- 0,10
14	De Godsvr tot den Engelbewaarder.	- 0,10
15	Vergeef ons onze schulden.....	- 0,10
16	Jesus in het Tabernakel	- 0,15
17	Bloempjes ter eere van Maria vergaard.	- 0,05
18	Laten wij tot het Tabernakel gaan.	- 0,05
19	Een week in het H. Hart van Jesus...	- 0,05
20	Korte bemerkingen op eenige grond- waarheden van het H. Evangelie	- 0,05
21	Komt allen tot mij! het H. Hart van Je- sus wil ons onderrichten en troosten	- 0,05
22	Maria is uwe Moeder.....	- 0,05
23	Aan de voeten van Maria	- 0,05
24	Hebt de waarheid lief.....	- 0,05
25	Vlucht de Ledigheid.....	- 0,05
26	Het Kruisteeken	- 0,10
27	De Bruid van Jesus.....	- 0,10
28	Kleine maand November, Allerzielen.	- 0,10
29	" " December	- 0,10

De Kinderen van Maria 53

OF

DE MEI MAAND,

DOORGEBRACHT

IN DE BEOEFENING VAN
MARIA'S DEUGDEN

DOOR

EEN KIND VAN MARIA.

VIERDE DRUK.



BREDA,

Snelpers Boek- en Muziekdrukkerij.
EDUARD VAN WEES,

IMPRIMATUR.

HOEVEN, 31 Martii 1872.

C. van der Veeken,
Libr. Censor.

MAAND VAN MARIA.

EERSTE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keert uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Vrees des Heeren.

Maria had een afkeer van de minste vlek die aan God kon mishagen.

Oefening. — Vrees de zonde meer dan alle kwaad. — Vlucht alle gelegenheden tot zonde, en al wat u tot zonde brengen kan. Denk dikwijls aan uwe nitersten (dood, oordeel, hel) en in eeuwigheid zult gij niet zondigen.

(Eecl. VII. 40.)

Schietgebed. — O Maria, mijne lieve Moeder, bekom mij de vrees des Heeren.

Z. H. Pius VII heeft vergund aan allen die de Maand van Maria vieren:

300 dagen afluut voor elken dag der maand, *vollen afluut* op den dag dat men te communie gaat.

Bemering.

Opdat gij de *Vrees des Heeren* moget bekomen, waartoe uwe lieve Moeder Maria u hier uitnoodigt, overdenk bij u zelve dat de *Vrees des Heeren* eene gave is van God den H. Geest, welke men door het gebed bekomt; daarom zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebedje, en doe nu en dan de volgende verzuchting tot God den H. Geest:

Verzuchting tot God den Heiligen Geest om de gave van Vrees des Heeren te bekomen.

Kom, o Geest der Vreeze Gods! maak mijn hart deelachtig aan de heilzame kinderlijke vrees, opdat ik U, mijn God en Heer, altijd voor oogen hebbe en dat ik mij zorgvuldig wachte, voor alles waardoor ik aan de reinste oogen van uwe opperste Majesteit zou kunnen mishagen. Amen.

Onze Vader — Wees gegroet.

MAAND VAN MARIA.

TWEEDE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keert uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Leedwezen over de zonden.

Maria beweende gedurig, *niet hare zonden* (want zij had er nooit bedreven), maar onze zonden en die van alle menschen.

Oefening. — Dikwijls overdenken de boosheid der zonde, waardoor men God vergramt en Jezus Christus op nieuw kruist. — Zich trachten op te wekken tot een goed berouw als men te biechten gaat. — Dikwijls zeggen: O mijn Jesus, het is mij leed dat ik u vergramd heb.

Schietgebed — O Maria, bekom mij een waar *leedwezen over mijne zonden*.

Z. H. Pius VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen aflat voor elken dag der maand, *vollen aft.* op den dag dat men te communie gaat.

Bemering.

Opdat gij een waar *leedwezen over uwe zonden* moget bekomen, waartoe uwe lieve Moeder Maria u hier nitnoodigt, zeg dikwijls door den dag het hier achter staande schietgebedje. Tracht daarenboven zoo goed mogelijk de Smarten van Maria te vereeren hetgeen een krachtig middel is om de gratie te bekomen van te leven en te sterven in gevoelens van een waarachtig berouw, want:

Jezus heeft eene bijzondere genade beloofd aan hen die de Smarten van Maria zullen vereeren. Men leest in *Pelbart (Stellar, Lib 3 p. 43.)* dat de heilige Joannes Evangelist de teedere Moeder Maria nog eens verlangende te zien na hare Hemelvaart, verscheen Zij hem vergezeld van Jezus, en toen hoorde hij Maria bijzondere genaden vragen aan haren goddelijken Zoon voor allen die devotie zonden hebben tot hare Smarten. Jezus stond hare vraag toe en beloofde Haar; 1. dat al wie zijne goddelijke Moeder zou aangeroepen hebben door hare Smarten verzekerd zou zijn van voor zijn dood ware boetvaardigheid te doen over zijne zonden; — 2. dat hij niets zou te vreezen hebben van de kwellingen en benauwdheden die ons gewoonlijk overvallen in ons laatste uur; — 3. dat hij gedurende zijn leven het lijden van Jesus Christus zoude indachtig blijven om er de vruchten van te verzamelen in den hemel; — 4. eindelijk, dat Maria de meesteres zou zijn van degenen welke Haar aldus vereerd hebben en dat Zij over hen zou kunnen beschikken volgens haren wil.

(H. Alphonsus de Liguori, Serm. der Zeven Weeën.)

MAAND VAN MARIA.

DERDE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld nitoodigt

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Versterving.

Maria deed strenge boetvaardigheid, zij vastte, zij waakte, zij leed veel met Jesus om te voldoen voor de zonden der menschen.

Oefening. — De gebodene vastendagen der heilige Kerk gaarne onderhouden. — Gaarne lijden koude, hitte, honger, dorst, lastigen arbeid, ziekten en pijnen, tot voldoening zijner zonden. — 's Zaterdagse eene versterving doen ter eere van de allerheiligste Maagd Maria.

Schietgebed — O Maria, mijne lieve Moeder, bekom mij den geest van versterving.

Z. H. Pius VII heeft verleend aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen aflat voor elken dag der maand, *vollen afl* op den dag dat men te communie gaat.

Bemering.

Opdat gij den *geest van versterking* moget bekomen, waartoe uwe lieve Moeder Maria u hier uitnoodigt, zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebedje. — Tracht daarenboven aandacht te geven op de bewegingen van uw hart, om met den bijstand van Maria, uwe kwade geneigdheden en slechte gewoonten tegen te gaan, en, om hierin des te zekerder te gelukken, gewen u aan het dagelijksch onderzoek van uw geweten.

Dit onderzoek wordt op het einde van den dag gedaan en geschiedt op de volgende wijze:

1. Bedank God voor zijne weldaden.
2. Smeek Hem door de voorspraak van Maria dat Hij u uwe zonden doe kennen en verfoeien.
3. Overloop al de uren van den dag, het eene na het andere, en onderzoek vervolgens al uwe gedachten, woorden en werken.
4. Vraag God, door de voorspraak van Maria, vergiffenis over uwe zonden.
5. Maak het voornemen van u, met de gratie Gods en den bijstand van uwe Moeder Maria, te beteren, en eindig met te bidden een *Onze Vader* en *Wees gegroet*.

MAAND VAN MARIA.

VIERDE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen Jengd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Rechtzinnigheid.

Alle leugentaal en geveinsdheid is tegenstrijdig aan den Heiligen Geest die de geest der waarheid is, en bedroeft de heilige Harten van Jezus en Maria.

Oefening. — Wacht u van alle leugentaal. Vermijd alle geveinsdheid ten opzichte van uwen biechtvader.

Schijngebed. — O Maria, bestier mijne tong om altyd openhartig en rechtzinnig te zijn.

Z. H. Pius VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen afflaat voor elken dag der maand, *vollen afl.* op den dag dat men te communie gaat.

Opdracht.

van zich zelve aan de allerheiligste Maagd Maria.

O groote, o verhevene, o glorierijke Koningin! Maagd zonder vlek, Onbevleete Maria! teedere, medelijdende en goede Moeder! Koningin van hemel en van aarde! van uit den schoot der onuitsprekelijke glorie waarmede de Heer U omgeeft gewaardig U een oogslag op mij te slaan, en aanvaard mijne akte van opoffering. Heden en voor altijd, in de tegenwoordigheid van mijn Engelbewaarder, van den H. Joseph, van mijne heilige Patronen en van geheel het hemelsch hof, kies ik U voor mijne Oppervorstin, mijne Voorspreekster en mijne Moeder, mijn verlangen is van U te beminnen, U te dienen en uwe deugden na te volgen. Moeder! zoete Moeder, allerbeminnelijkste Moeder, ontvang mij voor altijd onder het getal uwer kinderen, wees in mijne gedachten, in mijne woorden, in mijne werken, opdat alle oogenblikken mijns levens, alle mijne voetstappen, door uwe moederlijke goedheid bestierd, niets anders tot doelwit hebben dan den wil van God, de navolging van uw leven, en de heiligmaking mijner ziel. O Maria, goede en teedere Moeder. Ik geef mij aan U, ik offer u mijn hart, gedoog dat ik het late rusten op het uwe opdat Gij het aangenaam zoudt maken aan God en aan U. O Maria in 't gevaar verdedig mij, in de bekoring versterk mij, in het lijden troost mij, in mijn leven bescherm mij, bij mijnen dood sta mij bij, naar den hemel geleid mij, om U daar te bedanken. U te loven, U te beminnen, en met U, de allerheiligste Drievuldigheid, gedurende alle eenwigheid. Amen.

NB. Het is zeer aan te bevelen, deze akte van opdracht dikwijls te vernieuwen.

MAAND VAN MARIA.

VIJFDE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groet haar zeggende driemaal het *wees gegroef*, om de hieronder aangewezen dengd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagt te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Ootmoedigheid.

Maria, hoewel het verhevenste aller schepselen, was gedurig in haren NIET verzonken en als zij verkozen werd tot de hoogste waardigheid van Moeder Gods, noemde zij zich de dienstmaagd des Heeren. Zij heeft altijd de vernedering en de verachting gezocht en bemind.

Oefening. — Aanzie u als den slechtsten van alle menschen, die verdient van iedereen veracht te worden. — Stel u altijd op de laatste plaats en spreek nooit van u zelve. — Aanvaard met blijdschap de berispingen die men u doet en alle vernederingen die u overkomen.

Schietgebed. — O Maria, mijne lieve Moeder, bekom mij de ware ootmoedigheid.

Z. H. Pius VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren :

300 dagen aflaat voor eiken dag der maand, *vollen afl.* op den dag dat men te communie gaat

Bemerking.

Opdat gij de deugd van *ootmoedigheid* moget bekomen, waartoe uwe lieve Moeder Maria u hier uitnoodigt, zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebedje, en zeg nu en dan het volgende

G E B E D.

O Jezus, die gezegd hebt; »*Leer van Mij dat ik zachtmoedig en ootmoedig van harte ben,*» ik belijd voor uw aanschijn dat ik de verworpenste zondaar ben onder de menschen; er is niemand zoo ondankbaar en ontrouw als ik, ik ken en bemin slechts de aarde en *mijn eigen* zelve. O mijn genadige God, ik ben niet waardig dat ik den hemel aanschouwe, veel minder dat ik daarin kome,— ik ben, o Heer, door mijne zonden mismaakter dan al de melaatschen. O Maria, mijne Moeder, Gij die de *ootmoedigheid* van Jesus zoowel hebt nagevolgd, draag zorg dat uw kind zich-zelve kenne en dat het God kenne, dat het altijd en overal moge uitoefenen die schoone deugd van *Ootmoedigheid*, die het kenmerk is der kinderen Gods.

MAAND VAN MARIA.

ZESDE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet* om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Zachtmoedigheid.

Is Jesus de zachtmoedigste geweest van alle menschen? Maria was een volmaakt voorbeeld van zachtmoedigheid: nooit kwam een bitter woord uit haren mond. Zij zweeg als Zij en haar goddelijken Zoon mishandeld werden.

Oefening. — Verdraag met zachtmoedigheid de gebreken van den evenmensch. — Berisp nooit met bitterheid. — Zwijg wanneer uw gemoed door gramschap ontsteld is.

Schietgebed. — O Maria, maak dat ik zachtmoedig en ootmoedig van harte zij.

Z. H. PIUS VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen aflat voor elken dag der maand *vollen afl.* op den dag dat men te communie gaat.

Bemering.

Opdat gij *zachtmoedig* en *ootmoedig* van harte moget worden, naar het voorbeeld van uwe lieve Moeder Maria, zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebedje en zeg nu en dan het volgende

G E B E D.

O Jesus, die gezegd hebt, »*Leer van Mij dat ik zachtmoedig en ootmoedig van harte ben,*» ik belijd voor uw aanschijn dat ik de verworpenste zondaar ben onder de menschen; er is niemand zoo ondankbaar en zoo ontrouw als ik, ik ken en bemin slechts de aarde en mijn eigen zelven. O mijn genadige God, ik ben niet waardig dat ik den hemel aanschouwe, veel minder dat ik daarin kome, — ik ben, o Heer, door mijnezonden mismaakter dan al de melaatschen. O Maria, mijne Moeder, Gij, die de zachtmoedigheid en ootmoedigheid van Jesus zoo wel hebt nagevolgd, draag zorg dat uw kind zich-zelven kenne en dat het God kenne, dat het altijd en overal moge uitoefenen die schoone deugden van *zachtmoedigheid* en *ootmoedigheid*, die het kenmerk zijn der kinderen Gods.

MAAND VAN MARIA.

ZEVENDE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld nitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is

Verduldigheid.

Maria was verduelig in alle moeielijkheden en bitterheden; zij stoud kloekmoedig aan den voet van 't kruis.

Oefening. — Wees verduelig in ziekte, lijden en tegenspoed, en denk aan den schoonen hemel, — lijd verduelig de dorheden en beproevingen welke God u overzendt, verdraag ook met geduld het ongelijk dat u van de menschen wordt aangedaan.

Schietgebed. — O Maria! door uwe smarten maak mij verduelig.

Z. H. PIUS VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen aflat voor elken dag der maand, *vollen afl.* op den dag dat men te communie gaat

Bemering.

Opdat gij de dengd van *verduldigheid* moget bekomen, waartoe uwe lieve Moeder Maria u hier uitnoodigt, zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebedje. — Tracht daarenboven eene ware devotie te oefenen tot de Smarten van Maria, hetgeen een krachtig middel is om den geest van verduldigheid te bekomen, want hoe aangenaam het aan God is en hoe voordeelig voor ons dat wij de smarten van Maria vereeren blijkt uit het volgende :

Jezus Christus verscheen eens aan de gelukzalige Veronica Binasco, haar zeggende deze woorden :
„*Mijne dochter, de tranen die men stort ter eere van mijn bitter lijden zijn Mij lief, maar dewijl Ik mijne Moeder bemin met eene oneindige liefde, zoo is de overweging welke men doet van de smarten die Zij leed bij mijnen dood Mij ook zeer dierbaar.*”
(Ap. Boll. 13 Jan.)

Er werd nog geopenbaard aan de heilige Elisabeth maagd van de Orde der Benedictijnessen, dat de Heer vier bijzondere gratien beloofd heeft aan die godsvrucht zullen hebben tot de smarten van Maria. 1. dat zij die Maria aanroepen door hare Smarten zullen verdienen boetvaardigheid te doen over hunne zonden alvorens te sterven; — 2. dat de Heer hen zal troosten in hunne benauwdheden en bijzonder in het uur des doods; — 3. dat Jezus Christus zijne Passie zal drukken in hun geheugen en in hun hart; — 4. dat Hij de macht gegeven heeft aan Maria om alle de gratiën te bekomen die Zij zal begeeren ten voordeele van hen die *devotie tot hare Smarten* zullen oefenen. (Getrokken uit de werken van den Eerw. Pater Boone.)

MAAND VAN MARIA.

ACHTSTE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Armoede.

Maria heeft de deugd van armoede bemind, zij was arm in kleding, arm in voedsel, arm in woning.

Oefening. — Zijt gij rijk, onthecht uw hart van de aardsche goederen, want gij zult niets medenemen bij uwen dood, en geeft milde aalmoezen — Zijt gij arm, verdraag met Jesus, Maria en Joseph, uwe armoede.

Schietgebed. — O Maria, mijn lieve Moeder, geef mij dat ik arm van geest mag zijn.

Z. H. Pius VII heeft vergund aan allen die de Maand van Maria vieren:

300 dagen aflaat voor elken dag der maand, *vollen afl.* op den dag dat men te communie gaat.

Bemering.

Opdat gij den geest van armoede moget bekomen, waartoe uwe lieve moeder Maria u hier uitnoodigt, zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebedje; tracht ook den staat van armoede en de arme menschen te achten en te beminnen, ter liefde van Jezus, Maria en Joseph, en zeg nu en dan het volgende:

GEBED TOT MARIA

als Moeder en voorbeeld der armen.

O Moeder, overzoete Moeder, teerhartige troosteres en zekere bijstand van het lydend menschedom, och! verdubbel uwe moederlijke zorgen in deze dagen van druk, en gewaardig de armen te ondersteunen op de smartelijke baan welke zij moeten doortrekken. Moedig hen aan, hun toonende de krib, de zweepen, de doornen, de nagelen en het kruis van Jezus, als nog den bitteren lijdenskelk dien Hij tot den bodem geledigd heeft en waaraan Gij ook zoo ruim gedronken hebt. Ontdek hun ook achter den Calvarieberg de opkomende zon van den eenwigen dag, waar de tranen zullen opgedroogd zijn. Bid o goede Moeder opdat God zich gewaardige het getal der liefdadige zielen te vermeerderen. Dat Hij zegene en beware al degenen die zich toewijden aan de hulp der noodlijdenden, — dat Hij in de rampzaligen zich herinnere al het goed wat zij aan de minste der zijnen gedaan hebben, — dat zij verdienen door de armen eens gebracht te worden in de hemelsche woning, om daar met hen te leven en de onvergankelijke goederen te genieten welke God bereid heeft voor degenen die Hem beminnen bovenal en den evenmensch als zich-zelven. Amen.

MAAND VAN MARIA.

NEGENDE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keert uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Gehoorzaamheid.

Maria was onderdanig aan den heiligen Joseph, en Jesus, de eeuwige wijsheid, was gehoorzaam aan Maria en Joseph.

Oefening. — Onderwerp gaarne uw eigen oordeel en uw eigen wil aan hen die u in Gods plaats bestieren, — wees in alles onderdanig aan uwe ouders en oversten, — gehoorzaam blindelings aan uwen biechtvader gelijk aan Jesus Christus zelve.

Schietgebed. — O Maria! mijne lieve Moeder, deel mij uwen geest van gehoorzaamheid mede.

Z. H. PIUS VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen aflat voor elken dag der maand, *vollen aft.* op den dag dat men te communie gaat.

Opdracht

van zich-zelfen aan de allerheiligste Maagd Maria.

O groote, o verhevene, o glorieijke Koningin, Maagd zonder vlek, Onbevleete Maria. Teedere, medelijdende en goede Moeder, Koningin van hemel en van aarde, van uit den schoot der onuitsprekelijke glorie waarmede de Heer U omgeeft, gewaardig U een oogslag op mij te slaan, en aanvaard mijne Akte van offering. Heden en voor altijd, in de tegenwoordigheid van mijnen Engelbewaarder van den H. Joseph, van mijne heilige Patrouen en van geheel het hemelsch Hof, kies ik U voor mijne Oppervorstin, mijn Voorspreester en mijne Moeder: mijn verlangen is U te beminnen, U te dienen en uwe dengden na te volgen. Moeder, zoete Moeder, allerbeminnelijkste Moeder, ontvang mij voor altijd onder het getal uwer kinderen, wees in mijne gedachten, in mijne woorden, in mijne werken, opdat alle de oogenblikken mijns levens, alle mijne voetstappen, door uwe moederlijke goedheid bestierd, niets anders tot doelwit hebben dan de wil van God, de navolging van uw leven, en de heiligmaking mijner ziel. O Maria, goede en teedere Moeder, ik geef mij aan U, ik offer U mijn hart: gedoog dat ik het late rusten op het nwe, opdat Gij het aangenaam zoudt maken aan God en aan U. O Maria, in het gevaar, verdedig mij, in de bekoring versterk mij, in het lijden troost mij, in mijn leven bescherm mij, bij mijnen dood sta mij bij, naar den hemel geleid mij; om U te bedanken, U te loven, U te beminnen, en met U de allerheiligste Drievuldigheid gedurende alle eenwigheid. A.

NB. Het is geraadzaam deze Akte van Opdracht dikwijls te vernieuwen.

MAAND VAN MARIA.

TIENDE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Zuiverheid.

Maria deed belofte van zuiverheid op den ouderdom van drie jaren. Zij beminde de zuiverheid zóózeer dat zij liever zou verzaakt hebben aan de waardigheid van Moeder Gods dan aan de zuiverheid.

Oefening. — Aanzie de zuiverheid als den grootsten schat dien gij bezit, en vermijd alles wat u dien schat zou kunnen ontrooven — Daarom beschouw nooit onzuivere boeken, schriften of beelden, — spreek nooit een oneerbaar of dubbelzinnig woord, en luister daar nooit naar, — vermijd alle gemeenschap met ongelijke personen.

Schietgebed. — O Maria, bewaar in mij den grooten schat der zuiverheid.

Z. H. PIUS VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen allaat voor elken dag der maand, vollen af, op den dag dat men te communie gaat.

Bemering.

Opdat gij de dengd van zuiverheid, waartoe uwe lieve Moeder Maria u hier uitnoodigt, moget bekomen en bewaren, zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebedje en tracht de volgende Oefening van godsvrucht tot Maria godvruchtig te onderhouden.

Zeg dagelijks het volgend gebed.

O mijne Oppervorstin, o mijne Moeder, ik draag mij gansch aan U op; om U mijne verknoctheid te betuigen wijd ik U heden toe mijne oogen, mijne ooren, mijnen mond, mijn hart, gansch mij zelve. Wilt ik U alzo toebehoor, o mijne goede Moeder, bewaar mij, bescherm mij als uw god en eigendom.

En doe in oogenblikken van bekoring de volgende verzuchting tot Maria:

Verzuchting in bekoring

O mijne Oppervorstin, o mijne Moeder, gedenk dat ik U toebehoor. Bewaar mij, bescherm mij als uw goed en eigendom.

Bij Decreet van den 5 Augustus 1851 heeft Z. H. PIUS IX, 100 dagen Aflaat vergund aan de geloovigen die 's morgens en 's avonds na de engelsche Groetenis het bovenstaande gebed godvruchtig lezen, alsook een *vollen Aflaat*, eens per maand, aan degenen die hetzelfde al de dagen van de maand lezen, en daarenboven een *Aflaat van 40 dagen* aan hen die in de bekoringen de bovenstaande kleine verzuchtingen tot Maria doen.

MAAND VAN MARIA.

ELFDE DAG.

Kind van' Maria! zoodra gij ontwaakt keert uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Zedigheid en goed voorbeeld.

Maria was een voorbeeld van zedigheid, het was genoeg Maria te aanschouwen om tot God getrokken te worden.

Oefening. — Stel u dikwijls voor oogen de stichtende zedigheid van de Moeder Gods. — wees zedig in uwe oogen, zedig in uwe kleeding, zedig in uwe houding en al uwe manieren, — tracht iedereen door uw goed voorbeeld en zedig gedrag tot God te trekken.

Schietgebed. — O Maria, leer mij zedig zijn gelijk gij en iedereen door mijn voorbeeld stichten.

Z H. PIUS VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren :

300 dagen aflat voor elken dag der maand, *vollen afl.* op den dag dat men te communie gaat.

Bemering.

Opdat gij de dengd van zedigheid en goed voorbeeld moget bekomen, waartoe uwe lieve Moeder Maria u hier uitnoodigt, zeg dikwijls de drie volgende Gebeden, opdat Maria u bescherme in de beoefening der heilige deugden en voornamelijk in de deugd van zuiverheid.

Drie Gebeden met drie wees gegroeten aan Maria.

Ik vereer U uit geheel mijn hart; o allerheiligste Maagd, boven alle Engelen en alle Heiligen des hemels, als de Dochter van den Hemelschen Vader, en ik wijd U mijne ziel met al hare krachten, —
Wees gegroet, enz.

Ik vereer U uit geheel mijn hart, o allerheiligste Maagd, boven alle Engelen en alle Heiligen des hemels, als Moeder van den Eenigen Zoon, en ik wijd U mijn lichaam met al mijne zinnen. —
Wees gegroet, enz.

Ik vereer U uit geheel mijn hart, o allerheiligste Maagd, boven alle Engelen en alle Heiligen des hemels, als de welbeminde Bruid van den Heiligen Geest, ik wijd U mijn hart met al zijne genegenheden, en ik bid U dat Gij mij van de allerheiligste Drievuldigheid zoudt bekomen alle de gratiën die mij noodig zijn ter zaligheid. —

Wees gegroet, enz.

NB. 100 dagen Aflaat iedermaal dat men de drie bovenstaande gebeden met den Wees gegroet godvruchtig zal bidden. (LEO XII, Rescript van 21 October 1823.)

MAAND VAN MARIA.

TWAALFDE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Eerbied voor het huis van God.

Maria verscheen met den diepsten eerbied in den tempel.

Oefening. — Als gij in de kerk komt, verlevendig uw Geloof, en denk dat Jesus Christus waarachtig tegenwoordig is in het allerheiligste Sacrament. — Zie nooit rond in de kerk en praat nooit in het huis van God. — Zoo dikwijls gij voorbij eene kerk gaat buig uw hoofd en zeg: *Geloofd zij Jesus Christus.*

Schietgebed. — O Maria, mijne lieve Moeder, doordring mij met eerbied voor het huis van God

Z. H. Pius VII heeft vergoed aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen afslaat voor elken dag der maand, *vollen oft.* op den dag dat men te communie gaat.

Bemering.

Opdat gij altijd met dien waren *eerbied voor het huis van God* moget bezielde zijn, waartoe uwe lieve Moeder Maria u hier uitnoodigt, tracht de *gave van Godsvrucht* te bekomen en te bewaren, en doe te dien einde dikwijls de volgende kleine verzuchting tot God den Heiligen Geest.

Verzuchting tot God den Heiligen Geest om de gave van godsvrucht te bekomen.

Kom, o Geest van Godsvrucht! beweeg mijn hart tot ware aandacht en tot eene heilige liefde jegens God, mijnen Heer, opdat ik Hem altijd in de aandacht zoeken, in deze liefde vinde, en eeuwig moge bezitten. Amen.

Onze Vader. — Wees gegroet.

MAAND VAN MARIA.

DE RTIENDE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groot Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welke beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Eerbied voor den heiligen Naam van God.

Maria had grooten eerbied voor den heiligen Naam van God, Zij sprak den Naam van haren goddelijken Zoon Jesus nooit uit dan met den grootsten eerbied.

Oefening. — Laster nooit den heiligen Naam van God, — neem de heilige Namen Jesus en Maria niet ijdel in den mond, — werk zooveel gij kunt aan de uitroeiing der godslastering, en hoort gij God lasteren, belet het, of zeg ten minste: *Geloofd zij Jesus Christus.*

Schietgebed. — O Maria! maak dat ik uwen naam en dien van Jesus altyd met eerbied uitspreke.

Z. H. PIUS VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen aflaat voor elken dag der maand, *vollen afl.* op den dag dat men te communie gaat.

Bemerking.

Opdat gij grooten eerbied voor den heiligen Naam van God moget bekomen, waartoe uwe lieve Moeder Maria u hier uitnoodigt, zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebed. — Tracht ook dikwijls met godvruchtigheid en een rouwmoedig hart den volgenden *Lofzang* te zeggen tot herstelling van den grooten smaad die God aangedaan wordt door de godslastering.

LOFZANG.

Gezegend zij God.

Gezegend zij zijn heilige Naam.

Gezegend zij Jesus Christus, ware God en ware mensch.

Gezegend zij de Naam van Jesus.

Gezegend zij Jesus Christus in 't allerheiligste Sacrament des Altaars.

Gezegend zij de hoogverhevene Moeder Gods, de Allerheiligste Maagd Maria.

Gezegend zij de Naam van Maria, Maagd en Moeder.

Gezegend zij God in zijne Engelen en in zijne Heiligen.

Een jaar Aflaat elken keer dat men den bovenstaanden Lofzang godvruchtig bidt. (PIUS VII, Rescript van 23 Juli 1801.)

MAAND VAN MARIA.

VEERTIENDE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keert uw hart tot uwe Moeder en groet Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hierronder aangewezen deugd te bekomen, tot welke beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is

Verachting van het menschelijk opzicht.

Maria heeft nooit noch de menschen, noch de bespotting der wereld gevreesd.

Oefening. — Denk nooit: Wat zullen de menschen zeggen? maar: Wat zal Jesus en Maria hiervan oordeelen? Laat nooit eenig goed werk na, zooals biecht, communie, kruisweg, enz. uit opzicht van de menschen. — Spreek of doe nooit kwaad uit vrees van bespot te worden

Schietgebed — O Maria! bekom mij de gaaf van sterkte, om altijd het menschelijk opzicht onder de voeten te treden.

Z. H. PIUS VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen aflagt voor elken dag der maand, *vollen afl.* op den dag dat men te communie gaat.

Bemering.

Opdat gij de gaaf van *sterkte* moget bekomen, die noodig is om in alle omstandigheden het *menschelijk opzicht* te kunnen verachten, zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebedje, — vraag ook dikwijls de kostelijke gaaf van *sterkte*, door de volgende verzuchting tot God den Heiligen Geest.

*Verzuchting tot God den Heiligen Geest
om de gave van sterkte te bekomen.*

Kom, o Geest van sterkte, geef kracht aan mijn hart, houdt het in de oprechtheid te midden van alle verwarring en wederwaardigheden, verleen mij moed en sterkte tegen alle booze aanvallen mijner vijanden, opdat ik nooit door hen overwonnen worde en dat ik U, die mijn hoogste goed zijt, nooit trouweloos verlate. Amen.

Onze Vader. — Wees gegroet.

MAAND VAN MARIA.

VIJFTIENDE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keert uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hierouder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Liefde tot den arbeid.

Het leven van Jesus, Maria, Joseph, was verdeeld tusschen het gebed en den arbeid, zij hebben zich onderhouden van het werk hunner handen.

Oefening. — Bemint den arbeid die eigen is aan uwen staat, — heilig uwen arbeid door hem te vereenigen met den arbeid van Jesus, Maria en Joseph, — vermijd allen drift en bekommernis in het werken, en word niet ongeduldig, noch mismoedig, als het werk niet goed vooruitgaat.

Schietgebed. — O Maria! leer mij werken gelijk Gij en den arbeid beminnen.

Z. H. PIUS VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen aflaat voor elken dag der maand, *vollen afl.* op den dag dat men te communie gaat.

Opdat gij de *liefde tot den arbeid* moget bekomen, waartoe uwe lieve Moeder Maria u hier uitnoodigt, zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebedje. — Vergeet nooit 's morgens uw werk, pijnen en moeielijkheden (want elken dag brengt zijne kruisen mede) aan God op te dragen door de handen van Maria. Zoo doende, zult gij iederen dag eenen oogst van verdiensten vergaderen voor het eeuwig leven, en de moederlijke bijstand van Maria zal u altijd vergezellen.

Gebed van den Heiligen Stanislaus tot de Allerheiligste Maagd Maria, om haar zijn werk op te dragen.

Ik draag U op, o mijne lieve Moeder, mijnen arbeid en mijne pijnen, mijnen geest en mijn hart, — aanvaard die zwakke hulde van mijnen eerbied en mijne liefde jegens U, en wil ze opdragen aan Jesus Christus, uw goddelijken Zoon en mijn Zaligmaker. Amen.

MAAND VAN MARIA.

ZESTIENDE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is

Liefde tot den evenmensch.

Naarmate dat Maria God beminde, beminde Zij de menschen om God en trachtte hun alle goed te bewijzen.

Oefening. — Beschouw in alle menschen de kinderen van God en de kinderen van Maria, — oordeel niet, noch spreekt ooit tegen de liefde. — vergeef alle ongelijk, en doe goed aan alle menschen.

Schietgebed. — O Maria, maak dat ik alle menschen beminne met eene christelijke liefde.

Z. H. PIUS VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren :

800 dagen afaat voor elken dag der maand, *vollen afl.* op den dag dat men te communie gaat.

Bemering.

Opdat gij de deugd van *liefde tot den evenmensch* moget bekomen, waartoe uwe lieve Moeder Maria u hier uitnoodigt, zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebedje. Draag daarenboven iederen morgen aan Maria het vast besluit op van in den dag niets te zeggen noch te doen tegen de liefde van uwen evenmensch. En wordt gij dan bekoord om te spreken of te handelen tegen de liefde, denk aan uw besluit en keer u inwendig tot Maria, zeggende: *Mijne lieve Moeder, help mij.* — Voelt gij dat in uw hart bitterheid of afgekeerdheid tegen den evennaaste begint te komen, bid een *Wees gegroet*.

Zoo doende, zult gij de deugd van liefde bekomen, zonder dewelke het onmogelijk is aan God te behagen, — gij zult den vrede des harten verwerven, die de grootste schat is welken men op deze wereld kan bezitten, — gij zult daarenboven het Hart van Maria op eene bijzondere wijze verheugen, Maria zal u erkennen voor haar waar kind en Zij zal u in alle omstandigheden, maar bijzonder in het uur des doods, laten ondervinden dat Zij uwe lieve Moeder is.

MAAND VAN MARIA.

ZEVENTIENDE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnodigt

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Liefde tot de Geloovige Zielen.

Maria, de Moeder van Barmhartigheid, die hare kinderen vergezelt door hare moederlijke bescherming gedurende hun leven, volgt hen tot over het graf, tot in de vlammen des vagevuurs en verlaat hen niet vooraleer Zij ze gebracht heeft tot in het verblijf der eeuwige rust

OEFENING. — Neem alle aflaten waar, welke toepasselijk zijn aan de zielen des vagevuurs — Doe dikwijls den kruisweg, hoor de heilige Mis, offer eene heilige Communie op tot lasenis van de geloovige zielen. — Als gij hoort dat iemand gestorven is, zeg dan: Dat zijne ziel ruste in vrede

SCHIETGEBED. — O Maria, ik offer U op al de voldoeningen van mijne goede werken tot lasenis der geloovige zielen.

Z. H. PIUS VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen affaat voor elken dag der maand, vollen afl. op den dag dat men te communie gaat.

Opdracht.

Opdat gij een waar medelijden moget bekomen met den toestand van de Geloovige Zielen des Vagevuurs en eene groote begeerte om ze te hulp te komen door gebeden en goede werken, waartoe uwe lieve Moeder Maria u hier nitnoodigt, denk dikwijls aan de onuitsprekelyke pijnen die de zielen in het Vagevuur lijden, en waarvan de heilige Augustinus zegt: *dat alle de pijnen die men op deze wereld lijdt mogen beschouwd worden als genorgens, in vergelyking met de minste pijnen welke de zielen lyden in het Vagevuur.* — Als gij dus iets te lijden hebt, of als gij andere menschen ziet lijden, denk dat dit alles nog niets is, vergeleken bij de pijnen des Vagevuurs, en denk dat gij u waarschijnlijk toch ook eens zult bevinden in die plaats van tormenten waar nu alreeds zoovelen zuchten van uwe bloedverwanten, uwe kennissen en vrienden. Daarom tracht de Zielen des Vagevuurs te helpen zooveel gij kunt, want als men in dit leven medelijden heeft met die zielen en ze tracht te hulp te komen, mag men vastelyk vertrouwen dat men op eene bijzondere wijze zal geholpen en vertroost worden als men zich ook eenmaal bevindt in die plaats van zuivering, *waar niemand zich-zelven meer helpen kan.*

MAAND VAN MARIA.

ACHTTIENDE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keer uw hart tot nwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hierouder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is

IJver tot de zaligheid der Zielen.

Zoo lief heeft Maria de wereld gehad dat Zij haar eenigen Zoon heeft ten beste gegeven tot zaligheid der zielen en om Hem te laten terven aan het kruis

OEFENING — Denk dikwijls na wat de zielen aan Jezus en Maria gekost hebben en hoe schrikkelijk het is eeuwig in de hel te branden, — doe al wat gij kunt om zondaars te bekeeren en zielen zalig te maken, — laat u inschrijven in het Aartsbroederschap van het Onbevleete Hart van Maria, en bid dikwijls een Wees gegroet, tot bekeering der zondaars

SCHIETGEBED. — O Maria, bekom mij een grooten zielenijver

Z. H. PIUS VII heeft vergund aan allen die de Maand van Maria vieren;

300 dagen aflagt voor elken dag der maand *vollen afl.* op den dag dat men te communie gaat.

Bemering.

Opdat gij een grooten ijver tot de zaligheid der zielen moget bekomen, waartoe uwe lieve Moeder Maria u hier uitnoodigt, zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebedje, en denk dat Maria u als toespreekt:

Mijn kind, gij die de Meimaand toeheiligt, zuiver vooral uw hart door eene goede biecht, versterk uwe ziel door de heilige Communie, verdubbel uwen ijver om goede werken te doen, bezoek de zieken, geef aalmoezen, onderwijs de onwetenden, bid veel voor de bekeering der zondaren, offer dagelijks uwe werken uwe kruisen en pijnlijkheden aan Jesus op door mijne tusschenkomst, en gij zult den overvloedigen zegen des hemels doen nederdalen over de Heilige Kerk, over uw Vaderland en over uwe ziel, — gij zult hierdoor mijn moederlijk Hart verblijden en mijn bijzondere bijstand zal u nooit ontbreken.

MAAND VAN MARIA.

NEGENTIENDE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen dengd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld nitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Geloof.

Maria geloofde aan de profeten. Zij geloofde aan het woord van den Engel. Eva, met geloof te geven aan de slang bracht den dood in de wereld. — Maria, met geloof te geven aan den Engel, bracht de zaligheid voort.

OEFENING. — Geloof vastelijk en neem blindelings aan zonder onderzoek, zonder twist, al wat God veropenbaard heeft en de heilige Kerk ons voorhoudt te gelooven, — zeg dikwijls en voornamelijk in de bekeringen: Mijn God ik geloof al wat Gij veropenbaard hebt, — heb schrik van alle lezingen en samenspraken tegen het Geloof, tegen de priesters en den Godsdienst.

SCHIETGEBED. — O Maria, bekom mij een levendig geloof.

Z. H. PIUS VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen aflat voor elken dag der maand, *vollen afl.* op den dag dat men te communie gaat.

Bemerking.

Opdat gij dat levendig *Geloof* moget bekomen en bewaren waartoe onze lieve Moeder Maria u hier uitnoodigt, zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebed. — Tracht ook dikwijls de volgende kleine verzuchting tot God den H. Geest op te zenden om de *gave des verstands* te bekomen:

Kom, o Geest des verstands, verlicht mijne ziel, opdat ik de geheimen der zaligheid door het Geloof erkenne en dezelve recht ter harte neme, en dat ik eindelijk in uw licht het eeuwig Licht moge zien, en geraken moge tot de volkomene erkenning van U, als ook van den Vader en den Zoon. Amen.

Onze Vader. — Wees gegroet.

MAAND VAN MARIA.

TWINTIGSTE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groet haar zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen dengd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagt te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Hoop.

Maria verwachtte niets van de schepselen, noch van hare eigene verdiensten, maar steunde geheel en al op de gratie van God, op wien zij al haar betrouwen gesteld had.

Oefening. — Geef u nooit over aan de kleinmoedigheid of het mistrouwen, — betrouw veel op Jesus die voor u zijn Bloed heeft vergoten, — betrouw veel op Maria: Zij kan voor u van Jesus alles verkrijgen.

Schietgebed. — O Maria Gij zijt al mijne hoop.

Z. H. Pius VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen aflat voor elken dag der maand, *vollen aft.* op den dag dat men te communie gaat.

Bemering.

Wijd u zelve geheel en al toe aan uwe lieve Moeder Maria door de volgende opdracht. Zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebedje en wees verzekerd, als gij u tracht te gedragen als een waar kind van Maria en uwe Moeder getrouw blijft, al is het dat gij uit zwakheid nog al eens valt en hervalt, dat Maria u de eeuwige zaligheid en alle goed zal bezorgen, zoo naar ziel als naar lichaam, zoo voor den tijd als voor de eeuwigheid.

Opdracht van zich-zelve aan de allerheiligste Maagd Maria.

Heilige Maria, Moeder Gods en Maagd, ik verkies U heden voor mijne Moeder, mijne Beschermster en mijne Voorspreekster; ik neem vastelijk voor, U nooit te verlaten, nooit iets tegen uwe eer te zeggen of te doen, noch te gedoogen dat iets door mijne onderdanen tegen dezelve gedaan worde.

Ik smEEK U dan, ontvang mij voor uwen eeuwigen dienaar (uwe eeuwige dienares), sta mij bij in alle mijne werken en verlaat mij niet in het uur mijns doods.

Maria, wees altijd mijne Moeder, ik zal altijd uw kind trachten te zijn. Amen.

NB. Het is raadzaam deze Akte van Opdracht dikwijls te hernieuwen,

MAAND VAN MARIA.

EEN EN TWINTIGSTE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groot Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Liefde tot God.

Maria heeft God meer bemind dan alle menschen, engelen en heiligen te zamen.

Oefening — Denk dikwijls dat God u van alle eeuwigheid bemind heeft, dat Hij hemel en aarde uit liefde tot u geschapen heeft, — denk met den H. Augustinus dat bloemen, planten, boomen, en alle schepselen, u toeroepen van God te beminnen, — verwek dikwijls door den dag eene akte van liefde, zeggende: Mijn God, ik bemin U.

Schietgebed — O Maria, doe mijn hart branden van liefde tot God.

Z. H. Pius VII heeft verleend aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen aflat voor elken dag der maand, *vollen afl* op den dag dat men te communie gaat.

Bemerking.

Opdat gij eene groote *liefde tot God* moget bekomen, richt dikwijls door den dag tot uwe lieve Moeder Maria het hierachter staande schietgebedje. Tracht ook dikwijls met een rouwmoedig hart te doen de volgende

Gebeden en Vragen.

O Vader, o Zoon, o Heilige Geest!

O allerheiligste Drievuldigheid, o Jesus, o Maria!

Gezegnede Engelen, Heiligen des Hemels. bekomt mij de volgende gratiën, die ik vraag door het dierbaar Bloed van Jesus Christus:

1. van altijd Gods wil te doen,
2. van altijd met God vereenigd te zijn,
3. van aan niets anders dan aan God te denken,
4. van God alleen te beminnen,
5. van alles voor God te doen,
6. van alleenlijk Gods gratie te zoeken,
7. van mij te heiligen alleen voor God,
8. van wel mijnen NIET te kennen,
9. van altijd meer en meer den Wil van mijoen God te kennen

Allerheiligste Maagd Maria, offer aan den Hemelschen Vader op het dierbaar Bloed van Jesus Christus, voor mijne ziel, voor de Zielen des Vagevuurs, voor de nood der Heilige Kerk, voor de bekeering der zondaren en voor geheel de wereld.

Dan zegt men 3 *Glorie zij den Vader* ter eere van 't dierbaar Bloed van Jesus, een *Wres gegroet* tot Maria, Moeder van Smarten, en eenmaal; *Dat de Zielen des Vagevuurs door de barmhartigheid Gods in vrede rusten.*

NB. 300 dagen afaat eenmaal daags te verdienen. (LEO XII, Rescr. 3 Maart 1827.)

MAAND VAN MARIA.

TWEE EN TWINTIGSTE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *wes gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Liefde tot den gekruisten Jesus.

Maria droeg den gekruisten Jesus en zijne wonden altijd diep in haar hart geprent.

Oefening. — Overweeg dikwijls het bitter lijden van Jesus, en lijd gaarne iets uit liefde van den gekruisten Jesus, — bezie dikwijls het kruisbeeld en denk aan de vijf bloedige Wonden van Jesus, bijzonderlijk in bekoringen, — volg Maria dikwijls op den kruisweg en vergeet ook hare smarten niet.

Schietgebed. — O Maria, moeder der smarten, prent de wonden van den gekruisten Jesus diep in mijn hart

Z H. Pius VII heeft vergund aan allen die de Maand van Maria vieren :

300 dagen aflat voor elken dag der maand, *collen afl.* op den dag dat men te communie gaat

Bemerking.

Opdat gij eene groote liefde moget bekomen tot den gekruisten Jesus, waartoe nwe lieve Moeder Maria u hier nitnoodigt, zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebedje. — Vereer het bitter lijden van Jesus met dikwijls godvruchtig den Heiligen Kruisweg te maken, welke oefening ten zeerste wordt aangeraden door onze Moeder de H. Kerk, want Paus BENEDICTUS XIV, in zijne breve *Cum tanta* van 30 Augustus 1751, zegt het volgende :

„Onder de oefeningen van godsvrucht die ons „het lijden, het kruis en den dood van Onzen Heer „Jesus Christus doen overwegen, als zijnde het „krachtigste middel wat bestaat om de zondaars „te bekeeren, om de lauwe zielen varig te maken „en om de rechtvaardigen meer en meer te „heiligen, is het doen van den kruisweg eene der „voornaamste.”

De Pauzen hebben daarenboven aan deze Oefening groote Aflaten vergund, want als men bij het doen van den Heiligen Kruisweg *het lijden van Jesus Christus, onzen Zaligmaker, overdenkt en de 14 statiën een voor een afgaat* (voor zooveel de menigte van het volk die den kruisweg doet of de bekrompenheid der plaats waar de 14 statiën opgericht zijn het toelaten kan men winnen) *alle de aflaten die de Pauzen reeds vergund hebben aan de geloovigen die in persoon de heilige plaatsen van Jeruzalem bezoeken.*

Mgr PRINZIVALLI (Verzameling van Gebeden en Oefeningen waaraan aflaten vergund zijn, 1871.)

MAAND VAN MARIA.

DRIE EN TWINTIGSTE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggend drie-maal het *wees gegroet*, om de hierouder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld nitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Liefde tot Jesus in het heilig Sacrament

Maria, na de Hemelvaart van Jesus Christus, aan het hoofd der eerste Christenen, had grooten ijver en liefde tot Jesus Christus in het allerheiligste Sacrament des Altaars en Zij ontviug Hem dikwijls in de heilige Communie.

OPFENING — Doe dagelijks, als ge kunt, een bezoek aan het allerheiligste Sacrament des Altaars, en woon 's Zondags het Lof bij, — nader dikwijls tot de heilige Communie. en vergeet nooit, na de heilige Communie ten minste een kwartier uurs Jesus Christus te bedanken, — heb groote godsvrucht tot het heilig Hart van Jesus, en tracht te herstellen de oneer welke aan dat heilig Hart wordt aangedaan in het allerheiligste Sacrament des Altaars.

SCHIETGEBED — O Maria, maak dat Jesus in het allerheiligste Sacrament gekend, geëerd en bemine worde.

Z. H. PIUS VII heeft vergund aan allen die de Maand van Maria vieren :

300 dagen aflat voor elken dag der maand, vollen afl. op den dag dat men te communie gaat.

Bemering.

Opdat gij het hart moget vertroosten van uwe lieve Moeder Maria, die u uitnoodigt tot eene *grootte liefde tot Jesus in het Allerheiligste Sacrament*, zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebedje. Tracht daarenboven alle Donderdagen van het jaar iets te doen volgens uwe devotie om Jesus-Christus te bedanken voor de onbegrijpelijke weldaad der instelling van het Allerheiligste Sacrament.

Het is om de geloovigen hiertoe aan te zetten dat Z. H. PIUS VII de volgende Aflaten heeft vergund:

1. *Vollen afaat* als men op Wittendonderdag, hetzij in 't openbaar, hetzij in 't bijzonder, een uur zal doorbrengen met de eene of andere godvruchtige oefening te verrichten om onzen Heere Jesus Christus te danken voor de Instelling van het heilig Sacrament, en dat men biechte en op dien dag of wel op eenen dag van de volgende week tot de heilige Communie nadere.
2. *300 dagen afaat* op alle de andere Donderdagen van het jaar, mits men diezelfde oefening van godsvrucht zal verrichten met een rouwmoedig hart.

Mgr. PRINZIVALLI. (Verzameling van Gebeden en Oefeningen waaraan aflaten verleend zijn, 1871.)

MAAND VAN MARIA.

VIER EN TWINTIGSTE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keert uw hart tot uwe Moeder, en groet haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Geest des Gebeds.

Nooit heeft iemand op aarde zoo volmaakt als Maria het gebed van den Zaligmaker volbracht: *Men moet altijd bidden en nooit ophouden* (Luc. XVIII: 1.) Maria veropenbaarde ook aan de heilige Elisabeth dat zij geene deugd zonder een onophoudelijk gebed verkregen heeft.

OEFENING — Vergeet nooit 's morgens en 's avonds, voor en na het eten, te bidden, — hoor dagelijks eene heilige Mis, als het uwe bezigheden toelaten, en bid dagelijks uw Rozenhoedje, — bid somtijds een wees gegroet door den dag en in de bekoring zeg: Jesus, Maria, Joseph, staat mij bij.

SCHIERGEBED. — O Maria, bekom mij den geest van gebed.

Z. H. PIUS VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen aflat voor elken dag der maand, *vollen afl.* op den dag dat men te communie gaat.

Bemering.

Opdat gij den *geest van Gebed* moget bekomen, waartoe uwe lieve Moeder Maria u hier uitnoodigt, zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebedje.

Richt ook dikwijls tot God den Heiligen Geest de volgende kleine verzuchting.

Verzuchting tot God den Heiligen Geest van de gave van wetenschap te bekomen.

Kom, o *Geest van Wetenschap*, leidt mijne weetgierigheid, opdat ik niets trachte te weten of te kennen wat mij schadelijk of onnuttig zij, — geef mij een waren ijver om mijne plichten van godsdienst en de plichten van mijnen roep beter te leeren kennen en te beoefenen, — leer mij ook hoe ik dezelve zal vervullen op eene wijze welke U behagelijk is.

Onze Vader. — Wees gegroet.

MAAND VAN MARIA.

VIJF EN TWINTIGSTE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Zuiverheid des Harten.

Het onbevleete Hart van Maria was onthecht van alle aardsche zaken, en was geheel aan God.

Oefening. — Onderzoek dikwijls uw hart of het niet aan het een of het ander schepsel gehecht is, — breek alle aangekleefdheid kloekmoedig af welke u belet geheel aan Jesus Christus te zijn, — waak over uw hart, opdat er geene kwade genegenheid inkome, en doe 's avonds een klein onderzoek van conscientie.

Schietgebed O Maria, door uwe Onbevleete Ontvangenis zuiver mijn hart en ziel.

Z. H. PIUS VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen aflagt voor elken dag der maand, *vollen afl.* op den dag dat men te communie gaat

Opdracht

van zich-zelfen aan de allerheiligste Maagd Maria.

O groote, o verhevene, o glorieijke Koningin, Maagd zonder vlek, Onbevleete Maria. Teedere, medelijdende en goede Moeder, Koningin van hemel en van aarde, van nit den schoot der onuitsprekelijke glorie waarmede de Heer U omgeeft, gewaardig U een oogslag op mij te slaan, en aanvaard mijne Akte van offering Heden en voor altijd, in de tegenwoordigheid van mijnen Engelbewaarder van den H. Joseph, van mijne heilige Patrouen en van geheel het hemelsch Hof, kies ik U voor mijne Oppervorstin, mijn Voorspreester en mijne Moeder: mijn verlangen is U te beminnen, U te dienen en uwe deugden na te volgen. Moeder, zoete Moeder, allerbeminnelijkste Moeder, ontvang mij voor altijd onder het getal uwer kinderen, wees in mijne gedachten, in mijne woorden, in mijne werken, opdat alle de oogenblikken mijns levens, alle mijne voetstappen, door uwe moederlyke goedheid bestierd, niets anders tot doelwit hebben dan de wil van God, de navolging van uw leven, en de heiligmaking mijner ziel. O Maria, goede en teedere Moeder, ik geef mij aan U, ik offer U mijn hart: gedoog dat ik het late rusten op het uwe, opdat Gy het aangenaam zoudt maken aan God en aan U. O Maria, in het gevaar, verdedig mij, in de bekoring versterk mij, in het lijden troost mij, in mijn leven bescherm mij, bij mijnen dood sta mij bij, naar den hemel geleid mij; om U te bedanken, U te loven, U te beminnen, en met U de allerheiligste Drievuldigheid gedurende alle eenwigheid. A.

NB. Het is geraadzaam deze Akte van Opdracht dikwijls te vernieuwen.

MAAND VAN MARIA.

ZES EN TWINTIGSTE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groot Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Ingekeerdheid.

Maria bracht haar leven door in de eenzaamheid, en oefende zich in het inwendig leven.

Oefening. — Vlucht de onnoodige gesprekken en bezoeken, en bemin de eenzaamheid. — leg u toe op het inwendig leven onder de bestiering van den heiligen Joseph, — vermijd het overtollig spreken, hooren en zien, en maak u, naar het voorbeeld van de heilige Catharina van Senen, eene bidplaats in uw hart, alwaar gij u met Jesus, Maria en Joseph, vereenigd houdt.

Schietgebed. — O Maria, leer mij naar uw voorbeeld inwendig met Jesus verkeerem.

Z. H. PIUS VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen aflat voor elken dag der maand. *colien afl.* op den dag dat men te communie gaat.

Bemering.

Opdat gij den geest van ingekeerdheid, waartoe uwe lieve Moeder Maria u hier uitnoodigt, moget bekomen en bewaren, zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebedje.

Richt ook dikwijls tot God den Heiligen Geest de volgende kleine verzuchting.

Verzuchting tot God den Heiligen Geest om de gave van raad te bekomen.

Kom, o Geest van Raad, sta mij bij in alle bezigheden van dit ongestadig leven, neig mijn hart tot het goed, schrik het af van het kwaad, leid mij in alle twijfelachtige gevallen. opdat ik op den rechten weg moge wandelen door het getrouw onderhouden uwer geboden, en dat ik alzoo het gewenschte doel der eenwige zaligheid moge bereiken. Amen.

Onze Vader — Wees gegroet.

MAAND VAN MARIA.

ZEVEN EN TWINTIGSTE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keert uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Tegenwoordigheid Gods.

Maria wandelde gedurig in Gods tegenwoordigheid.

Oefening. — Denk dat God tegenwoordig is op alle plaatsen en dat Hij ons overal ziet, in de duisternis als in het licht, — zeg dikwijls tot u zelve, maar bijzonderlijk in bekoringen; God ziet mij, — verhef uw hart van tijd tot tijd door den dag tot God door een klein schietgebed.

Schietgebed — O Maria, laat mij altijd in Gods tegenwoordigheid wandelen.

Z. H. Pius VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen afsaat voor elken dag der maand, *vollen ofl.* op den dag dat men te communie gaat.

Opdracht.

van zich zelven aan de allerheiligste Maagd Maria.

O groote, o verhevene, o glorierijke Koningin! Maagd zonder vlek, Onbevleete Maria! teedere, medelijdende en goede Moeder! Koningin van hemel en van aarde! van uit den schoot der onuitsprekelijke glorie waarmede de Heer U omgeeft gewaardig U een oogslag op mij te slaan, en aanvaard mijne akte van opoffering. Heden en voor altijd, in de tegenwoordigheid van mijn Engelbewaarder, van den H. Joseph, van mijne heilige Patronen en van geheel het hemelsch hof, kies ik U voor mijne Oppervorstin, mijne Voorspreekster en mijne Moeder, mijn verlangen is van U te beminnen, U te dienen en uwe deugden na te volgen. Moeder! zoete Moeder, allerbeminnelijkste Moeder, ontvang mij voor altijd onder het getal uwer kinderen, wees in mijne gedachten, in mijne woorden, in mijne werken, opdat alle oogenblikken mijns levens, alle mijne voetstappen, door uwe moederlijke goedheid bestierd, niets anders tot doelwit hebben dan den wil van God, de navolging van uw leven, en de heiligmaking mijner ziel. O Maria, goede en teedere Moeder. Ik geef mij aan U, ik offer u mijn hart, gedoog dat ik het late rusten op het uwe opdat Gij het aangenaam zoudt maken aan God en aan U. O Maria in 't gevaar verdedig mij, in de bekoring versterk mij, in het lijden troost mij, in mijn leven bescherm mij, bij mijnen dood sta mij bij, naar den hemel geleid mij, om U daar te bedanken. U te loven, U te beminnen, en met U, de allerheiligste Drievuldigheid, gedurende alle eeuwigheid. Amen.

NB. Het is zeer aan te bevelen, deze akte van opdracht dikwijls te vernieuwen.

MAAND VAN MARIA.

ACHT EN TWINTIGSTE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groot Haar, zeggende driemaal het *wes gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Zuiverheid van Meening.

Maria deed alles wat aan God aangenaam was, en had geen ander inzicht in al hare gedachten, woorden en werken, dan de glorie van God.

Oefening. — Hetzij gij eet, hetzij gij drinkt, hetzij gij iets anders doet, doet alles tot Gods meerdere eer en glorie (I Cor. X: 31), offer 's morgens al uwe gedachten, woorden en werken op, tot Gods meerdere eer en glorie, — vernieuw van tijd tot tijd, voor uwe bijzonderste werken, de goede meening, zeggende: Mijn God, ik wil dit werk doen uit liefde tot U tot uwe meerdere eer en glorie.

Schietgebed — O Maria, mijne lieve Moeder, leer mij alles doen tot meerdere eer en glorie van God

Z. II. PIUS VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen aflat voor elken dag der maand, *vollen afl.* op den dag dat men te communie gaat.

Bemerking.

Opdat gij de *zuiverheid van meening*, waartoe uwe lieve Moeder Maria u hier uitnoodigt, moget bekomen en bewaren, zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebedje.

Verzuchting tot God den Heiligen Geest om de gave van wijsheid te bekomen.

Kom, o *Geest van Wijsheid*, maak mij aan de gave van wijsheid deelachtig, opdat ik bij al mijne werken een zuiver inzicht moge hebben, dat ik de aardsche goederen slechts in zoover waardeere als zij mij tot zaligheid strekken, en dat ik dezelve niet anders gebruike dan tot uwe eer, mijn welzijn en het welzijn van mijnen evenmensch. Geef dat ik de hemelsche goederen boven alles zoeker. Toon mij ook de middelen waardoor ik dezelve bekomen en eeuwig bezitten moge. Amen.

Onze Vader. — Wees gegroet.

MAAND VAN MARIA.

NEGEN EN TWINTIGSTE DAG.

Kind van Maria! zoo!ra gij ontwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *weers gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Gelijkvormigheid met Gods wil.

Maria was in alles aan Gods wil onderworpen: zij had geen wil dan den wil van God.

Oefening. — Denk altijd! dat geen blad valt van den boom, geen haar van uw hoofd, zonder Gods voorzienigheid, en dat God, die oneindig wijs en oneindig goed is, ons niets zal laten overkomen dan hetgeen strukt tot ons meerder welzijn — In ziekte, tegenspoed, afsterven van vrienden, en andere moeijelikheden, zeg altijd: Heer, dat uw Wil geschiede. — Tracht ook in alles wat gij onderneemt Gods wil te volbrengen.

Schietgebed — O Maria, maak dat mijn wil altijd met den wil van God overeenkome.

Z. H. Pius VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen aflaat voor elken dag der maand *vollen afl.* op den dag dat men te communie gaat.

Bemering.

Opdat gij de deugd van *gelijkvormigheid met Gods wil* moget bekomen, waartoe uwelieve Moeder Maria u hier uitnoodigt, zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebedje; en doe uit geheel uw hart de volgende Opdracht:

Opdracht van zich-zelfen aan God, getrokken uit de Oefening van den II Ignatius de Loyola.

Ontvang, o Heer, gansch mijne vrijheid: gewaardig U mijn geheugen, mijn verstand en mijnen wil te aanvaarden. Alles wat ik heb of bezit hebt Gij mij milddadig medegedeeld; ik breng U dit alles weder, en geef het zonder uitzondering aan uwen wil en aan uwe bestiering over. Ik smEEK U, vergun mij slechts uwe liefde en uwe gratie, dan ben ik rijk genoeg, en niets anders zal ik begeeren.

O Maria, mijne Moeder, ik bid U dat Gij deze mijne opdracht aan den goeden God zoudt willen aanbieden, opdat zij door uwe tusschenkomst waardig worde om van de goddelijke Majesteit aanvaard en verhoord te worden.

NB. Het is raadzaam deze Opdracht dikwijls te vernieuwen.

MAAND VAN MARIA.

DERTIGSTE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij ontwaakt keert uw hart tot uwe Moeder, en groet Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet* om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

IJver tot de volmaaktheid.

Maria, hoe heilig zij ook was, tracht te dagelijks toe te nemen in heiligheid en volmaaktheid, zij was vol van gratie, en deze gratie heeft zij nooit verloren, noch verminderd, maar altijd vermeerderd.

Oefening. — Heb groote verlangens om aan te groeien in de deugd en volmaaktheid, — zijt getrouw aan uwe goede voornemens, en verlies nooit den moed om uwe fouten en gebreken te herstellen, — stel u dikwijls voor oogen het leven en de deugden van Jesus, Maria en Joseph, en tracht ze na te volgen.

Schietgebed. — O Maria, bid voor mij opdat ik, geluk Gij, dagelijks voortgang make in de deugd.

Z. H. Pius VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren:

300 dagen aflat voor elken dag der maand *vollen aflat* op den dag dat men te communie gaat.

Bemerking.

Opdat gij den *ijver tot de volmaaktheid* moget bekomen, waartoe uwe lieve Moeder Maria u hier uitnoodigt, zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebedje. — Wees te allen tijde ijverig om aan de Heilige Sacramenten deel te nemen terwijl dit een van de grootste middelen is om voortgang te doen in de deugd en volmaaktheid.

Het is om de geloovigen daartoe op te wekken dat Z. H. Gregorius XIII de volgende aflaten vergund heeft:

1. *Afsaat* van 5 jaar iedermaal dat men op de feestdagen te biechten en te Communie gaat en bidt voor Z. H. den Paus
2. Als men de loffelijke gewoonte aanneemt van tot de H. Communie te naderen alle maanden, op de feesten van Onzen Heer, op de feestdagen van Onze-Lieve-Vrouw, van alle de Heilige Apostelen en van de Geboorte van den H. Joannes Baptista *iedermaal 10 jaren afsaat*
3. *Vollen afsaat* daarenboven *eens in 't jaar*, op den dag dat het voornaamste feest gevierd wordt van de plaats waar men woont, mits gebiecht hebbende, op dien dag te communiceeren en te bidden voor Z. H. den Paus.

Mgr. PRINZIVALLI, (Verzameling van Gebeden en Godvruchtige Oefeningen waaraan aflaten verleend zijn, 1871.)

MAAND VAN MARIA.

EEN EN DERTIGSTE DAG.

Kind van Maria! zoodra gij outwaakt keer uw hart tot uwe Moeder, en groot Haar, zeggende driemaal het *wees gegroet*, om de hieronder aangewezen deugd te bekomen, tot welker beoefening Zij u door haar voorbeeld uitnoodigt.

Nader met deze intentie en om de Onbevleete Maagd te eeren, tot de heilige Communie op den dag die u gevallen is.

Volharding.

Maria heeft volhard in het goede en in de liefde tot God tot den dood toe.

Oefening. — Tracht voornamelijk te volharden in den dienst van Maria, want al wie volhardt in den dienst van Maria zal volharden in den dienst van God, en zalig zijn, — wees standvastig in het onderhouden van uwe godvruchtige oefeningen, zooals meditatie, heilige Mis, rozenkrans, kruisweg en het ontvangen der heilige Sacramenten. — Laat nooit iet uit dorheid achter, maar doe altyd alles menzelfden ijver.

SCHIETGEBED. — O Maria, bekom mij de gaaf van sterkte, om altyd het menschelijk opzicht onder de voeten te treden.

Z. H. PIUS VII heeft vergund aan allen die de maand van Maria vieren :

300 dagen aflat voor elken dag der maand, vollen afl op den dag dat men te communie gaat

Bemerking.

Opdat gij door de voorspraak van uwe lieve Moeder Maria de gracie van volharding moget bekomen, zeg dikwijls door den dag het hierachter staande schietgebed. Tracht daarenboven geheel uw leven getrouw te onderhouden de volgende Oefening van godsvrucht tot Maria.

Dagelijks te zeggen het volgende gebed.

O myne Oppervorstin! o mijne Moeder! ik draag mij gansch aan U op, en om U mijne verknochttheid te betuigen wijde ik U heden toe mijne oogen, mijne ooren, mijnen mond, mijn hart, gansch mij zelve. Wijl ik U alzo toebehoor, o mijne goede Moeder bewaar mij, bescherm mij als uw goed en eigendom.

En doe in oogenblikken van bekoringen de volgende verzuchting tot Maria.

Verzuchting in bekoring.

O mijne Oppervorstin! o myne Moeder! gedenk dat ik U toebehoor, — bewaar mij, bescherm mij, als uw goed en eigendom

Bij decreet van 5 Aug. 1851 heeft Z. H. Pius IX 100 *dagen afluat* vergund aan de geloovigen die 's morgens en 's avonds na de Engel-che Groetenis met een godvruchtig en rouwmoedig hart gebeden te hebben, het bovenstaande gebed zeggen; alsook een *vollen afluat* aan hen die hetzelfde al de dagen van de maand, waarop zij waardig gebiecht en gecommuniceerd hebbende, eene openbare kerk bezoeken en aldaar eenigen tijd zullen bidden tot intentie van Z. H.; en daarenboven *een afluat van 40 dagen* aan hen die in de bekoring de bovenstaande verzuchting met een godvruchtig hart doen.

30	Kleine maand Januari.....	f 0,10
31	Vijftig vaderlijke liefdegiften van den H. Antonius van Padua.....	- 0.10
32	Kleine maand Februari.,.....	- 0.10
33	Kruisweg ter eere van het H. Aanschijn.	- 0.05
34	Met Jesus in zijn lijden.....	- 0.10
35	Testament van den H. Vader Franciscus.	- 0.10
36	Aan het Hart mijns Zaligmakers.....	- 0,10
37	Een Pareltje aan Maria's Kroon.....	- 0,15
38	Kleine maand April.....	- 0.10
39	Het leven in vereeniging met Maria	- 0.10
40	Kleine maand Juli.....	- 0.10
41	" " Augustus.....	- 0.10
42	" " September.....	- 0.10
43	" " October	- 0.10
44	Noveen H. Franciscus van Assisië.....	- 0.10

Inteekening op de geheele Serie

GOUDKORRELS.

Voor 1 Ex. eene reductie van.....	25 pCt.
" 10 " " " "	30 "
" 25 " " " "	40 "
Bij minstens 10 Ex. van eenzelfde werkje	20 "
" " 50 " " " " "	30 "
" " 100 " gesorteerd.....	40 "

Deze collectie wordt hoofdzakelijk uitgegeven met het oog op uitdeelingen in Congregatiën, Zondagscholen en andere godsdienstige instellingen voor de jeugd.

Zeer velen zijn hoogst nuttig om in grooten getale in de kath. huisgezinnen te worden verspreid.

BREDA

De Uitgever,

EDUARD VAN WEES.

De Galerij der Heiligen

verschijnt in *Seriën* van 10 Deelen.

Elk deel is op zich zelve compleet en be-
een geheel leven.

Elke serie kost bij intekening *f* 2,50
Afzonderlijke levens kosten 40 Cents

10 Ex. van een zelfde leven *f* 2,50.

De Eerste Serie bevat de volgende levens:

De H. Vincentius à Paulo. — De H. Francis
Xaverius. — De H. Benedictus. — De H. I
lomena. — De H. Catharina van Zweden.
De H. Antonius van Padua. — De H. Petr
Apostel. — De H. Cecilia. — De H. Jozef.
De H. Alphonsus Maria de Liguori.

In de Tweede Serie is verschenen:

De H. Elisabeth van Hongarije. — De
Aloysius van Gonzaga. — De H. Stanis
Kostka. — De H. Germana. — De H. Brigitta
De H. Genoveva — De H. Drie-Koningen.
De Gez. Margaretha Maria Alacoque. — De
Ben. Jos. Labre. — De H. Lodewijk, Kon
van Frankrijk.

In de Derde Serie.

De H. Ursula en hare elfduizend Maagden
Zuster Maria Bernard. — De H. Angela Merici
De H. Augustinus. — De H. Johanna Franc
Fremiot de Chantal. — De H. Philippus Ner
De H. Clara. — H. Maagd Maria — Marg
van het H. Sacrament. — O. H. Jesus Chris

In de Vierde Serie.

De Vaders der Woestijnen uit het Oost