



Extraordinaire Rotterdamse zee- en post-tijdingen : zijnde een oprecht verhaal van 't begin van den zeeslag tusschen de vloot van dezen staat tegen de macht des Engelschen konings

<https://hdl.handle.net/1874/20624>

Extraordinaire Rotterdamse Zee- en Post-tijdingen.

Zijnde een oprecht verhaal van 't begin van den Zeeflag tusschen de Vloot van den Staat tegen de Macht des Engelschen Konings.



Uit Rotterdam den 13. Junii.

D Een morgen heel vroeg is alhier aangekomen Kapitein van den ~~de~~ **de** ~~de~~ **de** / hebbende tot Helleboetsluis gebracht het Schip van den Ed. Heer van Geind / 't welk tusschen Donderdag en Vrijdag / door den Dander en quaad weder zeer schadeeloos is gemaakt / zoo dat zijn Edelheid tot zijn groot leetwoezen en misnoegen is genoodzaakt geweest met zijn meeste Volk ober te gaan op het Schip van den Valjanten en kloekmoedigen Kapitein Kucht Maximiliaan / welke de gene is die van de Schippers / tot Bergen in Noordwegen zich zoo manhaftig en trefselijk heeft gebzagen dat hij van de Ed. Mogende Heeren Gecommitteerde ter Admiraliteit tot Rotterdam tot Kapitein is gemaakt. Dezen Kapitein brenzt mede / dat op Vrijdag zijnde den 11 dezer onzes Lands Vloot zijnde ten halber Zee / dat is ten halben toege de Hollandse en Engesche kust op 27. Vademen ten anker leggende / ontrent ten 10. uren de Engelsche in 't gezicht hebben gekzeegen / die / ziende dat de onse door contrarie wind ten anker moesten blijven leggen en niet bij haar houden komen / zijn met haar gantsche Vloot en mer volle Zeilen tot de onse afgekomen / met meeninge / zoo het scheen dat ze de onse door haar stoutheid zouden verbaast maken en op de loep brenzen. Doch onse Vloot de Engelsche ziende afkomen / hebben terstond alle de Schepen hare Ankers afgehalet / de Zeilen bij gesmeten / haar gereet gemaakt en de Engelsche verbaast. De Zeeusche en Vriesche Schepen een Esquadje uit makende / hebben vier a vijf en twintig Engelsche van hare andere Schepen afgesneden / en na lang om de loef gedongen te hebben / is tusschen die twee harde partijen een schrikkelijk gevecht ontstaan / en eindelijk / Dat den Heer Admiraal de Ruitter den Engelschen Admiraal van de Roode Vlag aan Boord lag / en dat den voornoemden Engelschen Admiraal zijn onderschuit niet soude gebruiken / daar uit vermoed wierd dat hij veel Water in moest hebben. Hoe het vorder afgelopen is konde den voornoemden Kapitein noch niet weten.

Ontrent tusschen 10. en Elftuuren booz de Middag is hier gekomen een Post van Maaflands Sluis / welke ons een zeer goede Tijdinge mede brenzt / zeggende dat onzes Lands Vloot, verleden Vrijdag na de middag ten een uren, met de Engelsche in een zeer schrikkelijk gevecht zijn geraakt, hebbende de Zeeuwen en de Vriezen een Esquadre van 24. Engelsche Schepen van het gros van hare Vloot afgescheiden en zeer schrikkelijk vechtende het zelve op de vlucht gebracht.

Dat voorts de gantsche Vloot in 't slaan zijnde / Den Admiraal van de Roode Vlagge is in de grond geschoten en los neer gezonken, en den Admiraal van de Witte Vlagge van de onse genomen is, en dat de geheele Engelsche Vloot op de vlucht is: Maar dat den Heer Lieutenant Admiraal Tromps Schip alle zijn rond hout behalven de Bezaan mast is afgeschoten en tot voor de Maas gesleept is, zijnde dien Manhaften Zeeheld, met de meeste part van zijn Volk op een ander Schip over gegaan.

Ook dat het Schip van onzen Schout bij Nacht den Heer Johan van Nes, mede voor de Maas schadeeloos en zijn Fokkemast over boord zijnde, gekomen is. Welke met eenige van zijn Volk op het Schip Gorcum is overgegaan.

Nu op den Middag is hier gekomen den Broeder van den Heere Lieutenant Admiraal Aart van Nes, zijnde Lieutenant op het Schip van zijn Broeder den Heer Schout bij Nacht, welke met het voornoemde Schip, tot voor Goeree is gekomen, die ook meest al het zelve als gezien hebbende confirmeert, doch alzo het zelve Schip ten half twee uren na de Middag met de gantsche Vloot in een grouwelijk gevecht is geweest en alzo ontrent ten 4. uren zijn Fokkemast af en voort het Schip reddeloos is geschoten, genoodzaakt is geweest de zelve Vloot te verlaten, en alzo des Avonds, in 't dalen van de Zon daar is afgescheiden, latende als doen beide de Vloten noch in een sterk en geduurig gevecht, doch de Engelsche met haar gantsche Vloot op de vlucht, zettende Brand-Lijzeils, Blinden en alles wat baat doen konde bij. Hoe het vorder afgelopen is hopen wij Morgen uit de aankomende Galjoots of Advijs-Jachten te vernemen, zullen dan niet na laten de Liefhebbers het zelve mede te deelen.

N. 4302