



Het Pius-Lied

<https://hdl.handle.net/1874/233877>

mm 10377

319

H 6

20

**CENTRALE OUD-KATHOLIEKE
BIBLIOTHEEK**

Universiteits-bibliotheek, Utrecht





319.H20 5

HET PIUS-LIED.

IN HET LATIJN GEDICHT DOOR

Prof. M. SMIETS, K. Pr

Nederlandsche tekst

VAN

J. A. ALBERDINGK THIJM,

H. V. D. O. D. H. G.

Zestiende Druk.



TE AMSTERDAM,
bij C. L. VAN LANGENHUYSEN,
1871.

KORTE INLICHTINGEN VOOR JEUGDIGE ZANGERS:

Str. 1. *De landaard, van het Noorden tot het Zuiden, roemt Pius IX Koning.* Bij alle nationaliteiten (volken, onderscheiden door taal en zeden), erkent men, om het zeerst, den Paus als zijn (geestelijken) Koning.

Str. 2. *Aller Moeders Heilige Moeder:* namelijk (aan) de H. Kerk gaf God den Paus tot hoeder.

Str. 4. *Kolizee:* strijdperk, waarin de martelaars voor de dieren geworpen werden en thans somtijds kerkdienst gedaan wordt. *Bazilieken:* de oude romeinsche kerken.

HET PIUS-LIED.*

1.

Vader Pius,
dien de landaard
Koning roemt van Noord tot Zuid,
Draagt den waren
Eenheidsstandaart
Boven 't hoofd der volken uit.

Allen. Niet als dwingland
rukt hij nader;
Vrede en zegen spreidt zijn hand;
Steun der Wetten,
Vorsten-Vader,
Vrijheidsengel over 't land.

NB. Indien men niet ál de koepletten wil zingen, dan zinge men N^o 1, 2, 7, 8 en 9.

* De een- en meerstemmige Zangwijze, oorspronkelijk van den Heiligen Koningszoon Casimirus van Polen, is, met akkompaniëment van Orgel of Piano, en met bijvoeging van den latijnschen tekst en de vertalingen in Hollandsch, Duitsch en Fransch, verkrijgbaar bij den uitgever dezes. Prijs 50 c.

2.

Aller moeders
 Heilge Moeder,
 Vruchtbaar door gemarteld bloed,
 Gaf God-zelve
 hem als hoeder;
 Dat de Vaadren juichen doet.

Allen: Ja, langs aarde- en
 Hemelbanen
 Klinkt het lied van lof en dank.
 Vlucht dan, vreeze,
 vlucht, gij tranen,
 Voor bazuin- en harpeklank.

3.

Romes liefde
 loov' den herder!
 Burgers, juicht met vrouw en kind!
 Ziet, uw roem straalt
 telkens verder:
 Pius glanst de sterren blind.

Allen: Zaalge Stad, die
 zulk een Koning
 Mag bezitten in haar schoot!
 Prijs den Dierbre,
 cier zijn woning!
 Wijkt de Paus — 't is Romes dood.

4.

Kolizeën ,
 Bazilieken ,
 Rouwden diep en troosteloos ,
 Toen de Misdaad
 hare wicken
 Uitbreidde over 't rijk des Doods.

Allen : Uit Gaëta
 heft de balling
 Naar MARIA 't heilig oog:
 Binnen Romes
 oude omwalling
 Gloort weër Pius' zegeboog.

5.

's Pausen Throon en
 Staf ontzweven
 Over Petrus' Eeuwge Stad
 Nieuwe bloei en
 hooger leven ,
 Nu zij weër haar ziel bevat.

Allen : Brengt uw herder
 troost en hulde ,
 Wuift met palmen , Christenschaar !
 Om de smarten
 die hij duldde
 Als Belijder-Martelaar.

6.

Aan uw kleenen;
 breekt hij, vaders,
 Weêr het daaglijksch wijsheidsbrood!
 Frisscher bloed in
 hart en aders,
 Wordt weêr 't kunstrijk Rome groot.

Allen: Uit dien mond, zich
 vriendlijk nijgend,
 Spreekt Gods liefde en leiding weêr;
 Waereldwijzen
 Zitten zwijgend
 In bewondring bij hem neêr.

7.

Laat gekroonde
 roofzucht dringen
 In des Pausen hoftrezor:
 Heeft hij trouwe
 volgelingen —
 Vader heeft dan brood er voor.

Allen: Uit het hart van
 al zijn kindren
 Stroomt en bruist een gouden vliet:
 Hoop, Geloof
 noch Liefde mindren:
 Hemels dochters sterven niet.

Pius! brandpunt
 van de stralen
 Aller majesteit en deugd,
 Door Mariaas
 Zegepralen
 Hebt gij ons de ziel verheugd.

Allen: Ja, de Koning-
 zelf der glorie
 Heeft u 't kroonjuweel geboôn,
 Dat ge, in de ure
 der Viktorie,
 Vasthechte in de Maagdenkroon.

Kruis des kruices!
 lei de schreden
 Van ons leger, met uw hand;
 't Wil, door strijden
 en gebeden
 Naar het Eeuwig Vaderland.

Allen: Sterke God en
 Hemelheere,
 Die aan aarde en tijd gebiedt!
 Onze hoop en
 al onze eere
 Licht in Christus; elders niet.