



# Waarom en hoe Alva zijn bril verloor

<https://hdl.handle.net/1874/234535>

mm10935.

BR.1872.II.47.



# Waarom en hoe Alva zijn bril verloor.

WIJZE: *Io vivat.*

Op 1 April, op 1 April  
't Wordt juist driehonderd jaar  
Toen heeft men in een zek're stad  
Duc d'Alv' zoo bij zijn neus gehad.  
Op 1 April, op 1 April  
Verloor de man zijn bril.

Duc d'Alv' die zei, duc d'Alv' die zei  
Dat Holland krijg 'k wel klein,  
Ik sla het volk eenvoudig dood,  
'k Verbrand ze, hang ze klein en groot  
Voor 1 April, voor 1 April  
Was dat duc d'Alv' zijn wil.

Maar in het land, maar in het land  
Daar dacht toen menig man  
In hangen heb ik niets geen zin  
'k Ga liever dan de wereld in  
En voor April, en voor April  
Ontliep men Alva's wil.

Men zwierf op zee, men zwierf op zee  
Gij ducht als Watergeus,  
Toen op een dag het anker viel  
Juist in 't gezicht der stad den Briel  
't Was 1 April, 't was 1 April  
Pas Alva op je bril.

Men roeit naar land, men roeit naar land  
En opent snel de poort.  
Duc d'Alv' verjoeg hen als gespuis  
En krijgt dien dag zijn trekken t'huis  
Op 1 April, op 1 April  
Daar neemt de Geus zijn bril.

Op 1 April, op 1 April  
't Wordt juist driehonderd jaar,  
Begon de vrijheid, week de nood  
En Holland met Oranje groot  
Viert 1 April, viert 1 April  
't Verlies van Alva's bril.



A. van Dorsten, Jr. Lijnmarkt.

Prijs 1 Cent. 100 Exempl. f 0.80.