



De vrije drukpers van het volk van Nederland

<https://hdl.handle.net/1874/234536>

mm 10930

BR.1872.II.51.

DE VRIJE DRUKPERS

AAN HET

Volk van Nederland.



WIJZE: *De Koning leev'!*

De vrije drukpers richt het woord
 Aan Neêrlands vrije mannen,
 Door slaafschen dwang niet meer verſmoord,
 Of door geen vrees verbannen;
 Dat vrije woord, wij ſpreken 't luid
 Bij 't blij *Oranje boven!* uit.

De Nederlander heeft het recht,
 Om 't oordeel vrij te vellen,
 En, eer m' in land of stad beſlecht,
 Een punt er voor te ſtellen.
 Dat recht der onafhankelijkheid,
 Werd door Oranje ons toebereid.

Dat hebben w' eens, *we houden 't vast,*
 En niemand zal 't ons rooven,
 Want, waar Oranjes keurloof waſt,
 Daar drijft ſteeds vrijheid boven,
 En dit niet vijftig jaar alleen,
 Maar *nu* reeds door *drie eeuwen* heen.

Aanvaard, vereende Burgerschaar,
 Van Costers nijvre zonen,
 Den hoogtijds-wenſch, met ſtem en ſnaar,
 In blijde jubeltoonē,
 Die tuigen, hoe in 't vaderland
 De boom der vrijheid werd geplaut.

Die vrijheid blijv', eeuw uit eeuw in,
 Het ſchild der Nederlanden,
 Te zaâm vereend in broedermin
 Rond Nassaus glorielanders.
 Een volk, door deugd en godsdienst vrij,
 Bukt nimmermeer voor ſlavernij.