



Godsdienstige inzegening van het huwelijk van Johannes Gerard der Kinderen en Alida Catrina Blom

<https://hdl.handle.net/1874/234885>

BR. 1818, I. 1

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT



3912 2209

1818, 1



GODSDIENSTIGE INZEGENING

VAN HET HUWELIJK VAN

JOHANNES GERARD DER KINDEREN

EN

ALIDA CATRINA BLOM,

DOOR DESSEELFS VADER

F. L. DER KINDEREN

PREDIKANT TE ALKMAAR.

DEN 15 OCTOBER

1818.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

RECORDS OF THE DEPARTMENT

1892-1893

BY THE PHYSICIAN

AND THE FACULTY

OF THE UNIVERSITY

OF CHICAGO

CHICAGO

1893

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

G O D S D I E N S T I G E

H U W L I J K S

I N Z E G E N I N G.

Almagtige Schepper, Alleenwijze en Weldadige Regeerder der lotgevallen van ons menschen! in uwe vreeze hier vergaderd ter aanroeping van uwen naam en ter affmeeking van uwen zegen over deze Christelijke Huwlijks-verbintenis, welke wij thans heiligen zouden, wij bidden u: woon Gij met uwen Geest en genade bij ons, gebied over deze plegtigheid uwen zegen, en zie ons allen aan in den Zoon uwer liefde, onzen Heere Jezus Christus. Amen.

Gewigtige, hartroerende en voor mij zoo aangename plegtigheid! mijnen geliefden Zoon, in den burgerlijken stand verbonden aan eene beminde Schoondochter, zijne Christelijke huwelijkspligten te herinneren, en beiden tot derzelve betrachtting te verbinden, maar ook in Gods naam alles goeds toetebidden, en den Goddelijken zegen op hen te leggen — Wie uwer gevoelt niet, dat deze dag een der schoonste en heerlijkste is van mijn wisselvallig leven op aarde? wie staat mij niet gaarne toe, dat ik eenige oogenblikken vertoeve bij de beschouwing van het huwelijk, als een zeer gewigtigen en heilrijken stand onder de menschen?

A

Dan,

Dan, zal deze onze plegtigheid Gode welgevallig zijn, behooren wij allereerst onze dankoffers den Heere te brengen, de offeranden van barmhartigheid en weldadigheid. Gij, Bruidegom en Bruid! Gij, Ouders en Naastbestaanden! zoudt gij dezen vreugdedag vieren— zoudt gij van God zegen smeeken en verwachten — en niet medelijdend, niet mededeelzaam zijn, niet uwe gaven uitreiken aan behoeftigen en ellendigen? Voorzeker. Gij kent uwen pligt, en God zal er zijnen zegen op geven. — Maar ook u allen, die hier tegenwoordig zijt, bidde ik om eene milde gift. Indien gij eenig deel noemt, eenig belang stelt in het genoegen en het geluk van mij en mijne kinderen, offert dan ook gaarne en blijmoedig uwe gaven ter verkwikking der armen, dat zal ik aanmerken als het bewijs, dat gij u geheel vereenigt met mijne zegenwenschen en voorbiddingen, en ik zal niet ophouden, God te bidden, dat Hij aan ons en aan u allen zijne gunst en genade verheerlijke! dit zij zoo.

Het Huwelijk is een zeer gewigtige en heilrijke stand onder de menschen.

Toen de Almagtige de eerste menschen schiep, vereenigde God met het schoone ligchaam eenen redelijken geest, en verhief hem dus verre boven de rede-looze dieren. God schiep hen Man en Vrouw, dus aanwijzende het hooge doel eener wijze en weldadige vereeniging, welke, bestuurd door eene wijze rede, den teugel van driften en hartstogten bewaren, en deze aan derzelver oogmerk dienstbaar maken zoude. Het is derhalven het huwelijk, waarin de mensch zich zoo verre verheft boven de dieren, op eene redelijke wijze aan zijne bestemming op aarde beantwoordt, en tevens kan opgeleid worden voor zijne hoogere toekomstige bestemming. Heilig moet dan den redelijken mensch — heilig vooral moet den Christen het huwelijk zijn! Het Huwelijk, waarin Man en Vrouw zich onafscheidelijk verbinden tot de gewigtigste berrekkingen, tot de heil-

zaam-

ste bedoelingen, tot eenen band, die zelfs door geenen dood verscheurd kan worden, en in de eeuwigheid nog de zaligste vruchten kweekt. — In dezen staat geniet de mensch met een rein en onbevlekt geweten den wellust van zijn hart, en blijft dien voortdurend smaken in de voortplanting van zijn geslacht. In dezen staat verdeelt men onderling alle de zorgen van dit tijdelijk leven, en Man en Vrouw vereenigen zich om elkanderen den arbeid te verlichten door dienstvaardige hulp in de vervulling van wederzijdsche pligten. Wanneer de harten zoo in één smelten, en liefde haren verwarmenden en streelenden gloed aan die harten blijft mededeelen — ô dan ziet gij in den Man eenen onvermoeiden ijver in den arbeid zijner handen; dan ziet gij bij de Vrouw de goede orde in het bestuur der huisfelijke zaken; dan wordt hunne woning een tempel van welvaart en voorspoed, van rust en vrede, van het zaligste genoegen. Een Tempel immers het is de Godvrucht, welke den band der liefde zoo volmaaktelijk zamenbindt, en alle huwlijkspligten zoo duidelijk predikt, zoo krachtig aanbeveelt.

Is Gods woord de dagelijksche raadgever aan Christen-echtgenooten, dan woont de vrede in dat huis; dan wordt God dagelijks aangeropen, gedankt en verheerlijkt; dan smaakt men het ware genoegen van Gods zegeningen; dan verblijdt men zich in de gewigtige taak der opvoeding van een Gode geheiligd kroost; dan vindt men den besten troost in de droefenissen en het lijden van dit leven; dan zelfs wordt de bitterheid der doodelijke scheiding verzacht door de balzemende hoop op eene volmaaktere vereeniging in het toekomend leven. ô Hoe gewigtig, hoe heilrijk, hoe zalig wordt nu het huwelijk! Zoo sluit men hier met elkanderen het verbond, om nimmer, om door dood noch eeuwigheid verbroken te worden, maar om de kortstondige scheuring door eene des te zaliger hereeniging hersteld te zien.

Ik behoef niet meer aantevoeren om het gewigt van een Christelijk huwelijk te doen kennen — maar ik moet toch nog mijn Vaderlijk hart uitstorten en u mededeelen; *wat Ouders gevoelen, wanneer zij hunne kinderen naar hun genoegen tot dien gezegenden staat gebragt zien.*

ô Ja, het Huwelijk, 't welk kinderen met vol genoegen van hunne Ouders aangaan, is voor dezen eene belangrijke gebeurtenis, eene heilrijke betrekking. Immers nu zien zij het moeilijk werk der opvoeding voltooid. Zij smaken de vrugt van hunne zorgen en offeringen, en zij verblijden zich, hen tot werkzame leden van de maatschappij gevestigd te zien. Welk een feestdag derhalve voor kinderlievende Ouders de trouwdag van hunne Zoonen en Dochteren! nu knielen zij met dankbaar gevoel neder voor den troon van God, aan wiens genade en leiding door dit leven zij dezelve bij den doop hadden opgedragen — en zij danken hunnen Hemelschen Vader, die hen begenadigd heeft met het behoud hunner liefdepanden, en met dien zegen in het welslagen hunner opvoeding, vooral in hunne vorming tot Godvreezende Christenen. Nu wenschen zij het geluk van deze kinderen, en bidden God, dat zij bij het klimmen der jaren, bijzonderlijk in den ouderdom, ondervinden mogen, welke aangename verkwikkingen, zachte vertroosting en ondersteunende hulp brave kinderen aan hunne Ouders kunnen toebrengen. — En, terwijl zij in het nakroost zich zelve als zien herleven, verblijden zij zich, dat die plaats, welke zij op aarde bekleeden, door kindskinderen, ja door verre nageslachten bij opvolging vervuld zal worden. Wonderlijke levenszucht, die ons is ingeschapen! die ons bij den dood nog wil doen voortleven! maar hoeveel heerlijker de verwachting van ons Christenen, dat wij door den dood verzameld worden tot onze vaderen, en dat wij eenmaal, ouders en kinderen, voor en nageslachten, zullen vereenigd worden om nimmer te scheiden, maar met elkanderen volmaakt gelukkig ter eere van God te leven!

Om

Om dit gewichtig doel te bereiken, moeten wij dan ook in alle onze betrekkingen als Christenen het licht en de voorschriften van het Evangelie getrouwelijk opvolgen. Zoo wensch ik vooral, dat Gij, mijne geliefde Kinderen! in uwe nieuwe betrekking, gelijk het discipelen en navolgers van onzen Heere Jezus Christus betaamt, uwe pligten zoo zult mogen volbrengen, dat uwe Ouders de voorgedragene verwachting tot hunne blijdschap mogen vervuld zien. Laat ik dan U, Bruidegom en Bruid! uwe Christelijke pligten in het huwelijk voordragen, opdat ik op uwe verbintenis Gods overvloedigen zegen U moge toebidden.

Na het lezen van het Formulier, en de gegeven Christelijke trouw, vervolgde de spreker aldus:

Hoe heilig en onvergetelijk moet u deze oogenblik zijn, mijn geliefde Zoon en Dochter!.... oogenblik, welke u voor geheel uw leven, voor de eeuwigheid zelve onafscheidelijk verbindt! ó ik gevoel in mijne Vaderlijke betrekking zoo geheel den indruk, welke deze uwe verbintenis op uwe harten maakt, en mijn volle hart stort zich uit in de vurigste geluk- en zegenwenschingen.

Driewerf geluk, mijn dierbre Zoon, met deze uwe beminnelijke en deugdzaame gade! en hartelijk welkom u, die ik met geheel mijn hart mijne Dochter noeme! zou mijn hart uw huwelijk niet zegenen, waarin het weldadig bestuur der Goddelijke Voorzienigheid zoo kennelijk te lezen is? ó ja mijn Zoon! wanneer gij uwe lotgevallen in uwe drie laatste jaren; wanneer gij zoo vele zamenloopende omstandigheden om uwe bestemming op aarde en de plaats uwer woning aantewijzen; wanneer gij den zichtbaren zegen van God op het werk uwer handen eerbiedig nadenkt en gadeslaat — wanneer gij in dit alles den grondslag tot dit uw huwelijk gelegd ziet — ó moeten wij dan niet aanbidden, danken en God

verheerlijken?! Wanneer Gij, mijne geliefde Dochter! in deze lotgevallen van uwen Echtgenoot uw levenslot zoo naauw ziet ingeweven, en nu zijn staat en bestemming de uwe is — dan immers volgt gij blijmoedig; dan verlaat gij, in vol vertrouwen op Gods weldadige voorzienigheid, het Vaderlijk huis en geslacht om onberouwelijk met en voor elkanderen te leven — dan is het heden de taal van uw nadenkend en gevoelvol harte: de Heere regeert.

• Dat dan, mijne geliefde Kinderen! de dagelijksche erkentenis der Goddelijke Voorzienigheid uwe harten stemme tot opregte Godvrees, tot ijver en standvastigheid in den dienst van God en uwen Zaligmaker, tot braafheid en deugd, tot een welingerigt en ordelijk huisleven! Zoo als Christenen in uwen echt-staat levende, verzeker ik u van de beste genoegens, van het ware levensgenot, van den besten troost in droefenissen, en van de zaligste uitkomst.

• En nu wenscht mijn hart, dat God zelf op deze mijne verzekering het zegel der vervulling zette — ja het zegel zijner hooge goedkeuring op deze uwe verbintenis, op dat gij steeds ervaren moogt, dat de gunst van den algenoegzamen God uw rijke deel is! De Algoede bekroone uwen Echt met de uitgelezenste zijner zegeningen, met eene duurzame gezondheid, met voorspoed en welvaart in uw tijdelijk bestaan; met een beminnelijk en gezegend kroost, dat God vreeze, deugdzaam en de vreugde zij van u en van ons geslacht! De Almagtige behoede u voor zware rampen en tegenspoeden, beschermte u tegen dreigende onheilen en gevaren, sterkte en bekwame u tot alle uwe pligten, en zij in allen weg uw leidsman en helper! De Hoogstwijze regele uw levenslot op aarde, ook door de matiging van onvermijdelijke rampen en wederwaardigheden, zoodanig, dat Gij altijd stof moogt vinden om dankbaar te erkennen: Gods weg met ons is volmaakt. De Barmhartige en Genadige God, de Vader van onzen Heere
Je-

Jezus Christus, zie u aan in dezen Zoon zijner liefde, vergeve u alle uwe zonden, en verklare u voor zijne kinderen! Die Vader leide u door zijnen Heiligen Geest op den regten, den eeuwigen weg, opdat Gij uwen proeffstaat zoo geloovig, zoo heilig, zoo Christelijk door moogt brengen, dat Gij bij uwe, gelijk wij bidden, zeer late scheiding in eenen gezegenden ouderdom met welgevallen op dezen dag terugzien, en tevens u vertroosten moogt in de zekere hoop op eene eindeloos gelukzalige vereeniging voor den troon van God en uwen Zaligmaker!

En wat gevoelen onze Vaderlijke en Moederlijke harten bij deze zegenwenschen?! dankbare erkentenis van Gods goedheid voor het beleven van dezen dag — dag, die ja nog heerlijker zijn konde maar neen — het kenmerk der onvolmaaktheid behoort steeds tot de ondermaansche genoegens. Verheugen wij ons dan in dit genot, en herhalen wij in onze harten den uitgeboezemden zegen, terwijl wij God bidden, dat wij nog vele Jaren met blijde dankzegging ons verlustigen in den welvaart en het heil van onze kinderen!

Ja wij besluiten nu deze plegtigheid door ons hartelijk en eenstemmig gebed met en voor deze gehuwden tot God optezenden:

Alwetende Kenner onzer harten! Gij hoort de betuigingen onzer dankbare Godverheerlijking, te dezzer gelegenheid reeds oniboezemd, en wij herhalen dezelve met vreugde. Uwe Regeering komt alleen de eere toe van den zegen, aan deze gehuwden geschonken; en de Ouders van dezen Zoon en Dochter erkennen met gevoel het weldadig bestuur uwer Voorzienigheid; ja wij allen vereeren U in het heil, aan dit jeugdig paar verleend. — Hemelsche Vader! het behage U, alle de zegenwenschen, door den Vaderlijken mond met een teeder en gevoelyol hart over deze Echtelingen uitgesproken, te verhooren, te vervul-

vullen; ja hen boven bidden en denken duurzaam te bekroonen met de zigbaarste bewijzen uwer Goddelijke goedkeuring! O, wanneer Gij met uwe genade en Geest wilt bij hen wonen; wanneer uwe hand hen geleidt door de moeilijkheden en bezwaren van dit proefleven; wanneer uwe liefde hen gadeslaat, hunne gebeden hoort, hunne zuchten opmerkt, en hunne dankzeggingen aanneemt, dan, ó Weldadige Vader! dan zijn zij, hoezeer van 't ouderlijk huis en geslacht verwijderd, altoos veilig. dan vinden zij in U den besten trooster, den magtigsten helper. Dat dan Jezus Christus, die overste leidsman en voleinder onzes geloofs, hun voorbeeld zij door geheel hun leven! Dat zij van Hem ootmoed, nedrigheid, zachtmoedigheid, kinderneliefde, onderwerping en gehoorzaamheid aan Gods wil, liefde tot God en de menschen, en onberispelijke deugdsbetrachting leeren — dan zal het hun welgaan; dan zal hun huis gebouwd, het werk hunner handen gezegend worden, en het kroost, 't welk U gelieven zal hun te schenken, zullen kinderen worden van U, den Hemelschen Vader! — Zoo worde dit Huwelijk door U, den Almagtigen, bevestigd, zij onverbrekelijk gezegend tot in den hoogsten ouderdom, en worde door den dood niet van één gescheurd, dan om na een korte scheiding voor eeuwig te zaliger hersteld te worden!

Verleen ook aan de Ouders en Naastbestaanden die genade, dat zij nog vele jaren zich mogen verheugen over de vervulling van deze heilwenschen en gebeden, opdat zij met deze Echtelingen, door geheel hun volgend leven, stof vinden om, even als op dezen feestelijken trouwdag, U, onzen Algenoegzamen God en Vader, door onzen Zaligmaker en Heer Jezus Christus, toetebrenge den lof, de dankzegging en de heerlijkheid. Amen.



