



Het aengeboode stedehouderschap van 't Landtschap van Utrecht aen sijn Conincklyke Hoogheyd den prince van Oranje, enz.

<https://hdl.handle.net/1874/234919>



Het aengeboode Stedehouderschap

Van 't Landschap van

U T R E C H T

Aen sijn Conincklyke Hoogheyt den Prince van ORANJE, enz.

Tacit : Bellorum egregii fines, quoties ignoscendo transiguntur.

DE Staten van 't gemytert Sticht,
 Die in de suftijdt harer Helden
Louys de Kroon in handen stelden,
 De vliessen van het oogh gelicht,
 De Schutsheer groeten van haer Standen.
 Sy vinden jonge Oranjeson
 In segeprael by 't smeeckend' Bon,
 En bidden dat die arts der Landen
 De Hoofstforgh aenneem van haer Staet,
 En sich gewaerdige op sijn schouders
 Te dragen 't ampt des Stedehouders,
 Uyt last van haer verlege raet,

Die onlanghs met een dollen yver
 Versmaende Oranjes edel bloet
 De Franschman toogen in 't gemoet,
 En die bedrogh en moortbedryver,
 Gelijk een heyligh leyden in
 Het weelderige Stichts Campanje.
 Des Keyfers Veltheer siet Oranje
 Met lieff'lijke en bedaerde sin
 'T gedwee, doch schuldig volk ontfangen
 Want 't is de wys van Nassaus Goon
 Te seeg'nen droeven van haer troon,
 Doch nimmer met geweld te prangen.

Iupiter omnibus idem.

975355

2