



Catechismus van het Apostolaat des Gebeds, H. Verbond van Jesus' Hart

<https://hdl.handle.net/1874/236012>

mm 13221

Alto. 71-103



Vak 71

CATECHISMUS

VAN HET,

APOSTOLAAT DES GEBEDS,

H. Oeyboud van Jesus' Hart,

DOOR

R. J. PIERIK, S. J.

DIOCESAAN-BESTUERDER VAN HET APOSTOLAAT
DES GEBEDS IN HET BISDOM ROERMOND.

AMSTERDAM,
J. BEERENDONK.

1875.

103



Vak 71.
103

CATECHISMUS

VAN HET

APOSTOLAAT DES GEBEDS,

H. Verbond van Jesus' Hart,

DOOR

R. J. PIERIK, S. J.

DIOCESAAN-BESTURDER VAN HET APOSTOLAAT
DES GEBEDS IN HET BISDOM ROERMOND.

AMSTERDAM,
J. BEERENDONK,
1875.

BIBL. CONV.

WIJCHENS

GOEDKEURING.

Imprimatur.

Datum in Warmond.

die 29 Septembris 1875.

P. M. SNICKERS.

Libr. Cens.

B E R I G T.

De Catechismus der devotie tot Jesus' H. Hart is uit ons land naar de meeste landen van Europa, zelfs van Amerika, overgegaan en in zijn geheel in gewis meer dan 50,000 exemplaren verspreid. Was het niet billijk, dat wij andere landen navolgden, door ook voor de leden van het H. Verbond een soort van Catechismus te bewerken? Wij hebben het beproefd, en reeds in de Maandrozen van Jesus' Hart 1873 eenige korte lessen dienaangaande gegeven. Zeer velen schijnen echter de uitmuntende Vereeniging van het Apostolaat des gebeds nog niet, of niet genoeg te kennen; anderen hebben bovendien gevraagd, dat wij de in de Maandrozen verspreide Lessen tot één geheel zouden vereenigen, ten einde een grooter aantal Minnaars van Jesus'

Hart op te wekken en te onderrigten. Wij voldoen derhalve aan dat billijk verlangen en bieden allen, maar vooral den ijveraars en ijveraarsters, dit nieuwe middel aan, dat hen al langer hoe meer de heilrijke devotie tot Jesus' Hart zal doen kennen, en in het bijzonder kunnen ijver zal regelen, om op gemakkelijke en tevens degelijke wijze de zoetste aller devoties te doen groeijen en bloeijen.

Maastricht, 18 September, 1875.



EERSTE LES.

NAAM EN NATUUR VAN HET APOSTOLAAT DES GEBEDS.

1. V. Wat is het *Apostolaat des gebeds*?

A. Zoo als de naam aanduidt: *eene Vereeniging van biddenden*, welke zich ten doel stelt de belangen van Jesus' Hart te bevorderen.

2. V. Hoe ligt dit in den naam uitgedrukt?

A. Door den naam *Apostolaat* wordt duidelijk beteekend, dat de leden dezer Vereeniging als even zoovele *Apostelen*, dat is ijverige en *werkzame* minnaars van Jesus' Hart willen zijn; door het bijgevoegde: *des gebeds*, wordt het *gebed* als het voornaamste middel ter bereiking van dit doel aangewezen.

3. V. Zijn er dan meer soorten van *Apostolaat* in Jesus' Kerk?

A. Ja, en wel vooral twee: het Apostolaat *des Woords*, en het Apostolaat *des gebeds*.

4. V. Waarom zegt gij: *vooral* twee?

A. Omdat er ook nog andere namen genoemd worden, en wel bepaald het Apostolaat *des voorbeelds*, en dat *der goede werken*, tot welk laatste wederom het Apostolaat *des offers* gebragt wordt. Doch even als b. v. het zoogenaamd Apostolaat *der pen* of *der drukpers* tot het Apostolaat des woords, zoo kunnen ligt al de andere soorten, *het voorbeeld*, *de goede werken* en *het offer* tot het Apostolaat des gebeds teruggebragt worden.

5. V. Wat verstaat gij door het *Apostolaat des woords*?

A. De prediking van het Woord Gods of het H. Evangelie, zoo als die door Jesus' Apostelen is begonnen, en door hunne opvolgers wordt voortgezet, naar het voorbeeld en het bevel van Jesus Christus, Onzen Heer.

6. V. Wat bedoelt gij dan met het *Apostolaat des gebeds*?

A. De krachtige medewerking ter verbreiding van het H. Evangelie, en zulks door het *gebed*, als het groote middel, door den

Heer zelve gebezigd en even als het Apostolaat des woords door zijn voorbeeld en gebod den zijnen aanbevolen.

7. V. Wie is en blijft dus altijd ons eerste en grootste toonbeeld?

A. *De biddende Jesus.*

8. V. Hoe zult gij dit verklaren?

A. Op deze wijze: het *Apostolaat des woords* heeft Jesus vooral uitgeoefend in de drie laatste jaren van zijn stervelijk leven, den tijd van zijn *openbaar leven* genoemd; het *Apostolaat des gebeds* heeft Hij nooit onderbroken, van de Kribbe tot op het Kruis; ja, dit laatste zet Hij nog altijd voort, ook nu zelfs, nu Hij het Heilige der Heiligen is binnengegaan en aan de rechterhand des Vaders heerscht, waar Hij niet ophoudt voor ons *tusschenbeide te komen en te bidden*. — Het eerste, het Apostolaat des woords, toont ons den goddelijken Leeraar het meest in zijne uiterlijke werkzaamheid; het tweede, het Apostolaat des gebeds, herinnert ons zijn inwendig leven. Het eerste oefent Hij uit als de groote „Apostel onzer belijdenis 1),”

1) Hebr. III: 1.

door den Vader gezonden, om ons alle waarheid te leeren, het tweede beoefent Hij als „de eenige Middelaar tusschen God en de menschen, onze Hoogepriester en Broeder,” die ons de waarheid wil doen liefhebben om door haar tot de liefde Gods te komen.

9. V. Wat volgt hier uit?

A. De treffende beteekenis en diepe zinnelijkheid van den verklarenden bijnaam van het Apostolaat des gebeds, welke luidt: *het Heilig Verbond van Jesus' Hart.*

10. V. Hoe volgt dit?

A. Dit volgt daaruit, dat deze tweede naam het *Hart van Jesus* noemt, als het middelpunt der leden van deze Vereeniging, als het uitstekend voorbeeld voor allen die *bidden*, en als de altoos reine bron der intenties, welke de Apostelen door het gebed de hunnen maken.

11. V. Verklaar dit wat duidelijker.

A. Het Hart van Jesus heeft zijne bijzondere *intenties*; dat goddelijk Hart bidt onophoudelijk en draagt die intenties onophoudelijk aan den eeuwigen Vader op. Zij gelden zijne *belangen*, of datgene, wat Jesus op aarde *zijn werk* noemde. Daar nu het gebed

uit het hart voortkomt, denken wij van zelf als wij aan Jesus' gebed denken, ook aan Jesus' Hart. Wat willen nu de *Apostelen des gebeds*? Zij willen juist datgene wat Jesus wil. Zij willen het werk van Jesus, zooveel in hen is, helpen bevorderen; zij willen Jesus' belangen en Jesus' intenties de hunnen maken; zij willen het Hart van Jesus doen juichen, door het te geven wat het begeert. Zij worden derhalve werkelijk *Apostelen* voor Jesus; zij worden het, in deze Vereeniging, door het *gebed*, één der grootste middelen door Jesus gegeven; zij sluiten derhalve een waarlijk *Heilig Verbond*, en een *Verbond van Jesus' Hart*, dat te gelijk het *middelpunt*, het *voorbeeld* en de *bron* hunner intenties en gebeden wordt.

12. V. Welke zijn die intenties of belangen van Jesus?

A. Dat is bekend. Het zijn dezelfde, die de *Apostelen* hebben bij de uitoefening van het Apostolaat des woords; dezelfde, die Jesus had, toen Hij op aarde kwam, om den mensch te verlossen: dezelfde, tot welker bereiking de Eeuwige Vader zijn eeniggebo-

ren Zoon gezonden heeft en aan ons heeft geschonken.

13. V. Dat is, tot één hoofdpunt teruggebracht?

A. De glorie Gods door de zaligheid der menschen.

T W E E D E L E S.

DOEL EN GEEST VAN HET APOSTOLAAT DES GEBEDS.

1. V. Wat is het *doel* van het Apostolaat des gebeds?

A. Zoo als gezegd is: *te bidden als een Apostel*; dat wil zeggen: te bidden in vereeniging met Jesus' Hart en in den geest van een Apostel voor de vermeerdering der glorie Gods door de zaligheid der zielen.

2. V. Wat ligt daarin opgesloten?

A. Twee dingen: 1°. dat wij onze intenties met die van Jesus' Hart vereenigen; 2°. dat wij, alzoo met Jesus' Hart vereenigd, de belangen van Jesus' Hart bevorderen.

3. V. Is daar al het goede onder begrepen?

A. Ja; want het bidden voor de bekeering der zondaren of ongeloofigen, voor de volharding of den voortgang der regtvaardigen, voor de stervenden of reeds gestorvenen die nog lijden, en vooral voor de zegenspraal der H. Kerk en de zaak van onzen H. Vader den Paus, — dat alles behoort tot de belangen van Jesus, en tot de intenties van zijn goddelijk gebed.

4. V. Is hiermede tevens *de geest* van het Apostolaat des gebeds beschreven?

A. Eenigzins, ja; zoo men slechts niet denkt, dat alles gedaan is met eene of andere goede intentie of met een kort mondgebed; dewijl toch het *Apostolaat des gebeds* niet zoo zeer eene of andere bepaalde oefening van godsvrucht tot doel heeft, maar veeleer *het hart* vraagt, en wel het *gansche hart*, dat met Jesus' Hart moet vereenigd worden.

5. V. Wat bedoelt gij met die vereeniging van het geheele hart met Jesus' Hart?

A. Daar wil ik meê zeggen, dat er in dit H. Verbond niet juist een bepaald gebed

wordt voorgeschreven, maar veelmeer de *geest des gebeds* wordt gevorderd; dat derhalve al onze intenties met die van Jesus vereenigd, al onze belangen naar die van Jesus gerigt moeten worden. Wat is dit anders, als ons hart aan het Hart van Jesus geschonken en met dat goddelijk Hart vereenigd.

6. V. Hoe zoudt gij dien geest kunnen noemen?

A. Een zekeren apostolischen geest; een geest, die al onze oefeningen van godsvrucht doordringt, die al onze gebeden en goede werken bezielt, die ons brengt tot een hooger en heiliger leven, die, kortom, al onze werken tot even zoovele gebeden, en al onze gebeden tot dubbel krachtige middelen maakt om de eer van Jesus te bevorderen door te werken voor de zaligheid der zielen.

7. V. Is dat een uitmuntende geest?

A. Ongetwijfeld, het is „de goede geest,” door Jesus beloofd aan allen, die er om bidden; het is de geest van Jesus' eigen Hart en van al zijne Heiligen; het is de geest, die ons gemakkelijk en als van zelf tot de heiligheid voert, zoo wij ijverig medewerken met Gods overvloedige genade.

8. V. Maar is er dan voor de leden dezer Vereeniging geene bepaalde zaak voorgescreven?

A. Eene enkele, ja; namelijk, ten minste eenmaal elken dag *al zijne intenties met die van Jesus' Hart te vereenigen*. Doch juist hierdoor wordt die bedoelde *geest des gebeds* verworven.

9. V. Op welke wijze?

A. Op die wijze, dat Hij, die al zijne gebeden, al zijne werken en al zijn lijden, in één woord al zijne intenties met die van Jesus' Hart vereenigt, daardoor aan al wat hij doet of lijdt eene doorlopende, bepaalde rigting geeft, zoodat de geheele zaak niet bestaat in die ééne akt van opoffering, welke b. v. des ochtends gedaan is, maar in het voortdurend offer van alles wat door den dag voorkomt en wat aan Jesus' Hart door die ééne akt geschonken is.

DERDE LES.

DE VOORTREFFELIJKHEID VAN HET APOSTOLAAT
DES GEBEDS.

1. V. Is de Vereeniging van het Apostolaat des gebeds eene voortreffelijke Vereeniging?

A. Ja, en het blijkt zonneklaar, 1^o. uit het doel, 2^o. uit het voornaamste middel, 3^o. uit de vereeniging met Jesus' Hart, 4^o uit de vereeniging der vele biddenden onder elkander, en 5^o. uit de bijzondere voordeelen en voorregten aan dit H. Verbond verleend.

2. V. Wat verstaat gij door het *doel* van dit Apostolaat?

A. Den wil en de goede intentie, om als een ijverig Apostel van Jesus' Hart te werken.

3. V. Welk voordeel brengt dat doel aan?

A. Ten 1^{ste} een bijzonderen *ijver* en moed, om voor zoo groote belangen, als de eeuwige zaligheid der zielen te arbeiden. Ten 2^{de} eene apostolische *kracht*, welke al onze gebeden en goede werken door deze intentie van het Apostolaat verkrijgen. Ten 3^{de} de buitengewone *verdiensteljkheid* aan al die werken.

en smeekingen verleend, welke met de volmaaktste liefdeakt, de zucht naar Gods glorie door de zaligheid der zielen, verrigt worden. Ten 4de, de *zekerheid* van onze wenschen verhoord, onzen arbeid beloond te zien, als wij werken voor Gods belangen en niets anders als Gods glorie zoeken.

4. V. Welk voordeel wordt hier nog bijgevoegd wegens de aanwending van het *voornamelijk middel, het Apostolisch gebed?*

A. Vooreerst, dat we daardoor geen oogenblik zonder verdiensten voor de eeuwigheid doorbrengen. Vervolgens, dat wij zoo ongemerkt den geest des gebeds erlangen. Eindelijk, dat wij biddend voor anderen, of liever, voor de belangen van Jesus' Hart, meer dan dubbel voor ons zelve bidden, en duizendvoudig terug ontvangen, wat wij aan Jesus geschonken hebben.

5. V. Waarom hebt gij er nog bijgevoegd : *de vereeniging met Jesus' Hart?*

A. Omdat juist daarin de groote kracht en de geest van dit Apostolaat en dus ook een onschatbaar voordeel voor deze Vereeniging gelegen is.

6. V. In welken zin hebt gij dit begrepen ?

A. Jesus is ons Hoofd; wij, de kinderen zijner H. Kerk, zijn de ledematen; Christus is de wijnstok, wij zijde de ranken. Zoo vormen wij één ligchaam en zijn wij het *mystiek* „ligchaam van Christus, en leden van het lid,” terwijl Christus het Hoofd is (1 Cor. XII). Wij kunnen dus niets zonder Jesus; wij kunnen echter alles door Hem. Met Hem moeten wij derhalve vereenigd blijven, door Hem en om Hem moeten ons alle genadegaven geschonken worden. Die *vereeniging nu met Jesus*, voor alle christenen noodzakelijk, wordt bijzonder onderhouden, verzekerd en bevorderd door het *Apostolaat des gebeds*.

7. V. Op welke wijze heeft dit bijzonder plaats in deze *Vereeniging*?

A. Daardoor, dat de Apostelen des gebeds juist *door het gebed* zich innig vereenigen met den *biddenden Jesus*; dat zij al de belangen van Jesus, die hun Hoofd is, tot de hunnen maken; dat zij eindelijk door die vereeniging met Jesus deel hebben aan zijne belofte: *Indien gij IN MIJ BLIJFT, zult gij vragen al wat gij legeert en het zal u gegeven worden.* (Jo. XV. 7.)

8. V. Ligt er bovendien nog een eigenaardig voordeel in de vereeniging der leden van Jesus' geheimzinnig ligchaam onder elkander?

A. Ja, een zeer groot; want Jesus heeft gezegd: „Nochmaals zeg ik u: als *twee van u* op aarde overeenstemmen omtrent iets, *wat het ook zij*, dat ze mogten vragen, het zal hun worden van mijnen Vader, die in den hemel is; want waar twee of drie in mijnen naam vergaderd zijn, daar ben Ik in hun midden.” (Mt. XVIII. 19. 20.) Wat zal Jesus niet doen, waar zoovele millioenen in een openbaar en gemeenschappelijk gebed vergaderd zijn, om voor Jesus, dat is: *in Jesus' Naam*, Jesus' belangen bij den Vader aan te bevelen?

9. V. Millioenen, zegt gij? Zijn er dan reeds zoovelen in het H. Verbond opgenomen?

A. Ja; en men mag het getal leden gerust op 10 millioen schatten, die in alle landen van Europa, en niet minder in de andere werelddeelen tot aan de uiterste grenzen der aarde voor Jesus' belangen bidden, en de belangen van Jesus' Hart en het H. Verbond bevorderen.

10. V. Waarom hebt gij eindelijk nog van bijzondere voorregten gewag gemaakt?

A. Omdat ook daaruit de voortreffelijkheid dezer Vereeniging blijkt, daar zij zaken bevat, die in geene andere Vereeniging gevonden worden.

VIERDE LES.

DE BIJZONDERE VOORDEELEN VAN HET APOSTOLAAT DES GEBEDS VOOR DE LEDEN, IJVERAARS EN DIRECTEURS.

1. V. Welke zijn de bijzondere en eigenaardige gunsten, die aan het H. Verbond van Jesus' Hart verleend zijn?

A. Deze vier: 1°. de vereeniging met het aartsbroederschap van Jesus' Hart. 2°. de bijzondere Aflaten voor de leden en de ijver-aars, 3°. de deelachtigheid aan de gebeden van duizenden Parochiën en kloostergemeenten, en 4°. dezelfde deelname aan al de verdiensten van meer dan 120 geestelijke orden en Congregatiën, die onophoudelijk Jesus' belangen bevorderen.

2. V. Wat beteekent die vereeniging met het Aartsbroederschap van Jesus' Hart?

A. Dit beteekent, dat allen, die lid worden van het Apostolaat des gebeds daardoor van zelf ook lid worden van het aartsbroederschap van Jesus' Hart.

3. V. Wat volgt hieruit?

A. Hieruit volgt, dat de leden van het Apostolaat des gebeds deel hebben aan al de gunsten en Aflaten door den H. Stoel aan de leden van het aartsbroederschap van Jesus' Hart, te Rome opgericht, verleend. Er volgt bovendien uit, dat dezelfde leden op de uitmuntendste wijze medewerken tot vermeerdering der devotie en der glorie van Jesus' Hart.

4. V. Welke zijn die gunsten aan het aartsbroederschap verleend?

A. Verschillende (volle, benevens gedeeltelijke) Aflaten, op verscheidene feestdagen en bovendien *tweemaal* in elke maand te verdienen, zooals vermeld staat op de *Inschrijvingsbewijzen* van het aartsbroederschap

5. V. Zijn er, behalve die, nog bijzondere Aflaten aan de leden des Apostolaats vergund?

A. Ja, *al de leden* kunnen nog *twee* andere volle Aflaten (op de gewone voorwaarden) verdienen, één op een Vrijdag en één op een anderen dag, beiden naar verkiezing. Hierbij komt nog een volle Aflaat voor den dag der inschrijving en een Aflaat van 100 dagen voor al de werken, die verrigt worden volgens de meeningen, in het begin van elke maand door den Algemeenen Bestuurder in den Zendbode van Jesus' Hart (de *Maandrozen*) aanbevolen.

6. V. Waarom zegt gij: *al de leden*?

A. Omdat de ijveraars (*zélateurs* en *zélatrices*) elke maand nog *twee* andere volle Aflaten verdienen kunnen, op de dagen hunner patroonheiligen, op hun diploma aangegeven, te weten: 3 en 29 Jan.; 1 en 3 Febr.; 9 en 19 Maart; 5 en 30 April; 4 en 24 Mei; 3 en 29 Junij; 22 en 31 Julij; 4 en 21 Aug.; 15 en 29 Sept.; 4 en 15 Oct.; 11 en 19 Nov.; 13 en 27 Dec.

7. V. Zijn er bovendien nog bijzondere gunsten aan de Eerw. H. H. Directeurs verleend?

A. Ja, ingevolge van een smeekschrift, door Z. H. Pius IX, den 29 Dec. 1869, aan-

genomen, kunnen al de Directeurs of Bestuurders van het Apostolaat des gebeds, die op genoemden dag reeds waren aangesteld en een diploma hadden ontvangen, 1°. de pauselijke aflaten hechten aan voorwerpen van godsvrucht, 2°. de zoogenaamde Brigittijnsche aflaten hechten aan de door hen gezegende Rozenkransen.

8. V. Zijn er nog andere geheel bijzondere voorregten aan het Apostolaat des gebeds geschonken?

A. Ja, zooals gezegd is; vooreerst dit, dat zij deel hebben aan de gebeden van meer dan tienduizend Parochiën en Religieuse Communiteiten, welke, door het feit zelve der opneming in de Vereeniging, al de leden aan hare gebeden hebben deelachtig gemaakt. Vervolgens, dat zij nog op eene bijzondere, krachtige en innige wijze zijn deelachtig gemaakt aan al de verdiensten der gebeden en goede werken van meer dan 120 verschillende Religieuse Orden en Congregatiën.

9. V. Welke zijn die?

A. In het kort, al de voornaamste, die er in de H. Kerk bestaan, b. v. de Trappis-

ten, Karthuizers, Camaldulen, Karmelieten, Minderbroeders, Capucijnen, Predikheeren, Augustijnen, Redemptoristen, Jesuiten, enz. enz. welker namen, zooals gezegd is, tot over de 120, men in de Maandrozen vinden kan.

10. V. Is dit iets zeer uitstekends?

A. Gewis; zóó uitstekend, dat wij niet weten, dat ééne andere Vereeniging zulke voordeelen aanbiedt. Door die deelachtigheid toch krijgt men zijn deel aan onwaardeerbare schatten, en wordt men op de gemakkelijkste manier als schatrijk voor de eeuwigheid.

V I J F D E L E S.

BIJZONDERE VOORDEELEN VAN HET APOSTOLAAT DES GEEEDS, BESCHOUWD ALS HET H. VER- BOND VAN JESUS' HART.

1. V. Heeft het Apostolaat des gebeds als *H. Verbond van Jesus' Hart* ook bijzondere voordeelen?

A. Ja, en vooral die, welke Jesus beloofd

1) Zie beneden: de *Nieuwe gunsten* aan het *Apostolaat* onlangs door Z. H. Pius IX verleend.

heeft aan hen, die de devotie tot zijn H. Hart zullen beoefenen en verbreiden?

2. V. Welke zijn die beloften van Jesus?

A. Onder anderen *elf*, welke gevonden worden in de geschriften der Zalige Margareta-Maria, en reeds alles bevatten, wat wij heilzaamst kunnen wenschen.

3. V. Maar zijn die *beloften* niet voor de vereerders van Jesus' Hart gedaan?

A. Ongetwijfeld; doch de leden van het H. Verbond behooren tot de eersten en voornaamsten dezer vereerders, en hebben dus, als bevorderaars der belangen van Jesus' Hart, ook in de eerste plaats deel aan die beloften.

4. V. In welken zin behooren de leden des Apostolaats tot de voornaamste vereerders van Jesus' Hart?

A. In dien zin, dat zij Jesus belangen de hunnen maken; dat zij juist datgene zoeken wat Jesus' Hart het vurigst zoekt, namelijk de glorie Gods door de zaligheid der zielen; en dat zij tot dit einde het middel bezigen, wat wederom het aangenaamst aan Jesus' Hart is, te weten *het gebed*, en wel *het gemeenschappelijk gebed*.

5. V. Vloeit hieruit niet weder een ander

voorregt van het Apostolaat des gebeds of het H. Verbond voort?

A. Ja, hierdoor komt het, dat de persoon, die in dit H. Verbond werkt, een der uitstekendste Christelijke liefdewerken verrigt, terwijl juist ditzelfde liefdewerk een geheel bijzonderen en allerkrachtigsten invloed heeft op het *Christelijke leven*.

6. V. Op welke wijze laat zich die invloed gevoelen?

A. Vooral daardoor, dat het Apostolaat des gebeds het Christelijk leven als van zelf veel degelijker, godvruchtiger, verdienstelijker, gemakkelijker en gelukkiger maakt.

7. V. Waarom wordt het Christelijk leven door het Apostolaat des gebeds *degelijker* gemaakt?

A. Omdat het de ziel voedt met den waren geest van het Christendom, die is: *de geest van vereeniging met Jesus Christus*, zoo als de H. Paulus leert: „*Gevoelt in u datgene wat in Jesus Christus is*”; leeft, bidt en werkt als een andere Christus.

8. V. In welken zin wordt het Christelijk leven door het Apostolaat *godvruchtiger* gemaakt?

A. De ware godsvrucht bestaat in de liefde tot Jesus, in de algeheele toewijding en opoffering van zichzelf aan Jesus; het Apostolaat nu bevordert juist die liefde tot Jesus, dewijl het immers in de eerste plaats zorgt en werkt voor *Jesus' belangen*.

9. V. Wordt hierdoor het Christelijk leven van zelf *verdienstelijker*?

A. Zeer zeker. De verdienste hangt af van de *goede meening*. En juist bij dit Apostolaat werkt men er op, om altoos die *goede meening* te hebben, en wel om die zoo goed mogelijk te maken, door namelijk alle werk, alle lijden en al het gebed te vereenigen met de *intenties* zelve van Jesus' Hart, en die op te offeren voor de zaligheid der zielen en voor de meerdere eer van God.

10. V. Op welke wijze wordt het christelijk leven door het Apostolaat des gebeds *gemakkelijker* gemaakt?

A. Daardoor dat het hart *bemoedigd* en aangevuurd wordt door de gedachte, dat het medewerkt tot het groote werk van Jesus; dat het nooit een offer, hoe gering ook, brengt zonder overgroot loon en nut; en dat het altoos, zelfs door de geringste wer-

ken, de belangen van Jesus en het heil der zielen helpt bevorderen.

11. V. Het is dan ook zeker die moed zelf, die het christelijk leven tevens *gelukkiger* doet zijn?

A. Het is die moed zelf; want moed om te werken is reeds het halve werk afgedaan, en hij, die weet, dat hij voor God werkt, en in vereeniging met Jesus' Hart werkt, en juist datgene werkt, wat Gode het aangenaamste, hem zelve het nuttigste moet zijn, hij zal bovendien in eene heilige tevredenheid leven en daarenboven al de vijanden van het ware geluk gemakkelijk buiten houden.

12. V. Wat bedoelt ge vooral met die vijanden van het ware geluk?

A. De godtergende zelfzucht, of het *egoïsme*, de verfoeijelijke *traagheid*, en het wraakroepend *tijdverlies*.

13. V. Hoe worden die dan zoo bijzonder door het Apostolaat des gebeds overwonnen?

A. Het *egoïsme* of de eigenbaatzuchtigheid wordt vernietigd door de opoffering van het hart voor Jesus' Hart en voor al de harten, die Jesus zoo dierbaar zijn. De lamme *traag-*

heid wordt verbannen door den vlammen den ijver voor de glorie Gods en de zaligheid der zielen. Het nutteloos *tijdverlies* wordt vermeden door de dagelijksche zorg, om geheel den dag en elk oogenblik daarvan, zelfs de rusttijd niet uitgezonderd, tot een krachtig middel te maken om God te eeren, Jesus' Hart te verblijden, zich zelve heiliger, duizenden gelukkiger en zelfs voor eeuwig zalig te maken.

14. V. Maar is dit weêr niet te hoog en te geleerd voor de millioenen leden van het Apostolaat?

A. Integendeel. Zijn er al eenige devoties of oefeningen van godsvrucht, die niet voor allen even bevattelijk mogen heeten; wat is klaarder dan deze waarheid, dat wij allen, die christenen zijn, Jesus' belangen moeten bevorderen? Wat ook zoeter dan het voorregt, ons nietig hart met dat van Jesus te mogen vereenigen? En wat ook gemakkelijker dan het middel: *eens per dag eene goede intentie* te maken, om den vollen zegen van Jesus' Hart te genieten.

ZESDE LES.

DE GEMAKKELIJKHEID DER OPRICHTING EN OEFENINGEN VAN HET APOSTOLAAT DES GEBEDS.

1. V. Is het gemakkelijk het Apostolaat des gebeds op te rigten?

A. Bijzonder gemakkelijk.

2. V. Wat is er dan toe noodig?

A. Daar het Apostolaat nu eens door al de Doorluchtige Prelaten van Nederland is goedgekeurd en aanbevolen, wordt er niets verder vereischt dan de ijver van een Eerwaarden Herder eener gemeente of van een Overste in een gesticht, die slechts een *Diploom* van een Diocesaan-bestuurder behoeven te vragen, waardoor zij zelve als plaatselijke Bestuurders optreden en allen, die zich aanbieden, als leden opnemen.

3. V. Kunnen allen zich aanbieden?

A. Ja, dewijl het Apostolaat niet eens eene Congregatie of eigenlijke Broederschap uitmaakt. Het is enkel een *Verbond van biddenden*, waarvan de Statuten (den 27^{sten} Mei 1866 door Z. H. Pius IX goedgekeurd en den 24^{sten} Mei 1869 eenigzins gewijzigd)

zoo zijn ingerigt, dat allen, zelfs die kloosterlingen, die „geen nieuwen last mogen op zich nemen,” er deel aan nemen kunnen.

4. V. Wat wordt er vereischt om lid van dit H. Verbond te worden?

A. 1°. Zich te laten opschrijven, door een der Bestuurders, die eene inschrijvingslijst houdt. 2°. Een inschrijvingsbewijs (dat *gratis* verleend wordt) te ontvangen.

5. V. Welke zijn de verpligtingen der aldus aangenomen leden?

A. Er is slechts eene enkele verpligting, zoo zij namelijk de Aflaten verdienen willen. Zij bestaat daarin, dat men zich de intenties van Jesus' Hart toeëigene, door namelijk ten minste cenmaal daags zijne gebeden, zijn werken en zijn lijden op te dragen voor die intenties, waarvoor Christus, onze Heer, zonder ophouden zich opoffert en bidt.

6. V. In 't kort?

A. *Dat men eens per dag zijne intenties vereenigt met die van Jesus' Hart.*

7. V. Is daar eene formule voor noodig?

A. Neen; men kan het doen in den geest en met de gedachten, b. v. *ik wil al wat ik dezen dag doen en lijden zal, doen en*

lijden in vereeniging met het H. Hart van Jesus.

8. V. Wanneer zal dit het beste gedaan worden?

A. 's Morgens, wanneer toch alle goede Christenen eene goede intentie maken. Men heeft slechts die intentie met de intenties van Jesus' Hart te vereenigen, en alles is geschied.

Z E V E N D E L E S.

EENIGE MIDDELEN OM DE BEOEFENING VAN HET APOSTOLAAT DES GEBEDS LEVENDIG TE HOUDEN.

1. V. Zijn er ook eenige middelen noodig, of ten minste hoogst nuttig, om den geest des Apostolaats levendig te houden en ook meer vruchten te doen voortbrengen?

A. Ongetwijfeld, en er zijn er vooral twee, die men ook een tweeden en derden graad van het Apostolaat heeft genoemd; deze zijn 1°. *de Levende Rozenkrans*, 2°. *de Eerherstellende Communie*.

2. V. Waarom heeft men die als twee bijzondere graden van het Apostolaat aangenomen?

A. Omdat deze twee oefeningen bijzonder geschikt zijn om den Apostolischen geest in de leden der Vereeniging te doen leven en werken.

3. V. Er zijn dus drie soorten van leden?

A. Ja, drie. 1°. Zij, die alleen op zich nemen eens per dag de intentie met die van Jesus' Hart te vereenigen. 2°. Zij, die bovendien dagelijks een tientje van den Rozenkrans bidden, en 3°. Zij, die weêr bovendien of wekelijks of maandelijks eene H. Communie ter eerherstelling doen.

4. V. Zijn er nog andere middelen, die ook dienen kunnen tot hetzelfde einde?

A. Ja, in het bijzonder al die oefeningen, die vooral op het H. Hart betrekking hebben, zoo als die van: 1°. Onze Lieve Vrouw van 't H. Hart, 2°. de Eerewacht van 't H. Hart, 3°. het gebed tot Jesus' Hart in doodstrijd verkeerend, 4°. de vereeniging met het eeuwigdurend offer van Jesus, 5°. de negen liefdediensten van het H. Hart, 6°. het genootschap der 33 ter eere der 33 levensjaren van Jesus, 7°. de eeuwigdurende aanbidding, 8°. het Scapulier van Jesus' Hart, 9°. in 't algemeen de Congregatiën, hetzij die van Jesus' Hart, hetzij die van de H. Maagd of de H. Familie. Want het Apostolaat des

gebeds kan even gemakkelijk in elke Congregatie, welke dan ook, ingevoerd worden, en dient alleen als een bijzonder geschikt middel om elke Congregatie of vereeniging met Jesus' Hart te vereenigen en zoo, *in haar eigen sfeer of werkring*, krachtiger te doen bloeijen.

5. V. Maar is die menigvuldigheid van devoties wel aan te raden?

A. Zeker niet voor allen en altijd en allen te gelijk. De andere genoemde devoties, of liever oefeningen van devotie, vorderen soms meer dingen, die men niet allen te zamen zou kunnen verrigten. Men mag dus deze of gene, naar believen, uitkiezen, om daardoor in de Parochiën of Communiteiten het Apostolaat des gebeds met meer vrucht te doen werken.

6. V. Wat is hierbij op te merken?

A. Twee dingen. 1°. Dat de oefening van het Apostolaat zich even gemakkelijk met al de andere devoties laat vereenigen, en 2°. dat de oefeningen ter eere van Jesus' Hart zelfs allen te zamen zeer weinig tijd vorderen en gemakkelijk door één persoon kunnen onderhouden worden.

7. V. Hoe is dat mogelijk?

A. Bij voorbeeld. Voor het Broederschap van Jesus' H. Hart bid ik: *één Onze Vader, één*

Wees gegroet, één Ik geloof in God en het Schietgebed: „Zoet Hart van Jesus, maak dat ik U meer en meer ben inne!” Ik maak voor het Apostolaat mijne *intentie* in eenige oogenblikken. Ik bid 's ochtends en 's avonds: *Onze Lieve Vrouw van 't Heilig Hart, bid voor ons*. Het dragen van het Scapulier, en de *intentie* voor de Eerewacht, en zelfs de H. Communie (als ik toch de H. Mis bijwoon) nemen geen tijd weg. Het allertreffendst gebed tot Jesus' Hart in doodstrijd is zeer kort. Voor het Genootschap der 33 wordt eveneens zeer weinig vereischt. De *Levende Rozenkrans* maakt het zelfs zulke Christenen, die werkelijk geen tijd hebben, om een geheel Rozenhoedje te bidden, nog mogelijk de daaraan verleende Aflaten te verdienen.

8. V. Maar behoort dan dit alles tot het Apostolaat des gebeds?

A. In het minst niet; maar het behoort tot de middelen, waardoor ieder Christen zijn Apostolaat werkzamer kan maken; en dán nog slechts in dien zin, dat het vrije oefeningen blijven en een ieder daaruit het zijne kan kiezen.

9. V. Zijn er nog andere hulpmiddelen, behalve de reeds genoemde?

A. Ja, de leden der vereeniging kunnen die allen vinden in eene ijveriger viering der *Vrijdagen*, vooral der *eerste Vrijdagen* van elke maand, en van het *feest* van Jesus' H. Hart. En de Directeurs in Parochiën of Communauteiten hebben een krachtig middel in de goede regeling of *organisatie* van het Apostolaat des gebeds.

10. V. Wat verstaat gij door die regeling?

A. Het uitkiezen en aanstellen van eenige ijver-aars (*Zélateurs* of *Zélatrices*) volgens de statuten van het Apostolaat, en het ter hand nemen van een of ander uiterlijk middel, dat de devotie tot Jesus' Hart levendig doet blijven.

11. V. Wat bedoelt gij met die uiterlijke middelen?

A. Zulke oefeningen, die òf reeds in de Parochiën of Communauteiten bestaan, òf zeer ligt daar ingevoerd kunnen worden, en die op meer tastbare wijze de devotie tot Jesus' Hart doen uitkomen en bevorderen.

12. V. Geef ons eenige voorbeelden?

A. Bij voorbeeld: *de Levende Rozenkrans*, of *de Rozenkrans van het Apostolaat*; het lezen der *Maandrozen van het H. Hart*; het bekend maken der *bijzondere intenties*, en vooral der *algemeene Intentie*, — of een der reeds bovengenoemde

oefeningen, zoo als de *Eerewacht*, de *Eerherstellende Communie*, enz. De Congregatiën der H. Maagd, de vereenigingen der H. Familie, het Broederschap van O. L. Vrouw van het H. Hart, en meer dergelijke vereenigingen kunnen insgelijks dienen om den geest van het Apostolaat over te nemen, en omgekeerd door dien geest krachtiger bevorderd te worden.

13. V. Maar dan zou op die wijze het Apostolaat des gebeds wel bij alle vereenigingen en Broederschappen opgenomen kunnen worden?

A. Waarom niet? Moeten zij niet allen bidden? Willen zij niet allen de belangen van Jesus' bevorderen? Wat kunnen zij dan beter doen, dan hunne intenties met die van Jesus' Hart vereenigen, en uit dat goddelijk Hart de kracht putten, welke zij allen noodig hebben.

14. V. Is zulk een uiterlijk middel noodzakelijk?

A. Ja, voor de meeste menschen, die anders ligt den eersten ijver verliezen, en niet ligt een geruimen tijd ware Apostelen blijven door het gebed voor de eere Gods en de zaligheid der zielen.

NIEUWE GUNSTEN

AAN HET APOSTOLAAT DES GEBEDS VERLEEND.

Z. H. Pius IX, die reeds meermalen gezegd heeft, dat „*het Apostolaat des gebeds* in onzen tijd zoo hoog noodzakelijk is,” heeft onlangs de volgende nieuwe gunsten ten voordeele der leden van ons H. Verbond toegestaan.

1°. Al de leden van het Apostolaat des gebeds, die de oefening van het *Heilig Ur* verrijten, kunnen de Aflaten verdienen, welke verleend zijn aan het Broederschap van het *Heilig Ur* te Paray-le-Monial opgericht.

2°. De Bestuurders (Directeurs) van het Apostolaat, die ten minste 20 vijftientallen van den *Levenden Rozenkrans* verzorgen, hebben de magt de Pauselijke Aflaten en die der H. Brigitta aan door hen te wijden kruisjes, médailles of Rozenkransen te hechten. 1)

3°. De *Missionarissen* zijn niet verpligt *In-schrijvingsbriefjes* te geven, noch de namen der leden op eene lijst in te schrijven, maar kunnen

1) De Eerw. Heeren Directeurs, vóór 1869 aangesteld, hebben reeds van zelf dit voorregt; zie p. 17.

volstaan met elk ander uitwendig teeken of bewijs van aggregatie.

4°. De *Religieuse Communiteiten*, die de leden van het Apostolaat op bijzondere wijze hebben deelachtig gemaakt aan hare verdiensten, genieten hetzelfde voorregt als bovengenoemde Missionarissen.

5°. *Al de Geloovigen* kunnen een Aflaat van 300 dagen verdienen voor de verzuchting: „*Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde,*” en eens in de maand een *Vollen Aflaat*, zoo zij die dagelijks gedaan hebben.

Gegeven 13 Mei 1875.

Zie Maandrozen. September.

REGELING VAN HET APOSTOLAAT DES GEBEDS.

Aan het hoofd van het H. Verbond staat voor de geheele wereld de Eerw. *P. H. Ramière*, Soc. Jes. (volgens de Statuten benoemd door den Z. E. P. Generaal der Sociëteit van Jesus.) In *Nederland*, waar insgelijks het Apostolaat, zoo als in de meeste landen, door al de Hoogw. Bisschoppen is goedgekeurd, zijn thans:

De Hoofdbestuurder, de Eerw. *P. A. Verweerd*, in de Kerk, de Zaaijer, te Amsterdam.

DIOCESAAN-BESTUURDERS, VOOR DE
AFZONDERLIJKE BISDOMMEN.

- Aartsb. Utrecht. H. E. H. W. P. Van de Burgt,
Kan. en Pres. aan het Seminarie te Rijsenburg.
B. Haarlem. H. E. H. G. F. Drabbe, Kan. en
Regent aan het Seminarie te Hageveld.
B. 's Bosch. Z. E. H. Schutjes, Past. te Orthen.
B. Breda. Z. E. H. P. Leyten, Regent aan het
Seminarie te Oudenbosch.
B. Roermond. E. P. R. Pierik, S.J. te Maastricht.

GESCHRIFTEN DIE BIJZONDER AAN TE
RADEN ZIJN VOOR DE LEDEN VAN
HET H. VERBOND.

1. Het Apostolaat des gebeds, door den
E. P. Ramière.
 2. Handboekje van het Apostolaat des gebeds.
 3. De Maandrozen ter eere van Jesus' Hart
en ter verbreiding van het Apostolaat des
gebeds. (per jaar / 2.60.)
 4. Losse blaadjes van den Levenden Rozen-
krans.
-

OPDRAGT AAN HET H. HART VAN JESUS.

O allerbeminnelijkste Jesus, om U mijne dankbaarheid te bewijzen en om mijne ongetrouwheid weder goed te maken, schenk ik, N.N. U mijn hart, offer ik mij geheel en al aan U op, en neem, met uwe genade, het vast besluit van U nooit meer te vergrammen.

 AFLATEN TOEVOEGELIJK AAN DE ZIELEN
DES VAGEVUURS.

- 1°. 100 *dagen eenmaal per dag.*
 2°. *Volle aflat alle maanden* (9 Junij 1807 en 26 September 1817, Pius VII.)

BELOFTEN.

gedaan door O. H. Jesus-Christus aan de z. MARGARETA MARIA, kloosterzuster van de Visitatie, ten voordeele der personen die godsvrucht tot zijn H. Hart hebben.

1. Ik zal hun al de genaden geven, welke zij noodig hebben in hunnen staat.
2. Ik zal den vrede in hunne huisgezinnen stellen.
3. Ik zal ze vertroosten in al hunne droefheden.
4. Ik zal hunne verzekerde toevlugt wezen gedurende het leven en bijzonderlijk in het uur des doods.
5. Ik zal overvloedige zegeningen uitstorten over al hunne ondernemingen.

6. De zondaars zullen in mijn Hart den oorsprong en den eindeloozen Oceaan van barmhartigheid vinden.

7. De laauwe zielen zullen vurig worden.

8. De vurige zielen zullen spoedigen voortgang doen in de volmaaktheid.

9. Ik zal de huizen zegenen waar het beeld van mijn Hart zal geplaatst en vereerd zijn.

10. Ik zal aan de priesters de gave geven van versteendste harten te raken.

11. De namen der personen, welke deze godsvrucht zullen verspreiden zullen in mijn Hart geschreven en nooit uitgewischt worden. (Leven d. Z. Marg.-Maria)

DAGELIJKSCHE OPDRAGT

voor de leden van het Apostolaat des gebeds.

Goddelijk Hart van Jesus, ik offer U, door het onvleete Hart van Maria, al mijne gebeden, werken, lijden van dezen dag, in vereeniging met al de *intenties* waarmede Gij zelf U onophoudelijk op het Altar opoffert. Ik offer U die in 't bijzonder voor *intenties*, welke voor deze maand in de gebeden leden zijn aanbevolen.

Mijn Jesus, barmhartigheid! (100 dagen Afl. P. IX. 23 Sept. 1846.)

Bemind zij overal het H. Hart van Jesus (100 d. Afl. Pius IX. 20 Sept. 1860.)
