



# **Leve Jezus! : klein boekje geheel toegewijd aan de eerbewijzing van het Allerheiligst Hart Onzes Heeren Jezus Christus**

<https://hdl.handle.net/1874/236310>

Vak 87

LEVE + JEZUS!

KLEIN BOEKJE

GEHEEL TOEGEWIJD AAN  
DE EERBEWIJZING

VAN HET  
ALLERHEILIGSTE HART  
ONZES HEEREN  
JEZUS CHRISTUS.

DOOR DE ZALIGE  
MARGARETHA MARIA ALACQUE,  
VAN DE ORDE DER VISITATIE.

TWEEDE DRUK.

269

VAN SPIJKER  
THOMAS A. KEMPTIS



mm 13278

Vak 87

269

LEVE † JEZUS!



KLEIN BOEKJE

GEHEEL TOEGEWIJD AAN DE VEREERING

VAN HET

ALLERHEILIGST HART

ONZES HEEREN

JEZUS CHRISTUS.



DOOR DE ZALIGE

MARGARETHA MARIA ALACOQUE,

*van de orde der Visitatie.*



ZWOLLE.

(VEREENIGING „THOMAS A KEMPIS”)

P. J. VAN SPIJK.

1875.





IMPRIMATUR.

---

Datum ZWOLLE,  
11 Maji 1875.

OTTO ANT. SPITZEN,  
LIBR. CENS.

## VOORWOORD.

---

Welke godminnende ziel bidt niet het liefst de gebeden der Heiligen? Gebeden van anderen kunnen schoon zijn — maar de gebeden waarin Heiligen hunne ziel voor God hebben doen gloeien, verleenen aan 't gewonde hart op aarde zoeten balsem, aan 't strijdende ijver en moed en aan 't godvruchtige, zoete en zalige voldoening. Men is geruster van gemoed, en zalving, kalmte en vrede vervullen daarbij de ziel.

De ijveraars voor deze godsvrucht, ondervinden bijna allen eenige moeilijkheid om den waren geest daarvan in de harten van anderen over te planten, maar ook allen getuigen, dat de beste wijze daartoe die is, waarbij heilige gebeden van heilige minnaars dier heilige godsvrucht gebezigd worden. Het is niet zoozeer het verstand, dat bij deze godsvrucht in werking treedt, dewijl het meer eene godsvrucht is van het hart tot het Hart — en deze wordt door hartelijk bidden het beste ingeprent en aangekweekt, vooral als men die gebeden

langzaam bidt, volgens het woord der H. Schrift: *in meditatione mea exardescit ignis*. In de overdenking ontgloeit het vuur.

Het is daarom, dat de vertaler dezer schoone gebeden gemeend heeft, door geen onderrichtingen, ontboezemingen of gebeden, de godsvrucht tot Jezus' H. Hart beter, bij de godminnende zielen, te kunnen opwekken, dan door die, welke de eerste en vurigste vereester van het H. Hart, voor haren goddelijken Bruidgom ontboezemd en waarin zij zoo krachtig, duidelijk en hartroerend, hare heilige liefde tot het goddelijk Hart uitgedrukt en voedsel gegeven heeft.

De gebeden, die wij hier geven, bevinden zich achter in het 2<sup>de</sup> deel van »*Vie et oeuvres de la bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque. Publication du monastère de la visitation de Paray-le-Monial,*” enz. en zijn door de zalige Margaretha-Maria zelve gemaakt. Deze gebeden leggen het geheele hart der zalige en vurige dienaress van Jezus tot op den bodem toe, klaar en duidelijk voor onze oogen, open. Men ziet hare gloeiende godsvrucht en ongetemperde liefde, hare

overgave zonder voorbehoud, haar zieleleven, geheel als het leven van Jezus, vol van de gevoelens van zijn godmensche-lijk Hart. Het is waar, hare brandende liefde legt haar somtijds ontboezemingen in den mond, die eene gewone ziel hui-vert haar na te zeggen, maar die ont-boezemingen zijn waar en voor geen hart, dat in de school der liefde van Jezus goed onderwezen is, overdreven.

Weshalve wij vertrouwen aan de god-vruchtige vereerders van Jezus' H. Hart een dienst te bewijzen, en een zegenrijk voedsel aan bunne godsvrucht te schen-ken, door deze gebeden in 't licht te geven, ter vereering van het Goddelijk Hart, bij de 200-jarige herinnering aan de verschijning van Jezus, toen Hij aan de Zal. Margaretha-Maria verzocht, den eersten Vrijdag na 't Octaaf van 't H. Sa-cramentsfeest, als bijzonderen feestdag aan 't H. Hart te laten toewijden, — tot dankzegging ook, dat de Paus van 't H. Hart zijn 30<sup>ste</sup> regeeringsjaar aantreedt — en op Montmartre te Parijs de eer-ste steen van den prachtigsten tempel ter eere van 't H. Hart gelegd wordt.



## GEBEDEN

VERVAARDIGD DOOR DE ZALIGE  
MARGARETHA-MARIA ALACOQUE.

### Eerste afdeeling.

Het handschrift der gebeden, in deze eerste afdeeling opgenomen, behoort aan de gasthuiszusters van Paray, aan wie het kort na het overlijden van Margaretha-Maria geschonken werd en die het ons wel hebben gelieven mede te deelen. Het kostelijk handschrift van 44 bladz. in 18<sup>o</sup>, is hetzelfde waarvan deze vriendin van het Goddelijk Hart zich met hare noviceen bediende. De titels zijn van dezelfde hand als de tekst. De echtheid er van is door de bisschoppelijke Commissie van 1715 erkend en gewaarmerkt, omdat aan den voet van de laatste woorden te lezen staat:

» *Geparafeerd door ons den 12 Aug. 1715.*”  
DOM DE BANSIÈRE, COMMISSARIS.  
CHALON, GREFIER.

Deze gebeden zijn voor 't eerste gedrukt in 1864, door de zorgen van den eerw. heer Cucherat, in een korte geschiedkundige verhandeling over de zaligverklaring der eerv. waardige Margaretha-Maria Alacoque.

---

# LEVE † JEZUS!

KLEIN BOEKJE GEHEEL TOEGEWIJD AAN  
DE VEREERING VAN HET GODDELIJK  
HART VAN ONZEN HEER  
JEZUS CHRISTUS.

---

## Eerherstellende schuldbekentenis.

---

Goddelijk Hart van Jezus, onuitputbare bron van liefde en goedheid, och! wat heb ik spijt U zoo vergeten en zoo weinig bemind te hebben! O Heilig Hart, Gij verdient de toegenegenheden en de liefde van alle harten, die Gij geliefdkoosd, bemind en oneindig aan U verplicht hebt en Gij hebt er slechts ondankbaarheid en onverschilligheid van ontvangen; en wel voornamelijk van mijn hart, hetwelk terecht Uwe verbolgenheid verdient. Edoch gelijk Gij een Hart van liefde zijt, zijt Gij ook een Hart van goedheid, waarvan

ik een wettig gebruik wil maken, om mij met U te verzoenen en kwijtschelding van U te verwerven. Ach! Goddelijk Hart, vol van leedwezen zie ik mij zelve overtuigd van zoo vele lafhartigheden, en beschouw ik de ongerechte handelingen van mijn verkeerd hart, dat U zoo trouwloos de liefde ontzegd heeft, welke het U verschuldigd was, om die liefde zich zelve toe te eigenen, of te schenken aan eenige nietige voldoening. Ach! allerzoetst Hart, indien de smart en de schaamte van een hart, dat zijne dwaling erkent, U voldoening kan geven, schenk dan vergeving aan mijn hart; want de ontrouw en de weinige zorg, welke het had om U door zijne liefde te behagen, verplaatst het in dien toestand. O Heilig Hart, helaas! wat zoude mijn hart anders te verwachten hebben dan afgekeerdheid en straf, indien het niet op Uwe barmhartigheid hoopte! Helaas! Hart van mijnen God, allerheiligst Hart, Hart waaraan het alleen toebehoort den zondaars te vergeven, vergeef, bid ik U, aan mijn ellendig hart. Al zijne krachten voegen zich bijeen om in volle ootmoedigheid schuldbekentenis voor U

af te leggen en eerherstelling te geven voor zijn afdwalingen en ongeregelde verdeelingen zijner liefde. Helaas! hoe heb ik U mijne liefde kunnen weigeren, ik, die zoo vele verplichtingen heb om U den eenigen bezitter mijns harten te maken! en toch heb ik ze U geweigerd. Maar wat gevoel ik een spijt mij zoo van U verwijderd te hebben, én van Uwe liefde, én van de bron van alle goed, én eindelijk van het Hart van mijnen Jezus, dat zonder mij noodig te hebben, mij het eerste had gezocht en lief gehad! O aanbiddenswaardig Hart! heeft mijn hart U zoo kunnen behandelen, — mijn hart! dat geheel van uwe liefde en weldaden afhankelijk is en dat als Gij deze een oogenblik slechts daaraan onttrekt in de uiterste ellende of in het niet zoude nederstorten!

Eilaas! wat ben ik aan Uwe goedheden verschuldigd, o allergoedigst Hart, door mij zoo lang in mijne ondankbaarheid te hebben verdragen. Ach! wat komen Uwe barmhartigheden mij goed te stade om aan zoo een arm en onstandvastig hart vergeving te schenken!

O Hart van mijnen Jezus, nu wijd ik U toe en schenk ik U geheel mijne liefde, met hare bron, die mijn hart is; en ik geef U beiden onherroepelijk, alhoewel met groote schaamte, omdat ik U zoo lang Uw eigendom geweigerd heb. O goddelijk Hart, Gij hebt mij een bewijs Uwer oneindige liefde willen geven, door mij in staat te stellen, U door mijne liefde te verplichten: en ik helaas! heb van zoo een goede gelegenheid Uwe welwillendheid waardig te worden, een zoo slecht gebruik gemaakt! Ach! wat gevoel ik mij daarover beschaamd! Hart van mijnen Jezus, hervorm mijn ontrouw harte. Geef, dat het zich voortaan aan Uwe liefde binde door zijne liefde en zoo veel tot U nadere, als het zich voor 't verledene van U verwijderd heeft; en zoo als Gij er de Schepper van zijt, wees Gij er zoo eenmaal de bekroner van.

---

**Drie en dertig begroetingen van het  
H. Hart van Onzen Heer  
Jezus Christus.**

---

Ik groet U, Hart van mijnen Jezus,  
red mij.

Ik groet U, Hart van mijnen Schepper,  
volmaak mij.

Ik groet U, Hart van mijnen Zaligma-  
ker, bevrijd mij.

Ik groet U, Hart van mijnen Rechter,  
vergeef mij.

Ik groet U, Hart van mijnen Vader, be-  
stier mij.

Ik groet U, Hart van mijnen Bruidegom,  
bemin mij.

Ik groet U, Hart van mijnen Meester,  
onderricht mij.

Ik groet U, Hart van mijnen Koning,  
kroon mij.

Ik groet U, Hart van mijnen Weldoener,  
verrijk mij.

Ik groet U, Hart van mijnen Herder,  
bewaars mij.

Ik groet U, Hart van mijnen Vriend,  
troost mij.

Ik groet U, Hart van het Kindje Jezus,  
trek mij.

Ik groet U, Hart van mijn aan 't kruis  
stervenden Jezus, betaal voor mij.

Ik groet U, Hart van Jezus in al Uwe  
toestanden, geef U aan mij.

Ik groet U, Hart van mijnen Broeder,  
blijf met mij.

Ik groet U, Hart van onvergelykelijke  
goedheid, vergeef mij.

Ik groet U, o luisterrijk Hart, schitter  
in mij.

Ik groet U, o beminnenswaardig Hart,  
ontgloeij mij.

Ik groet U, o liefderijk Hart, werk in mij.

Ik groet U, o erbarmend Hart, spreek  
voor mij.

Ik groet U, o zeer ootmoedig Hart,  
rust in mij.

Ik groet U, o zeer verduelig Hart, ver-  
draag mij.

Ik groet U, o zeer getrouw Hart, voldoe  
voor mij.

Ik groet U, o bewonderenswaardig, zeer  
rechtschapen Hart, zegen mij.

Ik groet, U, o vreedzaam Hart, bedaar mij.

Ik groet U, o wenschenswaardig en zeer  
schoon Hart, verruk mij.

Ik groet U, o doorluchtig en volmaakt  
Hart, veredel mij.

Ik groet U, o heilig Hart, kostbare Bal-  
sem voor 't bederf, onderhoud mij.

Ik groet U, o zeer heilig en weldadig  
Hart, verbeter mij.

Ik groet U, o gezegend Hart, Genees-  
meester en Geneesmiddel voor onze  
kwalen, genees mij.

Ik groet U, o Hart van Jezus, Trooster  
der bedrukten, vertroost mij.

Ik groet U, o geheel beminnend Hart,  
geheel brandend Fornuis, verteer mij.

Ik groet U, o Hart van Jezus, Toonbeeld  
van volmaaktheid, verlicht mij.

Ik groet U, o Goddelijk Hart, Bron van  
alle geluk, versterk mij.

Ik groet U, o Hart der eeuwige zege-  
ningen, roep mij.





---

## Toewijding aan het Heilig Hart van onzen Heer Jezus Christus.

---

O Heer Jezus, heilige en zoete liefde onzer zielen, die beloofd hebt dáár en wel in hun midden te wezen, waar er twee of drie in Uwen naam zouden vergaderd zijn, zie onze harten eenstemmig vereenigd, o goddelijke en beminnenswaardigste Jezus, om Uw allerheiligst Hart te aanbidden, te loven, te beminnen, te prijzen en te behagen; wij wijden en heiligen gezamenlijk U onze harten toe, voor tijd en eeuwigheid. Wij verzaken voor altoos alle liefde en toegenegenheden, die niet met de liefde en de toegenegenheid voor Uw aanbiddelijk Hart overeenstemmen; wij verlangen, dat al onze wenschen, begeerten en innige verlangens onzer harten, altijd overeenkomen met Uw Hart, Dat wij wenschen te bevredigen zooveel als het in ons vermogen is. Daar wij echter niets goeds uit ons zelve kunnen, smeeken wij U,

o aanbiddelijke Jezus, door de oneindige goedheid en zoetheid van Uw allerheiligst Hart, onze harten te ondersteunen en in het beluit te bevestigen, dat Gij ons doet maken om der wille Uwer liefde en Uws dienstes, opdat ons nooit iets van elkander losmake en scheide, maar, dat wij getrouw en onwrikbaar in ons besluit vast staan, alles aan de liefde van Uw H. Hart opofferende, wat ons ijdel vermaak en nutteloos genoeg zoude kunnen geven in aardsche dingen, waarvan wij verklaren, dat alles ijdelheid en bedruktheid des geestes is, behalve U alleen te beminnen en te dienen, U alleen, o mijn goddelijke en beminnenswaardigste Heer en Zaligmaker Jezus Christus, die gezegend zij, bemind en eeuwig verheerlijkt.

---

### Aan de H. Maagd.

---

O allerheiligste, beminnenswaardigste, roemrijkste Maagd en Moeder van God, onze Moeder; Meesteres en Voorspreek-

ster, aan wie wij allen toegewijd en toegeheiligd zijn en er eene eer in stellen in hoedanigheid uwer dochters, dienaresen en nederigste dienstmaagden, toe te behooren voor tijd en eeuwigheid; zie, met onderlinge overeenstemming, werpen wij ons aan uwe voeten neer, om onze beloften van getrouwheid en onderdanigheid jegens U te hernieuwen en U te bidden, ons als uw eigendom op te dragen, toe te wijden, toe te heiligen en te slachtofferen aan het H. Hart van den aanbiddenswaardigen Jezus, — ja! ons en alles wat wij zijn, alles wat wij zullen doen en lijden, zonder eenig voorbehoud, terwijl we geen ander vrijheid verlangen, dan die om Hem te beminnen, geen anderen eerekrans, dan van Hem toe te behooren in hoedanigheid van nederige dienstmaagden en slachtoffers zijner zuivere liefde, — geen anderen wil noch macht, dan om Hem te behagen en in alles te bevredigen ten koste van ons leven. En omdat Gij alle macht op dat beminnelijk Hart bezit, geef, o liefdevolle Moeder, dat Hij aanname en aanvaarde deze toewijding, welke wij heden in uwe tegenwoordigheid en

door uwe tusschenkomst doen, met de betuigingen van onze trouw, indien wij gesteund worden door uwe hulp en genade, welke wij U smeeken ons niet te weigeren.

O onze zoete Hoop, laat ons uwe macht bij het beminnelijk Hart van Jezus ondervinden en gebruik uwen invloed om ons voor altijd daarin te laten wonen. Bid Hem zijne opperste heerschappij over onze harten uit te oefenen door zijne liefde te laten heerschen in onze harten, opdat Hij ons geheel tot een slachtoffer make en geheel in Hem zelve verandere. Hij zij onze Vader, onze bruidegom, onze bewaker, onze schat, ons vermaak, onze liefde en ons Al in alles; Hij losse op en vernietige in ons alles wat van ons is, om in de plaats daarvan te stellen, alles wat van Hem is, opdat wij Hem aangenaam in zijne oogen kunnen zijn. Hij zij de steun onzer onmacht, de kracht onzer zwakheid, de vreugde bij al onze droefheden.

O heilige Harten van Jezus en Maria, herstelt alle gebreken onzer harten, vult aan alles wat ons ontbreekt; verteert

onze harten in Uwen heiligen liefdegloed, maakt een einde aan al onze koudheden en lafhartigheden in U te beminnen en te dienen, omdat wij geheel ons geluk en onze zaligheid willen laten bestaan in te leven en te sterven in hoedanigheid van slaaf van het aanbiddelijk Hart van Jezus, als dochters en dienstmaagden zijner heilige Moeder.

---

G E B E D

TOT HET

**H. HART VAN ONZEN HEER JEZUS CHRISTUS.**

---

Plaats mij, o mijn zoete Zaligmaker, in Uw heilige zijde en in Uw aanbiddelijk Hart, dat een brandende oven is van Uwe zuivere liefde, — en zie, daar ben ik dan in veiligheid. Ik hoop, dat Gij, o mijn Jezus en mijn Opperste Goed, mij daar zult binnenleiden, — omdat ik U bemin, niet om de belooning, die Gij belooft aan die U liefhebben, maar

eenig en alleen uit liefde tot U. Ik bemin U boven alle beminnelijke dingen, boven alle goedheden, boven alle schoonheden, boven alle vermaken en eindelijk boven mij zelve en boven alles wat buiten U is! en ik betuig in tegenwoordigheid van hemel en aarde, dat ik in Uwe heilige liefde, zuiver en eenvoudig wil leven en sterven; en als ik, om U aldus te beminnen, moest vervolgd, gepijnigd worden, den dood ondergaan, ik daar hoogst tevreden over zijn zou en altijd met den heiligen Paulus zou uitroepen: »Er is geen schepsel dat mij scheiden kan van de liefde van het H. Hart van Jezus Christus, Dien ik lief heb en beminnen wil in eeuwigheid.»

O zeer beminnenswaardig Hart, Gij zijt mijne sterkte, mijn steun, mijn loon, mein heil, mijn schuilplaats, mijne liefde en mijn al! O Hart van Jezus, zeer heilig, zeer verheven Hart, de meester van alle harten, ik bemin U, ik aanbid U, ik loof U, ik dank U en ik ben geheel aan U. O Hart van liefde, blijf met mij en in mij; bestier mij, red mij, verander mij geheel in U. O Hart, zeer goed, zeer

heilig Hart, waarvan de genieting eeuwig zonder walg zal wezen, eeuwig verblijdend, en het loon der Zaligen, o wat zijt Gij verlangenswaardig, wat zijt Gij beminnelijk! o goddelijk Hart, kom, kom tot mij, en trek mij tot U. O allerhoogst Hart, hemelsche geneugte der Godheid, ik groet U van uit het ballingsoord, waar ik, helaas! vertoef, — ik roep U aan in mijne smart; ik roep U, als geneesmiddel tegen mijne broosheid. O allerbarmhartigst Hart, Hart vol medelijden en goedheid van mijn Vader en mijn Verlosser, weiger Uwe hulp niet aan mijn onwaardig hart. Verdelg in mij het rijk der zonde, en vestig er het rijk der deugd, opdat Uw evenbeeld volmaakt, voltooid blijve en eenmaal een sieraad zij van Uw hemels paleis. Amen.

Ootmoedig neergeworpen aan den voet van het heilig Kruis, zal ik U, o mijn goddelijke Verlosser, dikwijls zeggen, om de ingewanden Uwer barmhartigheid te bewegen, ten einde mij vergeving te schenken:

Jezus, ongekend en versmaad, heb medelijden met mij.

Jezus, belasterd en vervolgd, heb medelijden met mij.

Jezus, verlaten van de menschen en bekoord, heb medelijden met mij.

Jezus, verraden en voor geringen prijs verkocht, heb medelijden met mij.

Jezus, gelaakt, beschuldigd en onrechtvaardig veroordeeld, heb medelijden met mij.

Jezus, bekleed met een kleed van ver-smading en schande, heb medelijden met mij.

Jezus, in 't aangezicht geslagen en bespot, heb medelijden met mij.

Jezus, gesleurd met het koord om den hals, heb medelijden met mij.

Jezus, als dwaas beschouwd en als door den duivel bezeten, heb medelijden met mij.

Jezus, ten bloede toe gegeeseld, heb medelijden met mij.

Jezus, achter Barrabas gesteld, heb medelijden met mij.

Jezus (van Uw kleederen) beroofd, heb medelijden met mij.

Jezus, met doornen gekroond, begroet en bespot, heb medelijden met mij.



Jezus, beladen met het kruis en de verwenschingen des volks, heb medelijden met mij.

Jezus, met versmadingen, met smarten en vernederingen overstelpt, heb medelijden met mij.

Jezus, bedroefd tot den dood, heb medelijden met mij.

Jezus, geslagen, versmaad en uitgejouwd, heb medelijden met mij.

Jezus, gekruist aan een schandig kruis te midden van roovers, heb medelijden met mij.

Jezus, verpletterd en eerloos voor de menschen, heb medelijden met mij.

Jezus, overstelpt met alle soort van smarten, heb medelijden met mij.

O goede Jezus, die eene oneindige menigte van versmadingen uit liefde tot mij hebt willen verduren, prent de liefde en de achting daarvan met kracht in mijn hart, en laat mij de werkelijkheid er van verlangen. Amen.

**Verzuchtingen eener Ziel, die vurig  
naar de H. Communie verlangt.**

Groote God, dien ik gesluierd onder deze zwakke gedaanten aanbid, is het mogelijk, dat Gij U in deze nederige woning gehuisvest hebt, om tot mij te komen en belichaamd met mij te verblijven? De hemelen zijn niet waardig genoeg om U tot woon te verstrekken en Gij stelt U tevreden met deze armoe-dige gedaanten, om maar altijd bij mij te kunnen blijven.

O onbegrijpelijke goedheid, konde ik dit wonder wel gelooven, als Gij zelf mij de verzekering er niet van gaaft! Maar ook, zou ik het wel hebben durven denken, dat Gij in mijnen mond zoudt komen! Gij wilt dus rusten op mijn tong en nederdalen in mijn hart; en om mij daartoe uit te noodigen belooft Gij mij duizenderlei goed!

O God van majesteit, maar ook God van liefde, och! ware ik geheel verstand

om deze barmhartigheid te begrijpen, geheel hart om dezelve goed te gevoelen en geheel tong om haar luide te verkonden! Gij zijt het dus, o God mijns harten, die mij geschapen hebt om het doel Uwer liefde en het voorwerp Uwer onuitsprekelijke goedheden te zijn. De Engelen worden nimmer moê U te aanschouwen; zij verlangen naar die gunst, zelfs terwijl zij die aanschouwing genieten, — en ik, zou ik kunnen niet-wenschen U te bezitten?

Omdat het Uwe tevredenstelling geldt, o mijn beminnelijke Verlosser, omdat mijne behoeften mij noodzaken het te verlangen en omdat Uwe goedheid mij veroorlooft het te verhoplen, open ik U mijn hart, en mijne borst, en mijnen mond, en mijne tong, om U naar mijn hart te voeren.

Kom, kom, o mijne goddelijke Zon! ik ben van vervaarlijke duisternissen, van onwetendheid en zonden omgeven. Kom, verdrijf mijne duisternissen en laat stralen in mijne ziel het goddelijke licht, waardoor ik U leer kennen.

Kom, o mijn beminnenswaardige Ver-

losser! Gij hebt U eens geheel overgeleverd om mij uit de hel te trekken: ik ben ellendig wederom in de slavernij der zonde gevallen. Kom ook nog dezen keer mijne banden verbreken, verbrijzelen mijne boeien en mij de vrijheid teruggeven.

Kom, o liefderijke Geneesmeester mijner ziel. Na mij een bad van Uw bloed in het doopsel en mij én gezonder én heiliger, dan ik verdiende, gemaakt te hebben, heb ik mij, door mijne schuld, in duizende gevaarlijke kwalen verwickeld, die weerzin aan mijn hart veroorzaken, zwakheid aan mijnen moed en den dood aan mijne ziel. Kom mij dus genezen, o mijn goddelijke Geneesmeester! ik heb er meer behoefte aan, dan die lamme, dien Gij vraagdet, of hij wilde genezen worden. Ja, mijn God, ik wensch het in allen ernst; Gij die de flauwheid van dezen wensch kent, verlevendig hem meer en meer in mij, door den gloed Uwer heilige liefde.

Kom, o getrouwste, o teederste, de zoetste en de beminnelijkste aller vrienden, Kom in mijn hart. Zij, die Gij be-

mint, verkeert in gevaarlijke en doodelijke zwakheden en verkwijningen. Gij, die leest in het binnenste van mijn hart, Gij weet, dat, indien ik tot dusverre ongevoelig voor mijn ongeluk en onvoorzichtig bij mijne gevaren was, ik door Uwe genade thans weer gevoel heb, mij beklaag, roep en Uwe hulpafsmeek. Ik eisch U op, om der wille Uwer onvergelykelijke vriendschap en Uws woords, mij te komen verkwikken. Kom en gedoog niet, dat ik U reden geef mij te verlaten. Beloof mij, zooals aan de H. Elisabeth, altijd bij mij te willen blijven.

Kom, o leven van mijn hart, o ziel van mijn leven, o eenigste steun mijner ziel, o Brood der Engelen, vleesch geworden uit liefde tot mij, ten toon gesteld tot mijn zoenoffer en beschikt tot mijn voedsel! Kom mij overvloedig verzadigen! Kom mij krachtig steunen! Kom mij grootelijks helpen aangroeien! Kom mij van U en in U, maar in waarheid, helpen leven, o mijn eenigst leven en eenigste schat!

Indien een lichaam van zijne ziel beroofd was, hoe zou het haar noemen,

hoe haar zoeken? heb ik zoo weinig kennis van U en van mij, dat ik niet weet wat ik ben zonder U! Kom, o mijn God en mijn Al; kom nog eens mijne ziel verlevendigen, kwijnend naar Hem, Die alle sieraad harer schoonheid uitmaakt, het beginsel harer bewegingen en de bron haars levens.

O Jezus, mijn eenigste liefde, ik smeeek U, doe al mijne gedachten verdwijnen en onttrek mijn hart aan al het aardse door de kracht Uwer liefde, die gloeiender is dan het vuur en zoeter dan honig. Geef, dat ik door liefde Uwer liefde steef, zooals Gij door liefde mijner liefde gestorven zijt. Ach! Heer, wond dit hart, dat U toebehoort, zoodanig en doorsteek het zoo geweldig van alle kanten, dat het niets wat aardsch en menschelijk is meer kan bevatten.

O liefdevol Hart van onzen Heer Jezus Christus! o Hart, Dat de harten, harder dan steen wondt, Dat de zielen, kouder dan 't ijs, doet gloeien, Dat de ingewanden, ondoordringbaarder dan het diamant, verteedert! Kwets, o mijn beminnelijke Verlosser, mijn hart door Uwe

heilige wonden en maak mijne ziel dronken van Uw bloed, zoodat ik, waarheen ik mij ook wende, niets anders kunne ontwaren dan mijn gekruisten God en alles wat ik zal aanschouwen mij geverfd toeschijne in Uw bloed. O mijn goede Jezus, geef dat mijn hart niet ruste voor dat het U hebbe gevonden, Gij, die zijn middelpunt, zijne liefde en gelukzaligheid zijt.

Mijn minnelijke Jezus, vergeef mij, door de heilige wonde Uws Harten, de zonden, die ik door boosheid of door onzuivere inzichten bedreven heb. Leg mijn slecht hart in het Uwe, Dat geheel goddelijk is, opdat ik altijd onder Uwe bescherming en leiding staande, voortdurend volharden moge in het goede te doen en het kwade te vluchten, tot den laatsten ademtocht mijns levens.

Ik vind in het H. Hart van mijnen Jezus alles wat aan mijne behoefte ontbreekt, omdat Hij geheel vol is van barmhartigheid. Ik heb geen heilzamer geneesmiddel in al mijne droefheden gevonden, dan het H. Hart van mijn aanbiddelijken Jezus. Dáar slaap ik zonder zorg. Dáar rust ik zonder ongerustheid.

Er is niets hards, niets leeds, dat niet verzacht wordt door het beminnelijke Hart van Jezus. De zieken en de zondaars vinden in dat Hart een veilige toevlucht en leven er in gerustheid. Dit goddelijk en liefderijk Hart is geheel mijne hoop. Het is mijn toevluchtsoord. Zijn verdiensten zijn mijn heil, mijn leven en verrijzenis. Zoolang zijne barmhartigheid mij niet ontbreekt, ben ik goed van verdiensten voorzien, want hoe machtiger Hij is om mij te redden, des te meer ben ik in zekerheid.

O goddelijk Hart, Dat aan het Kruis ons de overmaat Uwer liefde en barmhartigheid getoond hebt, door U te laten doorboren om onze harten door die opening te laten binnengaan, ontvang nu de onzen, ze aantrekend door de banden Uwer liefde, om ze te verteeren door de kracht van Uw liefdevuur.

O zeer milddadig Hart, wees onze geheele schat en onze volkomene genoegzaamheid.

O zeer liefdevol en allerverlangenswaardigst Hart, leer ons U liefhebben en U alleenlijk begeeren.



O allergeoedgunstigst Hart, dat zooveel vermaak er in schept ons goed te doen, geef mij het geluk mijne schuld bij de Goddelijke Rechtvaardigheid te voldoen. Ik kan niet betalen, betaal voor mij. Herstel het kwaad dat ik veroorzaakt heb, door het goed dat Gij hebt verricht. En opdat ik alles aan U zoude te danken hebben, neem mij op, o liefdelijk Hart, in het vreeselijk oogenblik mijns doods. Verberg mijne ziel voor de goddelijke gramschap, die ik zoo vaak vertoornd heb. Treed op en verantwoord voor mij; want ik zoude zeker ten eeuwigen vure veroordeeld worden, indien Gij mij geen barmhartigheid beweest. Ach! gedoog niet, dat ik belet worde U eeuwig te beminnen. Ik kwijn van verlangen om met U vereenigd te worden, U te bezitten en mij in U neer te dompelen om niet dan door U te leven, die mijne woon voor altijd zijt. Het is in U, o geheel beminnenswaardig Hart, dat ik U wil liefhebben, wil werken en lijden. Verteer dan in mij alles, wat van mij zelve is en stel er voor in de plaats alles wat Uws is en hervorm mij in U.

Dat ik niet leve, dan van U en voor U.  
Wees dus mijn leven, mijne liefde en  
mijn al. Amen.

---

**Acte van volmaakt berouw tot het  
H. Hart van Jezus Christus.**

---

O zeer heilig en aanbiddelijk Hart van Jezus, zie mij hier nederig voor U neergeworpen met een vermorzeld hart en doordrongen van de diepste smart, U zoe weinig bemind en zoo vele beledigingen aangedaan te hebben door mijne afdwalingen, ondankbaarheden, trouweloosheden en andere misdrijven, weshalve ik mij Uwe barmhartigheden onwaardig gemaakt heb en alle genade en gunsten Uwer zuivere liefde. De schaamte en 't ontzag, die mij daardoor bevangen hebben, laten mij geen andere woorden om mij uit te drukken dan deze: ik heb tegen U gezondigd. Ik heb gezondigd, heb medelijden met mij, die alle barmhartigheid onwaardig ben. Maar toch veroordeel

mij niet, o goddelijk Hart, vol van liefde. Ik bezweer U, de overmaat Uwer goedheden te doen blijken door genade te schenken aan deze arme schuldige, die hier als verpletterd voor U staat, in den afgrond harer nietigheid en ellende. He-laas! o H. Hart, ik heb tegen U gezondigd. — Geef mij echter niet over aan de gestrengheid Uwer rechtvaardigheid die de verwaarloozingen mijner liefde jegens U zeker zoude straffen door de eeuwige ontrooving dierzelve liefde. Ach! laat liever alle folteringën, pijnen en ellenden op mij nederstorten, dan een enkel oogenblik beroofd te worden van U te beminnen! en, o goddelijk Hart, bron van liefde, omdat Gij het zijt, die den smaad van al mijne ongetrouwheden en van mijne weinige liefde verduurd hebt, zorg zelf U te wreken. En als Gij mij wilt veroordeelen om eeuwig te branden, stem ik er in toe, mits dat het zij in het verslindend vuur Uwer zuivere liefde.

O medelijdend Hart, red mij door de overmaat Uwer barmhartigheden. Laat mij in den zondvloed mijner ongerech-

tigheden niet vergaan. O Hart van liefde, ik roep tot U, uit den afgrond mijner ellende: Red mij door Uwe gloeiende liefde. Red mij, ik bezweer het U, door alles wat in U het meest in staat is, U op te wekken, om mij die groote barmhartigheid te bewijzen. Heb dan medelijden met deze arme schuldige, die hare redding van U verwacht.

Ach! red mij dan, o barmhartig Hart, tot welken prijs het ook zij. Red mij en beroof mij niet van U eeuwig lief te hebben. Mochten liever alle minuten mijns levens, die ik nog te leven heb, niets anders zijn dan bitterheid, smart en droefheid.

Edoch, ben ik niet alreeds genoeg gestraft, zoo laat een Hart zoo vol liefde bemind te hebben! Ik heb zooveel leedwezen van U zoo ondankbaar te hebben beleedigd, om de liefde van U zelve, o mijn opperst Goed, dat ik alle pijnen der hel zoude willen verduurd hebben van af het oogenblik, dat ik begonnen ben te zondigen, om mij tot tegenmiddel te verstrekken, liever dan zoovele zonden te hebben bedreven, ofschoon ik hoop

dat Uwe barmhartigheid mij daarvan ontslaan zal. 't Is dáárom, dat ik U bid en U mijnen dank uit geheel mijn hart toeroep. — Vergeef, vergeef toch, als 't U belieft, aan dit arme, bedroefde hart, dat geheel zijn vertrouwen in U heeft gesteld en geene hoop dan op U bezit. O Hart van Jezus, mijn Verlosser, bewijs mij dien dienst, dewelke U zooveel kost en verlies niet de vrucht van zoovele pijnen en van zoo een smartvollen dood! Geef eere aan Uwen dood, door mij zalig te maken, opdat mijn hart U beminnen kunne, loven en eeuwig verheerlijken. Wees dan, o Heilig Hart, ons toevluchtsoord en onze hulp, nu en in 't uur onzes doods.

Neem mijne zaak ter hand; rechtvaardig mij en wend de gestrengheden af, die mijne zonden verdiend hebben. O, Gij zijt mijn ware vriend, spreek voor mij en betaal voor mij. Trek mij uit dien afgrond, waarin mijne zonden mij reeds gestort hebben. Luister, luister dan, bid ik U, naar de verzuchtingen van dit arm, bedroefd harte, dat alles van Uwe goedheid verhoopt. En indien Uwe rechtvaardigheid het veroordeelt als der

vergiffenis onwaardig, zal het daarvan beroep doen voor de rechtbank Uwer liefde, bereid er alle gestrengheden van te verduren, liever dan een enkel oogenblik beroofd te zijn van U te beminnen. Brand, kap, snijd; zoo ik U maar lief heb, is 't genoeg. Spaar noch mijn lichaam, noch mijn leven, als het Uwe glorie geldt. Ik ben de Uwe, o goddelijk en aanbiddeijk Hart. Bewerk dan mijne zaligheid, ik bezweer het U en laat mij niet aan mijn eigen zelve over, met mijne zonden te straffen door 't hervallen in nieuwe zonden. Ach! eerder duizendmaal sterven dan U beleedigen, U, dien ik honderdmaal meer lief heb dan mijn leven!

Ach! welke glorie zou U de ondergang van een nietig stofje aanbrengen? integendeel, het zal U tot groote glorie strekken, eene zoo ellendige zondares te redden. Red mij dan, o zuivere Liefde, want ik wil U eeuwig beminnen, koste wat het koste! Ja! ik wil U beminnen, hoe duur het mij ook kome te staan, ik wil U beminnen uit geheel mijn hart.

---

## TWEEDE AFDEELING.

**Gebeden der Zalige Margeretha Maria,**  
 waarvan het eigen handschrift is verloren  
 gegaan, maar die voortbestaan in andere  
 oude handschriften van het klooster te  
 Paray.

### MORGENOEFENING,

WELKE ZIJ SCHREEF, ZOOWEL ALS DE OEFENING  
 BIJ DE H. MIS, OP BEVEL VAN  
 DE MOEDER DE SAUMAISE.

Zoodra ik ontwaak zeg ik wat aan-  
 gegeven staat in het *Directoire* en daarna  
 bied ik mijn hart aan God aan, opdat  
 Hij het zoodanig met zijne Godheid ver-  
 vulle, dat er geen plaats voor de schep-  
 selen meer overblijft, niet voor mij, niet  
 voor eenig ding dezer aarde.

»O mijn goddelijke Jezus, gedoog niet,  
 dat ik van den lichamelijken in den gees-  
 telijken slaap val. Laat mijn hart en mijn  
 geest en mijn wil zóó waken om U te be-

minnen, dat ik nooit met die beminlijke oefening van liefde ophoud, die mij aan de Engelen gelijkvormig maakt. Vereenig, o mijn goddelijke Bruidegom, zoo sterk mijn hart én mijn geest én mijn wil met U, dat niets in staat is mij een oogenblik van U te scheiden. Gij zijt mijn leven, mijne volheid en geheel mijne tevredenheid. Gedoog niet, o mijn God, dat mijne uitwendige bezigheden mij een oogenblik de gedachte aan Uwe tegenwoordigheid doen missen, maar als middelen dienen, om mij met U te vereenigen."

Daarna denk ik aan de onvolmaakt-heden, waar ik het meest aan onderhevig ben, om de tegenovergestelde deugd te beoefenen. Ik bid: »De Engel des Heeren." Na een acte van geloof en aanbid-ding geoeffend te hebben zeg ik:

»Mijn God! ik dank U voor alle genaden, die ik van Uwe milde goedheid heb ont-vangen, bijzonder voor de schepping, in-standhouding én mijn roep én verlossing én voor het geloof én, dat Gij mij dezen nacht voor een haastigen dood bewaard hebt."

Ootmoedig aan Uwe voeten neerge-



worpen, o oneindige Grootheid, belijd ik niets dan een ellendige zondares te zijn, onwaardig den hemel te aanschouwen en op aarde te zijn. Ik vraag U vergiffenis van alle zonden, die ik geheel mijn leven bedreven heb. Ik haat ze, omdat Gij ze haat; ik verfoei ze, omdat Gij ze verfoeit en ben zoo bedroefd ze bedreven te hebben, uit liefde tot U, dat, al was er geen hemel en geen hel, ik toch niet ophouden zou er een groot leedwezen over te hebben, omdat Gij oneindig goed zijt en verdient boven alle dingen bemind te worden. Ik zal er mij van beteren en ze ten spoedigste den biechtvader belijden. Ik neem vooruit alle boeten aan, die mij zullen opgelegd worden, alsmede die, welke Gij als straf mij zult toezenden in deze wereld, met het vaste besluit mij met Uwe heilige genade te verbeteren.

Geef, o mijn God, dat ik U geheel mijn leven beminne met een ware, krachtige en volhardende liefde. O mijn goddelijke Jezus, ik offer op en wijd toe aan Uwe goddelijke Majesteit mijn hart en al zijne genegenheden, mijne ziel en al hare eigenschappen, mijn geest en al zijne

vermogens, mijn verstand en al zijne wetenschap, mijn geheugen en al zijne gedachten, mijn wil, om aan Uwen wil gebonden te zijn en alleen mijn wil te schijnen in zooverre dezelve Uwen wil volbrengt. O mijn liefderijke Jezus, neem mij op in de armen Uwer barmhartigheid en vereenig zóó mijne daden, begeerten, meeningen, neigingen en woorden met de Uwen ex beziel dezelve zóó met Uwen heiligen Geest, dat niets in mij plaats heeft, dan alleen onder den indruk Uwer liefde. Ik heilig U toe mijn lichaam en al zijne zinnen, mijn leven en al zijne bewegingen. Ik verzaak uit geheel mijn hart aan alle begerlijkheden der natuur, aan alle genegenheden voor de schepselen en aan geheel mijnen wil om den Uwen te omhelzen in alles wat ik weten zal, dat U het aangenaamste is. Geef, o mijn welbeminde Jezus, dat al mijne bewegingen en handelingen en woorden zoovele acten van aanbidding, van liefde en onderwerping zijn aan Uw goddelijk welbehagen. Ik aanvaard uit geheel mijn hart, de pijnen en kastijdingen en vernederingen, die 't U be-

hagen zal mij over te zenden. Ja, mijn God, ik zal ze aannemen van Uwe hand, als onderpanden Uwer liefde, U opdragend alle werken, die ik verplicht ben te verichten volgens mijnen roep. Hopende op Uwe barmhartigheid, wil ik de aflaten verdienen, en smeeek U dezelve toe te voegen aan mijne ziel ter zaligheid. Ik vereenig mij met alle goede werken, die gedaan worden in de heilige, strijdende en zegevierende en lijdende Kerk.

O mijn God, ik verzoek U Uwen heiligen zegen, U overgevend geheel mijn wezen om volgens Uwen heiligen wil er over te beschikken.

Ik groet u, o mijne beminnelijke meesters, zeer waardige Moeder van God. Ik vereer en acht u hoog uit geheel mijn hart. Ik wijd u mijne vrijheid toe en smeeek u de geleidster mijner schreden te wezen, de bestierster mijns levens, de regel van al mijne plannen, handelingen en verlangens. Wees, o allerheiligste Maagd, de ster bij mijne scheepsvaart, de veilige haven mijns heils en mijner eeuwigheid. Ik vraag u, o zoete toevlucht der zondaren, uwe bescherming en uwen

zegen, en de genade te leven van uw leven en te sterven van uwen dood. Amen."

Ik groet mijn heiligen Engel en mijne patronen, en vraag hen hunnen zegen en bijstand, en vervolgens hernieuw ik mijne beloften.

## VOOR DE HEILIGE MIS.

Ik geloof, o mijn God, dat Gij hier tegenwoordig zijt, met dezelfde almacht, waarmede Gij in den hemel woont; ik aanbid U met alle heilige Engelen en Zaligen. Ik erken en beleid U als mijnen God, mijn oorsprong en laatste einde. O allerheiligste, doorluchtigste, aanbidde-lijkste Drievuldigheid, ik werp mij neer aan de voeten Uwer grootheid, om U vergeving van al mijne ongetrouwheden te vragen, — van al mijne flauwheden, lafheden, en van het misbruik Uwer heilige genade, en van het weinig vruchten trekken uit de heilige Sacramenten, en van al de zonden, die ik in mijn leven bedreven heb, waarover ik berouw gevoel uit geheel mijn hart, uit liefde tot

U, o mijn God, dien ik duizendmaal meer bemin, dan mijn leven, dat ik ook liever verliezen zou, dan U beleedigen. Ik smeek U, door de oneindige verdiensten van het allerheiligst Misoffer, mij te vergeven en de genade te schenken van liever te sterven dan U te mishagen.

Ik bid het »Confiteor.»

Ik offer U, o mijn God, de oneindige verdiensten van dit offer van 't kostbaar vleesch en bloed mijns Zaligmakers, tot voldoening mijner zonden om de volheid Uwer genade af te smeeken, de vervulling van Uwen heiligen wil, de volharding in de goede werken, de versterving van mijnen eigen wil, een levendig geloof, eene vurige liefde, eene vaste hoop, een gelukkigen overgang, een waar berouw op het einde mijns levens. Ik offer het U verder op, o mijn God, voor de verheffing der heilige Kerk, voor onzen heiligen Vader, den Paus, voor onzen koning en voor alle christen-prinsen en voor alle behoeften van dit koninkrijk en die mijner bloedverwanten en naastbestaanden, bijzonder voor alle religieuze orden, voor ons Instituut en voornamelijk voor onze

communiteit, U smeevend in al onze geestelijke, lichamelijke en tijdelijke behoeften te voorzien. Geef ons, o God, den waren geest van ootmoed en liefde. Ik vraag U de bekeering der ongeloovigen en der zondaars, de uitroeiing der ketterijen, de verlossing der zielen uit het vagevuur, de vertroosting der bedrukten en van alle hulpbehoevenden. Ik beveel U de zielen in doodstrijd verkeerend; eindelijk vereenig ik mij met alle goede meeningen, die Gij gehad hebt bij het instellen van dit H. Sacrament, U smeevend de verdiensten er van en van alle andere heilige missen, die in de heilige Kerk worden opgedragen, toe te passen op alle deze intenties. Ik hoop, dat Uw wil in al deze vragen moge worden vervuld en dat Uwe genade de volle uitwerking er in verkrijgen zal.

### **Bij het Evangelie.**

Ik zeg: Jezus is gehoorzaam geweest tot den dood enz., zooals aangegeven staat in 't »Directoire». Na het »Credo» als het communiedag is, bereid ik mij

daartoe voor. Als ik de H. Communie niet ga ontvangen, neem ik een Geheim uit het Lijden en houd mij daarmee bezig tot aan den »Sanctus.» Zondags neem ik 't Gebed in den hof van Olijven; Maandags, hoe Jezus door Judas werd verraden en door de Joden geboeid; Dinsdags de geeseling; Woensdags de kroning met doornen; Donderdags de kruisdraging; Vrijdags de kruisiging; Zaterdag de H. Maagd aan den voet van het kruis.

Bij den Sanctus zeg ik:

Ik offer U op, o mijn God, de oneindige verdiensten van het Lijden mijns Heeren Jezus Christus in dit H. Misoffer, voor het heil aller schepselen, de kwijtschelding van alle mijne zonden en van die der geheele wereld, ter eere Uwer heilige Moeder, ter eere en ter zaligheid van al Uwe heiligen, om U te vragen de zaligverklaring onzer waardige moeder \* en ter verkwikking der zielen in 't vagevuur.

\* De Chantal, heilig verklaard in 1767 door Clemens XIII.

### **Bij de Prefatie.**

Ik aanbid U, o mijn Verlosser, in

eenen geest van ware ootmoedigheid en offer U aan Uwen hemelschen Vader op, door tusschenkomst des priesters, tot voldoening voor mijne zonden en voor die der geheele wereld.

### **Bij de opheffing van den Kelk.**

O kostbaar Bloed, stort U over mijne ziel uit om haar te heiligen, en laat de liefde, die U dat Bloed heeft doen vergieten, mijn hart ontgloeien om het te zuiveren.

O mijn zoete Jezus, ik vereenig mijne ziel met de Uwe, mijn hart en mijn geest, mijn leven, mijne intenties met de Uwen, en zoo vereenigd stel ik mij voor aan Uwen Vader.

Ontvang mij, o eeuwige Vader, door de verdiensten van Uwen goddelijken Zoon, dien ik U opdraag met den priester en de geheele H. Kerk. Beschouw mij niet meer dan als verborgen in Zijne wonden, bedekt met Zijn bloed en beladen met Zijne verdiensten, Zóó stel ik mij vóór U, opdat Gij mij niet verstoot van voor Uw aanschijn, maar mij op-



neemt in de armen Uwer vaderlijke goedheid en mij de genade der zaligheid verleent. O mijn God, ik bedank U voor al Uwe weldaden, voor Uwen dood en lijden en de instelling der heilige Sacramenten, vooral Dat onzer altaren.

Ik bid het »Pater noster.»

Eeuwige Vader, ik offer U mijn verstand op, opdat het niets kenne dan U. Mijn zoete Jezus, ik offer U mijn geheugen op, opdat het zich niets herinnere dan U. Liefdevolste Heilige Geest, ik offer U mijn wil op, opdat Gij hem heet en gloeiend maakt door Uwe goddelijke liefde. Versier mijne ziel met Uwe zeven gaven, en maak van mij Uwen tempel van zuiverheid. Vervul mij met Uwe genade en bereid mijn hart om mijn God geestelijker wijze te ontvangen. Mijn goddelijke Jezus, omdat mijne zonden mij onwaardig maken U in mijn hart te ontvangen, neem mij in het Uwe op, en vereenig mij zoo volkomen met U, dat niets in staat is mij een oogenblik van U los te rukken. Los mijne ellende en nietigheid op in de grootheid Uwer barmhartigheden en verander mij ge-

heel in U, opdat ik niet leve dan door U, in U en uit liefde tot U. Kom dan, eenig Voorwerp, Dat mij bevredigt, kom bezit nemen van mijn hart, dat U toebehoort en geen oogenblik zonder U leven kan.

Ik dank U, dat het U behaagd heeft, U geestelijker wijze aan mijne ziel te schenken. Ik geef mij ook geheel aan U zonder voorbehoud, opdat het U behage, in mij alles te doen wat Gij verlangt, dat in mij gebeure. Vernietig dien geest van eigenliefde, verneder alles wat zich verheft en verpletter alles wat U wederstaat.

Ik doe de hernieuwing der beloften.

**Gebed tot onzen Heer Jezus Christus,  
in hoedanigheid van Koning in  
't Heilig Sacrament.**

Ik aanbid U, o Jezus, machtige Koning, op Uwen troon van liefde en barmhartigheid. Neem mij op als Uwe slavin en Uwe onderdanige, en vergeef mij, bid ik U, mijn wederspannigheden en op-

stand tegen Uwe Opperheerschappij over mijne ziel. Ach, goedigste Koning, gedenk, dat Gij niet barmhartig kondt zijn, indien Gij geen ellendige onderdanen hadt. Strek dan Uwe milde hand uit, ik bezweer het U, om mijne armoede aan te vullen, uit den kostelijken schat Uwer heilige liefde, die niets anders is dan Gij Zelf, na mij geledigd te hebben van die ellendige liefde van mij zelve en al die ijdele menschelijke opzichten, die mij als gebonden en geketend vasthouden. Kom, o mijn opperste Koning, mijn boeien slaken en mij van die kwade slavernij verlossen om Uw rijk in mijn hart te vestigen.

Ik wil in het Uwe de overhand hebben door eene vurige liefde tot den evenmensch, door er niet dan met liefde van te spreken, hem te verdragen, te verontschuldigen en hem te doen wat ik zou wenschen, dat mij geschiede, door mijn hart noch mijn tong ooit met eenigen achterklap of gevoel van afkeer te bezoedelen. Ik zal mij over niets ontstellen, opdat mijn Koning in mij vinde een rijk van vrede. Amen.

## Gebed tot onzen Heer J. C. als Slachtoffer.

Om Uwen toestand van slachtoffer in dit Sacrament van liefde te vereeren, kom ik mij, in die hoedanigheid, aan U opofferen, U smeevende mijn offeraar te willen wezen, ten einde mij te slachtofferen op het altaar van Uw beminnelijk Hart. Dewijl dit mijn slachtoffer zondig is in al zijn onderdeelen, smee ik U, o mijn goddelijke Offeraar, het te willen zuiveren en volmaakt te maken in den gloed van Uw goddelijk Hart, als een volmaakt brandoffer van liefde en genade, om mij een nieuw leven te geven en ik met waarheid kan zeggen: ik heb geen *ik* en geen *mijn* meer, noch bij leven noch bij sterven; mijn Jezus is mijn *ik*; mijn *mijn* is *zijn* te zijn. *Dilectus meus mihi et ego illi. Cant. I. Sive vivimus sive morimur, Domini sumus. Rom. XIV. Amen.*

## ANDER GEBED.

Zie hier het verloren schaap, o mede-

doogende Vader dat tegen U gezondigd heeft, door de goederen te verkwisten waarmede Gij het verrijkt hebt. Ik werp mij aan Uwe voeten, om U mijnen dank toe te roepen. Verstoot mij niet van U en vergeet Uwe barmhartigheden niet; oefen die uit aan mijne arme ziel, ofschoon ik ze onwaardig ben. Gedoog niet, dat zij verloren gaat onder Uwe oogen, omdat Uw H. Hart haar gewonnen heeft met zoo veel smarten. Weiger mij niet de liefelijke hoedanigheid van dochter van Uw Hart, in Hetwelk ik verlang te sterven, aan mij zelven en aan de zonden, om slechts te leven zijn leven van onderwerping aan de gehoorzaamheid. Het is in dien geest, dat ik al mijne werken verrichten wil, terwijl ik mijne gehoorzaamheid vereenig met die, welke Gij jegens den Priester oefent, goeden of kwaden, zonder den weerzin aan den dag te leggen, dien Gij gevoelt bij het binnentreden in de harten der zondaars. Desgelijks zal ik ook mijne afkeerigheden onderdrukken zóo dat zij geene andere uitwerking hebben, dan dat ik ze U opoffer, zeggende: *Jesus autem*

*tacebat.* Matth XXVI. 63. Jezus is gehoorzaam geweest tot den dood toe; ik wil dus gehoorzamen tot den laatsten snik mijns levens. Amen.

---

**Gebed tot onzen Heer Jezus Christus,  
in hoedanigheid van almachtigen  
Geneesmeester.**

---

O Jezus, mijne liefde, ter gedachtenis van het offer, dat Gij van U zelve aan het kruis opofferdet en Gij thans opoffert in het allerheiligst Sacrament, smee ik U, het offer aan te nemen, dat ik U opdraag van geheel mijn wezen, geslacht en opgeofferd aan Uw aanbiddelijken wil en inzichten. Neem mij aan in den geest van boetvaardigheid en van slachtoffer. O hemelsche Geneesmeester mijner ziel, en opperst geneesmiddel mijner kwalen, ik kom mij U voorstellen als een zieke, die wanhoopt aan alles behalve aan Uw liefderijk Hart, dat alleen mijne kwalen kent en mij er van wil genezen. Ik hoop dat van Uwe goedheid, dewijl gij mijne

medecijn en mijn liefdebalsem geworden zijt in dit aanbiddelijk Sacrament. Mijne lafheid en mijne koudheid in U te beminnen, hebben al mijne kwalen veroorzaakt, maar Gij kunt, als Gij wilt, mij er van genezen, want ik ben bereid om alles te lijden tot dat einde. Kap, brand, snijd ; mits ik U liefhebbe en zalig worde, onderwerp ik mij aan alles. Van mijnen kant ben ik bereid èn het ijzer èn het vuur te bezigen door eene geheele versterving en kruisiging van mij zelve, om de wonden te genezen, welke de hoogmoed en de eigenliefde aan mijne ziel hebben toegebracht. Plaats U dan op mijn arm en kwijnend hart als een balsem van liefde. O mijn liefderijke Geneesmeester, heb medelijden met mijne zwakheden, en verlos mij daarvan om der wille der glorie van Uwen naam. Amen.

---

**Gebod om de noodige genaden te verzoeken tot het religieuze leven.**

---

Heer, gedoog niet, dat ik de naleving

mijner heilige regelen schend of verwaarloos. Het is daarom, dat ik Uw H. Hart tot woonstede uitkies, opdat Het mijn sterkte zij in den strijd, mijn steun in mijne zwakheid, mijn licht en mijn geleider in de duisternis, eindelijk de hersteller mijner gebreken, de heiligmaker van al mijne bedoelingen en handelingen, die ik met de Uwen vereenigen U opoffer ten einde mij te verstrekken tot een voortdurende goede gesteldheid om U te ontvangen. Amen.

---

### **Acte van Liefde en volmaakt Berouw.**

---

Ootmoedig voor U neergeworpen, o H. Hart van Jezus, aanbid ik U, loof ik U, prijs ik U en bemin ik U, met alle krachten en met alle liefde, waartoe mijn hart in staat is, maar breid mijne krachten uit en vermeerder mijne liefde, opdat ik U meer beminne en deze liefde mij voor altijd aan U schenke. Ik vraag U de genade voor mij en voor alle harten, die in staat zijn U te beminnen



en bijzonder voor mijn wederspanning, versteend, ontrouw hart, dat zoolang misbruik van Uwe genaden maakt, U wederstaat, en niets doet dan U beleedigen. Ik leid een leven zoo laf in Uwen dienst, dat Gij, zonder de overmaat Uwer barmhertigheid, reeds lang mij had uitgespuwd en weggeworpen, als een voorwerp van afschuw en gruwel, dat niet anders dan eeuwig verdient te lijden alle gestrengheden Uwer rechtmatige gramschap. Ik bezweer U echter, o Heilig Hart van mijnen aanbiddelijken Jezus, geef mij arme en ellendige zondares, door die vurige liefde, welke U heeft doen sterven aan den boom des kruises, als een slachtoffer van liefde en lijden en U in die hoedanigheid op onze altaren zal doen verblijven tot aan de voleinding der eeuwen, — de kwijtschelding van alle zonden, die ik bedreven heb door ondank, vergetelheid, ontrouw en andere beleedigingen, U aangedaan, maar die mij leed zijn uit geheel mijn hart. Ik vraag U vergiffenis daarvan, met alle leed en smart, waartoe ik in staat ben en betuig, dat ik al mijn bloed door

alle bedenkelijke folteringen zou willen vergieten, om aan Uwe goddelijke rechtvaardigheid te voldoen en alle versmaadingen U aangedaan, te herstellen. Ik neem vooruit alle straffen aan, waarmee Gij mij in dit leven wilt kastijden, onder voorbehoud, dat Gij mij niet aan mij zelve en aan de zonden overlaat en daardoor mij berooft van Uwe liefde. O goddelijk en geheel beminnelijk Hart, veroordeel mij niet tot de zoo groote straf, van U niet meer te beminnen! Laat liever alle pijnen der hel mij kwellen, dan dat ik een enkel oogenblik ben zonder U lief te hebben. O goddelijk Hart, bron van liefde en goedheid, hoe kunt Gij Uwe barmhartigheid vergeten om tot eene eeuwige berooving van Uwe liefde een hart te veroordeelen, dat alleen leven wil om U te beminnen en niet wil haken en verzuchten dan naar die liefde voor tijd en eeuwigheid?

Hoor dan, o geheel beminnenswaardig Hart van mijnen Heer Jezus Christus, het verzoek, dat ik U doe en de bede, die ik ten mijnen gunste tot U richt, ik onwaardige zondares, die ik ben, terwijl ik

U mijne ware bekeering vraag. Ik ver-  
afschuw het verledene met zoo grooten  
afschuw, dat ik voortaan liever in den  
afgrond zou willen begraven worden, dan  
tot mijne vorige zonden terug te keeren;  
indien Gij mij tot de vlammen veroor-  
deelen wilt, dan zij het zonder voorbehoud  
tot die Uwer zuivere liefde. Bedelf mij  
in dat gloeiend fornuis, tot straf voor  
al mijne trouweloosheden. En als de over-  
maat Uwer liefde U zoude aansporen mij  
nog eenige genade te doen, vraag ik U  
geen andere, dan die zoete straf Uwer  
liefde; geef, bezweer ik U, dat ik mij daarin  
verteer om daardoor in U hervormd te  
worden. En om U te wreken, dat ik U  
niet bemind heb, maar mij zelve ongeregeld  
heb bemind, doorboor en doorboor dui-  
zend en duizendmaal mijn ondankbaar  
hart door den pijl Uwer zuivere liefde,  
zóódat het niets aardisch, niets mensche-  
lijk meer bevatten kunne, maar alleen  
nog de volheid Uwer zuivere liefde, die  
mij geen andere vrijheid meer laat dan  
om U te beminnen, door te lijden en  
in alles Uwen heiligen wil te volbren-  
gen. Ziedaar de genaden, die ik U vraag,

beminnelijk, als mijn opperst Goed, geheel mijne vreugde, eenig en alleen de liefde aller harten waardig. Konde mijn hart tot asche vergaan door den gloed en de kracht dier liefde, waarmede ik uit geheel mijne ziel alle offeranden vernieuw, die ik U van mij zelve gedaan heb! Behoed mij U te mishagen en laat mij doen wat U het aangenaamste is. O Hart, bron der zuivere liefde, och! ware ik geheel hart om U te beminnen en geheel geest om U te aanbidden! Geef derhalve, bid ik U, dat ik niets liefhebben kan, dan U, in U en door U en voor U! Dat mijn geheugen zich slechts Uwer herinnere; dat ik geen verstand meer hebbe, dan om U te kennen, geen wil of neiging meer, dan om U te beminnen, geen tong, dan om U te loven, geen oog, dan om U te aanschouwen, geen handen, dan om U te dienen, geen voeten, dan om U te zoeken, opdat ik U eenmaal beminnen kunne, zonder vrees van U te verliezen, in de gelukzalige eeuwigheid. Amen.

---

**Overeenkomst om alles te doen uit  
liefde en gehoorzaamheid.**

Gedreven door het vurige verlangen eene goede religieuze te zijn, vraag ik U, o mijn zoete Jezus, mij geheel gelijkvormig te maken aan dat leven des doods ten opzichte der zinnen, hetwelk Gij leidt in het allerheiligste Sacrament, waar Gij, op geheimnisvolle wijze, gehoorzaamt tot den dood toe op het eenige woord des priesters, goeden of kwaden. Geef dan, o mijn Verlosser, dat ik, om Uwe gehoorzaamheid en diepe vernedering aldaar te vereeren, kunne gehoorzamen en mij vernederen volgens de algeheele volmaaktheid, welke is aangegeven in onze heilige regelen.

Voor U, o Jezus, is 't dat ik mijne vrijheid en mijn eigen wil aan Uwen heiligen wil, zonder voorbehoud, ten offer breng. Ik verwerp uit geheel mijn hart, verzaak en verfoei alle verkeerde opvattingen, tegenkantingen, afgekeerdheden en morringen, die mijn eigenwil, gepaard aan mijne hoovaardige eigenliefde, mij

zouden kunnen inblazen opzichtsens alles, wat mij verboden of geboden zal worden om te doen. Het is een verbond, dat hier mijn hart met Uw H. Hart sluit, o mijn goddelijke Jezus, van alles uit liefde en gehoorzaamheid te doen en te willen leven en sterven in deze oefening, waarin ik alles insluit wat noodig is voor mijne volmaaktheid. Ik smeek U bezit van mijn hart te nemen en van alles wat in mij U verheerlijken kan voor den tijd en de eeuwigheid. Amen.

---

### **Verbond met het H. Hart van Jezus.**

---

O zeer goddelijk, zeer aanbiddelijk en geheel beminnenswaardig Hart van Jezus, zie mij hier ootmoedig voor U neergeworpen om U te aanbidden, te loven, te prijzen en te verheerlijken en om de rechten Uwer heerschappij over mij te erkennen, door mijne onderdanigheid en de betuigingen mijner liefde en mijner trouw jegens U te belijden en te betuigen. O zeer heilig Hart, neem mij op, omdat ik ben en geheel zijn wil aan U,

in weerwil van alle tegenkantingen, die mijne vijanden daartegen vewekken zullen. Werp mij niet van U weg, maar erken wat het Uwe is, neem het op en verdedig het. Steun mijne zwakheid bij het vurige verlangen, dat mij bezielt om U lief te hebben en te behagen. Geef mij, bid ik U, de noodige genade om het volmaaktelijk te doen en om te bidden, te werken en te lijden in de zuiverheid Uwer liefde.

O Heilig Hart, ik geef mij en wijd mij geheel aan U; mijn hart, mijn verstand, mijn geheugen, mijn wil, kortom alles wat ik doen en lijden zal zij geheel ter liefde en ter verheerlijking van U; dat alles wat ik zal zien en zal hooren mij voere tot Uwe liefde, dat al mijne woorden even zooveel acten van aanbidding, van liefde en lof zijn, jegens Uwe opperheerschappij en alle bewegingen mijner lippen, even zooveel acten van berouw over alle bedrevene zonden en verzuimde goede werken. Ik vraag U, o Hart van liefde, dat ik U zoo vaak tot mij trekken moge, als ik de lucht inadem om te kunnen leven en, dat ik de-

zelve wederom uitademende, telken keere U aan den Hemelschen Vader opdrage, ten einde Hem alles te geven, wat ik Hem schuldig ben. Geef, o Heilig Hart, dat alle kloppingen en alle slagen van mijn hart en mijne longen, even zcoveel dankzeggingen en dankbetuigingen zijn voor alle gunsten en gaven, die Gij mij gedaan hebt en van inzicht zijt, mij te doen. Neem dan, bid ik U, alle hinderpalen weg, want ik verzaak alle opwellingen van hoogmoed en eigenliefde en alles wat mij belet U volmaakt te be-  
minnen en getrouw te dienen.

O Hart vol goedheid, hoor mij, ver-  
hoor mij. O Heilig Hart, waaraan ik  
toebehoor, waarvan ik afhankelijk ben  
en waardoor ik leef, ontvlam mij, beziel  
mij, verander mij in U. Geef, dat al mijn  
krachten strekke om tot U te komen en  
al mijn pogen en streven dienen om mij  
met U te vereenigen. Ik betuig liever  
duizendmaal den dood te willen onder-  
gaan, dan mij van U te scheiden, of  
eenige ontrouw tegen U te begaan.

Neem dan dit verbond aan, dat ik  
met U sluit, o goddelijk en aanbidde-  
lijk



Hart! Ik verlang het te vernieuwen met al de betuigingen mijner trouw, zoo dikwijls ik de oogen zal openen, of de hand op mijn hart zal leggen, 't welk niet meer wil leven, ademen, kloppen dan om U te beminnen. Laat mij kennen en vermijden alles wat U kan mishagen; ik betuig duizendmaal, dat, indien mij eenige andere wijze bekend was, om mij bij U te voegen, mij aan U te geven, en mij met U te vereenigen, — ik die met gevaar van mijn leven zou aangrijpen. Versterk en steun, o Heilig Hart, alle besluiten en goede begeerten, die Gij mij geeft, om U te beminnen en te behagen. Geef, dat ze allen die goede uitwerking verkrijgen, welke Gij er van verwacht. Amen!

---

### KLEINE OPDRACHT

AAN HET H. HART ONZES HEEREN JESUS CHRISTUS.

*(Geroegd bij een brief aan Zuster Felicia  
Magdalena de La Barge, te Moulins.*

---

Ik N. N. geef en wijd aan U, o Heilig Hart van onzen Heer! geheel mijn persoon en mijn leven; mijne handelingen, lasten en lijden, om mij voortaan van niets wat het mijne is, te bedienen, dan om U, o Heilig Hart! te beminnen, te vereeren en te verheerlijken. Ja, dit is mijn onherroepelijke wil van geheel aan dit Hart toe te behooren, en alles te doen voor zijne liefde, uit geheel

mijn hart verzakende aan alles wat Het zou kunnen, mishagen. Ik neem U dus, o Heilig Hart! voor het eenig voorwerp mijner liefde, den beschermer van mijn leven, den waarborg mijner zaligheid, het middel tegen mijne onstandvastigheid, den hersteller van al de misslagen in mijne handelingen, en mijne zekere schuilplaats in de ure van mijnen dood. Wees derhalve, o Hart vol goedheid! mijne rechtvaardiging bij God den Vader, en wend van mij af de pijlen zijner billijke gramschap.

O Hart vol liefde, ik stel op U al mijn vertrouwen; want ik vrees alles van mijne zwakheid; maar ik hoop alles van Uwe goedheid. Vernietig dan in mij alles wat U zou kunnen mishagen of weêrstaan, en laat Uwe zuivere liefde zich zoo diep in mijn hart inprenten, dat ik U nooit meer kan vergeten, noch van U gescheiden kan worden; daar ik U bezweer bij al Uwe goedheid, dat toch mijn naam in U opgeschreven zij, dewijl ik al mijn geluk daarin wil stellen, dat ik leef en sterf als Uwe U geheel toebehoorende en in alles onderdanige dienaar.

---

## BEMERKINGEN.

---

Er bestaan litanien ter eere van Pater de La Colombière, toegeschreven aan de zalige Margaretha Maria. Hare echtheid is te twijfelachtig, om ze hier een plaats in te ruimen.

De toewijding en de acte van eereboete, die onder haren naam staan aangegeven achter in hare levensbeschrijving door Mgr. Languet, zijn beiden getrokken uit het devotie-boekje van het H. Hart van P. Croiset (1691, blz. 245—251) en niets kondigt aan, dat zij het werk der Zalige zijn. Daarom laten wij ook deze achter.

---

# I N H O U D.

Blz.

Voorwoord . . . . .	3
Gebeden van de Zal. M.-M. Alac. I. Afd.	9
Eerherstellende schuldbekentenis . . .	7
33 begroetingen van het H. Hart. . .	11
Toewijding aan het H. Hart. . . . .	14
"    aan de H. Maagd . . . . .	15
Gebed tot het H. Hart . . . . .	18
Verzuchtingen eener Ziel die vurig naar de H. Communie verlangt . . . . .	23
Acte van volmaakt berouw tot het H. Hart . . . . .	31
II. Afdeeling. Morgenoefening . . . . .	36
Gebeden voor en onder de H. Mis . . . .	41
Gebed tot O. H. Jezus Christus, in hoeda- nigheid van Koning in 't H. Sacrament.	47
Gebed tot O. H. J. C. als Slachtoffer .	49
Gebed tot O. H. J. C., in hoedanigheid van almachtigen Geneesmeester . . .	51
Gebed om de noodige genade te verzoe- ken tot het religieuze leven . . . . .	52
Acte van liefde en volmaakt Berouw . .	53
Vereeniging met Jezus geslachtofferd. .	57
Acte van Liefde tot het H. Hart . . . .	58
Gebed van liefde tot het H. Hart . . . .	59
Acte van aanbidding van het Allerh. Sacr.	60
Gebed tot het H. Hart voor alle soort van behoeften . . . . .	61
Acte van aanbidding tot het H. Hart . .	64
Overeenkomst om alles te doen uit liefde en gehoorzaamheid . . . . .	66
Verbond met het H. Hart van Jezus . .	67
Kleine opdracht aan het H. Hart. . . .	70
Bemerkingen . . . . .	71



TER PERSE

om na eenigen tijd te verschijnen:

DE OVERIGE GODVRUCHTIGE OEFENINGEN

VAN DE

ZAL. MARGARETHA MARIA ALACQUE.

EEN BOEKDEELTJE GELIJK AAN DIT.