



# **Onderrichtingen en uitnodigingen der Zalige Margaretha Maria Alacoque, om de godsvrucht tot het H. Hart van Jezus te bevorderen, getrokken uit haar nagelaten geschriften**

<https://hdl.handle.net/1874/236344>

mm13324

**Vak 88**

LEVE + JEZUS!

ONDERRICHTINGEN

EN

UITNOODIGINGEN

DER

ZALIGE MARGARETHA MARIA ALACQUE,

Om de godsvrucht tot het H. Hart  
van Jezus te bevorderen.

GETROKKEN UIT HARE NAGELATEN GESCH.

ZWOLLE 1877.

(VEREENIGING „THOMAS A KEMPIS”)

P. J. VAN SPIJK, UITGEVER.

**844**



*que.*

LEVE † JEZUS!

Vak 88

844

ONDERRICHTINGEN

EN

UITNOODIGINGEN

DER

ZALIGE MARGARETHA MARIA ALACOQUE,

Om de godsvrucht tot het H. Hart  
van Jezus te bevorderen.

GETROKKEN UIT HARE NAGELATEN GESCHRIFTEN.

---

ZWOLLE 1877.

(VEREENIGING „THOMAS A KEMPIS”)

P. J. VAN SPIJK, UITGEVER.



IMPRIMATUR.

---

Datum ZWOLLÆ,  
23 April 1877.

OTTO ANT. SPITZEN,  
LIBR. CENS.

## LEVE † JEZUS!

---

De zalige Margaretha Maria, zegt de *Publication du monastère de la Visitation de Paray-le-Monial*, heeft in hare brieven, even als in hare andere geschriften niet voor het publiek en evenmin om opgang te maken, geschreven. Zij was verre van te veronderstellen, dat hare geschriften eenige waarde bezaten. Zij vreesde zelfs, dat ze onder de oogen van iemand vreemds zouden geraken.

Dit zij gezegd voor hen, welke meer dan eenvoudige, zuivere hartetaal in dit boekje willen zoeken, of niet bidden of lezen kunnen met de eenvoudige woorden der heiligen. Deze worden ons ten voorbeeld gesteld - *Imitatores mei estote sicut et ego Christi* - weest mijne navolgers zoo als ik van Christus; zonder twijfel, niet alleen in betrekking tot de werken, welke

zij voor God oefenden, maar ook tot de woorden, waarmede zij tot God spraken. Daarom hebben wij getracht de zoo schoone en aanminnelijke eenvoudigheid der geschriften der Zal. Margaretha Maria in de vertaling bij te behouden; alleen daar waar zij religieus toespreekt, hebben wij eene, ook anderen, passende uitdrukking gebezigd.

En hiermede zenden wij vol vertrouwen dit kleine boekje wederom de wereld in, het neêrleggend in Jezus' van liefde voor ons gloeiend Harte, in de hoop, dat het hetzelfde gunstig onthaal bij de trouwe vereerders en vereersters van Jezus' H. Hart zal mogen vinden, even als de *Gebeden der Zalige*; en veel harten meer en meer zal vurig maken voor het H. HART VAN JEZUS.

DE VERTALER.



## UITTREKSEL

uit de eigen aantekeningen van de Zal. Margaretha Maria, over de laatste belangrijke gunst betrekkelijk de Devotie tot het Goddelijk Hart, op last haars biechtvaders opgesteld.

Ik bevond mij voor het Allerh. Sacrament op een dag der Octaaf (Zondag 16 Juni 1675) en ontving van mijnen God buitengewone genaden zijner liefde. Terwijl ik mij gedreven voelde door het verlangen Hem iets weder te geven en Hem liefde voor liefde te schenken, zeide Hij mij: »gij kunt mij niet beter uwe wederkeerige liefde bewijzen, dan door te doen wat ik u reeds zoo dikwijls verzocht heb." En mij zijn goddelijk Hart toonende sprak Hij: »Ziedaar het Hart dat de menschen zoo lief gehad heeft, dat het niets heeft ontzien zelfs tot zich uit te putten, zien te slachtofferen toe, om hun zijne liefde te bewijzen; en tot dank krijg ik van de meesten slechts



ondankbaarheid, door versmadingen, on-eerbiedigheden, heiligschennissen en on-verschilligheden, welke zij voor mij in dit H. Sacrament van liefde inwendig gevoelen. Wat mij echter nog gevoeliger treft is, dat het harten zijn, aan mij toegewijd, die er zoo mée handelen. Daarom verzoek ik u, dat de eerste Vrijdag na de Octaaf van het H. Sacramentsfeest bepaald worde tot een bijzonder feest om mijn Hart te vereeren, dien dag ter H. Communie te gaan en aan hetzelfde eerherstelling te doen door een gebed van eereboete, ten einde de onwaardigheden wederom goed te maken, die het ondervonden heeft gedurende den tijd, dat het is uitgesteld geweest op het altaar. Ik beloof u ook, dat mijn Hart zich verwijden zal ten einde met overvloed de inwerkingen zijner goddelijke liefde te verspreiden over allen, welke aan Hetzelve die eer zullen bewijzen, en zorgen zullen, dat zij er aan bewezen wordt."

»Maar, mijn Verlosser, tot wie wendt Gij U? zeide zij Hem, aan een nietig schepsel, een arme zondares, wier onwaar-

digheden juist in staat zouden zijn de bereiking van uw doel te beletten. Gij hebt zoo vele grootmoedige zielen, meer bekwaam om uw verlangen ten uitvoer te brengen!”

»Wel, zeide haar de goddelijke Verlosser, weet gij niet, dat ik mij van de zwaksten bedien, om de sterksten te beschamen en dat het gewoonlijk in de kleinsten en de armsten van geest is, dat mijne almacht zich met des te meer glans vertoont, opdat zij zich zelven niets zouden toekennen?”

»Geef mij dan het middel, zeide zij daarop, om te doen wat Gij mij beveelt! En Jezus antwoordde: wend u tot mijn dienaar, Pater De la Columbière, Jezus'et, en zeg hem van mijnentwege, zijn best te doen om deze devotie in te stellen en mijn goddelijk Hart dat genoeg te geven. Hij ontmoedige zich niet ter oorzake van de moeielijkheden, die hij zal ondervinden, want deze zullen niet ontbreken; hij moet echter weten, dat hij alvermogend is, die zich zelven mistrouwt om zijn geheel vertrouwen in mij te stellen.”

Pater De la Columbière, die een juist

oordeel bezat, was niet een man om lichtelijk ietwat te gelooven; hij had te duidelijke bewijzen van de hechte deugd der persoon, die tot hem sprak, dan dat hij het geringste zinsbedrog hierin te vreezen had; weshalve hij zich dadelijk beijverde om de taak ten uitvoer te brengen die God hem had toevertrouwd. Om zich daarvan op degelijke en volmaakte wijze te kwijten, wilde hij beginnen met zich zelve: hij wijdde zich dan geheel toe aan het H. Hart van Jezus en offerde hetzelfde alles wat hij meende in hem in staat te zijn om het te vereeren, en er aan te behagen.

Deze toewijding geschiedde op Vrijdag den 21. Juni 1675. Die dag volgde op de Octaaf van H. Sacramentsdag en kan beschouwd worden als de dag waarop de godsvrucht tot het H. Hart hare eerste verovering maakte.

De buitengewone genaden, die de heilige Jezuïet van deze devotie inoogste, bevestigden hem weldra in de overtuiging, welke hij reeds verkregen had van het gewicht en de degelijkheid dezer godsvrucht.

BRIEF VAN DE ZALIGE MARGA-  
RETHA MARIA ALACOQUE  
AAN HAREN ZIELBESTIERDER.

—  
LEVE † JEZUS!

*Eerwaarde Pater!*

Och! konde ik alles verhalen wat ik weet van de beminnenswaardige godsvrucht tot het H. Hart van Jezus; kon ik aan geheel de wereld de schatten van genade bekend maken, welke Jezus Christus in dat aanbiddelijk Hart bevat en van plan is uit te storten, over al degenen, welke die godsvrucht zullen beoefenen. Ik smEEK u, Eerwaarde Pater, verzuim niets om dezeive aan iedereen in te prenten. Jezus Christus heeft mij doen weten op eene wijze waar niet aan getwijfeld kan worden, dat het vooral door tusschenkomst der Paters van de Societeit van Jezus was, dat Hij deze soliede gousvrucht overal planten wilde, en door haar zich een overgroot getal dienaren wilde verwekken, volmaakte

vrienden en volkomen dankbare kinderen. De schatten van zegen en genaden, welke dit H. Hart bevat, zijn zonder einde; ik weet niet, dat er eenige devotie bestaat in het geestelijk leven, die geschikter is om in korten tijd eene ziel tot de hoogste volmaaktheid te doen opklimmen, en haar de waarachtige vertroosting en doen smaken, die men in den dienst van Jezus Christus vindt. Ja, ik zeg het met overtuiging, indien men wist hoezeer deze devotie aan Jezus Christus aangenam is, geen Christen zou er zijn, hoe weinig liefde hij voor dien beminnelijken Verlosser ook bezitte, of hij zou deze godsvrucht dadelijk in oefening brengen. Zorg vooral, dat de religieuzen die godsvrucht ombelzen, want zij zullen er zoo veel hulp in putten, dat zij niets anders behoeven om den eersten gloeienden ijver voor de klooster-regelen in de verslapte huizen met de nauwgezetste naleving dier regelen te doen herleven, en die, welke in de volmaaktheid wandelen, tot de hoogste volmaaktheid op te voeren.

Mijn goddelijke Verlosser heeft mij doen weten, dat zij die arbeiden aan 't heil

der zielen, de kunst zullen verstaan om de versteendste harten te vermurwen en met bewonderenswaardig geluk zullen werken, als zij zelve met eene teedere godsvrucht tot zijn goddelijk Hart doordrongen zijn.

Wat de menschen in de wereld betreft, zij zullen door middel van deze beminnelijke godsvrucht alle voor hunnen levensstaat noodige hulp erlangen, dat is: vrede in de huisgezinnen, de verkwikking in hunne werkzaamheden, de zegeningen des Hemels in hunne ondernemingen, de vertroosting in hunne ellenden, en juist in dit goddelijk Harte zullen zij vinden een toevluchtsoord gedurende hun leven, maar vooral in de ure des doods. Wat is het zoet te sterven, na eene standvastige godsvrucht gehad te hebben tot het Harte van Hem die ons moet oordeelen! Kortom, het is zeker, dat er niemand op aarde gevonden wordt, die niet alle slag van hulp of genade van den Hemel zou ontvangen, als hij eene dankbare liefde voor Jezus Christus bezat, zooals die, welke men Hem betuigt, door de godsvrucht tot zijn H. Hart.

**ONDERRICHTINGEN EN UITNOODIGINGEN.**

Hoe de godvruchtige zielen hare  
namen inschrijven moeten in  
het H. Hart van Jezus.

Ziet, dierbare kinderen van het H. Hart van Jezus! gij noodzaakt mij op te schrijven wat ik U over Hem zeg, maar als gij er geen nut mede doet, zal ik Hem bidden zich daarover te wreken, ik bedoel, ingeval gij Hem kwaamt te vergeten en te versmaden; weest op uwe hoede, ik heb er u vaak voor gewaarschuwd.

Ik zeg u dan, dat de genade die Christus begonnen is u te schenken, u tot een hooge volmaaktheid voeren zal, mits gij haar de vrije werking geeft door een trouwe medewerking van uwentwege. Gij moet het zoo aanleggen, dat uw voortgang in de liefde tot Jezus klimt en groeit als de opkomende dag.

Gij moet niet te groote gedachte van

u hebben; want indien uwe namen al geschreven staan in dat aanbiddelijk Hart, is dit nog slechts met inkt, hetwelk beteekent dat de genade in u nog maar begint, en komt om u uwe onvolmaakt-heden te helpen bestrijden en te doen overwinnen, vooral die hoovaardige eigen-liefde, welke overal tusschen steekt en onze heiligste handelingen bezoedelt en bederft. Ziedaar ook nog het begin afgebeeld door die zwarte letters, welke helder en wit worden en van de bijgevoegde aarde zich zuiveren moeten, zooals het goud zich zuivert in den smeltoven; zoo ook moeten onze neigingen en onze handelingen gezuiverd worden in den oven zijner liefde, van al het aard-sche en menschelijke dat daarmede nog is verbonden en (vooral) van het najagen van onze eigene zelfzuchtigheid.

En als al die letters door den vooruitgang veranderd zullen zijn in letters van zilver, hetwelk de zuiverheid des harten verbeeldt, moet men daar niet bij blijven staan en het werk onvoltooid laten; men moet komen tot het goud der liefde, die uwe namen in Jezus' Harte



griffelt met onuitwischbare letteren. Dan zult gij zijn, als brandoffers, geheel verteerd in de brandende vlam van Jezus' beminnelijk Hart.

De liefde moet u noodzakelijk zóó verdoen komen. Men moet lijden uit liefde, zich zelf een aanhoudend geweld aandoen, zich uit liefde versterven en vernederen en blijde zijn als wij de gelegenheid vinden om onze liefde aan dezen eenigen vriend onzer harten te kunnen doen kennen.

Alles wat ik u daar gezegd heb, toont u het begin aan, den voortgang en het einde van uw leven. De kroon zal niet gegeven worden aan de beginnenden, ook niet aan de vooruitgaanden, maar aan de overwinnenden, die volhouden tot het einde toe.

Als gij eenige daad van hoovaardigheid of eigenliefde verricht, hetzij door u te verontschuldigen of anderszins, of door aan anderen te doen, wat gij niet zoudt willen, dat u gedaan werd, in woorden of in werken, doet gij even zoo vele bloemen verwelken aan uwe kroon en den lieflijken geur er van verloren

gaan. Zelfs, als gij u tracht in te dringen in de achting en vriendschap der schepselen, zult gij, zooveel keeren als gij dat doet, ook zooveel letteren uitwischen van uw naamschrift in het aanbiddelijk Hart, om die te griffelen in het hart van het schepsel. En als gij een uwer levensregelen zult verwaarloozen, zal het zijn als of gij er slijk op wierpt; evenzoo zal het zijn als gij u ophoudt met eenige gedachte van minachting of afgekeerdheid tegen den evenmensch uit gebrek aan liefde.

Kortom, mijne beminde Zusters, ik kan niet genoeg de goedheden en de vrijgevheden van dit H. Hart voor u bewonderen. Het schijnt als of alle zijne schatten zijn open gelegd om u er mede te verrijken, zoo zeer scheidt Het er behagen in om u goed te doen; ik kan mij echter niet beter uitdrukken, dan door u te zeggen, dat gij Hetzelve groote dankbaarheid schuldig zijt. Maar inzonderheid, indien gij gingt verflauwen en tegenzin kreeg in de getrouwheid, welke Het van u verlangt en gij aan Hetzelve beloofd hebt, zoude Jezus' Hart niet

minder gestreng uwe ondankbaarheden wreken. Weest op uwe hoede: ik waarschuw er u vaak voor, ik zou anders tegen u moeten zijn; en daar de liefde wederliefde eischt en geen andere dan dezelfde liefde verkiest, heeft God die in uwe harten geplant om ze Hem, volgens zijn verlangen, weder te geven. Het is noodig dat deze zelfde liefde wederkeerig den naam van haren Welbeminde in het harte griffele, dat op deze wijze geschieden kan:

Als gij eenige wezenlijke overwinning over u zelve behaald hebt, hetzij door ootmoedigheid, hetzij door versterving of anderszins, of dat gij een of ander goed werk van liefde jegens den naaste verricht hebt, door geduld met hem te oefenen, hem te verontschuldigen, te prijzen of hem een dienst te bewijzen, zullen dat even zoo vele letters zijn van dien aanbiddelijken Naam, welke gij in uwe harten griffelen moet. Weest derhalve getrouw, standvastig en vurig: ik kan het u niet genoeg zeggen om der wille van het kwade dat u anders zou wedervaren. Ik zeg er u meer van dan ik

meende te doen, en soms meer dan ik van plan was; doch de Heer zij in alles geprezen en zijn H. Hart zij bemind, geloofd en verheerlijkt in eeuwigheid! Amen.



### Uitnoodiging over de zachtmoedigheid en de ootmoedigheid.

Het door onze geliefde Zusters, nieuwelingen in de godsvrucht tot Jezus' H. Hart, gevraagde puntje zal over de zachtmoedigheid en de ootmoedigheid zijn.

Tot dat einde zullen zij onzen Heer Jezus Christus beschouwen in het Allerheiligst Sacrament als haren goeden Meester, die haar toeroept: »Leert van mij zachtmoedig zijn en ootmoedig van harte, anders kunt gij niet bemind en erkend worden door mijn H. Hart, Dat u niet voor zijne leerlingen zal houden, zoolang gij u niet aan Hetzelve gelijkvormig maakt door de beoefening Zijner heilige grondbeginselen.»

Leg u derhalve toe op eene grootmoe-

dige ootmoedigheid, die uwen moed niet zal ter neer slaan bij het zien uwer gebreken en onvolmaaktheden; maar integen, na u te hebben verootmoedigd, op nieuw zal beginnen met u getrouw te doen blijven; want het H. Hart houdt van deze wijze van doen, die het hart in vrede bewaart.

Gij zult u klein en nederig houden in uwe oogen en gij zult u verheugen als men bewijzen levert, dat men met u van dat zelfde gevoelen, ten uwen opzichte, is.

De deugd van zachtmoedigheid zal u toegevend doen zijn jegens den evenmensch en u liefderijk en stilzwijgend de kleine onvoldaanheden doen verdragen, die gij er van te verduren zoudt hebben. Gij zult niet twisten, uwen tegenstrijd, uwen walg en uwen afkeer niet te kennen geven; want de zachtmoedigheid doct alles lijden, zonder zich te beklagen.

Gij zult geen fouten met opzet begaan, en alle misstappen opteekenen, die gij op deze, of eene andere wijze, begaat.

Gij zult alle dagen drie en dertig oefeningen van deze twee deugden, of

van andere deugden doen, als gij de gelegenheid daartoe genoegzaam kunt vinden.

Gij zult alle dagen drie inwendige bezoeken doen : het eerste aan het H. Hart van onzen Heer J. C. in het H. Sacrament, vergeving vragende voor de beledigingen die Hem aldaar door de slechte communiën worden aangedaan; en daarvoor zult gij Hem de elf eerste oefeningen opdragen: — het tweede bezoek zal zijn aan de H. Maagd op Calvariënberg om hare bescherming te verzoeken tot het geduldig dragen van het kruis en het sterven aan ons zelve; daar zult gij Haar de twaalf andere oefeningen toewijden, die hare kroon zullen uitmaken: — het derde aan onzen heiligen Stichter, door een kort overzicht over de overtredingen van onze heilige regelen, om u in den geest wederom te hernieuwen; en om daartoe de genade te verwerven zult gij hem de overige oefeningen opofferen.

Gij moet getrouw deze kleine les nakomen; ik zal onzen Heer Jezus Christus bidden, u daarvoor eene ruime belooning van overvloed zijner liefde te geven en

tevens de gevolgen uwer vrijwillige ongetrouwheden te laten inzien.

~~~~~  
**Onderrichting betrekkelijk de instelling  
der Devotie tot het H. Hart van Jezus.**

=====  
**LEVE † JEZUS!**  
=====

Om aan mijne belofte te voldoen betrekkelijk onze kleine onderneming om het H. Hart van Onzen Heer J. C. te vereeren, ga ik u eenvoudig weg mijn gevoelen zeggen. Het komt mij voor, dat gij, door deze kleine oefeningen, u zijne welwillendheid waardig gemaakt hebt, dat gij, door u getrouw daaraan te houden, Hem zooveel genoeg hebt verschaft, dat gij het voorwerp van zijn liefdevol welbehagen zijt geworden en dat Hem zulks meer bevredigt dan alles wat gij nog zoudt kunnen doen, dewijl Hij verlangt dat dat beminnelijk Hart worde gekend, bemind en vereerd. Daarom kunt Gij Hem geen grooter genoeg schenken, dan door u daarop uit alle

krachten toe te leggen. Mij dunkt, Hij wil, dat ik u de verzekering van zij-  
nentwege geve van niet in de ongenade  
van zijn H. Hart te zullen vallen, zoo-  
lang gij er getrouw aan blijven zult;  
zijn H. Hart zal zorg voor u dragen  
naarmate gij u aan Hetzelve toevertrouwt  
en overgeeft. Hij zal aan u denken als  
gij u zelve hebt vergeten. Echter Hij  
wil vooral, dat gij ootmoedig van harte  
zijt, evenals Hij, en altijd gloeiende van  
liefde. Gij zult de beoefening dezer twee  
deugden helpen verspreiden, volgens dat  
het Goddelijk Hart het aan een ieder  
van u in 't bijzonder zal laten begrijpen.

Het is waar, mijne zeer geliefde Zus-  
ters, dat gij veel te danken hebt, ik  
bedoel hoofdzakelijk, aan onzen Heer  
Jezus Christus, omdat uwe namen door  
de overmaat Zijner liefde, in zijn Hart  
zijn geschreven. Maar gij bezit nog de  
vrijheid die namen uit te wisschen. Weest  
op uwe hoede, dat dat ongeluk u niet  
overkome, zooals het zou kunnen ge-  
beuren door eene doodzonde, na U van  
dat Goddelijk Hart afgekeerd en verwij-  
derd te hebben. Evenwel het zal u niet



verwerpen, of gij moet Hem eerst vergeten hebben.

Voor thans, bezweer ik u, dat gij de genaden laat werken, die Hij iedere gelegenheid bereid is u te geven, als gij getrouw blijft. Onze zwakheid is zoo groot, dat eenigen onzer ze zouden kunnen ver smaden, hetwelk een grooter ongeluk voor u zijn zou, dan ik het u kan uitdrukken. Ik hoop echter, dat gij na gewaarschuwd te zijn geworden Hem zóó getrouw zult blijven, en zóó zult oppassen, dat u dit ongeluk niet overkome; integendeel u meer en meer zult indringen in zijne goddelijke vriendschap, ten einde Hij u verteere in zijne zuiverste liefdevlammen en daarin u opneme bij uwen dood. Dit echter zal niet gebeuren, dan na geheel uw leven te hebben gestreden.

Men moet vast besloten hebben alles te lijden en alles te doen zonder het moede te worden, want de lafhartigen worden uitgeworpen.



**Uitnoodigingen voor onze geliefde Zus-  
ters om zich voor te bereiden tot  
het vieren van het feest van  
Jezus' H. Hart.**

---

Vooreerst moet gij bij het opstaan, in Jezus' H. Hart uw intrede doen en u, uw lichaam en ziel, uw hart en alles wat gij zijt Hem toewijden, om geen gebruik meer daarvan te maken, dan tot zijne liefde en zijne glorie.

Als gij u naar het gebed begeeft, moet gij het vereenigen met dat wat Jezus voor u doet in 't H. Sacrament.

Als gij uwe getijden bidt, moet gij u vereenigen met den lof, dien Hij geeft aan zijn goddelijken Vader in dit aanbiddelijk Sacrament.

Om de H. Mis te hooren moet gij u met de goede meeningen van dit be-minnelijk Hart vereenigen door hem te verzoeken u de verdiensten er van toe te voegen, volgens zijne aanbiddelijke raadsbesluiten opzichtsens u.

Terwijl gij ten eten gaat, moet gij

wederkeeren naar dat aanbiddelijk Hart, indien gij er uitgegaan waart. Gij moet daarbinnen dat Hart uw geestelijk voedsel nemen, dat Hart bidden zijne genade en zijne zuivere liefde in uw hart te storten. Zoo vaak gij ter maaltijd gaat, zoo vaak moet gij ook de geestelijke communie doen.

Als gij uwe ontspanning gaat nemen, moet gij al uwe woorden met het Goddelijk Woord vereenigen, dat het Eeuwig Woord des Vaders is, om niets te zeggen dan tot zijne glorie; pas op, dat de tong, welke zoo dikwijls tot rustplaats dient om hem daarna in uw hart te laten binnen gaan, niet besmeurd worde door minachting, door morren, of schending der liefde. Om de diepe vernederingen van Jezus in het Allerh. Sacrament te vereeren moet gij, om vreugde te verschaffen aan zijn goddelijk Hart, met welgemoedheid alle verstervingen, vernederingen, tegenspraak, daar of elders ondervonden, aannemen, zonder u te verontschuldigen of te beklagen, zeggende: »Jezus zweeg ook.»

Gij moet uw stilzwijgen vereenigen

met het stilzwijgen dat Hij onderhoudt in het Allerh. Sacrament; gij moet alle gesprek dat tot uwen lof verstrekt afbreken, ook als het den evenmensch zoude kunnen bedroeven - en daarbij alle inblazingen der eigenliefde en der ijdelheid onderdrukken.

Jezus is arm in het H. Sacrament om u rijk te maken, onder voorwaarde, dat wij ons ontdoen van alle liefde voor ons eigen zelve, voor de schepsels, en van alle ijdel behagen en hoogachting van ons zelve.

Hij gehoorzaamt aan alle priesters, zonder onderscheid, en laat den tegenzin niet merken, dien Hij gevoelt bij het moeten binnentreden in een hart met zonden bezoedeld. Zoo moet gij ook uw eigen oordeel onderdrukken en gehoorzamen zonder iets te laten blijken.

Gij moet uwe oogen neder slaan en die van uwe ziel tot Jezus in het H. Sacrament verheffen.

Als gij een fout zoudt begaan hebben, moet gij in zijn Goddelijk Hart de tegenovergestelde deugd gaan putten om die aan den Hemelschen Vader aan te

bieden en hem te smeeken u in zijne genade te willen herstellen; zoo moet gij ook doen als gij iemand anders eene fout ziet begaan.

De tegenwoordigheid van God waarin gij hebt te wandelen, moet voor u zijn, de overweging van hetgeen Jezus doet in 't H. Sacrament, ten einde u aan Hem gelijkvormig te maken; en terwijl gij u in zijn H. Hart houdt op de wijze zoo als gevorderd wordt door de verschillende oefeningen, die gij verricht, moet gij aan God de heilige gesteltenissen van dat Hart opdragen om die aan te vullen, welke u ontbreken, om u goed van uwen plicht te kwijten en ten laatste, om zoo alle fouten weer goed te maken, die gij misschien begaan hebt.

Als gij iets te lijden hebt, verheugt u dan daarover en vereenigt het met hetgeen dit H. Hart geleden heeft en nog lijdt in het H. Sacrament. Laat uwe dorheden en inwendige verlatenheden strekken om die te herstellen, welke Hij van de menschen te verduren heeft; uw honger, uw dorst dienen ter vereering van dien, welken Hij gevoelt naar onze

zaligheid en om bemind te worden in dit aanbiddelijk Sacrament.

Koester nooit eenige koelheid tegen uwen evenmensch in uw hart, want het H. Hart van Jezus zou even zooveel koelheid voor u hebben in het Zijne; en als gij u de kleine onaangenaamheden, er vroeger van ondervonden, blijft gedenken, dan zijt gij schuld, dat de goddelijke Zaligmaker zich al uw vroegere zonden te binnen brengt, die zijne barmhartigheid hem reeds had doen vergeten.

Als gij u aangevallen gevoelt door eenige opwelling tegen de zuivere liefde, leg die dan neer in het goddelijk Hart, opdat zij daar verteerd worde en Hij u daarentegen de ootmoedigheid geve; en zoo moet gij doen met al uwe overige hartstochten en gebreken.

Zoodra gij u niet in staat gevoelt om eenige goede gedachte te vormen in 't gebed, ter oorzake van dorheid of verstrooidheid, offer dan aan den Hemelschen Vader alles op, wat het H. Hart verricht in het H. Sacrament, om aan te vullen wat gij doen wilt en doen moest. Evenzoo moet gij handelen met de Biecht

en H. Communie, waarvoor gij de gezindheden van dit goddelijk Hart moet opofferen om te vergoeden wat u te kortschiet.

Knielt gij neer voor het H. Sacrament, dan moet gij zeggen: »Alles buige zich voor U, o Oneindige Grootheid! dat alle harten U beminnen, dat alle geesten U aanbidden en alle willen U onderdanig zijn!»

Terwijl gij den grond kust, moet gij zeggen: »Ik doe dit om eer en lof te geven aan uwe grootheid, te belijden dat Gij alles zijt en dat ik niets ben.» Vijfmaal moet gij uw hart, door tusschenkomst van uwen goeden Engel opzenden, om lof en eer te geven aan Jezus' Harte in het H. Sacrament.

---

## Liefdeverbond om het Goddelijk Hart van Jezus te vereeren.

Leve Jezus in de harten zijner getrouwe beminnarissen, die hare handelingen wenschen te heiligen, ten einde eere te geven aan zijn H. Hart in het Allerheiligste Sacrament!

Des morgens zullen wij ons onder de bescherming stellen der H. Maagd, en Haar bidden ons op te offeren aan Jezus in het Heilig Sacrament, om de offerande te vereeren, welke Hij van zich zelve gedaan heeft aan zijnen Hemelschen Vader. Te dien einde moeten wij onze zielen met de Zijne vereenigen, opdat Hij dezelve voor zonden behoede; onze harten met zijn Hart, opdat Hij daarin verdelge alles wat Hem mishaaft. Op die wijze moet men alles wat we zijn vereenigen met hetgeen Hij is, en Hem smeeken om hetgeen ons ontbreekt in ons aan te vullen.

Wij zullen ons gebed vereenigen met dat van Jezus voor ons in het H. Sa-



crament, en ten laatste zullen wij dat van den Goddelijken Zoon aan zijnen Hemelschen Vader opdragen, om het tijdverlies en de gebreken te vergoeden, waaraan wij ons bij het onze hebben schuldig gemaakt.

Bij de Getijden zullen wij onzen lof bij dien van Jezus voegen en trachten in zijne heilige gesteltenis en gloeiende reinheid te treden, opdat Hij in alles voor ons aanvulle bij zijn Goddelijken Vader.

Ik zal terstond gehoorzamen en mij, even als een slachtoffer, in de handen stellen van mijne overheden, ziende, dat Jezus gehoorzaamt aan alle priesters wie zij ook zijn, (goeden en kwaden) en zich in hunne handen stelt om daarin op eene geheimzinnige wijze te sterven, door de gedaante eener hostie aan te nemen, ten einde zich zelve zonder tegenstand te slachtofferen volgens al hunne inzichten. Ik zal die gehoorzaamheid oefenen om te sterven aan mijn eigen wil, mijne hartstochten, mijne neigingen en afgekeerdheden, opdat mijne overheden volgens goeddunken over mij kunnen beschikken, zonder den tegenzin te toonen,

dien ik er in gevoel. Het geweld dat ik mij zal aandoen, zal strekken om dat van Jezus te vereeren, hetwelk Hij zich aandoet bij het binnentreden der met doodzonden besmeurde zielen, waarvan Hij zulken afkeer gevoelt, dat Hij, telkens als Hij er binnengaat, den doodsangst van den hof van Olijven opnieuw ondergaat.

Zijn leven is geheel voor de oogen der menschen verborgen, die er niets dan de arme en geringe gedaante van brood en wijn aanschouwen. Ik zal er mij ook zóó trachten verborgen te houden, dat ik er mijn grootste vermaak in heb, niets anders in mij te zien uitschijnen dan wat arm en verworpen is, ten einde mij steeds verborgen te houden onder de assche der ootmoedigheid, door de verstooting en versmading der schepselen, en daardoor mijnen Jezus te troosten in de versmadingsen, beledigingen, heiligschennissen, ontheiligingen en andere onwaardigheden, die Hem in zijn verborgen leven worden aangedaan, zonder zich ooit daarover te beklagen. Ik zal mij derhalve nooit beklagen of ver-

ontschuldigen, maar altijd zal ik in mijne gedachten houden, dat iedereen het recht heeft mij aan te klagen, te verootmoedigen en te laten lijden, omdat de liefde van het H. Hart mij verplicht alles te lijden, zonder te zeggen »het is genoeg" en zonder mij te beklagen.

Jezus woont altijd eenzaam in het H. Sacrament, zich alleen met God onderhoudend. Om mij aan Hem gelijkvormig te doen zijn, zal ik trachten overal de eenzaamheid te zoeken en inwendig alléén met Jezus mij bezig te houden. Mijn verstand zal geene nieuwsgierigheid bezitten dan om Hem te kennen, opdat mijn geest altijd oplettend zij, om Hem te aanbidden, en mijn hart geheel vuur, om Hem te beminnen.

Hij is dáár als in een toestand des doods, ten aanzien van het leven der zinnen. Ik moet derhalve mijn genoegen er in zoeken, om als 't ware geen genoegen meer te hebben, — te verzaken aan alles wat het opwekken kan en te beproeven mij in alles te versterven wat mij eenigszins voldoening zou kunnen geven.

Jezus maakt zich arm in het H. Sacrament, alles gevende wat Hij heeft, zonder iets voor zich te behouden, met het doel om onze harten te bezitten en ons met Hem Zelfen te verrijken. Om Hem na te volgen en zijn zoo geheel beminnelijk Hart te winnen, moet ik mij noodzakelijk van mij zelf ontdoen, mij zelve versmaden en zelfs blijde zijn, dat anderen te mijnen opzichte ook zoo doen.

Jezus bewaart daar een voortdurend stilzwygen; dat wil ik navolgen door een inwendig en een uitwendig zwijgen en door niet te spreken dan volgens de voorschriften mijner Regels en der naastenliefde.

Als ik naar de eetkamer ga, zal ik mijn Jezus bidden mij op mijne hoede tegen mij zelf te doen zijn, — en dat het voedsel, hetwelk ik uit liefde tot Hem en uit gehoorzaamheid ga nemen, mij eene geestelijke Communie zijn moge, waardoor zijne zuiverheid mijne intenties beziele, zijne aanminnelijkheid mijne ziel en zijne liefde mijn hart vervulle, opdat ik nimmer kunne ophouden Hem lief

te hebben, zonder mij ooit van Hem te kunnen aftrekken of scheiden.

Als ik mij ter ontspanning begeef, zal ik er wel opletten, die aan het H. Hart van Jezus te schenken, door van Hem te spreken en met goeder harte de verstervingen en vernederingen aan te nemen, die mij daarbij zouden te beurt vallen. Al mijne woorden zal ik aan dat Goddelijk Woord toewijden, opdat Het niet gedooge, dat ik er een uitspreke niet strekkend tot zijne glorie.

Als ik mij bij 't vuur zal gaan warmen, zal ik Hem, die de gloeiende oven der zuivere liefde in het Allerheiligste Sacrament is, bidden, onze harten zóó door zijn goddelijk vuur te ontgloeien, dat zij er door verteerd en geheel liefde worden om Hem eeuwig te beminnen.

Als ik dorst zal gevoelen, zal deze den dorst verlichten, welken het aanbiddelijk Hart van Jezus gevoelt, om gekend en bemind te worden in zijn Sacrament van liefde.

Om rust te nemen zal ik die vereenigen met die rust, welke Jezus van alle eeuwigheid geniet in den schoot zijns

Vaders, met die, welke Hij smaakt in het H. Sacrament en in de zuivere zielen; ik zal Hem al mijne ademhalingen, de kloppingen van mijn hart, de bewegingen mijner longen opdragen, als even zoo vele oefeningen van liefde, van aanbidding, van lof en opoffering van mijn geheelen persoon aan Jezus in het H. Sacrament; en zal Hem vragen, dat deze rust moge strekken om mij nieuwe krachten tot zijnen dienst te geven.

Als ik het geluk zal hebben Hem werkelijk te ontvangen, zal ik dikwijls aan den Hemelschen Vader de heilige gesteltenissen der H. Maagd, op het oogenblik der Menschwording opofferen, die ik vereenigen zal met die van zijn Goddelijken Zoon, ten einde aan te vullen, wat in dat opzicht aan mij ontbreekt om Hem waardig te ontvangen. En als ik Hem zal hebben ontvangen, zal ik Hem aan zijnen Hemelschen Vader opofferen tot mijne dankzegging, erkentelijkheid, lof, aanbidding en liefde; en Hem smeeken op dat oogenblik alle misdrijven mijner vroegere dagen nit te wisschen, al zijne plannen in mij ten

uitvoer te leggen, geheel zijn wil in mij te voltooien; ik zal Hem verzoeken, dat Hij mij nooit de trouwe naleving mijner heilige Regelen late verwaarloozen, zoo als Hij ook altijd de voorschriften en wetten zijner liefde in het H. Sacrament is nagekomen.

Het is daarom, o H. Hart van mijn Jezus, dat ik u tot mijne woonstede kies, ten einde Gij mijne sterkte zijt in den strijd, de steun mijner zwakheid, mijn licht en mijn leidsman in de duisternis en eindelijk de hersteller van al mijne fouten, de heiligmaker van alle mijne inzichten en handelingen, die ik allen met de Uwen vereenig en U opoffer tot eene voortdurende goede gesteltenis om U te ontvangen in de H. Communie.

Als wij het koor verlaten, zullen wij de heilige Engelen bidden onze fouten te vergoeden, onze plaats er in te nemen en aan God op te dragen, wat wij opdragen moesten tot Zijne glorie en onze zaligheid.

---

**De bijzondere genegenheden van  
het H. Hart van Jezus.**

---

Degene, die de ootmoedigste en de meest  
versmade zijn zal, zal de eerste zijn in  
Jezus' aanbiddelijk Hart.

De meest van alles ontdane en ont-  
hechte zal Hem het meeste bezitten.

De meest verstorvene zal het liefde-  
rijkst door Hem bejegend worden.

De meest gehoorzame zal Hem doen  
zegevieren.

De meest liefdevolle zal het meest  
door Hem bemind worden.

De meest het stilzwijgen onderhou-  
dende zal het meest door Hem onder-  
wezen worden.

---



## GEESTELIJKE ERFDEELEN.

Gij zult voor uw erfdeel het H. Hart van Jezus hebben, waarin gij de liefde van een kind voor God zult verkrijgen, de liefde van een vader voor den evenmensch en van een rechter voor u zelf.

Uw erfdeel zal zijn de wonde van Jezus' rechterhand, waarin gij erlangen zult wat gij behoeft om te voldoen voor al uw te kort schieten aan de naastenliefde en aan de zuivere meening.

Uw erfdeel zal zijn het hofke van Olijven, met Jezus bedroefd tot den dood toe, die de schat zal zijn om al uwe ijdele vreugden te betalen. Zijn gebed zal strekken om den tijd in uwe gebeden verloren, goed te maken en om de genade te verwerven eener volkomene gave van gebed en van vereeniging met God.

Uw erfdeel zal zijn Jezus in het Allerheiligste Sacrament, alwaar gij een verborgen manna zult vinden, dat u zal

doen walgen voor alle aardsche dingen, waarboven gij verre zult stellen het leven, verborgen en toegewijd aan Jezus in 't H. Sacrament. (1)

---

**Afscheid der zalige Margaretha  
Maria van hare novicen.**

---

Zij onderricht haar om van hare harten een kapelletje te maken, geheel toegewijd aan het H. HART VAN JEZUS.

---

Tot laatste vaarwel bezweer ik u, mijne zeer beminde zusters, met al de liefde mijns harten en door al de liefde, die gij het H. Hart van Jezus toedraagt, Hem altijd getrouw te blijven, door de beloften, Hem gedaan, ongeschonden na te komen, door niets met opzette doen, dat Hij u toonen zal Hem te mishagen, niets te verwaarloozen dat gij meenen zult Hem welgevallig te zijn. Opdat gij

---

(1) Deze briefkens waren ten getale van 4 en konden aan twee en twee zusters uitgedeeld worden, hetgeen juist voldoende was voor het personeel van 't Noviciaat, bestaande uit zeven zusters en hare waardige meesteres.

Hem niet noopt zijne inzichten uwaarts te beperken en de genaden terug te houden die Hij lust zou hebben u toe te deelen en die Hij u ongetwijfeld schenken zal, als gij Hem geen beletsel stelt door ondankbaarheid of ontrouw, hetwelk mij een ondragelijke smart veroorzaken zoude. Ik betuig u alles te willen verduren, ten einde u het geluk te verschaffen van geheel aan Hem toe te behooren en Hem in uwe harten te doen regeren. Daarom geef ik u aan zijne zorg en liefdevolle leiding over. Ik bid u, vertrouwt u daaraan geheel en al toe en zegt dikwijls in u zelve: »Omdat dat Goddelijk Hart aan mij behoort, wat kan er mij dan ontbreken? En als ik geheel aan dat H. Hart toebehoor, wie kan mij dan hinderen?»

Ik geloof, dat gij Hem geen krachtiger liefdeblijk geven kunt, dat Hem tevens aangener is, dan Hem te doen wonen in de woonstede zijner geneugte, door Hem zelve opgebouwd, namelijk uw hart. Gij moet die afgoden daaruit verbannen, die gij zoo lang hebt aanbeden; den afgod van hoogmoed, of van

eigenzin of van verkleefdheid aan de schepselen; en na al die vijanden van het H. Hart uit de kapel geworpen te hebben — want zoo moet gij uw hart noemen — zult gij haar schoon maken en van alle smet zuiveren, door er alle hartstochten en onverstorven neigingen uit te verdrijven. Daarna zult gij haar versieren met de zuivere meening van alles te doen om Hem te behagen.

Vervolgens zult gij door eene diepe ootmoedigheid de fondamenten graven van Zijn troon, dien gij zult oprichten om zijn H. Hart daarop te laten regeeren, dat is: de zuivere Goddelijke Liefde, in het midden van welke vlammen Hij altijd is, als een brandoffer dat opgedragen en geslacht wordt tot glorie Zijns Vaders uit liefde voor ons.

De versieringen van dien troon moeten rijk en kostbaar zijn, zooals Hij ze gaarne heeft en gij ze heiliglijk kunt bezitten. De eerste versiering moet geheel van goud der heilige liefde zijn, welke u zoo vooruit zal brengen in zijne vriendschap, dat Hij zich door u in 't bezit zal doen nemen als door zijne welbe-

minde bruid, waar tegen Hij in heilige liefde zegt: »Al het mijne is het uwe; want door heilige liefde zijn wij verbonden.»

De tweede versiering moet zijn het blauw der zachtmoedigheid, die ons met Hem zal doen omgaan op den helderen middag zijner liefde, gelijk een vriendin met haren vriend — hem alle leed zal mededeelen, en Hem alle noodwendigheden zal bloot leggen.

Het derde zal het zwarte der ware versterving uwer zinnen zijn, door de geheele vergetelheid en versmading van u zelf en van alles wat God niet is.

Het vierde zal het groene der hoop en des vertrouwens in zijne liefdevolle goedheid zijn, zooals kinderen vertrouwen schenken moeten aan hun Vader, die u niet zal verlaten voordat gij hem verlaten hebt.

Het vijfde zal het paars wezen van eene diepe stilzwijgendheid, bestaande in het verzaken van alle onnoodig woord en nuttelooze opmerking, om door dat stilzwijgen God als uwen Koning te aanbidden. Kortom, gij kunt dat alles

ook anders doen, naar uw goedvinden.

De vloer dezer kapel moet zijn de liefde voor de versmading.

De lamp of het licht, dat gij daar aanhoudend moet doen branden, zij uw liefde voor dit goddelijk Hart, welke gij moet onderhouden door de pit en de olie der goede werken.

De klok zal zijn een vurige trouw, die al uwe krachten en al uwe zintuigen zal bijeenroepen om Hem eene voortdurende eerbewijzing te geven.

Het plafond moet beschilderd zijn met het blauw eener heilige kalmte en van den inwendigen vrede, die u altijd onverstoord rustig zal doen blijven te midden der verschillende gebeurtenissen des levens en u altijd gelijkvormig zal doen zijn met den goddelijken wil.

De drie krachten uwer ziel zijn als drie engelen, bestemd om Hem voortdurende eer te bewijzen. Uw geest houde zich alleenlijk bij de aanbidding bezig om Hem te leeren kennen, uw wil om Hem te beminnen, door Hem aanhoudend den wierook van duizende heilige aandoeningen op te dragen — met het

verlangen om Hem te behagen en nimmer van Hem gescheiden te worden. De herinnering uws geheugens zij slechts eene voortdurende erkenning zijner weldaden.

De poort der kapel zij een kruis, om aan te toonen, dat allen die binnentreden, gekruist zullen worden, want aan dat kruis moet men gehecht worden, vóór dat men de eeuwige glorie binnen gaat.

De gehengselduimen, waaraan de poort hangt en draait, moeten gemaakt zijn van de onderwerping en de gehoorzaamheid, die u altijd gereed zullen houden om alles te lijden en alles te doen.

De sluiting moet zijn:

Om Jezus' Hart wil 'k niets of niemand vreezen  
En nooit in lijden ongeduldig wezen.

De sleutel: het onveranderlijk besluit te volharden in den dienst en de liefde van dit beminnelijk Hart.

De portier: de tegenwoordigheid Gods, die niets laat binnengaan, wat in 't minste opzicht deze heilige kapel kan bezoedelen of ontheiligen, waar men altijd dit heilig lied moet zingen:

Liefd' tot Jezus' Hart  
Zegepraalt, geniet;  
Lenigt elke smart,  
Balsemt elk verdriet.

De vensters moeten met ruiten van het kristal der ware en ongekunstelde eenvoudigheid voorzien zijn, waardoor het daglicht van een levendig geloof schijnt; die eenvoudigheid zal u God doen zoeken eenig en alleen om zijnentwil, en u alles tot meerdere eer van zijn H. Hart laten verrichten, zonder te haken naar vertroosting, maar Hem bedankende voor alles.

De heilige eenvoud zal de zorg op zich nemen deze heilige kapel te versieren en schoon te houden.

De vurige ijver der liefde tot het H. Hart zal de rechter zijn, die door eenige boeten op te leggen de ontheiligingen, welke gij hebt bedreven of toegelaten, bestraffen zal.

Driemaal 's daags moet gij in de kapel binnentreden. Des morgens om daar uwe eerbewijzen van aanbidding en zelfverloochening aan Jezus' Harte op te dragen, als aan uwen oppersten Verlosser, wien gij alles moet toewijden wat gij



doen of lijden zult, met al de onderdeelen van uw wezen, om er u alleen van te bedienen tot zijne liefde, vereering en verheerlijking, door u met zijne heilige inzichten te vereenigen en te verzaken aan alles wat Hem mishagen kan.

's Middags moet gij er binnengaan om Hem uwe vereeringen van aanbidding en uwe verzoekschriften aan te bieden. Gij moet Hem dan alle wonden en alle ellenden uwer ziel blootleggen; dat is het beste geneesmiddel voor uwe kwalen en kan in al uwe behoeften voorzien.

Des avonds moet gij er heengaan om Hem uwe vereering van dankbaarheid te brengen, Hem bedankende voor al zijne weldaden en vergeving afsmeekende, onder een levendig berouw, over al uwe ondankbaarheden en ongetrouwheden, tegen Hem bedreven, en onder de betuiging van uw vast besluit, van liever te sterven dan Hem te beledigen. Daarna moet gij Hem een kroon vlechten van deugden, die gij reeds beoefend hebt, ten einde Hem daarmee te kroonen tot leniging der steken, welke Hij ontvangt

van de doornen onzer zonde, en Hem smeeken het kwaad door ons bedreven wederom goed te maken, door het goed dat Hij gedaan heeft.

Om uwe rust des te zekerder te nemen, moet gij binnen gaan in het heilig der heiligen van Jesus' liefderijk Harte, waarin gij u moet opsluiten door den sleutel van geheele overgaaf aan zijne zorgen.

Ziedaar het ontwerp der heilige kapel, welke het H. Hart van Jezus wil, dat gij in uw eigen hart opricht. Gij kunt daar dikwijls binnen gaan om de rijkdommen van dat H. Hart tot de uwen te maken en daarin neder te storten de eindelooze behoeften, waaraan gij onderhevig zijt. Indien gij u in een afgrond van lauwheid en moedeloosheid bevindt, moet gij den vurigen ijver van dit H. Hart in u opnemen en u daardoor tot werken opwekken. Zoo moet gij in alle andere omstandigheden doen en Hem dan bidden u zijnen bijstand, volgens de behoefte waarin gij verkeert, te geven.

Als gij u door eenige vrees verward en gejaagd gevoelt op de onstuimige

zee dezer wereld, alwaar wij aanhoudend heen en weer geslingerd worden door de golven onzer hartstochten en booze neigingen, dan moet gij tot uwe ziel zeggen: » Wat vreest gij, dewijl gij het Hart van Jezus en al zijn rijkdom draagt, die de zuivere liefde is, de schat en de geneugten van Hemel en aarde.»

Een anderen keer kunt gij dit H. Hart beschouwen in 't midden dezer kapel, als een goddelijk kanaal waaruit de bron der levende wateren voortdurend ontspringt, om den bodem uwer ziel, waarin al de bloemen uwer deugden aan 't verwelken zijn, te besproeien, ten einde haar hare natuurlijke schoonheid weder te geven, opdat zij de lusthof zijns vermaaks zoude worden; gij moet Hem bidden dat Hij, na eene bron van levend water voor u geweest te zijn, voor u worde eene goddelijke zon, die altijd verwarmt en verlicht om de deugden te doen aangroeien en de nevels en de duisternissen uwer ziel te doen verdwijnen.

En als gij uw gebed wilt gaan spreken, keer dan in dat H. Hart als in

eene bidplaats, waar gij vinden zult wat noodig is, om bij God uwe schuld te betalen, door het gebed onzes Heeren Jezus Christus op te offeren om voor de fouten van uw gebed te voldoen. Gij moet God beminnen door de liefde van dit goddelijk Hart, Hem aanbidden door zijne aanbidningen, Hem loven door zijne lofspraken, handelende door zijne handelingen, en willende door zijnen wil.

Indien gij eenige vriendschap voor mij bezit, zoudt gij mij die niet beter be-  
tuigen kunnen, dan door getrouw te blijven aan dit H. Hart, dat voor u eene bron van alle goed zijn zal, zoolang gij er getrouw aan blijft. Indien gij daarentegen er ondankbaar aan wordt, zal het u verlaten, of het zal ongevoelig voor uwe noodwendigheden worden.

Vaartwel dan, mijne allerliefste zusters, laat ons allen voor eeuwig toebehooren aan den Welbeminde onzer zielen. Geven wij Hem geheel ons hart, onze liefde, onze toegenegenheden, neigingen en hartelikheden. In Hem is het dat ik u lief heb en u de zuivere liefde van het H. Harte toewensch, welke ik

smeek, dat in u tot de hoogste volmaakt-  
heid moge opstijgen. Herinnert u, dat  
gij Hem zoovele beloften gedaan hebt;  
Jezus mag niet bespot worden. Gij moet  
een onveranderlijke standvastigheid be-  
zitten om ze in oefening te brengen,  
wat het u ook moge kosten. Gij moet  
geen overtollige genegenheid meer heb-  
ben voor eenig schepsel, noch voor u  
zelf, maar alles voor het H. Hart,  
dat weet, ofschoon ik u allen in hetzelfde  
geplaatst heb, hoe ik nooit ophouden  
zal u mijne kleine diensten te bewijzen  
om der wille zijner liefde en zijner ver-  
heerlijking. Amen.



## VERSCHILLENDE GESCHRIFTEN.

Leve † Jezus!

Hoe men zich in Gods tegenwoordigheid houden moet; dienstig voor die, welke door verstrooidheden gekweld worden.

Des Maandags kan men de wonde der rechterhand onzes Heeren Jezus Christus nemen, om tot spiegel voor onze ziel en lichaam te dienen en ons van tijd tot tijd daarin te beschouwen, ten einde onze ongeregelde hartstochten te ontdekken met alles wat onze vereeniging met Hem in den weg staat. Ons stellend in hoedanigheid eener misdadige voor haren rechter, zullen wij Hem verzoeken, zelf onze rechtvaardiging te willen zijn, en Hem vaak aldus toespreken: »o Rechter, vol goedertierenheid en er-

barming! door de verdiensten van dit onrechtvaardig vonnis, van die strenge uitspraak, welke tegen u geveld werd, weer van mij af de uitspraak, welke ik door mijne zonden verdiend heb." En op een anderen keer: "o goddelijke Verlosser! maak zalig door uwe goedheid haar, die Gij door uwe rechtvaardigheid kondet in de hel werpen!"

Men kan zich gedurende den dag met zijn oppersten Rechter bezig houden, om te onderhandelen over het werk onzer eeuwige gelukzaligheid, met Hem ons leedwezen te betuigen door vele akten van berouw, dat wij Hem beleedigd hebben, en vervolgens ons lijden en al onze werken in den geest van boetvaardigheid te aanvaarden.

Des Dinsdags kan men zijn woonstee maken in de heilige wonde der linkerhand van onzen Heer Jezus Christus, door de hoedanigheid van den verloren zoon voor zijn vader in den geest aan te nemen, vergiffenis vragend van zoo lang door onze afdwalingen zijne genaden misbruikt en wederstand aan zijnen heiligen wil

geboden te hebben. Met een kinderlijk vertrouwen moeten wij ons in zijne, door liefde voor ons aan het kruis uitgestrekte armen werpen en Hem vaak toeroepen: »Mijn God, Gij zijt mijn Vader, heb medelijden met mij, volgens uwe groote barmhartigheid. Ik geef mij geheel aan U; verwerp mij niet, want ik weet, dat een kind in de armen van een almachtigen Vader niet vergaan kan.»

Een ander maal, zijne goedheid en liefde overwegend, moet gij zeggen: »o goede Vader, maak mij waardig uwen heiligen wil te volbrengen, want ik behoor geheel aan U toe.»

Oefen op dezen dag de deugd van zachtmoedigheid en geduld.

Des Woensdags moeten wij met diepen ootmoed ons afzonderen in de wonde van den rechter voet onzes goddelijken Herders en daar als een behoeftig schaapken, dat van zijn dwaalwegen terugkeert, ons verschuilen, vol vreeze voor den helschen wolf, die onze hoovaardige eigenliefde is en ons zoo dikwijls den weg der verkeerdheden en zonden doet



betreden. Denkende hoevele voetstappen deze Opperste Herder gezet heeft om ons te zoeken, moet gij Hem daarvoor bedanken, al uw voetstappen met de zijnen vereenigen en Hem de genade vragen van niet anders meer dan in de wegen zijner liefde te wandelen, zeggende: »O beminnenswaardige Herder, onthecht mij van alle aardse dingen, ook van mij zelf, opdat ik mij geheel vereenige met U. Laat uwe stem hooren aan het oor mijns harten en trek het zoo krachtig tot Uwe liefde, dat het geen wederstand meer bieden kan." Een ander maal, Hem de wonden toonend, die de zonde aan uwe ziel heeft toegebracht, moet gij Hem aldus toespreken: »O, mijn Heer en mijn God, genees mij door uwe heilige wonden op mijne wonden te leggen, daardoor kunt Gij mij genezen, als Gij wilt."

Verzuimt op dezen dag geene gelegenheid om U te verootmoedigen.

Des Donderdags moet gij uwe schuilplaats nemen in de wonde van den linker voet en dáár als een soldaat, bestemd

tot aanhoudenden strijd, u voorbereiden om met moed de aanvallen onzer vijanden te wederstaan, in tegenwoordigheid van onzen Oppersten Koning, die zelf ons schild en onze sterkte zal zijn, dewijl Hij de macht heeft hem te verpletteren, zoodra 't Hem zal behagen. Echter zijn glorie ligt daarin, dat Hij ons aan den strijd blootstelt, opdat Zijne kracht in onze zwakheid zoude blijken, als Hij ons laat overwinnen en zegevieren, ten einde gelegenheid te hebben om ons te beloonen. En, omdat Hij al zijn vermaak in onzen strijd scheidt, laat ons ons vermaak scheppen in Hem getrouw te zijn en nooit met eenige verkeerde zondige gedachte bezig te blijven. »O Heer, mijn hart is voor U! veroorloof niet, dat het zich met iets buiten U bezig houde, Gij, die de prijs zijt van al mijne overwinningen en de onwankelbare steun mijner zwakheid.» — Een ander keer: »o God, ik lijd geweld, haast U mij te helpen.»

Oefening voor dezen dag: De zuivere meening bij al uw doen en laten.

Des Vrijdags moet gij uw verblijf opslaan in het H. Hart, als een behoeftige reiziger, die een veilige haven zoekt om zich te behoeden tegen de klippen en de stormen der onstuimige zee dezer wereld, alwaar wij aanhoudend aan schipbreuk zijn blootgesteld, zonder de hulp van onzen wijzen Stuurman. Aan dezès zorg moeten wij ons geheel toevertrouwen, zonder ons met iets te bemoeien, dan met Hem te beminnen en te behagen, en naar de gelegenheid te zoeken om Hem te voldoen door de beoefening der liefde in het altijd goed denken en spreken van onzen evennaaste, — in het naar vermogen geestelijk en lichamelijk bijstaan der armen, — in het altijd beschouwen van Jezus Christus in hunnen persoon, — in het hun nooit iets te doen, wat wij niet zouden willen, dat ons gebeurde, uitroepende tot onzen Heer en Zaligmaker: »Mijn God, Gij zijt mijn Al, mijn Leven, mijne Liefde! Red mij en laat mij niet vergaan in den zondvloed mijner ongerechtigheden.»

—  
Des Zaterdag's moet gij de heilige

wonde des schouders vereeren, door Jezus, onzen Zaligmaker, als een ware en volmaakte vriend te beschouwen, die zich met onze zonden belast en voor ons borg gesteld heeft bij zijn hemelschen Vader, door wien Hij is beschouwd geworden in de gedaante van een zondaar en, ofschoon onschuldig, aan alle gestrengheden zijner goddelijke Rechtvaardigheid is prijs gegeven. Hij heeft willen sterven om voor ons, door de overmaat zijner liefde, de zalige onsterfelijkheid te verdienen en ons van den eeuwigen rampzaligen dood te bevrijden. Laat ons Hem loven en danken voor eene zoo vurige liefde! Wij moesten ons, op onze beurt, door dankbare liefde slachtofferen, door Hem een aanhoudend offer van geheel ons zelf op te dragen en de schatting onzer liefde en aanbidding aan zijne Opperheerschappij, die behagen in onze geringheid schept, te brengen. Een ander keer kunnen wij Hem, in zijne hoedanigheid als Vriend, alle geheimen onzes harten openen en Hem al onze ellenden en behoeften blootleggen als aan iemand, die alleen daarin voorzien kan, door te zeggen:

»O Vriend mijns harten, de ziel, die Gij bemint, is ziek! Bezoek mij, genees mij, want ik weet, dat gij mij niet kunt beminnen en tevens laten zitten in mijne ellenden.»

Oefent heden de versterving uwer zinnen door u van een of ander vermaak te onthouden ten einde de ontberingen van het H. Hart van Jezus te vereeren.

Des Zondags moet gij diepe vereering brengen aan de allerheiligste Drievuldigheid, door tusschenkomst van het H. Hart van Jezus, dat wij als onzen Verlosser van de slavernij des duivels beschouwen moeten en als onzen goeden Meester, die ons leeren zal Hem te kennen en te beminnen van ganscher ziele en uit al onze krachten; in deze liefde bestaat geheel ons geluk en onze zaligheid. Laat ons God, door dit aanbiddelijk Hart beminnen; laat ons al onze werken in dat H. Hart verrichten en Het bidden alles in ons en voor ons te doen, vooral ons in Gods genade terug te voeren, als wij ze door de zonde zouden verloren hebben. Bidden wij Hem al

onze fouten te verbeteren en aan te vullen wat ons te kort komt, om Hem te behagen. Vereenigen wij ons vaak met hetgeen Hij in ons en voor ons doet, zeggende: »Heilig Hart van mijn Jezus, beschaam mijne vijanden.» Wenden wij ons tot dat H. Hart, in al onze noodwendigheden; vragen wij 't om onze zwakheid te steunen, onze armoede in rijkdom te veranderen, onze versteende harten te vermurwen, ten einde ze vatbaar te maken voor zijne zuivere liefde, welke geen verdeeld hart gedooft. — Daarom als wij Zijne liefde als gast willen herbergen, moeten wij ons ledig maken van alle gehechtheid aan de schepselen en aan ons eigen zelt; want alles wat ons gehecht doet zijn aan iets ter wereld jaagt die gast weg en ontvoert ons aan God en aan zijne zuivere liefde, die regeert in het lijden en zegeviert in de ootmoedigheid, om te genieten in de vereeniging.

Ziet! daar hebt gij nu wat, om de zielen bezig te houden, die moeite hebben zich in Gods tegenwoordigheid te houden. Wij moeten God altijd in ons voor oogen

hebben, in welke hoedanigheid wij Hem ook beschouwen, ten einde ons aan Zijne goddelijke tegenwoordigheid te gewennen; want door Hem in ons te zien, moeten al onze krachten en vermogens, zelfs onze zinnen in zich zelve naar binnen keeren. Door Hem buiten ons te beschouwen, verstrooien ons de voorwerpen lichtelijk.

---

### **Andere Raadgevingen om zich in Gods tegenwoordigheid te houden.**

Een der aan God aangenaamste wijzen van zich in Zijne heilige tegenwoordigheid te houden is binnen te gaan in het H. Hart van Jezus en daaraan alle zorg voor ons over te laten, ten einde Hij daarin plaatse alles wat van Hem is; dat wil zeggen: dat zijne goddelijke Almacht er in werke in plaats van onze machteloosheid en wij Hem in zijne liefde laten doen wat Hij wil. Vallen wij in een fout, dan moeten wij het Goddelijk Hart bidden, voor ons aan zijne gerechtigheid te voldoen en ons zijne genade en zijne

barmhartigheid te schenken, niettegenstaande onze onwaardigheid. Nemen wij onze toevlucht tot dat H. Hart ten allen tijde en ter aller plaatse; Hij heeft er een bijzonder vermaak in om ons goed te doen. Vereenigen wij ons met Hem in al ons doen en laten, want daardoor wordt dat alles verdienstelijk; wij moeten Hem vooral tevreden stellen door een liefdevol vertrouwen, als wij willen dat Hij ons op zijne beurt behandelde naar ons verlangen.

---

**De Afgronden van het H. Hart  
onzes Heeren J. C. voor alle slag van  
gesteldheden.**

Het H. Hart van Jezus is een afgrond van liefde, waarin men moet nederstorten alle eigenliefde, die in ons is, met al hare kwade voortbrengsels, namelijk het menschelijk opzicht en het verlangen naar eigen-voldoening.

Indien wij verkeeren in een afgrond van ontberingen en troosteloosheden, laat ons dan ingaan in dit Goddelijk Hart;



dat is onze troost, daarin moeten wij alles opofferen, zonder dat we wenschen den troost er van te gevoelen.

Indien wij in een afgrond van tegenkating en weerstand aan den goddelijken Wil verkeeren, dan moeten wij dien bedelven in den afgrond van onderwerping aan — en van overeenstemming met het goddelijk welbehagen van het H. Hart onzes Heeren J. C.; daar moeten wij al onzen tegenstand vernietigen, om ons met die gelukkige gelijkvormigheid aan zijnen H. Wil te bezielen, in alle gesteldheden, waarin Hij ons zou willen plaatsen.

Als gij u in een afgrond van dorheid en van machteloosheid bevindt, ga u dan nederwerpen diep in het Hart van Jezus.

Als gij in een afgrond van armoede verkeert, zelfs geheel ontdaan van u zelf, ga u dan begraven in het H. Hart. 't Zal u rijk maken.

Als gij in een afgrond van zwakheid verkeert, waarin gij telkens hervalt, ga u dan nederwerpen in den afgrond der kracht van het H. Hart, dat u zal versterken en zal verlossen.

Indien gij in een afgrond van ellenden vertoeft, ga dan al die ellenden storten in het aanbiddelijk Hart, dat geheel vol is van barmhartigheid.

Indien gij u in een afgrond gevoelt van hoovaardij en ijdele zelfverheffing, ploft dien dan neder in den afgrond van ootmoedigheid van het H. Hart.

Als gij in een afgrond van onwetendheid leeft, ga u dan werpen in het beminnelijk Hart van Jezus, waar gij Hem zult leeren beminnen en zult leeren doen wat Hij van u verlangt.

Als gij in een afgrond van ontrouw en onstandvastigheid verkeert, ga u dan bedelven in den afgrond van standvastigheid en onverzettelijkheid van Jezus' H. Hart.

Indien gij zijt in een afgrond van behoeften, ga dien dan begraven in den afgrond van alle soort van overvloed en van rijkdom, aanwezig in het H. Hart van Jezus.

Indien gij in u een afgrond van on-dankbaarheid voor de grootste weldaden Gods voelt bestaan, ga u dan geheel uitgieten in het Goddelijk Hart, dat

eene bron van dankbaarheid is, waarmede Hij u vervullen zal, als Gij Hem er om bidt.

Indien Gij in u een afgrond van opvliegendheid en gramschap ontwaart, ga dien dan bedaren in den afgrond der zachtaardigheid van 't beminnelijk Hart van Jezus, opdat Hij u zachtmoedig en ootmoedig make.

Als gij in u een afgrond van verstrooidheid aanwezig ziet, ga dezen dan werpen in den afgrond van rust en vrede van 't H. Hart, dat u onfeilbaar zeker de overwinning er over geven zal. Zoo gij moedig strijdt, kunt gij u daarin nederstorten als in een afgrond van zuiverheid en van troost, om uwe meeningen zuiver en uwe verlangens en aanspraken zoo volmaakt mogelijk te maken.

Zoudt gij u in een afgrond van duisternis bevinden, dan zal het H. Hart u met zijn kleedsel van licht omgeven, als gij u laat geleiden als een blinde.

Wanneer gij u in een afgrond van droefheid gedompeld gevoelt, ga dan uwe droefheid nederleggen in den afgrond der goddelijke blijdschap van het

H. Hart, alwaar gij een schat zult vinden, die al uwe droefheid en neerslachtigheid zal doen verdwijnen.

Bevindt gij u in onrust en verwarring, ga u dan in den diepen vrede opsluiten van het aanbiddelijk Hart, daar zal u niemand kunnen verontrusten.

Werp u vaak diep in de liefde van dit bewonderenswaardig Hart, opdat gij niets doen moget tegen den evennaaste wat in 't geringste deze deugd kwetst; doe nooit iets aan anderen wat wij niet willen zouden dat ons geschiedde.

Mocht gij u in eenen afgrond van bitterheden geworpen zien, werp u dan in het H. Hart van Jezus, waarin gij een schat van vreugde zult vinden, die u onderworpen zal doen zijn aan alles wat Hij wil en zal doen. Blijf daar altijd in 't diepst stilzwijgen zonder te klagen.

Vertoeft gij in een afgrond van angst en vrees, sluit u dan op in den afgrond van 't vertrouwen van het H. Hart, daar zult gij de vrees verbannen door de liefde.

Gevoelt gij u in den afgrond van on-

aangenaamheid en ontevredenheid, verschuil u dan diep in het H. Hart om ze daar te vernietigen en geen vermaak ergens in te scheppen, dan in Hem alléén. Amen.

---

(De twee volgende onderrichtingen zijn genomen uit de Verzameling van gebeden eigenhandig door de Zalige Margaretha Maria geschreven, en zich bevindend in het gasthuis te Paray.)

### **De verschillende wijzen waarop de Goddelijke Zaligmaker leeft in het Allerheiligst Sacrament.**

De Goddelijke Zaligmaker kiest u om zijn *leven van glorie* in het H. Sacrament te vereeren. Daarom wil Hij, dat ge uwen troon opslaat op het kruis om Hem te vereeren en met volle liefde al de kruizen te dragen, die Hij u zal aanbieden, zonder die ooit moede te worden of u te beklagen over hunne grootte of zwaarte, ze altijd aannemende met heilige onverschilligheid en zonder keuze. Geef u over om als een slachtoffer geslacht te worden voor de glorie van

uwen Koning, dat wil zeggen: gij moet alle opvliedigheid, misnoegdheid en tegenstrijd doen sterven, als gij wilt, dat Hij u in zijn H. Hart late zegevieren gedurende de eeuwigheid.

Zie hier vijf oefeningen welke gij Hem moet aanbieden, als gij Hem in 't H. Sacrament gaat bezoeken:

Gij moet een half uur het stilzwijgen bewaren, om het stilzwijgen van Jezus te vereeren aan het kruis.

Omdat de Goddelijke Zaligmaker u uitverkoren heeft om zijn *verborgen leven* in het H. Sacrament te vereeren, moet gij u, als of ge dood waart, zoo diep in Jezus' H. Hart begraven, dat gij niet dan door Hem nog wenscht gezien te worden; uwe grootste zorg moet zijn in het H. Hart al uw goed te verbergen, opdat het u niet ontroofd worde. Tracht daar ongekend te leven, en als gij voor het H. Sacrament gaat bidden, zorgt dan Hem altijd *vijf oefeningen van diepe versmading* en van alle ijdele achting der menschen op te dragen, zeggende: *quotidie morior*, ik sterf alle dagen. (1 Cor. XV.)

Gij zult een half uur het stilzwijgen

onderhouden, om dat van Jezus voor Pilatus te vereeren.

De Goddelijke Zaligmaker kiest u uit om zijn *opofferend leven* in het H. Sacrament te vereeren. Daarom moet gij u aan zijn H. Hart opdragen als een slachtoffer aan zijn Goddelijken Offeraar, dat geen ander verlangen heeft, dan zich geheel ten beste te geven voor zijne goddelijke inzichten, hoe hard deze ook aan onze menschelijke natuur zouden vallen. Hij wil, dat gij vaarwel zegt aan alle genoegens, die gij vindt in te beminnen en bemind, geacht en geëerd te worden van de menschen; al die genoegens moet gij uit uw harte bannen, indien gij het H. Hart van Jezus er in wilt laten wonen, waarin gij niet kunt binnen gaan, dan alleen door eene algeheele ontdoening van alles waaraan gij verkleefd zijt buiten Hem. Van die ontchechting moet gij Hem telkens, als gij voor het H. Sacrament gaat bidden, vijf oefeningen opdragen.

Gij moet een half uur 't stilzwijgen bewaren om dat van Jezus voor Herodes te vereeren.

De Heer roept u om *zijn leven van genade* te vereeren. Gij moet alles ontvluchten, wat u die genade kan doen verliezen; u opofferen als eene slavinne voor haren bevrijder en u geen andere vrijheid meer voorbehouden dan die van Hem te beminnen en al het overige te versmaden. En, zoo gij wilt, dat Hij u lief heeft, versterf dan uwe tong en houd haar vast, opdat zij niet los gerake en spreke tegen de liefde en de ootmoedigheid, door u zelve te verontschuldigen of te prijzen. Gij moet er op letten daarvan vijf oefeningen te doen, iederen keer dat gij voor het H. Sacrament gaat bidden.

Gij zult een half uur 't stilzwijgen bewaren, om dat van Jezus in het stalleke van Bethlehem te vereeren.

De Heer heeft u verkozen om *zijn leven van verootmoediging* in het H. Sacrament te vereeren. Daarom moet gij u aan Hem opofferen als een *Niet* aan zijn *Al*. Al uwe oplettendheid moet strekken, om u te verootmoedigen en gij moet al uw vermaak er in scheppen, als anderen u daarin helpen. Verwaarloos niets



van alles, wat u gering maken kan voor de menschen; want dat alles moet u vereenigen met het H. Hart van Jezus Christus, wien gij vijf oefeningen van ootmoedigheid zult opdragen, zoo dikwijls gij voor het H. Sacrament gaat bidden.

Gij moet een half uur stilzwijgen onderhouden, om dat van Jezus gedurende zijn bitter lijden verduurd, te vereeren.

De Heer heeft u verkozen om *zijn werkzaam leven* in het H. Sacrament te vereeren. Daarom moet gij in hoedanigheid van trouwe dienstmaagd u geweld aandoen, ten einde met ijver te arbeiden in den dienst uws Meesters, die uwe werken niet beloonen zal, dan naar de mate uwer liefde, waardoor Hij u vereenigen zal met zijn beminnenswaardig Hart. Uwe oplettendheid zal vooral daarin bestaan, dat gij ieder werk volgens uwen regel doet, alsof 't het laatste uws levens was, om de verzuimen en fouten weer te herstellen die wij in ons doen en laten begaan hebben. Gij zult het inwendige en het uitwendige stilzwijgen onder uwe bezigheden, zooveel in uw vermogen

is, u trachten aan te wennen, en vaak herhalen: *Jesus autem tacebat*: Jezus echter zweeg (Matth. XXVI).

Gij moet een half uur het stilzwijgen bewaren, om dat van Jezus in het hofken van Olijven te vereeren.

Omdat de Heer verlangt, dat ge *zijn leven van algeheele opoffering* in het H. Sacrament vereert, moet gij u als eene brandende kaars beschouwen, die geen ander verlangen heeft dan voor Hem verteerd te worden en Hem daardoor te vereeren, ten einde zijne grootheid u verheffe door u te verlagen. Gij moet u aan het welbehagen der Goddelijke Voorzienigheid overgeven en Haar met u naar haren wil laten handelen. Deze overgave van u zelf zal alle ijdele nieuwsgierigheid naar de handelingen van anderen uit u verdrijven en niets dan uwe eigene u leeren afkeuren. Dat Goddelijk Hart zal zorg voor u hebben naar de mate uws vertrouwens en uwer overgeving aan zijne liefde.

Gij zult een half uur stilzwijgen bewaren, om dat van Jezus in het H. Sacrament te vereeren.

Gij zult de Sulamite zijn, de welbeminte Bruid, die *het leven der liefde* van Jezus in 't H. Sacrament vereeren zal. Daarom moet gij acht geven u geheel zuiver en onschuldig te maken, om aan dien Goddelijken Bruidegom te behagen, geen ander doel of inzicht hebbende in alles wat gij zult doen, dan van u geheel aan Hem toe te wijden. Als gij wilt, dat Hij zich geheel aan u geve en gij de zoetheid van zijn liefderijk onderhoud met Hem wilt smaken, moet gij alle opmerkingen van de eigenliefde en het menschelijk opzicht laten varen. — En ieder keer dat gij het H. Sacrament zult bezoeken, moet gij er Hem vijf oefeningen van opofferen.

Gij moet een half uur stilzwijgen bewaren om dat van onzen Heer J. C. in de woestijn te vereeren. 1)

---

1) In een der oude handschriften staat het afschrift van deze oefening, door de Zalige aan hare novicen voorgehouden; wij lezen daar de volgende regels aan het biljetje van „'t Leven der liefde” toegewijd:

„Gij moet 33 geestelijke Communiën doen en eene wezenlijke, om eerherstel te doen

## WONINGEN IN HET H. HART VAN ONZEN HEER JEZUS CHRISTUS.

---

Des Zondags moet gij in het H. Hart binnengaan als in een brandenden oven van liefde, om u daarin van al uw vlekken en smetten te zuiveren, welke gij gedurende de week ontvangen hebt en daar dat leven van zonden geheel afleggen, ten einde tot het leven der genade en der zuivere liefde terug te keeren, die u geheel in Hem zal veranderen. Deze dag zal dienen om aan de

---

aan 't H. Hart van Jezus Christus, door Hem vergiffenis te vragen voor alle slechte Communieën, die gedaan zijn en gedaan worden door ons en alle kwade Christenen; alsmede voor het overtollige dat wij aan de natuur geven. Om de volkomene onderdrukking daarvan te erlangen, moet gij u, zooveel de Regel dat toestaat, onthouden van alle voldoening der zinnen. Tot penitentie moet gij vijf Onze Vaders en vijf Wees gegroeten met uitgestrekte armen bidden en eene verstervende houding er bij aannemen."

Allerheiligste Drievuldigheid eere te geven, door al uw handelingen te verrichten in den geest van aanbidding.

Des Maandags moet gij in dit H. Hart, als eene schuldige, uw verblijf nemen, die door rouw en leedwezen over hare fouten — waardoor ze den oppersten Rechter heeft beleedigd — Hem wenscht te bevredigen, door zich in dezen kerker van liefde op te sluiten, om aldaar te gloeien zonder verkoeling en daar zoo vast gebonden en geschroefd te zijn, dat zij geen vrijheid meer overhoudt, dan om Hem lief te hebben, geen ander licht of uitzicht, dan zijne zuiverste liefde, die hem gevangen zet in het H. Sacrament. Door de verdiensten van dezen *kerker der liefde* moet gij Hem de verlossing vragen der arme gevangenen in het Vagevuur en al uwe werken in den geest van boetvaardigheid daarvoor verrichten.

Des Dinsdags moet gij in het H. Hart binnentreden, als zijne leerlinge, in de school der heilige liefde, door alle wereldsche wetenschappen te verzaken en te vergeten, alsmede die der eigenliefde en der ijdelheid, om alleenlijk ge-

leerd te worden in de wetenschap der zuivere liefde, die u met moed doet loopen bij het hooren zijner stem, die roept: »Komt tot mij, allen die mij wilt liefhebben, en ik zal u opnemen in de bron der zuivere liefde, waar gij zachtmoedig en ootmoedig van harte zult worden, waardoor gij den vrede en de rust in deze zelfde liefde vinden, en al uwe handelingen in den geest van onderwerping verrichten zult.»

Des Woensdags moet gij in dat H. Hart binnentrekken als reizigers in een veilig schip, waarvan de zuivere liefde de stuurman is, die u veilig zal sturen op de onstuimige zee dezer wereld, u zal behoeden voor hare klippen en stormen, namelijk de inblazingen onzer vijanden, — onze hartstochten, onze eigenliefde, ijdelheid, gehechtheid aan onzen eigen wil en eigen oordeel. Deze Goddelijke geleidsman zal ons behoeden tegen al deze gevaren, onze vijanden verslaan, om ons op de kalme zee te laten heendobberen en ons zonder stoornis en onrust gelukkig te laten aanlanden in de haven der gelukzaligheid. Op dezen dag

moeten wij al onze werken doen in den geest van overgiving aan de Goddelijke Voorzienigheid van het H. Hart van Jezus.

Des Donderdags moet gij binnengaan als een vriend, uitgenoodigd tot het liefdemaal van uwen eenigsten en volmaaktsten vriend, die u wil onthalen en doen dronken worden aan den kostbaren wijn zijner zuivere liefde, die al uwe bitterheden alleen kan verzoeten door u een walg te geven van alle bedriegelijke wellusten dezer wereld, om geen vermaak meer te scheppen dan in het Hart van dezen geliefden vriend, die u liefdevol toeroept: » Alles wat het mijne is, is ook het uwe; mijne wonden, mijn bloed, mijne smarten zijn voor u; mijn Hart maakt mijn goed ook uw goed en het uwe het mijne; laat mij dan geheel uw hart bezitten, en ik zal uwe koudheden verwarmen, uwe zwakheden u doen afleeren, die u zoo laf maken in mijnen dienst en zoo flauw in mijne liefde." Vraag Hem vergeving en tot voldoening moet gij heden al uwe werken verrichten in den geest van liefde.

Des Vrijdags moet gij in dat H. Hart gaan als een kind van liefde, omdat Hij u aan het kruis in zooveel pijnen heeft gewonnen, dat Hij geheel met wonden en bloed overdekt is, om die te genezen, welke gij uw ziel hebt toegebracht door uwe ongehoorzaamheden, ijdelheden en ondankbaarheden tegen eenen zoo goeden Vader. Hij verlangt niets zoo zeer dan ons in 't bezit te stellen van zijn Rijk en u aan zijn Hart te laten rusten als een kind van liefde, dat zich geheel overgeeft aan de zorgen zijner aanbiddelijke Voorzienigheid, die er zorg voor draagt, het niets laat ontbreken en het niet zal laten verongelukken, omdat Hij almachtig is. Geef u dan geheel zonder voorbehoud aan zijne liefderijke zorg over en geef Hem geheel uw hart. Dat verlangt Hij van u, om uw leven gelijkvormig te maken aan zijn leven van kruizen, en het tot voorbeeld te nemen van al uwe handelingen, uwe voetstappen met de zijnen te vereenigen, opdat gij niet meer wandelt dan in den weg zijner heilige liefde. Al uwe daden moet gij heden doen



in den geest van gehoorzaamheid.

Des Zaterdags moet gij u in dat H. Hart als een slachtoffer stellen, dat zich aan zijn Offeraar aanbiedt om geslacht en opgeofferd te worden op het altaar zijner zuivere liefde, die het verteeren moet als een brandoffer zijner goddelijke liefdevlammen, opdat het niets meer overhoude van zich zelf en met den H. Paulus kunne uitroepen: »Neen, ik ben 't niet meer die leeft, maar Jezus leeft in mij." In Hem en voor Hem is 't dat ik handel, en het is zijn H. Hart dat leeft en handelt voor mij, dat in mijne plaats bemint en al mijne fouten herstelt. Gij moet heden al uwe werken doen in den geest der ootmoedigheid.

OVERAL WORDE BEMIND HET

H. HART VAN JEZUS!

AMEN.



# I N H O U D.

---

|                                                                                                                                                                                                                        | Blz. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Voorwoord . . . . .                                                                                                                                                                                                    | 3    |
| Uittreksel uit de eigen aanteeke-<br>ningen van de Zal. Margaretha Maria,<br>over de laatste belangrijke gunst<br>betrekkelijk de Devotie tot het<br>Goddelijk Hart, op last haars<br>biechtvaders opgesteld . . . . . | 5    |
| Brief van de Zal. Margaretha Maria<br>aan haren zielbestierder. . . . .                                                                                                                                                | 9    |
| Onderrichtingen en uitnoodigingen.<br>Hoe de godvruchtige zielen hare<br>namen inschrijven moeten in het<br>H. Hart . . . . .                                                                                          | 12   |
| Over de zachtmoedigheid en de oot-<br>moedigheid . . . . .                                                                                                                                                             | 17   |
| Onderrichting betrekkelijk de instel-<br>ling der Devotie tot het H. Hart.                                                                                                                                             | 20   |
| Uitnoodigingen om zich voor te<br>bereiden tot het vieren van 't<br>feest van het H. Hart . . . . .                                                                                                                    | 23   |
| Liefdeverbond om het H. Hart te<br>vereeren . . . . .                                                                                                                                                                  | 29   |

1274737

|                                                                                                                                                                                                                                                       | Blz. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| De bijzondere genegenheden van het<br>H. Hart . . . . .                                                                                                                                                                                               | 37   |
| Geestelijke erfdeelen. . . . .                                                                                                                                                                                                                        | 38   |
| Afscheid der Zal. Margaretha Maria<br>van hare novicen . . . . .                                                                                                                                                                                      | 39   |
| Verschillende geschriften. Hoe men<br>zich in Gods tegenwoordigheid<br>houden moet . . . . .                                                                                                                                                          | 51   |
| Andere raadgevingen dienaangaande.                                                                                                                                                                                                                    | 60   |
| De afgronden van het H. Hart, voor<br>alle slag van gesteldheden. . .                                                                                                                                                                                 | 61   |
| Twee onderrichtingen uit de eigen-<br>handig geschreven verzameling van<br>gebeden der Zal. Marg. Maria.<br>Eerste onderrichting. De verschil-<br>lende wijzen waarop de Goddelijke<br>Zaligmaker leeft in het Allerhei-<br>ligst Sacrament . . . . . | 66   |
| Woningen in het H. Hart . . .                                                                                                                                                                                                                         | 73   |

**BIJ DEN UITGEVER DEZER IS VERKRIJGBAAR:**

**LEVE + JEZUS!** Klein Boekje geheel toegewijd aan de eerbewijzing van het Allerheiligst Hart onzes Heeren Jezus Christus. Door de Zal. MARGARETHA MARIA ALACOQUE, van de orde der Visitatie. Prijs *f* 0.15, met phot. portret *f* 0.20.

**LEVE + JEZUS!** Godvruchtige vereeniging tot eene Eerewacht voor het H. Hart van Jezus. Tweede druk. Prijs *f* 0.10.

**GIDS IN DEN LUSTHOF** van het Allerheiligst Hart van Jezus. Door A. HOOGENBOOM Pr. Prijs *f* 0.35.

**NIEUWE NOVENE** ter eere van Jezus' H. Hart. Met eenige andere toepasselijke gebeden. Bijzonder geschikt tot voorbereiding voor het jaarlijksche feest, maar ook op andere tijden. Uit het Hoogduitsch. Prijs *f* 0.07½, met phot. portret 0.12½.

---