



Eenige gebeden

<https://hdl.handle.net/1874/236692>

655

nr 1659

Eenige Gebeden

van

Pater Arnold Janssen,

Stichter der Missie-Congregatie van
't Goddelijk Woord van Steil.

Per.

Vak 164

Deze gebedjes, getrokken uit 't «Vademecum S.V.D.» en behorende bij 't «Leven van P. Janssen», zijn verkrijgbaar aan 't Missiehuis te Uden, à 5 c. ; bij 100 tegelijk fl. 4.—.

«Pater *Arn. Janssen*, Stichter der Missiecongregatie van 't Goddelijk Woord van Steil», door F. Heines S.V.D. — Prijs: fl. 1.00.

LOFPRIJZING VAN DEN H. GEEST.

Voorbidder. O H. Geest, door onzen Goddelijken Zaligmaker, de eeuwige Waarheid, onderwezen, gelooven wij in Uwe oneindige Majesteit en aanbidden U in het ondoorgroendelijk geheim der allerheiligste Drievuldigheid. Wij prijzen Uwe liefdevolle medewerking bij de schepping van het heelal en bij onze verlossing en heiligmaking. In dankbare liefde loven en verheerlijken wij U met alle Engelen en Heiligen. — Lof zij U, H. Geest, ware en eenige God met den Vader en den Zoon.

*Allen herhalen telkens: **

God, H. Geest, o wees geprezen,
Van nu af tot in eeuwigheid.

V. Lof zij U, H. Geest, om de oneindige liefde, waarmede Gij van den Vader en den Zoon van eeuwigheid voortkomt.*

Lof zij U, H. Geest, om de liefdevolle vereeniging, die de Vader en de Zoon van eeuwigheid in U vinden. *

Lof zij U, H. Geest, om de goddelijke macht, waardoor Gij hemel en aarde uit het niet hebt voortgebracht. *

Lof zij U, H. Geest, om Uw oneindige schoonheid, die de Engelen met vreugde aanschouwen. *

Lof zij U, H. Geest, om de wondervolle goedheid, waardoor Gij hemel en aarde zoo heerlijk getooid hebt. *

Lof zij U, eeuwige bron van genade, om de liefde waarmede Gij de verlossing van het

menschelijk geslacht onder het Oud-Verbond hebt voorbereid. *

Lof zij U, liefdevolle Bruidegom der zielen, die uit genade Maria tot Uw vlekkelooze Bruid hebt uitverkoren. *

Lof zij U, H. Geest, die met goddelijke liefde de heilige menschheid van Jezus geschapen, geleid en verheerlijkt hebt. *

Lof zij U, eeuwige liefdevuur, dat met zacht gedruisch over de Apostelen in Sion zijt neergedaald. *

Lof zij U, Schepper des levens, die uit liefde bij het H. Doopsel in ons Uw intrek hebt genomen. *

Lof zij U, goddelijke Trooster, die Uw zevenvoudige genade in het H. Vormsel over ons hebt uitgestort. *

Lof zij U, Vader der schoone liefde, die ons in het H. Sacrament des Altaars een hemelsch Brood geschonken hebt. *

Lof zij U, Geest van barmhartigheid, die in het H. Sacrament der Biecht onze zielen reinigt en heilig maakt. *

Lof zij U, Vader der armen en zieken, die in het H. Oliesel de stervenden naar ziel en lichaam komt versterken. *

Lof zij U, Koning der gerechtigheid, die in het H. Priesterschap zwakke stervelingen bekleedt met goddelijke macht. *

Lof zij U, levendmakende Geest, die door het Huwelijk de echtelieden tot heiligheid beroept en bekwaamt. *

Lof zij U, Geest des Vaders, om de oneindige liefde, waarmede de hemelsche Vader U van eeuwigheid bemint. *

Lof zij U, Geest des Zoons, om de oneindige liefde, waarmede het goddelijk Woord U van eeuwigheid bemint. *

Lof zij U, H. Geest, om de oneindige liefde, waarmede Gij U Zelfen van eeuwigheid bemint. *

Lof zij U, goddelijke Bruidegom der zielen, om de onverdeelde liefde, waarmede de Serafijnen en alle Engelen U zonder ophouden beminnen. *

Lof zij U, Koning der heerlijkheid, om de liefde, waarmede alle Heiligen des Hemels U eeuwig beminnen. *

Lof zij U, beminnelijke Heer, om de liefde, waarmede alle rechtvaardigen op aarde U beminnen. *

SMEEKGEBEDEN VOOR DE H. KERK EN DE MISSIËN. *)

**Gekend*, bemind en verbeerlijkt worde door alle menschen, de heilige, drieëenige God: de macht des Vaders, de wijsheid des Zoons en de liefde des H. Geestes. ** Eere zij den Vader, *Gelijk het was.

*Zegen, o Heer, de katholieke Kerk, Uw heilig Rijk hier op aarde. Laat de strijdende Kerk zegevieren over de vijanden des heils, troost en verkwik de zielen in het vagevuur, verhef de triomfeerende tot altijd grootere eer en zaligheid. *De heilige liefde Gods moge

(*) Beurtgebed. *de knielenden links, ** de knielenden rechts in de kapel. — P. Janssen bad dit gebed dagelijks na de H. Mis.

heerschen en triomfeeren in den hemel en op aarde. **Amen.

*Laten wij bidden voor alle rangen der heilige Kerk: Heilige Geest, versterk en heilig meer en meer de bisschoppen, priesters en kloosterlingen der H. Kerk; eveneens het gansche christelijke volk: ouders en kinderen, overheden en onderdanen. Dat het ware Geloof zich immer meer uitbreide, en dat toeneme de liefde tot God en den evennaaste. Geef dat alle zondaren, ketters en ongeloovigen zich bekeeren, alle noodlijdenden hulp erlangen en de stervenden gered worden. **O H. Geest, verlevendig ons door de kracht Uwer heiligmakende genadel! *Amen.

**Wij bidden U, o God, om de genaden des H. Geestes, in het bijzonder voor alle priesters, die in de missiën werkzaam zijn, alsmede voor de leekebroeders en zusters, de leeraren en onderwijzeressen, katechumenen en nieuwbekeerden, jongelingen en maagden, ouders en kinderen, bekeerden en onbekeerden. Moge door de hulp des H. Geestes hun arbeid worden gezegend en de altaren der afgoden worden vernield; mogen het Geloof en de goede zeden overal ingang vinden en het rijk Gods meer en meer worden uitgebreid op aarde. *Kom, o H. Geest! **Kom, o H. Geest! *Ja, kom, o H. Geest, vervul de harten Uwer geloovigen en ontsteek in hen het vuur Uwer liefde, Gij, die de volkeren aller talen tot de eenheid des Geloofs verzameld hebt. **Amen.

*Zend, o Heer, uwe goddelijke hulp aan alle leden onzer Congregatie: priesters, fraters, broeders; novicen, postulanten en leerlingen, en inzonderheid aan hen, die met betrek-

king tot hun roeping of hun deugd, bekoringen of beproevingen moeten doorstaan. ****Zoet Hart van Jezus, *Ontferm U onzer ! **Alle heilige Patronen, *Bidt voor ons!**

****Sla ook den blik Uwer barmhartigheid op al onze levende en overledene naastbestaanden, in het bijzonder op onze ouders, broeders en zusters, bloed- en aanverwanten, op onze weldoeners en op al degenen, die over ons gesteld zijn of aan onze zorgen zijn toevertrouwd, alsmede op allen, voor wie wij verplicht zijn te bidden, of die zich in ons gebed hebben aanbevolen. *Mijn Jezus, barmhartigheid ! **Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht !**

***Laten wij ten slotte in allen ootmoed bidden voor ons zelf, opdat wij onze plichten mogen vervullen, de zonden vermijden, onze fouten verbeteren, in deugden toenemen, den heiligen wil Gods volbrengen en tot dien trap van volmaaktheid mogen opklimmen, waartoe de Heer ons leiden wil, om zoo tot de eeuwige gelukzaligheid te geraken. **God, geef acht op mijne hulp. *Haast U, Heer, om mij te helpen. **Eere zij den Vader. *Gelijk het was.**

SMEEKGEBEDEN TOT JEZUS VOOR DE INTENTIES DER H. KERK.

O liefderijke Jezus, door het lijden en de ontberingen Uwer heilige kindsheid, **ontferm U over alle kinderen. Ontferm U over de kleinen in de heidensche landen en maak hen deelachtig aan de genade des doopsels; allen echter, die reeds gedoopt zijn, bewaar in onschuld en zuiverheid des harten.**

Na ieder gebedje kan worden herhaald:

A. Wij bidden U, o Heer kom Uw dienaren te hulp, die Gij door Uw kostbaar bloed verlost hebt.

O gehoorzaamste Jezus, door Uw verborgen leven te Nazareth, ontferm U over de christelijke *huisgezinnen*. Vervul ouders en kinderen met Uw heilige vrees en liefde, en geef hun den waren vrede, dien de wereld niet geven kan.

O minnelijkste Jezus, door Uw verblijf tusschen de leerlingen te Jeruzalem, ontferm U over de *jeugd* en de *christelijke scholen*. Geef, dat alom de ware leer en wetenschap verkondigd en de studeerende jeugd bevestigd worde in den geest van vroomheid, ootmoed en offervaardigheid.

O zoete Jezus, door Uwe bekeringen en Uw lijden in de woestijn, ontferm U over allen, die heden zwaar worden *aangevochten*. Sta hun bij met de kracht Uwer genade en gedoogeniet, dat zij een prooi worden van den heltschen vijand.

O allerootmoedigste Jezus, door de bittere teleurstellingen, die Gij gedurende Uw openbaar leven ondervonden hebt, ontferm U over de *verkondigers* van het H. Geloof. Wees Gij hun hulp bij den arbeid, hun troost in het lijden en hun machtige beschermer in alle gevaar.

O meedoogende Jezus, door Uwe armoede en Uwe ontberingen, ontferm U over allen, die in *nood* verkeerren. Sta de armen en zieken bij, help de weduwen en weezen, troost de lijdenden en bedroefden, en geef, dat de kruisen van dit leven ons allen strekken tot heil en zaligheid.

O lieve Jezus, door de groote droefheid en den doodsangst, die Gij in den hof van Olijven hebt doorstaan, ontferm U over de arme *zondaren*, voornamelijk over hen, die het meest tot Uw lijden hebben bijgedragen. Vergeef hunne zonden en schenk hun wederom Uwe genade.

O goede Jezus, terwille van de smarten, die Gij in den nacht van Uw heilig lijden te Jeruzalem verduurd hebt, ontferm U over het verblinde volk der *Joden*. Zend hun Uwen heiligen Geest, opdat zij U leeren kennen en beminnen.

O geduldigste Jezus, terwille van de vreeselijke pijnen Uwer geeseling, ontferm U over Uw geestelijk lichaam, de katholieke *Kerk*. Heilig haar meer en meer door Uwe genade en verleen haar de zegepraal over al hare zichtbare en onzichtbare vijanden.

O allerootmoedigste Jezus, terwille van Uw pijnlijke kroning met doornen, ontferm U over alle *dwalenden* in het geloof. Schenk hun de genade, dat zij hun eigen wil verloochenen en met een nederig hart tot Uwe Kerk terugkeeren.

O zachtmoedigste Jezus, terwille van het vonnis, waardoor Gij tot een schandelijk kruisdood werdt veroordeeld, ontferm U over alle *stervenden*. Keer het vonnis der eeuwige verdoemenis van hen af en laat hen de genade voor U vinden.

O aanbiddelijkste Jezus, terwille van de heilige wonden Uwer schouders en alle smarten van Uw kruisdraging, ontferm U over den H. Vader en alle *bisschoppen* der katholieke Kerk. Geef hun kracht, de kruisen van hun

ambt om Uwentwil te dragen en getrouw Uwe voetstappen te drukken.

O barmhartige Jezus, terwille van de heilige wonden Uwer handen en voeten en door de pijnen Uwer kruisiging, ontferm U over allen, die Gij tot den *kloosterlijken staat* geroepen hebt. Geef, dat zij gekruisigd zijn voor de wereld, en de wereld voor hen.

O goedertierenste Jezus, terwille van alle pijnen, die Gij aan het kruis verduurd hebt, ontferm U over de *priesters* Uwer H. Kerk. Vermeerder in hen de apostolische liefde en ontsteek hun hart van ijver voor het heil der zielen.

O allerzoetste Jezus, terwille van Uw smartelijken dood aan het kruis, ontferm U over de arme *heidenen*, voornamelijk in onze missies. Geef hun het licht van het ware Geloof en het leven Uwer goddelijke genade.

O allertrouwste Jezus, terwille van Uw graflegging, verrijzenis en hemelvaart, ontferm U over de *arme zielen* in het vagevuur. Verlos haar van de vreeselijke pijnen en maak haar deelachtig aan Uwe heerlijkheid.

O Jezus, onze Verlosser en Zaligmaker, die nu als Middelaar zetelt ter rechterhand des Vaders, zie genadig op ons neder en ontferm U onzer. Gij kent onze behoeften en onze verlangens; verhoor derhalve ons nederig gebed. In Uwe liefde bevelen wij aan onze ouders, bloedverwanten en weldoeners, onze vrienden en vijanden en allen, die zich in ons gebed hebben aanbevolen. Amen.

KRUISWEGOEFENING

van Pater Arn. Janssen.

Gebed van voorbereiding.

Voorbidder. Heer Jezus Christus, Gij zijt mensch geworden en een bitteren dood gestorven om onze onsterfelijke zielen te redden. Wij herinneren ons vol dankbaarheid Uwe edelmoedige liefde en Uw groot verlangen naar de redding der zielen. En daar Gij de verdiensten van Uw H. Lijden en de schatten Uwer genade ons ter beschikking stelt, smeeken wij U, dat Gij ons gebed moogt zegenen en vruchtbaar maken door den schat Uwer oneindige verdiensten.

Allen. O God, die den Kruisweg van Uwen Zoon voor ons gemaakt hebt tot een weg van genade, geef, dat wij de bloedige voetstappen van Jezus volgen in vereeniging met Zijne smartvolle Moeder, en dat wij aan de genaden van Zijn lijden deelachtig worden. Wij offeren dezen H. Kruisweg op voor de bekeering der arme heidenen, dwalenden en zondaars. — Aan U, o lieve Moeder Maria, staan wij de heilige aflaten af, die wij erdoor verdienen, opdat Gij ze naar Uw welgevallen onder de arme zielen moogt verdeelen. Amen.

Eerste Statie.

Pilatus veroordeelt Jezus als een verachtelijken booswicht ter dood. — *Korte pauze ter*

overweging. Evenzoo bij de andere staties.

V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U,

A. Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

V. O Jezus, mijne hoop en mijn toevlucht, ik wil U niet verstooten! In den geest omhels ik Uw H. Kruis en kus ik Uwe heilige wonden, Amen.

V. Ik erken U, beminnelijke Jezus,

A. Als mijnen God en grootsten Weldoener.

V. Ontferm U over de onsterfelijke zielen,

A. Verlos haar uit de handen Uwer vijanden.

V. Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 d. afl.

A. Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht! 300 d. afl.

V. Allerheiligst Hart van Jezus, laat toekomen Uw rijk. 300 d. afl.

A. En vestig het in de harten aller menschen. Amen.

Tweede Statie.

De beulen werpen Jezus het kruis voor de voeten, en Hij omhelst vol liefde het werktuig onzer verlossing.

V. Wij aanbidden U, Christus, enz.

V. O Jezus, die zoo bereidvaardig Uw kruis hebt opgenomen, leer ook mij het kruis mijner plichten bereidwillig opnemen en het geduldig met U dragen. Amen. — Ik erken U, beminnelijke Jezus.

Derde Statie.

Jezus wordt door de beulen onmeedoogend heen en weer gesleurd en valt voor de eerste maal onder het kruis.

V. Wij aanbidden U, Christus, enz. —

O Jezus, bezwijkend onder het kruis, bewaar

mij en alle menschen voor den val in de lauwhoed en in het eeuwig ongeluk. Amen. — Ik erken U, beminnelijke Jezus.

Vierde Statie.

Jezus ontmoet Zijne bedroefde Moeder en tracht haar, Zijne eigen smarten vergetende, nog te troosten.

Wij aanbidden U, Christus, enz. — O bedroefde Jezus, geef ons ware droefheid over de zonden, waardoor wij U zoo dikwijls beledigd hebben. Amen. — Ik erken U, beminnelijke Jezus.

Vijfde Statie.

Jezus is andermaal op het punt onder Zijn kruis te bezwijken, zoodat een schepsel gedwongen wordt, zijn Schepper het kruis te helpen dragen.

V. Wij aanbidden U, Christus, enz. — O mijn Jezus, vrijwillig voor ons zwak geworden, steun ons, die zoo wankelmoedig en onbestendig zijn in de deugd, door Uw goddelijke kracht en sterkte. Amen. — Ik erken U, beminnelijke Jezus.

Zesde Statie.

Veronica reikt Jezus een zweetdoek toe, dien zij van Hem terug ontvangt met de beeltenis van Zijn H. Aanschijn.

V. Wij aanbidden U, Christus, enz. — O lieve Jezus, druk ook in mijne ziel de beeltenis van Uw goddelijke deugden, vooral van Uw offervaardigheid en Uw geduldige liefde. Amen. — Ik erken U, beminnelijke Jezus.

Zevende Statie.

Jezus valt bij de poort van Jeruzalem andermaal onder het kruis ter aarde.

V. Wij aanbidden U, Christus, enz. — O

mijn Jezus, smadelijk door Uw uitverkoren volk verstooten, wij smeeken U, bekeer alle arme zondaars, die U trouweloos hebben verlaten. Amen. — Ik erken U, beminnelijke Jezus.

Achtste Statie.

Jezus troost de weenende vrouwen en vermaant haar over zich zelve en over hare kinderen te weenen.

V. Wij aanbidden U, Christus, enz. — O Jezus, goede Herder der zielen, innig smeeken wij U, dat onze ongetrouwdheden U nooit mogen afhouden ons te vermanen. Breng ons steeds terug op het pad van boete en beterschap. Amen. — Ik erken U, beminnelijke Jezus.

Negende Statie.

Jezus valt voor de derde maal, bij het beklimmen van den Calvarieberg, smartelijk gewond ter aarde.

V. Wij aanbidden U, Christus, enz. — O Jezus, smartelijk nedergevallen onder het kruis, ontferm U over de millioenen arme heidenen, die U nog niet kennen en zoo diep in zonden en onwetendheid gevallen zijn. Laat hen den weg der waarheid vinden. Amen. — Ik erken U, beminnelijke Jezus.

Tiende Statie.

Jezus wordt van Zijne kleederen beroofd en met gal en azijn gelaafd.

V. Wij aanbidden U, Christus, enz. — O mijn Jezus, smadelijk ontdaan van Uwe kleederen, laat niet toe, dat ik beroofd worde van het kled der onschuld. Leer mij mijne zintuigen, vooral mijne oogen, getrouw bewaken. Amen. — Ik erken U, beminnelijke Jezus.

Elfde Statie.

Jezus wordt op het kruis uitgestrekt, en met krachtige slagen drijven de beulen de nagelen door Zijne handen en voeten in het kruishout.

V. Wij aanbidden U, Christus, enz. — O mijn Jezus, met wonden overdekt, vastgenageld aan het kruis, verbind mij aan Uw dienst en wond mij zoo met Uwe heilige liefde, dat ik iedere vrijwillige zonde vluchte. Amen. — Ik erken U, beminnelijke Jezus.

Twaalfde Statie.

Jezus hangt drie uren aan het kruis; bespot door de Joden en verlaten van Zijn hemelschen Vader, sterft Hij om ons door Zijn dood het leven te schenken.

V. Wij aanbidden U, Christus, enz. — O mijn Jezus, nog aan het kruishout door Uw volk bespot en bij Uw sterven nog dorstende naar onze liefde, trek ons en alle menschen tot Uw kruis en laat ons daar rust vinden voor onze zielen. Amen. — Ik erken U, beminnelijke Jezus.

Dertiende Statie.

Jezus wordt van het kruis afgenomen en in den schoot Zijner Moeder gelegd.

V. Wij aanbidden U, Christus, enz. — Met Maria vereer ik, o mijn Jezus, Uw ontzield lichaam, ik kus in den geest Uwe vijf heilige wonden en smeeek U, dat Gij rijke stroomen van genade wilt uitstorten over de doode, zondige wereld. Amen. — Ik erken U, beminnelijke Jezus.

Veertiende Statie.

Jezus wordt uit Maria's omarming ontvangen en in een nieuw graf gelegd.

V. Wij aanbidden U, Christus, enz. — O Jezus, Verlosser van alle menschen, terwille van Uw heiligen dood en de smarten Uwer onbevleete Moeder, verwek in alle christelijke landen den geest van ijver voor de verbreiding van het ware Geloof; geef, dat de talrijke heidensche volkeren bevrijd worden uit de macht van hun booze gewoonten, hun duisteren afgodendienst en de heerschappij der booze geesten. Amen.

Sluitgebed.

V. O Jezus, die zooveel geleden hebt, ontferm U over het lijdende menschdom! O Jezus, die ons zoo innig hebt liefgehad, ontferm U over de wereld, die zoo arm is aan liefde! O Jezus, die nu zit aan de rechterhand des Vaders, U verheugt over Uw lijden en den hemel bestraalt met den glans Uwer H. Wonden, zie neder op onze ellende en wees ons een Redder, Helper en Zaligmaker. Amen.

A. O Maria, die zoo innig hebt deelgenomen aan de smarten van Uw goddelijken Zoon, heb medelijden met ons en wees bij Hem onze machtige Voorspreekster. Verwerf ons de genade, getrouw in onze roeping te volharden en de arme heidenen deelachig te maken aan de verdiensten van Jezus' lijden. Amen.

V. Voor het licht van het Woord en den Heiligen Geest van genade mogen wijken de duisternis der zonde en de nacht van het heidendom.

A. En het Hart van Jezus leve in de harten aller menschen. Amen.