



Gebeden ter eere van den H. Jozef en het onbevlekt Hart van Maria ...

<https://hdl.handle.net/1874/236693>

GEBEDEN

TER EERE VAN DEN

H. JOZEF

EN HET

ONBEVLEKTE HART VAN MARIË,

voorafgegaan door eenige woorden van de
 H. Theresia over de groote voordeelen zoowel
 in het geestelijke als tijdelijke, die de de-
 votie tot den H. Jozef doet verwerven, en
 gevolgd van eene opgave der Aflaten,
 door verscheidene Pausen aan deze
 gebeden verleend.

ZESDE DRUK.

Per.

Vak 164



Amsterdam,
 C. L. VAN LANGENHUYSEN.
 1871.



Gevoelens van de H. Theresia.

Ik wenschte een ieder tot een vurige devotie voor den H. Jozef te kunnen overhalen, omdat de ondervinding mij geleerd heeft dat vele en buitengewone voorrechten door de voorspraak van den H. Jozef verkregen worden. Ter liefde van onzen Heere Jezus vraag ik slechts dat allen, die deze devotie nog niet kennen, er een begin mede maken; door eigen ondervinding zullen zij dan leeren welk eene groote zaak het is zich aan dezen glorievollen Heilige aan te bevelen, en hem op eene bijzondere wijze te vereeren. In het algemeen komt het mij voor dat God aan andere Heiligen de genade verleent om ons maar in enkele omstandigheden van het leven bij te staan; maar duizenden van voorbeelden doen ons zien dat de H. Jozef ons in alle moeilijkheden ter hulp komt.

Het is alsof onze lieve Heer verlangt dat wij de overtuiging zouden hebben van zijne begeerten om ook in den Hemel datgene te doen, wathem door zijn H. voedster-vader wordt aanbevolen. — Op deze wijze uit zich de H. Theresia, die zelve eens eene verschijning van de H. Maagd Maria had, waarin de Moeder Gods haar dankte voor den ijver, waarmede zij de devotie tot den H. Jozef door de geheele Kerk, en vooral in Europa had doen vermeerderen.

Ik groet U, H. Jozef! boven allen door God verkoren, zijt gij vol van genade en zaligheid. De Heer is met U. Gezegend zijt gij onder de mannen en gezegend is Jezus, die zich gewaardigd heeft als uw Zoon beschouwd te worden. O, H. Jozef! allerzuiverste bruidegom van de onbevleete Moeder Gods! bid voor ons, arme zondaren, nu en in het uur van onzen dood. Amen.



GEBEDEN

ter eere van de zeven droefheden
 en de zeven vreugden van den
 H. Jozef.

I.

H. Jozef! Allerzuiverste bruidegom van Maria! Even groot als de droefheid en angst van uw hart waren, toen ge niet wist of ge uw onbevleete bruid, na hare terugkomst van Elisabeth, voor altijd zoudt moeten verlaten, even onbeschrijfelijk groot was uw vreugde, toen U door Gods engel het geheim der Menschwording werd geopenbaard. Door deze uwer smarten en door deze uwer vreugden, bid ik u van nu, maar vooral in het uur van mijnen dood, mijne ziel te vertroosten door de vreugde van een heilig leven en een zalig sterfuur, en dat dit eenigzins aan het uwe gelijk moge zijn door de tegenwoordigheid van Jezus en Maria. Amen.

Onze Vader, Wees gegroet. Eere zij den Vader, enz.

II.

Allergelukzaligste Patriarch, glorievolle H. Jozef! die de voedstervader van het menschgeworden Woord zijt geweest! De smart door U gevoeld, toen ge het kindeke Jezus in zulk eene diepe armoede zaagt ter waereld komen, veranderde spoedig in eene hemelsche vreugde door de blijde zangen der engelen en de glorie van dien nacht van zaligheid. Door deze uwer smarten, en door deze uwer vreugden, smee ik U, om voor mij de genade te verwerven van uit de angsten van mijn laatsten strijd over te mogen gaan tot het genieten van alles, wat de luister van Gods glorie in de eeuwige vreugde aan de Gelukzaligen smaken doet. Amen.

Onze Vader, Wees gegroet. Eere zij den Vader, enz.

III.

H. Jozef! Allergehoorzaamste volbringer der goddelijke bevelen! uw hart werd

diep getroffen toen gij de wonde zaagt, die het goddelijk kind in de besnijdenis ontvangen had; doch de zoete naam van Jezus beurde U weder op, en vervulde uw hart met de grootste vreugde. Door deze uwer smarten en door deze uwer vreugden verwerf mij de genade, bid ik U, van vrij van zonde en van de straffen der zonden al jubelend te sterven met den zoeten naam van Jezus op de lippen en in het hart. Amen.

Onze Vader. Wees gegroet. Eere zij den Vader, enz.

IV.

Glorierijke H. Jozef! o gij allergetrouwste bewaarder van het geheim onzer verlossing! Alhoewel gij bitter leedt door de voorzegging van Simeon omtrent al hetgeen Jezus en Maria te verduren zouden hebben, bracht deze voorzegging U toch eene groote gelukzaligheid aan, omdat de verlossing van duizenden en duizenden er

het gevolg van zoude zijn. Door deze uwer smarten en door deze uwer vreugden verwerf mij de genade dat ik tot het getal behoore van hen , die door de verdiensten van Christus en de voorspraak van de onbevleete Maagd en Moeder Gods eenmaal glorievol zullen verrijzen. Amen.

Onze Vader. Wees gegroet. Eere zij den Vader, enz.

V.

H. Jozef! Getrouwe bewaarder van den menschgeworden Zoon van God ! Hoe vele moeilijkheden hebt gij niet ondervonden in het verzorgen en dienen van den Zoon des Allerhoogsten ; voornamelijk op zijne vlucht naar Egypte ! Maar ook hoe groot waren niet uwe vreugden, door dat gij God-zelve altoos met U hadt ; en ook, door dat gij de afgodsbeelden der Egyptenaren op den grond in duizende stukken zaagt nedervallen toen het goddelijk kind hen voorbij trok. Door deze uwer smarten en door deze uwer vreugden,

smeek ik U, van mij met een vurige liefde tot God te doordringen, opdat ik de machten der Hel steeds ontvluchten moge, en uit mijn hart al datgene verbanne, wat mij door eene te groote liefde voor het aardsche van God verwijderen zou. Amen.

Onze Vader, Wees gegroet. Eere zij den Vader, enz.

VI.

Glorievolle H. Jozef! Engel van deze Aarde, die vol bewondering aanschouwde, hoe de God van hemel en aarde aan uwe wenken zelfs gehoorzaamde! De vrees voor Archelaüs, die aan zijn vader, den wreeden Herodes, was opgevolgd, verstoorde eenigzins uwe vreugde van weer Egypte te kunnen verlaten; maar op het woord van den Engel, waart ge geheel gerust gesteld, en woondet ge met Jezus en Maria te Nazareth, in hun bijzijn de zoetste vreugde genietende. Door deze uwer smarten en door deze uwer vreugden verwerf

mij de genade, bid ik U, dat alles, waarmede Satan mij tracht te beangstigen, geen invloed op mij hebbe, dat mijn hart steeds de vreugde van een gerust geweten moge smaken; en dat ik, van de tegenwoordigheid van Jezus en Maria vervuld zijnde, in hun midden leven en sterven moge. Amen.

Onze Vader, Wees gegroet. Eere zij den Vader, enz.

VII.

H. Jozef! Toonbeeld van elke deugd! Groot was uw smart toen het goddelijk kind zich aan uwe zorg onttrokken had en gij het te vergeefs drie bange dagen lang te midden uwer vrienden en bloedverwanten trachttet weêr te vinden; maar buitengewoon groot was hierna uwe vreugde toen gij het Leven van uwe ziel in den Tempel te midden der schriftgeleerden zaagt zitten hen leerende en ondervragende. Door deze uwer smarten en door

deze uwer vreugden, smeeik ik u, voor mij de genade te verwerven van nimmer door mijne schuld Jezus te verliezen. Maar, mocht dit eens gebeuren, o, bid dan voor mij opdat ik onvermoeid zóó lang zoeken, tot ik het geluk heb Jezus weêr te vinden. Bid ook dat in mijn stervensuur Jezus met mij moge zijn, en mij, na dit leven, den Hemel schenken, opdat ik in alle eeuwen met u den lof moge zingen van zijne goddelijke barmhartigheid. Amen.

Onze Vader, Wees gegroet. Eere zy den Vader, enz.

v. Bid voor ons, H. Jozef!

r. Opdat wij waardig worden de beloften van Christus.

LAAT ONS BIDDEN.

O God, die door uwe onuitsprekelijke voorzienigheid, U hebt gewaardigd den H. Jozef tot echtgenoot te verkiezen voor uwe allerheiligste Moeder, verleen, dit bidden wij u, dat wij ons mogen waar-

dig maken om als voorspreker in den Hemel te hebben, dengene dien wij als beschermer op aarde vereeren. Gij die leeft en heerscht in de eeuwen der eeuwen. Amen.

AFLATEN door verscheidene Pausen verleend aan allen, die met godsvrucht de gebeden lezen zullen ter eere van de zeven droefheden, en de zeven vreugden van den H. Jozef.

Zijne Heiligheid Pius VII heeft bij zijn schrijven van 6 December 1819 voor altoos verleend een aflat van 100 dagen, eens per dag te verdienen door allen, die met een rouwmoedig hart de hier voorafgaande gebeden ter eere van de zeven droefheden en de zeven vreugden van den H. Jozef zullen bidden; en een aflat van 300 dagen op alle Woensdagen van het jaar en op de dagen der beide novenen, die voorafgaan aan het feest van den H. Jozef 19

Maart , en aan het kleinere feest dat op den 3^{den} Zondag na Paschen gevierd wordt. Verder heeft Zijne Heiligheid Paus Pius VII op deze beide feestdagen een vollen aflaat verleend aan allen , die met devotie deze godvruchtige oefeningen ter eere van den H. Jozef zullen verrichten , en , na gebiecht en gekommuniceerd te hebben , ook hunne gebeden storten voor de H. Kerk en voor Zijne Heiligheid den Paus. Daarenboven heeft deze Paus nog een vollen aflaat verleend aan allen , die gedurende eene maand deze gebeden met godvrucht bidden en tevens voldoen aan de gewone voorwaarden der H. Kerk. Deze aflaat mag men toevoegen aan de zielen in het vagevuur , hij kan verdiend worden op dien dag van de maand aan welken men den voorkeur geeft.

Zijne Heiligheid Paus Gregorius XVI, verleende op den 22 Januarij 1836 aan een ieder , die zeven achtereenvolgende Zondagen deze gebeden ter eere van de zeven droefheden en de zeven vreugden van den

H. Jozef godvruchtig zal lezen, een aflaat van 300 dagen op de zes eerste, en een vollen aflaat op den zevenden dier zondagen, mits dat men voldeed aan de gewone voorwaarden der H. Kerk.

Onze H. Vader, Paus Pius IX, heeft bij zijn schrijven van 22 Maart 1847 zeven Zondagen lang een vollen aflaat verleend aan allen, die zeven achtereenvolgende Zondagen deze devotie tot den H. Jozef houden; op die Zondagen na gebiecht en gekommuniceerd te hebben in eene kerk of openbare bidplaats voor de H. Kerk en voor Zijne Heiligheid bidden, en niet in gebreke blijven om op alle die Zondagen de gebeden ter eere van de zeven droefheden en de zeven vreugden van den H. Jozef met godsvrucht te lezen.

Alle deze aflaten kunnen aan de zielen in het vagevuur toegevoegd worden.

Aan de geloovigen, die niet kunnen lezen, en op die plaatsen, waar men niet openlijk de devotie tot den H. Jozef houdt, heeft onze H. Vader de Paus dezelfde afla-

ten toegestaan wanneer men op elk der zeven Zondagen, in plaats van de hiervoor genoemde gebeden ter eere van den H. Jozef, zeven maal het Onze Vader, Wees gegroet en glorie zij den Vader bidt en aan de overige voorwaarden voldoet.

VERSCHILLENDE OEFENINGEN OM DEN
H. JOZEF OP EENE BIJZONDERE WIJZE
TE VEREEREN.

I. Hem tot onzen bizonderen Patroon verkiezen.

II. Hem ten minste tweemaal daags des morgens en des avonds aanroepen.

III. Het een of ander ter zijner eer verrichten op alle Woensdagen van het jaar.

IV. Medewerken om de devotie tot den H. Jozef te doen toenemen. Men heeft reeds op de eerste bladzijde gezien hoe de H. Theresia hiervoor door de Moeder Gods beloond werd.

V. Dikwijls tot de H. Sakramenten na-

deren, en alsdan vurig de H. Drievuldigheid dank zeggen voor de groote voorrechten waarmede de H. Jozef begenadigd is.

KLEINE GEBEDEN-KROON.

TER EERE VAN DE ONREVLEKTE ONTVANGENIS VAN MARIA ONZE GLORIERIJKE
MEESTERESSE, ALTIJD MAAGD EN
MOEDER VAN ONZEN HEER
EN GOD.

Laat ons steeds met een kinderlijk hart onze allerliefste Moeder, onze zoo machtige voorsprekeresse vereeren en liefhebben; en haar, ter eere van hare Onbevleete Ontvangenis, dagelijks deze kleine kroon van gebeden opdragen. Deze devotie kan niet anders dan vreugde geven aan het onbevleete hart van onze lieve Moeder, en ons haar machtigen bijstand verwerven. Ja, de H. Bonaventura ver-

zekert ons dat wij, wanneer we getrouw zijn in deze kleine en zoo gemakkelijk te volbrengen devotie, reeds hier groote genade zullen verkrijgen door de voorspraak van de heilige en onbevleete Moedermaagd; en, na dit leven, de eeuwige gelukzaligheid.

In den naam des Vaders, des Zoons en des H. Geestes. Amen.

I. Ik dank U, eeuwige Vader, dat gij door uwe almacht uwe allerheiligste dochter Maria van de erfzonde hebt bewaard.

(Dit gezegd hebbende bidt men een Onze Vader en viermaal het Wees gegroet; na elk van deze Wees gegroeten herhaalt men: Gezegend zij de H. en onbevleete Ontvangenis van de allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria.)

II. Ik dank u, God de Zoon, dat Gij door uwe wijsheid uwe allerheiligste Moeder Maria van de erfzonde hebt bewaard.

Onze Vader, viermaal Wees gegroet met het schietgebed.

III. Ik dank U, God H. Geest, dat gij door uwe liefde uwe allerzuiverste bruid Maria van de erfzonde hebt bewaard.

Onze Vader, viermaal Wees gegroet met het schietgebed.

Men eindigt deze devotie door een Glorie zij den Vader te zeggen ter eere van de zuiverheid van den H. Jozef, den bruidegom van Maria.

AFLATEN door onzen H. Vader Paus Pius IX verleend aan allen die deze devotie ter eere van de heilige en onbevleete Ontvangenis van Maria zullen houden.

Bij zijn schrijven van 9 Januarij 1852, verleende onze H. Vader een aflat van 100 dagen aan allen, die met een rouwmoedig hart deze kleine kroon van gebeden aan de allerheiligste Maagd opdragen; en aan hen, die deze gebeden een maand lang volbrengen, boven de dagelijksche

aflaat van 100 dagen, ook nog een vollen, op een naar verkiezing te nemen dag van die maand.

Bij zijn schrijven van 10 Januarij 1854 heeft onze H. Vader de Paus bepaald dat deze aflaten ook zouden kunnen dienen tot rust der zielen in het vagevuur.

KLEINE OEFENINGEN

TER EERE VAN HET ZOO DIEP GEWONDE
HART DER ALLERHEILIGSTE EN ONBE-
VLEKTE MAAGD MARIA.

I.

Diep bedroefde Moeder! Ik heb deernis met het leed dat uw zoo teder hart bij de voorzegging van den ouden Simeon ondervond. Verwerf mij, bid ik u, o lieve Moeder, door de droefheid van die smartvolle oogenblikken de deugd van ootmoed en de gave van wijsheid. *Wees gegroet, enz.*

II.

Diep bedroefde Moeder! ik heb deernis met het leed dat uw zoo gevoelvol hart doorstond op uw vlucht en in Egypte. Door de droefheid, die toen uw hart vervulde, verwerf mij, bid ik u, o lieve Moeder, de deugd van Weldadigheid omtrent de armen en de gave van Verstand. *Wees gegroet Maria, enz.*

III.

Diep bedroefde Moeder! Ik heb deernis met den onbeschrijflijken weedom van uw beangstigd hart gedurende het verlies van uw beminden Jezus. Door de smarten, die toen uw door angst gefolterd hart als vaneen scheurden, bid ik u, o lieve Moeder, voor mij de zuiverheid en de gave van Raad te verwerven. *Wees gegroet, enz.*

IV.

Diep bedroefde Moeder ! Ik heb deernis met de folteringen, die uw moederlijk hart gevoelde bij de ontmoeting van Jezus, gebogen onder den last van het kruis. Verwerf mij, bid ik u, o lieve Moeder, door de zielesmart die ge toen ondervonden hebt, de deugd van Geduld en de gave van Sterkte. *Wees gegroet*, enz.

V.

Diep bedroefde Moeder ! ik heb deernis met de pijnen van uw zoo moedig hart, terwijl ge onder het kruis van uw stervende Jezus stondt. Door al hetgeen wat uw hart in dat drietal bittere uren geleden heeft, verwerf mij, bid ik u, o lieve Moeder, de deugd van Matigheid en de gave van Wetenschap. *Wees gegroet*, enz.

VI.

Diep bedroefde Moeder ! Ik heb deernis

met de scherpe wonde, die uw hart werd toegebracht op het oogenblik dat een lanssteek niet alleen de zijde van Jezus opende maar doordrong tot midden in zijn van liefde gloeiend hart. Door het wee dat toen uw hart zoo zwaar deed lijden erlang voor mij, o lieve Moeder, de deugd van Christus' liefde en de gave van Godsvrucht. *Wees gegroet, enz.*

VII.

Diep bedroefde Moeder! Ik heb deernis met het niet te beschrijven leed, dat ge bij de begrafenis van Jezus ondervonden hebt. O, lieve Moeder, verwerf mij, bid ik u, door de droevige oogenblikken, die gij toen hebt doorgebracht, de deugd van Naarstigheit en de gave der Vreeze Gods. *Wees gegroet, enz.*

v. Bid voor ons; allerbedroefdste Maagd.

r. Opdat wij waardig worden aan de beloften van Christus.

LAAT ONS BIDDEN.

Wij bidden U, o Heer Jezus Christus, dat de H. Maagd Maria uwe Moeder, nu, en in de uur van onzen dood, onze voorprekeresse zij bij uwe barmhartigheid, zij wier ziel in de ure uws lijdens met een zwaard van smarte werd doorboord. Gij die leeft en heerscht in alle eeuwen. Amen.

Zijne Heiligheid Paus Pius VII verleende voor altijd 300 dagen aflat aan alle geloovigen zoo dikwijls zij deze kleine oefeningen zouden bidden. Deze aflat is ook toe te voegen aan de zielen in het vagevuur.

ZEVEN OFFERANDEN

VAN HET KOSTBARE BLOED VAN ONZEN
HEER, JEZUS CHRISTUS, AAN GOD
DEN VADER OPGEDRAGEN.

Door deze gebeden is men van mee-

ning om onzen goddelijken Verlosser een kleine herstelling te geven voor al de beledigingen die hem worden aangedaan in zijn kostbaar bloed, dat onze steun en losprijs is.

I.

Eeuwige Vader! ik offer u de oneindige verdiensten van het kostbaar bloed van uwen welbeminden Zoon, mijn goddelijken Verlosser en Zaligmaker, voor de verheffing en voortplanting van onze Moeder de H. Kerk, voor het behoud en welzijn van haar zichtbaar hoofd den Paus; voor de Kardinalen, Bisschoppen, zielverzorgers en voor alle de bedienaars van uw Heiligdom.

Hierna zegt men Glorie zij den Vader enz. met het schietgebed: Geloofd en gedankt zij Jezus, die ons verlost heeft ten koste van zijn dierbaar bloed.

II.

Eeuwige Vader! Ik offer u de oneindige verdiensten van het kostbaar bloed van uwen welbeminden Zoon, mijn goddelijken Verlosser en Zaligmaker, voor den vrede der vorsten, voor de vermindering van de vijanden van ons H. Geloof, en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle Christenen.

Glorie zij den Vader, enz. met het schietgebed.

III.

Eeuwige Vader! Ik offer u de oneindige verdiensten van het kostbaar bloed van uwen welbeminden Zoon, mijn goddelijken Verlosser en Zaligmaker, voor de uitroeijing van alle ketterijen en voor de bekeering der zondaren.

Glorie zij den Vader, enz. met het schietgebed.

IV.

Eeuwige Vader! Ik offer u de oneindige verdiensten van het kostbaar bloed van uwen welbeminden Zoon, mijn goddelijken Verlosser en Zaligmaker, voor allen voor wie ik verplicht ben te bidden; en ook voor die zielen, waarvoor Gij mijne gebeden verlangt.

Glorie zij den Vader, enz. met het schietgebed.

V.

Eeuwige Vader! ik offer u de oneindige verdiensten van het kostbaar bloed van uwen welbeminden Zoon, mijn goddelijken Verlosser en Zaligmaker, voor hen, die op dit oogenblik in doodsnood zijn; opdat zij door dit kostbaar bloed, kwijtschelding der helsche straffen erlangen, en door uwe genadevolle liefde ook den toegang tot het Hemelrijk verwerven.

Glorie zij den Vader, enz. met het schietgebed.

VI.

Eeuwige Vader! Ik offer u de oneindige verdiensten van het goddelijk bloed van uwen welbeminden Zoon, mijn goddelijken Verlosser en Zaligmaker, voor allen, die dit kostbaar bloed liefhebben, en Jezus in het H. Sakrament vereeren en aanbidden; ook voor hen, die medewerken om de devotie tot het kostbaar bloed van onzen Heer Jezus te doen toenemen.

Glorie zij den Vader, enz. met het schietgebed.

VII.

Eeuwige Vader! ik offer u de oneindige verdiensten van het goddelijk bloed van uwen welbeminden Zoon, mijn goddelijken Verlosser en Zaligmaker, voor

alle mijne geestelijke en tijdelijke belangen, voor de rust der zielen in het vagevuur, maar vooral van hen, die gedurende hun leven eene bijzondere devotie hadden voor het kostbaar bloed van Jezus en voor de zeven weën van onze teerbeminde Moeder Maria.

Glorie zij den Vader, enz. met het schietgebed.

Zijne Heiligheid Paus Pius VII verleende in het jaar 1817 een aflaat van 300 dagen zoo dikwijls deze gebeden ter eere van het kostbaar Bloed met godsvrucht gelezen werden; en een vollen aflaat aan ieder die deze devotie een maand lang volbrengen zou. Beide deze aflaten kunnen toegevoegd worden aan de zielen in het vagevuur.

SCHIETGEBED.

Eeuwige Vader ik offer U het kostbare bloed van Jezus Christus tot voldoening

voor mijne zonden en voor de behoeften van onze Moeder de H. Kerk.

SCHIETGEBED.

Gezegend zij de heilige en onbevleete Ontvangenis van de allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria.

SCHIETGEBED.

O Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons, die tot U onze toevlucht nemen.

100 Dagen aflat zijn aan elk dezer schietgebeden verleend, hoe dikwijls men ze ook met godsvrucht tot God opzendt.

