



Gebeden ten dienste der leden van het broederschap van het allerheiligste en onbevleete Hart van Maria, opgericht in de St. Catharina-kerk te Utrecht

<https://hdl.handle.net/1874/236696>

853

10 mm 1366y

GEBEDEN

TEN DIENSTE DER

LEDEN VAN HET BROEDERSCHAP

VAN HET

ALLERHEILIGSTE EN ONBEVLEKTE

HART VAN MARIA,

OPGERIGT

in de St. Catharina-Kerk,

TE

UTRECHT.

Tiende Druk.



UTRECHT,

DEKKER & V. D. VEG

1875.

995

Liturgische Vereeniging
Aartsbisdom UTRECHT
Volgnummer Bibliotheek

Per

Vak 164



H. Maria! toevlugt der zondaren
bid voor ons.

Gebed, bij wijze van toewijding 853
**aan het Heilig Hart van Maria van
alle werken van den geheelen dag,
om de bekeering der zondaren te
bekomen.**

Ik groet U reeds bij het begin van dezen dag, Maria vol van Genade, de Heer is met U; gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht uws lichaams Jesus. Ik draag U op, o mijne allerheiligste Moeder, al mijne gedachten, neigingen, gebeden, aalmoezen, oefeningen van Godsvrucht, van liefde, van versterking, welke ik gedurende den loop van dezen dag zal verrigten. Verwerf mij de genade, om die allen te doen met die zuiverheid van inzicht en dat verlangen, om aan God te behagen, welke alleen mij zijnen zegen kunnen doen verkrijgen. Ik wijd die toe aan uw heilig en onbevlekt Hart, U biddende, die met deszelfs verdiensten te verrijken, en mij met en door hetzelfde, de allerheiligste Drieëenheid en het Goddelijk Hart van Jesus te doen aanbidden, en de genade van mijne bekeering en die van alle zondaars af te smeekēn.

O Maria, mijne goede Moeder, bewaar mij dezen dag van alle zonden.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in de ure onzes doods. Amen.

Gebed van voorbereiding vóór de Mis van het H. Hart van Maria, voor de bekeering der zondaars.

Nederig geknield voor uwe voeten, o heilige Moeder van Jesus, mijnen Zaligmaker, bid ik U mij de genade te verwerven bij dit goddelijk offer tegenwoordig te zijn, met de gevoelens der diepste aanbidding, der teederste liefde, der levendigste dankbaarheid, en met het opregste berouw over mijne zonden. Mijne bedoeling is, o mijne goede Moeder, door de verdiensten van het Goddelijk offer, de aanbiddelijke Drieëenheid te bedanken voor de oneindige genaden, waarmede zij uw allerheiligst en onbevlekt Hart heeft verrijkt; van de Goddelijke barmhartigheid, door de verdiensten van Jesus Christus en de heiligheid van uw Hart, de genade mijner bekeering en die der arme zondaars af te smeeken. Heilig Hart van Maria, onbevlekt ontvangen, bid voor mij, bescherm mij. *Wees gegroet.*

Gebed, om aan Maria elke Godsvrucht in gebruik bij het Broederschap op te dragen, tot het verkrijgen der bekeering van de zondaars.

O allerheiligste, verhevene en liefderijke Maria, werp uit de hoogte des hemels een'

blik van bescherming en liefde neder op uwe, aan den voet van uw altaar vereenigde kinderen. Ons doel is, heilige Moeder van barmhartigheid, door eene dienst van liefde en vertrouwen, uw allerheiligst en onbevlekt Hart te vereeren, en met en door hetzelfde, de allerheiligste Drieëenheid en het Goddelijk Hart van Jesus te aanbidden, en in naam van ons Aartsbroederschap, door uwe alvermogende voorspraak bij God, onze bekeering en die van alle zondaars af te smeeken. Maria, onbevlekt ontvangen, bid voor ons, die tot U onze toevlugt nemen.
Wees gegroet.

SCHIE T G E B E D.

O Maria, onbevlekt ontvangen, bid voor ons, die tot u onze toevlugt nemen. Amen.
Wees gegroet.

MEMORARE O PISSIMA.

Gedenk, o goedertierenste Maagd Maria, dat het ongehoord is, dat iemand, die tot U zijne toevlugt nam, uwen bijstand verzocht of uwe voorspraak inriep, door U is verlaten geworden. Bemoedigd door dit vertrouwen, snel ik tot U, o Maagd der Maagden, en zuchtende onder het gewigt mijner zonden,

werp ik mij rouwmoedig voor uwe voeten neder. O Moeder des Eeuwigen Woords, versmaad mijne gebeden niet, maar neem die genadig aan en gewaardig U die te verhooren.

SUB TUUM PRAESIDIUM.

Onder uwe bescherming nemen wij onze toevlugt, o H. Moeder Gods, verstoot onze gebeden niet in onzen nood, maar verlos ons altijd van alle gevaren, o roemrijke en gezegende Maagd, onze vrouwe, onze middelares, onze voorsprekeres, verzoen ons met uwen Zoon, beveel ons aan uwen Zoon, vertoon ons aan uwen Zoon.

v. Vergun, dat ik U love, o H. Maagd.

A. Geef mij sterkte tegen mijne vijanden.

v. Gezegend is God in zijne Heiligen.

A. En heilig in al zijne werken.

v. Bid voor ons H. Moeder Gods.

A. Opdat wij aan de beloften van Christus deelachtig worden.

GEBED.

God van barmhartigheid, verleen hulp aan onze zwakheid, opdat wij, die de gedachtenis van de H. Moeder Gods vereeren, door de hulp harer voorspraak uit onze

ongerechtigheden mogen opstaan. Door
Jesus Christus onzen Heer. Amen.

REFUGIUM PECCATORUM.

O, H. Maria! toevlugt der zondaren,
bid voor ons. *Wees gegroet*, enz.

PARCE DOMINE.

Spaar Heer, spaar uw volk, en wees
niet in eeuwigheid op ons vertoornd.

V. Bekeer ons, God van onze zaligheid.

A. En wend uwe gramschap van ons af.

GEBED.

Barmhartig en goedertieren God! ver-
hoor de gebeden, welke wij voor onze
broeders, die zich in het eeuwig verderf
werpen, bedrukt voor uw sanschijn uit-
storten, opdat zij van hunne dwaling terug-
keerende, van den dood bevrijd mogen
worden, en waar de zonde menigvuldig
was, de genade nog ruimer overvloeije.

God, wien het eigen is altijd te sparen
en genadig te zijn, verhoor ons gebed,
opdat uwe goedertierene barmhartigheid ons
en al uwe dienaars, die met de ketenen
der zonde geboeid zijn, genadig ontbinde,
door onzen Heer Jesus Christus. Amen.

LITANIE

TER EERE

VAN HET ALLERHEILIGSTE EN ONBEVLEKTE

Hart van Maria.

Heer, ontferm U onzer.
 Zoon Gods, ontferm U onzer.
 Heilige Geest, ontferm U onzer.
 Jesus Christus, hoor ons.
 Jesus Christus, verhoor ons.
 God Hemelsche Vader, ontferm U onzer.
 God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm
 U onzer.
 God Heilige Geest, ontferm U onzer.
 Hart van Maria, ontvangen zonder eenige
 vlek van zonde.

Hart van Maria,

Vol van genade.
 Waardige verblijfplaats der aan-
 biddelijke Drievuldigheid.
 Woontente van het mensch ge-
 worden Woord.
 Hart volgens het Hart van God.
 Luisterrijke troon van glorie.
 Volmaakt brandoffer der God-
 delijke liefde
 Afgrond van ootmoed.
 Met Jesus aan het kruis gehecht.
 Zetel der barmhartigheid.
 Troost der bedrukten.

Bid voor ons.

Hart van Maria,

Toevlugt der zondaren en beschermplaats der rechtvaardigen.
 Voorspreekster der H. Kerk en Moeder van alle geloovigen.
 Na Jesus, de zekerste hoop der stervenden.
 Koningen der Engelen en van alle Heiligen.
 Ontvangen zonder eenige vlek van zonde.
 Lam Gods, enz.

Bid voor ons.

v. O! allerheiligst en beminnelijk Hart van Maria, Moeder Gods, bid voor ons.

a. Opdat onze harten ontstoken worden door de Goddelijke liefde, die U verteert.

GEBED.

God van goedheid, die het heilig en onbevlekt Hart van Maria vervuld hebt met dezelfde gevoelens van barmhartigheid en tederheid voor ons, welke het Hart van Jesus Christus, uwen Zoon, doorgloeijen, verleen aan allen, die dat maagdelijk Hart vereeren, dat zij tot den dood eene volmaakte gelijkvormigheid van gevoelens en genegenheid behouden met het H. Hart van Jesus Christus, die met U en den H. Geest heerscht in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

GEBED VOOR NEDERLAND.

O Maria, Beschermster van Nederland, wij roepen uwe voorspraak in, ten behoeve van onze afgedwaalde broeders, waaronder zoo velen zijn, die wel begeerte, doch den moed niet hebben, om tot de eenheid der H. Katholieke Kerk terug te keeren. O verwerf hun, door de smarten, welke uw onbevlekt moederhart, onder het kruis van uwen Zoon doorboord hebben, de genade van aan de stem huns gewetens, of de liefderijke waarschuwingen, welke hun gedaan worden, gehoor te geven, en de moeilijkheden en bezwaren te boven te komen, die aan hunne bekeering in den weg staan. Ach! zoo velen, die thans geene rust voor hunne zielen vinden, zouden na tot den waren schaapstal terug gekomen te zijn, uwen Zoon Jesus, die ook voor hunne zaligheid gestorven is, met rustig geweten ijverig dienen en ook uw onbevlekt Hart met warmte eeren! Bid voor hen, o H. Maagd, opdat zij in opregtheid de waarheid zoeken en bid voor ons, opdat wij door een Godvruchtig en heilig leven, hun een Christelijk voorbeeld geven, dat hen tot nadenken brenge en hen de belangen hunner ziel doe behartigen.

H. Willibrord, Apostel der Nederlanden, vereenig uwe gebeden met die der H. Maagd, tot heil van ons vaderland.

H. Martinus, beschermheilige dezer stad, bid dat de zondaars, die zich in haar midden bevinden, tot inkeer komen en aan de stem der genade beantwoorden, opdat God, op uwe voorspraak, zijnen zegen over ons allen in ruime mate uitstorte.

O God, dat de allerheiligste Maagd Maria uwe Moeder, wier Hart op het oogenblik van uwen dood, door een zwaard van droefheid werd doorboord, bij U onze voorspraak zij en ons eenen zaligen dood verwerve. Amen. *Wees gegroet.*

H. Paulus, H. Maria Magdalena, H. Catharina, bid voor alle zondaars en zondaressen.

Voor de overledene leden.

DE PROFUNDIS.

Ps. 129.

Uit de diepte mijner ellende heb ik tot U geroepen, o Heer, Heer! verhoor mijne stem.

Laat uwe ooren luisteren naar de stem mijner smeekingen.

Zoo gij, Heer! de misdrijven gadeslaat,
wie zal dan bestaan!

Omdat er bij U genade is, en om uwe
wet, heb ik U, o Heer! verbeid.

Mijn ziel heeft zich op zijn woord ver-
laten, mijne ziel heeft op den Heer gehoopt.

Dat Israël op den Heer hope, van den
morgenstond tot den nacht.

*Want bij den Heer is barmhartigheid en
bij Hem is overvloedige verlossing.*

En hij zal Israël verlossen van al zijne
ongeregtigheden.

GEBED.

God, die barmhartigheid verleent en
's menschen heil bemint, wij smeeken van
uwe goedheid, dat Gij de leden, betrek-
kingen en weldoeners onzer vereeniging,
die uit deze wereld verscheiden zijn, op
de voorspraak van de H. Maria, altijd
Maagd en van al uwe Heiligen, tot het
genot der eeuwige zaligheid wilt toelaten,
door Jesus Christus onzen Heer.

Heer! geef hun de eeuwige rust