



Broederschap van het Allerheiligste en Onbevleete Hart van Maria, opgericht ... in de St. Catharina-Kerk te Utrecht ...

<https://hdl.handle.net/1874/237148>

Wrt 46-201

mm14041



BROEDERSCHAP
VAN HET
ALLERHEILIGSTE EN ONBEVLEKTE
HART VAN MARIA,
OPGERIGT IN DE
St. CATHARINA-KERK
TE
UTRECHT.



UTRECHT,
& V. D. VEGT.



VAK

46

No. 201

BROEDERSCHAP

VAN HET

ALLERHEILIGSTE EN ONBEVLEKTE

HART VAN MARIA,

OPGERICHT MET GOEDKEURING VAN

Z. H. W. DEN VICE-SUPERIOR DER
HOLLANDSCHE ZENDING

IN DE

ST. CATHARINA-KERK
TE UTRECHT.

*Vereenigd met het Aartsbroederschap in de kerk van
O. L. V. der Overwinningen te Parijs.*

TIENDE DRUK.



UTRECHT,
DEKKER & VAN DE VEGT

1875.



INSCHRIJVING.

Den 3 Maand 1879

is
 M. M. Hilde Esmann

ingeschreven en aangenomen als lid van het in de St. Catharina-kerk te Utrecht opgerigte *Broederschap, ter eere van het Allerheiligste en onbevleete Hart van Maria* tot bekeering der zondaars, om deel te nemen aan alle goede werken en gebeden van het Broederschap en al de regten, voordeelen en afdaten te genieten, toegestaan door Z. H. den Paus aan het Aartsbroederschap, met hetwelk dit Broederschap is vereenigd.

J. G. H. C. Esmann

Bestuurder van het Broederschap.

INNOCENTIUS FERRIERI,

Kamerheer Honorair van zijne Heiligheid Paus GREGORIUS XVI, Vice-Superior der Hollandsche Zending, Zaakgelastigde van den II. Stoel aan het Hof van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, enz. enz. enz.

Aan allen, die deze zullen lezen of hooren lezen, heil in den Heer.

Daar een verzoek bij ons is ingekomen van den WelEerw. Heer VICTOR RADEMAKER, Pastoor te Utrecht, daartoe strekkende, dat wij naar kanoniek gebruik, zullen oprigten in de St. Catharina-kerk te dier stede, *het Broederschap van het Allerheiligste en onbevleete Hart van Maria, ter bekeering der zondaren*, welks statuten hij aan onze goedkeuring heeft onderworpen, met het doel om hetzelfde in vereeniging te brengen met het Aartsbroederschap van dien naam te Parijs, bestaande in de kerk van Onze Lieve Vrouw der Overwinningen.

Gezien de Apostolische breve van zijne Heiligheid Paus GREGORIUS XVI, van den 24 April des jaars 1838, waarbij het Parijsche Broederschap goedgekeurd en bekrachtigd en tot den rang van Aarts-

broederschap verheven is en verscheidene, zoo volle als gedeeltelijke aflaten, aan het Aartsbroederschap door het Opperhoofd der Kerk, den Stedehouder van Jesus Christus op aarde, goedgunstig verleend zijn.

Gelet op de bepalingen, welke overeenkomstig het vastgestelde in de Bulle *Quaecumque* van Paus CLEMENS XIII, gelukkiger gedachtenis, van den 7 Dec. 1604, voorkomende in het *Handboek dezes Broederschaps*, uitgegeven door den Eerw. Heer C. E. DUFRICHE DESGENETTES, Pastoor van voormelde kerk te Parijs en Directeur des Aartsbroederschaps, waarbij is vastgesteld, hoe men bij die oprigting zich hebbe te gedragen, opdat de bijzondere Broederschappen, als deelen of vertakkingen van het Aartsbroederschap, worden erkend en aangenomen en aan de voordeelen en aflaten kunnen deelachtig worden, die aan het Aartsbroederschap zijn toegestaan.

Gelet verder op ons eigen schrijven van den 11 December l. l., waarbij wij, onder vermelding der beweeggronden, die ons daarbij geleidden, voornoemden Wel-Eerw. Heer V. RADEMAKER, op zijne daartoe gedane aanvraag, tot instelling van het Broederschap voorloopig gemagtigd en

de daartoe noodige toestemming gegeven hebben.

Thans nog nader in overweging genomen hebbende die gronden, de vereering namelijk der Heilige Maagd en Moeder Gods Maria, en het wenschelijke, dat zonder ophouden en met den meesten ijver gebeden worde voor de bekeering van alle zondaren, door welk kwaad die van de liefde Gods mogen zijn gescheiden.

En willende van onze zijde, zoo veel mogelijk, de betamelijke en heilzame vereeniging van Gods H. Moeder, in de ons onderhoorige Hollandsche zending bevorderen en meer en meer uitbreiden:

Zoo hebben wij goedgevonden te besluiten en vast te stellen:

Art. 1. Het Broederschap, ter eere van het Allerheiligste en onbevleete Hart van Maria, tot bekeering der zondaren, zal worden opgericht, gelijk het wordt opgericht bij deze, in de St. Catharina-kerk te Utrecht.

Art. 2. De statuten van dit Broederschap, hoofdzakelijk ingerigt naar die van het Aartsbroederschap te Parijs, behoudens eenige wijzigingen, die voor plaats en omstandigheden noodzakelijk schenen, aan ons overgelegd en onderworpen, wor-

den bij deze bekrachtigd en goedgekeurd, opdat zij door den Pastoor van de voormelde St. Catharina-kerk, alsmede door de leden heiliglijk worden in acht genomen.

Gegeven te 's Gravenhage, in den jare 1842, op den 27 December, den feestdag van den H. Joannes, Apostel en Evangelist.

(geteekend) J. FERRIERI

Op last van Z. H. W.

(geteekend) C. VAN KINTS,
Secret.

BROEDERSCHAP

VAN HET

Allerheiligste en Onbevleete Hart VAN MARIA.

VOORLOOPIGE ARTIKELEN.

Art. 1.

Dit Broederschap heeft ten doel: door akten van eerbied en hulde en door gebeden te vereeren het onbevleete Hart der allerheiligste Maagd Maria, Moeder van Jesus Christus, den eenigen Zoon Gods, die, uit liefde tot ons, vleesch geworden en aan het kruis gestorven is voor de vergeving der zonden en de zaligheid van alle menschen; dat bewonderenswaardige Hart, hetwelk als de oorsprong van het bloed, ook het bloed verschaft heeft, waaruit het H. Ligchaam van Jesus Christus gevormd is, en derhalve ook zija Goddelijk Hart; dat de bron was van het aanbiddelijk bloed, hetwelk Hij voor ons heeft gestort; dat Hart, zoo doorgloeid van liefde voor God, zoo vervuld van teederheid en medelijden voor alle menschen.

De leden zullen zich alzoo voornemen, om aan hetzelfde de hulde aan te bieden: 1°. van Godsdienstige vereering als aan het Hart der Moeder van hunnen Goddelijken Verlosser; 2°. van teedere en kinderlijke Godsvrucht, als aan het Hart van de beste der Moeders; 3°. van onbegrensde liefde, vertrouwen en erkentelijkheid voor al de zegeningen en genaden, welke hare liefde en haar vermogen bij God, ons elk oogenblik van ons leven verwerven.

Bij het vereenigen van al hunne Godsdienstige oefeningen, van hunne goede werken en gebeden met de kostbare verdiensten van het heilig Hart van Maria, zullen zij zich insgelijks voorstellen, om met en door hetzelfde, aan het Goddelijk Hart van Jesus en aan de aanbiddelijke Drieëenheid al de aanbidding, liefde, gehoorzaamheid en trouw te betoonen, welke zij met regt van ons kunnen vorderen.

Art. 2.

Het doel van dit Broederschap is: door Maria's bescherming en voorspraak, de bekeering van alle zondaars van de Goddelijke barmhartigheid te verwerven. De

leden zullen zich te dien einde trachten op te wekken tot eenen heiligen ijver voor de eer van God, voor hunne eigene zaligheid en voor die hunner broeders; zij zullen dikwerf overwegen welke gruwelijke boosheden de wereld bevlecken; hoe groot het getal der zondaars is; met afschrik denken aan het afgrijselijk lot, hetwelk den schuldigen in de eeuwigheid wacht, indien zij geene boetvaardigheid doen en zich niet bekeeren; bovenal zullen zij zich herinneren, hoe vele banden hen persoonlijk aan zoo vele schuldigen verbinden en, door zoo vele redenen van droefheid en vrees aangespoord, zullen zij die opdragen aan Maria, de Moeder van Jesus; aan Maria, die op het woord van Jesus, ons allen aan den voet van het Kruis, op eene geestelijke wijze, als hare kinderen heeft ontvangen; aan Maria, de alvermogende Middelaress tusschen God en de menschen en de veilige toevlugt der zondaren. Zij zullen haar moederhart aanroepen, het verzoeken om hunne wenschen, hunne gevoelens aan te nemen, en zelve die aan de Goddelijke regtvaardigheid en barmhartigheid te willen aanbieden. En Maria — wie zoude er aan twifelen? — Maria zal deze

zielen; welke zonder hare voorspraak voor eenwig verloren zonden gaan, uit dien afgrond der zonden redden.

Men vergete niet, dat de geest van dit Broederschap geheel Katholiek is; dat men alzoo, na het heilig Hart van Maria voor eenen zondaar, die ons bijzonder ter harte gaat, voor eenen echtgenoot, eenen zoon, eenen weldoener, eenen vriend, te hebben sangeroepen, niet nalaten moet voor *alle* zondaars in het algemeen te bidden, en onder deze benaming behoort men die goddeloozen te begrijpen, welke de Kerk van Jesus Christus vervolgen en zijne godsdienst aanrauden; de zondaars, die, in de schoot der Katholieke Kerk zelve, haar bedroeven en onteeren door hunne levenswijze: de scheurmakers, de ketteren, de joden en zelfs de afgodendienaars, want in Jesus Christus is noch Griek, noch Scytiër, noch Barbaar, maar wij zijn allen broeders, kinderen van denzelfden Vader, die God is; en Jesus Christus, zijn Goddelijke Zoon, is voor allen, zonder eenige uitzondering, gestorven.

STATUTEN van het BROEDERSCHAP.

I.

Eene vereeniging van gebeden, ter eere van het onbevleete Hart der allerheiligste Maagd Maria, om door deszelfs verdiensten de bekeering der zondaars te verwerven, is opgericht in de St. Catharina-kerk te Utrecht, in vereeniging met het Aartsbroederschap, gevestigd in de parochiale kerk van O. L. V. der Overwinningen te Parijs, goedgekeurd door Z. H. Paus Gregorius XVI, bij Breve van 24 April 1838.

II.

Alle Katholieken, van welken ouderdom, van welke kunne of natie, worden uitgenoodigd om deel te nemen aan dit Broederschap. Men beveelt hun aan, om daarbijjver voor de eer van God, voor het heil hunner broeders en ook een heilig verlangen te betoonen, om ieder in zijnen stand, de deugden na te volgen, waarvan Maria zoo treffende voorbeelden gegeven heeft.

III.

Om deel te hebben aan de geestelijke voordeelen van dit broederschap, zal elk lid zijn voor- en geslachtsnaam moeten opgeven, om op het register van het Broederschap

te worden ingeschreven, waarna zijne inschrijving door de handteekening van den Bestuurder zal bekrachtigd worden.

Bij zijne aanneming zal elk lid, teneinde die eerbiedig en godvruchtig bij zich te dragen, de gewijde en met afluut begunstigde medaille ontvangen der onbevleete Ontvangenis, bekend onder den naam van *miraculeuse Medaille*. Hij zal tevens uitgenoodigd worden, om van tijd tot tijd het op deze medaille vermelde gebed te bidden: „O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die tot u onze toevlugt nemen.”

IV.

De Pastoor van O. L. V. der overwinningen te Parijs is voor altijd Directeur van het Aartsbroederschap, en de Pastoor der St. Catharina-kerk te Utrecht de Bestuurder van het Broederschap, opgericht in de laatstgemelde stad. Als zoodanig neemt hij alle personen aan, welke in het Broederschap treden, schrijft hunne namen op het register, teekent het bewijs van aanneming en is de bewaarder van dit register. Naar goedvinden benoemt hij eenen onderbestuurder uit de geestelijken aan zijne kerk verbonden, om hem bij alle gelegenheden te vertegenwoordigen en hem

te vervangen in al wat het Broederschap betreft. Hij kan deze naar goedvinden van die betrekking ontslaan.

Hij benoemt voorts éenige leden tot Broedermeesters, alsmede eenen Secretaris van het Broederschap, om de belangen dier vereeniging te bevorderen. Hunne werkzaamheden zullen nader worden geregeld.

V.

Elk lid wordt verzocht, door eene vrijwillige gift, op den dag zijner intrede in het Broederschap, te willen bijdragen tot bestrijding der kosten en uitgaven, welke dit Broederschap vereischen, te weten: voor de officiën, welke alle Zondagen gehouden en de H. Missen, welke in naam der leden gelezen zullen worden, ter eere van het heilig Hart van Maria, voor de bekeering der zondaars of voor de rust van alle afgestorvene leden, alsmede voor het versieren van de kapel en het altaar van het Broederschap. *)

*) Nu de giften bij 't inschrijven verminderen, heeft Z. D. H. Mgr. A. J. Schaepman tot hetzelfde doel eene jaarijksche kollekte, door de Broedermeesters omstreeks de maand October te houden, verordend, en de bijdrage voor ieder lid bepaald op 25 Cts. Voor ieder, die hieraan deel neemt, zal bij overlijden nog afzonderlijk eene H. Mis opgedragen worden.

VI.

Het bedrag van deze giften en van de kollekten, welke gehouden worden onder de officiën van dit Broederschap, zal aan den Pastoor-Bestuurder van het Broederschap worden ter hand gesteld, die daarvan naauwkeurig rekening zal houden, even als van de uitgaven door hem te doen. Alles zal geboekt worden in een afzonderlijk register, hetwelk aan het onderzoek van de geestelijke Overheid zal onderworpen worden zoo dikwijls deze dit zal goedvinden. Tweemaal in het jaar zal het bedrag en gebruik der giften en kollekten worden kenbaar gemaakt aan eene Commissie, bestaande uit den Pastoor, den Onderbestuurder, de oudste Broedermeesters en den Secretaris. Deze Commissie zal jaarlijks bijeenkomen in de eerste helft van Februarij en van Augustus, alsdan inzage nemen van de ontvangsten en uitgaven en den staat van het register opnemen bij eene akte, welke de som zal aanduiden, die onder berusting van den Pastoor is verbleven.

VII.

De leden zullen elken morgen alle goede werken, gebeden, aalmoezen, oefeningen

van Godsvrucht, verstervingen en boetplegingen, welke zij in den loop van den dag zullen verrigten, aan het Hart van Maria opdragen en toewijden, met het doel, om die goede werken te vereenigen met de verdiensten van dat heilig Hart, met de hulde, welke het onophoudelijk aan de Godheid opdraagt, gezamenlijk met hetzelfde de Allerheiligste Drieëenheid en het Goddelijk Hart van Jesus te aanbidden, en door deszelfs oneindige barmhartigheid, genade en bekeering voor de zondaars af te smeeken.

VIII.

. Bij al deze intentiën, zullen de leden dagelijks eens Godvruchtig, en meer met het hart dan met den mond, het „*Wees gegroet*” bidden. Zij worden uitgenoodigd dat gebed zoo dikwijls mogelijk te herhalen, evenals het smeekgebed tot de H. Maagd: „*Memorare, o piissima Virgo Maria*” etc. of in het Nederduitsch: „*Gedenk o goedertierenste Maagd Maria!*” enz. met dezen hartelijken aanroep: „*Refugium peccatorum ora pro nobis*” of „*Toevlugt der zondaren, bid voor ons*”.

IX.

De leden zullen indachtig zijn, dat zij

bijzonder door zuivering des harten de bescherming van het heilig Hart van Maria zullen verdienen; zij zullen zich beijveren om die zuiverheid te verwerven, door goed en dikwijls te biechten en te communiceren, vooral op de feestdagen van het Broederschap.

X.

De voornaamste feestdag des Broederschs is vastgesteld op den Zondag vóór Septuagesima. De andere feestdagen zijn: de Besuijdenis des Heeren (1 Januarij), Maria Zuivering (2 Februarij), Maria Boodschap (25 Maart), O. L. V. der zeven Weeën (Vrijdag vóór de goede week), O. L. V. Geboorte (8 September) O. L. V. Hemelvaart (15 Augustus), Maria Ontvaugenis (8 December), de bekeering van den H. Paulus (25 Januarij) en de feestdag van de H. Maria Magdalena (22 Julij).

Al de zaturdagen van het jaar, bijzonder de eerste Zaturdag van elke maand, zijn dagen van devotie tot het heilig Hart van Maria. Alle leden worden aangespoord, om elk dezer dagen op eene bijzondere wijze te vieren.

XI.

Alle Zondagen, alsook op eenige in het

vorige artikel genoemde feesten, zal er, des namiddags ten zes of zeven ure, een lof geschieden in den naam der leden. Dit lof zal bestaan uit:

1. *Ave Maria.*
2. Het zingen van den Antiphoon van het H. Sacrament met expositie.
3. Commemoratie van den H. Martinus, Patroon der stad.
4. Eene gemeenzame preek of onderwijzing, met aanbeveling der zondaars.
5. Het zingen van de Litanie der H. Maagd.
6. *Sub tuum praesidium.*
7. Het *parce Domine* met de gebeden.
8. Het geheel of gedeeltelijk bidden van het Rozenhoedje voor de bekeering der zondaars.

XII.

Alle zaturdagen van het jaar, met uitzondering van Paasch-zaturdag en de Zaturdagen, die door kerkfeesten belet zijn, zal er tegen negen ure, in voornoemde kerk een H. Mis geschieden aan het altaar des Broederschaps, ter eere van het heilig Hart van Maria voor de bekeering der zondaars. De priester zal, alvorens de Mis te beginnen, aan den voet van het altaar geknield, bidden het: „*Memorare*”, of „*Ge-*

denk, o goedertierene Maagd!" enz., en na de Mis het: „*Sub tuum praesidium*, of „*Onder uwe bescherming*”, met „*Ave Maria*” of „*Wees gegroet*”, enz.

Op den *laatsten* Zaterdag van elke maand zal deze Mis gelezen worden voor alle afgestorven leden des Broederschaps. Na de Mis zal de priester het: „*De profundis*” bidden met de *oratie*: „*Deus veniae largitor*” enz.

Aldus vastgesteld te Utrecht, in den jare 1842, op den feestdag van O. L. Verwachting. (19 December).

(Get.) VICTOR RADEMAKER,
Pastoor.

Goedgekeurd en bekrachtigd te 'sGravenhage, op den feestdag van den Apostel en Evangelist Joannes (27 December), deszelfden jaars 1842, door ons, Vice-Superior der Hollandsche zending.

(Get.) J. FERRIERI.

Op last van Z. H. W.

(Get.) C. VAN KINTS,
Secretaris.

Bij de hiervoren vermelde Breve van den 24 April 1838, heeft zijne Heiligheid de volgende aflaten verleend aan de leden van het Aartsbroederschap, als:

Vollen aflat, na gebiecht en gecommuniceerd te hebben, op de volgende dagen:

1. Op den dag der aanneming in het Broederschap.
2. Besnijdenis onzes Heeren (1 Januarij).
3. Maria Zuivering (2 Februarij).
4. Op den Zondag, welke dien van Septuagesima voorafgaat.
5. Maria Boodschap (25 Maart).
6. O. L. V. der zeven Weeën (Vrijdag vóór de goede week).
7. O. L. V. Hemelvaart (15 Augustus).
8. O. L. V. Geboorte (8 September).
9. Onbevleete Ontvangenis (8 December).
10. Bekeering van den H. Paulus (25 Jan).
11. Feestdag van de H. Maria Magdalena (22 Julij).
12. In den doodstrijd, na gebiecht en gecommuniceerd te hebben, of indien zij dit niet kunnen doen, na den allerheiligsten naam van Jesus met den mond of ten minste met het hart te hebben aangeroepen.
13. Op de verjaring van hunnen doop, wanneer zij het „Wees gegroet” voor de bekeering der zondaren dagelijks zullen gebeden hebben.
14. *Vijf honderd dagen* aflat, eike keer dat de leden de H. Mis van het allerheiligste en onbevleete Hart van Maria, die des Zaturdags gelezen wordt, zullen bijwonen; mede 500 dagen aflat, verleend door zijne Heiligheid Paus Gregorius XVI,

aan allen, die met een rouwmoedig hart het avond-officie der H. Maagd zullen bijwonen.

15. Eindelijk heeft zijne Heiligheid, bij eene beschikking van den 4 Februarij 1841, nog ten eeuwigen dage vergund een vol- len aflat, die ook aan de geloovige zielen kan worden toegevoegd, *tweemaal* in de maand op twee dagen naar verkiezing, aan die leden, welke op deze dagen met een waarachtig berouw gebiecht en ge- communiceerd hebbende, in eene kerk of openbare bidplaats, eenige oogenblik- ken zullen gebeden hebben, volgens de meening van zijne Heiligheid, die tevens vergunt, dat de leden, die door ziekte belet worden, mits zij gebiecht en ge- communiceerd hebbende, eenige andere werken van Godsvrucht, hun door den biechtvader op te leggen, verrigten, dezen aflat kunnen verdienen.

Op den tweeden Zondag na het feest van O. L. V. Hemelvaart, wordt dat van het heilig en onbevlekt Hart van Maria gevierd.

