



Het St. Cornelius-boekje ten gebruike der vereerders van den H. Cornelius P.M. bijzondere patroon tegen de vallende ziekte en alle zenuwachtige aandoeningen

<https://hdl.handle.net/1874/237173>

214

mm 14079

HET

St. CORNELIUS-BOEKJE

ten gebruike der vereerders van den

H. CORNELIUS P. M.

bijzondere patroon tegen
de vallende ziekte en alle zenuw-
achtige aandoeningen.

TWEEDE DRUK.



BREDA,
EDUARD VAN WEES,
Snelvers. Boek- en Muziekdrukkerij.

W. K.

Vak 57

G O U D K O R R E L S .

1	Kleine Maand van den H. Joseph...	f 0,10
2	" " van Maria.....	- 0,10
3	" " van het H. Hart.....	- 0,10
4	Leve Maria.....	- 0,10
5	De burger Zouaven.....	- 0,05
6	Geestelijke Leiddraad.....	- 0,05
7	Herinnering aan het Christ. Huisgezin.	- 0,05
8	Het Vagevuur en de Hemel op den Kruisweg overwogen.....	- 0,10
9	Aan den voet des Altaars.....	- 0,10
10	Oefening van Godsvr. tot den H Jozef.	- 0,05
11	De H. Jozef en het Kind, dat zich tot de Eerste H. Communie voorbereidt ..	- 0,15
12	De Vriendenstem.....	- 0,05
13	Kruisweg voor en na de H. Communie	- 0,10
14	De Godsvr tot den Engelbewaarder.	- 0,10
15	Vergeef ons onze schulden.....	- 0,10
16	Jesus in het Tabernakel	- 0,15
17	Bloempjes ter eere van Maria vergaard.	- 0,05
18	Laten wij tot het Tabernakel gaan.	- 0,05
19	Een week in het H. Hart van Jesus...	- 0,05
20	Korte bemerkingen op eenige grond- waarheden van het H. Evangelie	- 0,05
21	Komt allen tot mij! het H Hart van Je- sus wil ons onderrichten en troosten	- 0,05
22	Maria is uwe Moeder.....	- 0,05
23	Aan de voeten van Maria.....	- 0,05
24	Hebt de waarheid lief.....	- 0,05
25	Vlucht de Ledigheid.....	- 0,05
26	Het Kruisteecken	- 0,10
27	De Bruid van Jesus.....	- 0,10
28	Kleine maand November, Allerzielen.	- 0,10
29	" " December	- 0,10

VAK

57

No. 214

HET

St. CORNELIUS-BOEKJE

ten gebuik der vereeiders van den

H. CORNELIUS P. M.

bijzondere patroon tegen
de vallende ziekte en alle zenuw-
achtige aandoeningen.

TWEEDE DRUK.



BREDA,
EDUARD VAN WEES,
Snelpers- Boek- en Muziekdrukkerij.

1879

GOEDKEURING.

Libellum cui titulus: »Het Sint Cornelius-Boekje enz.»
typis excudore licet.

P. J. H. RUSSEL, Can. Poen. et Prof,
ad hoc delegatur.

GELEEN, 28 Augusti 1879.

Imprimatur.

Datum in HOEVEN, hâc 25 October 1879.

C. VAN DE VEEKEN,
Libr. Censor.

Volgens de leer van onze Moeder de H. Kerk, die de zuil en de grondslag der waarheid is, moet ieder christen vastelijk gelooven dat het goed en heilzaam is, Gods lieve Heiligen te vereeren en aan te roepen, om door hunne machtige voorspraak bij God in al onze nood geholpen te worden. Niet alleen dus in geestelijken, maar ook in lichamelijken nood zijn Gods lieve Heiligen onze machtige voorsprekers bij God; en daarom hebben de geloovigen ten allen tijde ook in lichamelijke noodzakelijkheden, hunnen toevlucht tot Gods lieve Heiligen genomen. Sedert onheugelijke tijden namen zij ook in eenige bepaalde ziekten hunne toevlucht tot dezen of genen Heiligen in het bijzonder. Zoo wordt de heilige Aldegundis aangeroepen tegen den kanker, de H. Appolonia tegen tandpijn enz. Van daar is de uitdrukking gekomen: »De ziekte van eenen Heiligen hebben.» Zeker is deze uitdrukking niet te verstaan, alsof den menschen die ziekten door die Heiligen worden overgezonden, maar in dien zin dat God aan die Heiligen, om hunne persoonlijke verdiensten, een bijzonder voorrecht heeft verleend om die ziekten te genezen. Lezen wij, dat menschen om de oneer, die zij Gods lieve Heiligen hadden aangedaan, door God of zijne Heiligen somtijds in hun eigen persoon of in hunne nakomelingen met ziekten werden

geslagen, dan geschiedde zulks niet tot kwelling des geslagenen, maar om Gods rechtvaardigheid en de bijzondere verdiensten der Heiligen te doen uitschijnen. Dit worde hier ook niet uit het oog verloren dat kinderen en nakomelingen, meer dan eenig, lichamelijk gestraft worden om de zonden hunner ouders, waaruit zij naar het lichaam zijn voortgesproten.

Onder deze bijzondere noodhulpers bij God, bekleedt de H. CORNELIUS eene eerste plaats.

Nu heeft de godsvrucht tot den H. CORNELIUS dit eigen, dat diegene, die aan vallende ziekte onderhevig zijn, om door de voorspraak van den H. CORNELIUS van die kwaal verlost te worden, bij wijze van aalmoes een hoeveelheid koren inzamelen, gelijkstaande met de zwaarte huns lichaams. De verkoopprijs dezer granen wordt als een offer op het altaar vanden H. CORNELIUS nedergelegd.

Tegen deze handelwijze zijn meer dan eens bedenkingen gerezen; maar ten onrechte. Zie hier het gevoelen in zake van een man uitstekend in deugd en geleerdheid, van Dionysius Carthusianus bijgenaamd Doctor Extaticus, overleden te Roermond 1471.

» Wat moet men denken van het bedelen
 » van koren door menschen die met de val-
 » lende ziekte behebt zijn, ook dan wanneer
 » zij tot de welhebbenden behooren?

» Indien het bedelen van koren uit schraap-
 » of hebzuchtigheid geschiedt, dan is zulke

»wijze van aalmoezen inzamelen zeker niet
 »toegelaten en de aalmoes zelve aan God
 »niet aangenaam, omdat de kracht en de
 »verdiens te eener aalmoes niet bestaat in de
 »aalmoes zelve, maar wel in de godsvrucht
 »en de goede meening waarmede zij uit
 »barmhartigheid wordt gedaan. Maar als
 »men koren bedelt om zich door die veroot-
 »moedigende daad des te meer voor God te
 »vernederen en de offergift, die men ootmoedig
 »aan anderen heeft gevraagd, en aan hunne
 »liefde, barmhartigheid en vrijgevigheid is
 »verschuldigd, des te welgevalliger door God
 »te doen aannemen, dan is deze handelwijze
 »zeker prijsbaar, bijzonder dan, wanneer
 »zij, die op deze wijze koren hebben gebedeld
 »in ruimere mate van het hunne aan anderen
 »mededeelen.

»Wat nu aangaat de hoeveelheid der te
 »offeren aalmoes, namelijk dat het gewicht
 »van het te bedelen graan zoo zwaar moet
 »zijn, als het gewicht van het lichaam des
 »lijders. Indien schrijft dezelve H. Leeraar,
 »zulke zaken aan God worden geofferd ter
 »eere van Zijne Heiligen, om hunne bescher-
 »ming en voorspraak in te roepen en men
 »geen bijzonder vertrouwen in die gelijkheid
 »van gewicht stelt, als of het niet meerder
 »of minder mogt zijn en alsof die gelijkheid
 »van gewicht eene bijzondere kracht had, om
 »uit te werken wat men verlangt te verkrij-
 »gen, maar wanneer de lijder daardoor

»alleen zijne goede meening wil aan den dag
 »leggen, b. v. dat hij zich geheel en al aan
 »God en diens Heiligen Wil op te offeren,
 »(of ander soortgelijk inzicht) dan ligt in
 »deze handeling niets bijgeloovigs of onge-
 »oorloofds.»

Steunende alzoo op het gezag van een
 zoo heilig en zoo geleerd man, nemen wij
 met het volste vertrouwen onzen toevlucht tot
 den grooten H. CORNELIUS, om door zijne
 veelvermogende voorspraak van God te ver-
 werven, eerst en vooral de zuiverheid des
 harten, opdat wij daardoor, des te aange-
 namer geworden aan den Heer, des te zekerder
 mogen verkrijgen de genezing onzer lichame-
 lijke kwalen.

I. MORGENGEBED

TER EERE VAN DEN

H. CORNELIUS.

Groote H. CORNELIUS, veel vermogende voorspreker bij den Almachtigen God, ik buig mijne knieën voor uw Heilig Beeld, en ik vereer u met den diepsten eerbied op den hemeltroon waarop gij zijt gezeten. O mogt gij gedurende dezen dag door duizenden geloofd, vereerd en aangeroepen worden. Tot uwe meerdere vereering offer ik aan God het Allerheiligste Hart van Jezus met alle zegeningen en genaden, die dit allergezegendste hart in zich besluit. Met dit offer van Jezus Hart vereenig ik al het goede dat ik heden verrichten zal, al mijne gedachten, woorden en werken. Moge mijn offer strekken tot vermeerdering uwer vreugde en verheerlijking in den hemel.

Ik verlang dezen dag voor God en u te leven en denzelven met behulp der goddelijke genade in den dienst van God en uwe vereering door te brengen.

O groote Heilige CORNELIUS, sta mij bij en verkrijg mij, door uwe machtige voorspraak bij God, dat ik heden in geene doodzonde valle, en God getrouw diene tot aan het einde mijns levens. Amen.

II.
MISGEBEDEN
TER EERE VAN DEN
H. CORNELIUS.

Bij het begin der H. Mis.

O glorierijke H. CORNELIUS ter uwer eer wil ik deze H. Mis hooren en dezelve den allerhoogsten God tot vermeerdering uwer glorie opdragen. Grootere vreugde kan ik u immers niet verschaffen dan wanneer ik het H. Sacrificie der Mis aandachtig bijwoon en hetzelve aan God den Vader ter vermeerdering uwer glorie opdraag. Daarom neem ik mij voor dit hoogheilig misoffer zoo godvruchtig mogelijk bij te wonen en mijn gebed met aandachtigheid te verrichten. Verkrijg mij daartoe, o, groote Beschermheilige, de noodige genade. Bid God dat Hij mijn hart reinige in het dierbaar bloed van Jezus-Christus en in hetzelve het vuur zijner liefde ontsteke, op dat ik met een rein hart voor Zijn goddelijk aanschijn moge verschijnen en genade in zijne oogen moge vinden.

Hierna leest men de misgebeden uit zijn gebedenboek tot:

Na de Consecratie.

O mijn uitverkoren patroon H. CORNELIUS, zoo is dan hier op dit altaar persoonlijk

tegenwoordig de allerzoetste Jezus, dien gij hier op aarde zoo teederlijk bemind hebt. Hier is waarlijk, wezenlijk en waarachtig tegenwoordig die beminnenswaardige God en Zaligmaker, naar wien gij op aarde zoo vuriglijk verlangd hebt. Hij is hier tegenwoordig met zijne godheid en menscheid, met ziel en lichaam met vleesch en bloed, gelijk Hij verheerlijkt in den hemel is.

Kan ik God den Vader een kostelijker geschenk aanbieden dan het allerheiligste lichaam en bloed Zijns Zoons, dat Hem in dit uur door de hand des priesters wordt opgedragen? Als eene reine offergift leg ik dit Allerheiligst Sacrament voor Gods troon neder, tot vermeerdering uwer glorie in den Hemel en tot verkrijging van datgene wat ik door u van God zoo vurig afsmeek.

De gunst, die ik door u van God begeer, is u bekend, en gij kunt ze zoo gemakkelijk voor mij van God verkrijgen. O groote Heilige, stel dan mijne nederige liefde aan den Hemelschen Vader voor, en ondersteun dezelve op de krachtdadigste wijze. Door uwen en mijnen God, die hier op dit altaar rust, heb medelijden met mijne ellende, door de liefde waarmede zich Jezus-Christus in dit uur aan zijnen Hemelschen Vader opdraagt, bid Hem dat Hij zich op eene bijzondere wijze voor mij onwaardige offerre, tot verhooring mijner bede.

III.

Communie-Gebeden

TER EERE VAN DEN

H. CORNELIUS.

(Ook dienstig gedurende het jaar).

Allerheiligste Vader, die de wereld zoo hebt bemind, dat Gij uwen eenigen Zoon voor haar hebt ten beste gegeven, ik bid u, door deze uwe oneindige liefde dat Gij U gewaardiget mij in dit uur uwen lieven Zoon te geven, opdat ik door hem, het eeuwige leven erlange. Mijnen en uwen dierbaren Jezus, verlang ik met dezelfde liefde en dezelfde godsvrucht te ontvangen, waarmede Zijne reine en onbevleete moeder, Hem in haren kuischen schoot ontving, en ik verlang Hem eene zoo reine woning in mij te bereiden, als Hem de heiligen in hunne harten ooit voorbereidden. Maar daar mijn zondig hart zoo onrein en aan deugden zoo arm is, neem ik mijne toevlucht tot de oneindige verdiensten van uwen Goddelijken Zoon en voornamelijk tot zijn bitter lijden en kostbaar bloed. Tot vergiffenis van al mijne zonden, offer ik u op zijnen doodsangst in den hof van olijven, zijne smadelijke gevangenneming, zijne schandelijke ontblooting, zijne smaadvolle geeseling, zijne onteerende kroning, zijne drukkende kruisdraging, zijne gruw-

zame aannageling, zijne onmenselijke kruismarteling en zijnen bittersten, smartelijksten, en smadelijksten dood. Tot reiniging mijns harten offer ik u zijne bittere tranen, zijne pijnlijke zweetdruppelen, zijn bloedig angstzweet, het water dat gevloeid is uit zijne allerheiligste zijde, en zijn allerzuiverst, goddelijk bloed. Tot versiering mijner ziel offer ik u zijne allerdiepste nederigheid, zijne zuiverste onschuld, zijne heiligste liefde en zijne goddelijke volmaakt-
heid, opdat ik door de eerediensten van mijnen God en Zaligmaker gezuiverd, geheiligd en versierd op de waardigste wijze tot zijne ontvangst voorbereid zij. Tot datzelfde einde, o Hemelsche Vader offer ik aan uwe goddelijke majesteit op zijn allerzoetste en allerzuiverste Hart met alle hemelsche schatten die daarin liggen opgesloten. Ik offer u op het onbevleete hart van Maria met alle voorrechten, genaden en deugden die zij van u ontvangen heeft. Ik offer u op de gezegende harten van al uwe lieve heiligen, te zamen met alle voorbereidingen, waarmede zij zich ooit tot het ontvangen van dit Hoogheilig Sacrament hebben voorbereid. Neem, o Hemelsche Vader, dit onschatbaar offer welgevallig aan, en door de verdiensten van hetzelfde, verleen mij de genade het Allerheiligste Sacrament tot uwe meerdere eer en glorie en tot zaligheid mijner ziel te ontvangen.

O groote H. CORNELIUS, ook ter uwer liefde en ter uwer eer ga ik nu het H. Lichaam en Bloed des Heeren ontvangen. Daar ik op het punt sta u dit bewijs van toegedane liefde te geven, gewaardig u mij van uwen kant ook zooveel liefde te betoonen, dat gij mij door uwe machtige voorspraak, van den Allerhoogste verkrijgt den goddelijken gast mijner ziel waardig te ontvangen. O gij weet het genoeg, groote H. CORNELIUS, hoe onrein en hoe onwaardig mijne ziel is om het allerzuiverste vleesch en het allerreinste bloed van Jezus-Christus te ontvangen. Gij weet beter dan ik zelf, hoe zondig mijne tong is die hem wil opnemen, hoe onzuiver mijn hart is dat hem wil herbergen. Daarom klop ik, gelijk een arme bedelaar, aan uwe deur en met een nederig hart vraag ik van u eene geestelijke aalmoes. Ik bid u om Gods wil, dat gij mij gelievet een weinig mede te deelen van die diepe godsvrucht en die innige liefde, die gij uwen Jezus hier op aarde hebt toegedragen, opdat ik uwen en mijnen God, met verschuldigde godsvrucht, in dit uur moge ontvangen. Ik bid u door de innige vereeniging, die altijd tusschen u en Jezus bestaan heeft dat gij Hem, tot voldoening van al mijne nalatigheden in den dienst des Heeren, gelievet op te dragen al hetgeen gij om zijnentwil hier op aarde gedaan en geleden hebt, opdat, door uwen

overvloed, mijne behoefteigheid geholpen worde. Verkrijg toch bij God, o machtige voorspreker, dat ik niet onwaardig tot de H. Communie nadere, en dezelve niet tot mijne veroordeeling ontvang. Verontschuld mij toch bij Christus onzen Heer, dat ik zoo onvoorbereid voor zijne heilige oogen verschijn en bedek met het kostbaar kleed uwer volmaaktheid de armoede mijner zondige ziel opdat mij Christus om uwentwille genadig ontvang, dien ik u ter navolging ontvangen wil.

Na de Communie.

Zoo rust dan nu, o dierbare beschermheilige, in mijn hart hetzelfde Jezuskind dat uw hart zoo dikwijls met eene innige vreugde vervuld heeft. Nu is het mij, als het ware gegeven, over mijnen en uwen Heer te beschikken. Om u nu te bewijzen dat ik u oprecht bemin, vereer en schenk ik u dit goddelijk Jezuskind, zoo goed mij zulks mogelijk is. Ik leg hetzelfde in uwe heilige handen neder met het verlangen, dat gij daardoor zooveel geluk en vreugde ondervindet als de H. Antonius van Padua, die in zijn leven op aarde, denzelfden Jezus-Christus op zijne handen gedragen heeft. Bewijs aan uwen en mijnen Jezus al die eer die ik Hem verschuldigd ben, en die ik Hem ook gaarne zou bewijzen, als ik

daartoe in staat was. Bid, loof en prijs Hem voor mij, en dank Hem voor de genade dezer Heilige Communie. Smeek Hem voor mij, dat Hij mij mijne zonden vergeve, mij de verschuldigde straffen kwijtschelde, mij in allen nood en bekoringen bijsta en mij in zijne heilige genade beware, opdat ik nooit meer van Hem gescheiden moge worden. Ik bid u eindelijk, dat gij op uwe eerbiedwaardige handen dit Hoogheilig Sacrament gelievet aan den Hemelschen Vader op te offeren tot zijne meerdere eer en glorie, tot vermeerdering der zaligheid van alle heiligen, tot verwerving van den goddelijken zegen over de geheele christenheid, tot bekeering der zondaars, kettters en ongeloovigen, tot verlossing der zielen uit het vagevuur en bijzonder om de gunst te verkrijgen, dat ik heden door uwe machtige voorspraak van God heb afgesmeekt. Neem dan o groote H. CORNELIUS deze kostbare offergave uit mijne onwaardige handen aan; en om harentwille verleene mij God datgene, waarom ik heden zoo vurig heb gebeden. In eeuwigheid zal ik daarvoor prijzen en danken. Amen.

GEBED

VAN DEN

H. BONAVENTURA,

Na de Communie.

Doorboor, allerzoetste Jezus, het merg en de ingewanden mijner ziel, met de wonde uwer allerzoetste en heilzaamste liefde, gelijk de Apostelen u toedroegen; immer kwijne en smelte mijne ziel enkel door de liefde en het begeeren van u; zij bezwijk van het verlangen naar u en uwe voorhoven; zij wensche ontbonden te worden en met u te zijn. Geef dat mijne ziel hongerig zij naar u, het brood der Engelen, de maaltijd der heilige zielen, ons dagelijksch en alles overtreffend brood dat alle zoetheid, allen smaak en alle aangenaam genoeg in zich bevat; naar u, dien de Engelen meer en meer verlangen te aanschouwen, hebbe immer mijn hart honger, u ete het immer; en mochten immer mijne ingewanden het zoete smaken van met u vervuld te zijn; naar u, de bron des levens, de bron der wijsheid en der wetenschap, de bron des eeuwigen lichts, den stroom van wellust, den overvloed van Gods huis, naar u zij steeds mijn hart dorstig; naar u verzuchte immer mijn hart, u zoek het, u vinde het, tot u streve het, u bereike het, u

overwege het, u spreke het, en mochte het steeds alles doen tot lof en eer uws naams, met ootmoedigheid en omzichtigheid, met liefde en blijdschap, met gemak en toegenegenheid, en met volharding tot het einde toe. Mochtet gij alleen immer mijne hoop wezen, gansch mijn betrouwen, mijn rijkdom, mijn welbehagen, mijne vreugde, mijne blijdschap, mijne rust, mijne vrede, mijn zoetigheid, mijn goede geur, mijn voedsel, mijne maaltijd, mijne toevlucht, mijn bijstand, mijne wijsheid, mijn aandeel, mijne bezitting, mijn schat; mochten immer in u mijn geest en mijn hart vast, onwrikbaar, beweegloos geworteld zijn. Amen.

IV.
LITANIE

TER EERE VAN DEN

H. Paus en Martelaar Cornelius,

bijzondere Patroon tegen de stuipen,
vallende ziekten en alle
zenuwachtige aandoeningen.

ANTIPHONE.

Onder uwe bescherming nemen wij onze
toevlucht, o H. Vriend Gods, en wil onze
gebeden niet verstooten in onze smarten,
maar verlos ons altijd van alle gevaren,
gloriouse Martelaar, en verheven Prins
der Kerk.

Heer, ontferm u onzer.

Christus, ontferm u onzer.

Heer, ontferm u onzer.

Christus, hoor ons.

Christus, verhoor ons.

God, Hemelsche Vader, ontferm u onzer.

God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm
u onzer.

God, Heilige Geest, ontferm u onzer.

Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm
u onzer.

Heilige Maria, bid voor ons.

Heilige Moeder God, bid voor ons.

Koningin der Martelaren, bid voor ons.

H. Cornelius, groote vriend Gods,
 Vurige Paus en Prins der H. Kerk,
 Kloekmoedige Martelaar,
 Wonder van verduldigheid,
 Beschermer van het H. Geloof,
 Uitroeier der ketterijen,
 Troost der bedrukten,
 Helper der ellendigen,
 Bijzonder patroon voor lichamelijke kwalen
 H. Voorspreker voor ons bij den Allerh.,
 Wettige opvolger van den H. Petrus aan
 wien Christus zijne kudde bevolen heeft,
 Die de afgefallen christenen, als dolende
 schapen, op den rechten weg, en den
 waren schaapstal van Christus, dat
 is, tot de H. Roomsche Kerk hebt
 trachten weder te brengen, bid voor ons.
 Die het lichaam van den H. Apostel
 Petrus omtrent de plaats alwaar hij
 gekruist is, behoorlijk geplaatst hebt,
 Die om deze daad, door de heidensche
 keizers, in eene droevige ballingschap
 gezonden zijt,
 Die in deze ballingschap niet hebt opge-
 houden het H. Geloof van Christus te
 verkondigen,
 Die daarom zelfs voor de keizers van
 Rome gebracht zijt om de afgoden te
 aanbidden,
 Die deze goddeloosheid verzakende, uw
 leven en bloed voor Jezus naam hebt
 ten beste gegeven,

- Die aan de geloovigen niet alleen in Uw
 leven, maar wel bijzonder in den Hemel bid
 nu met Christus regeerende, alle goed voor ons.
 bezorgt,
- Die tegen de vallende ziekten als een
 krachtigen voorspreker en patroon
 aangeroepen wordt,
- Door de voorspraak van den H. Cornelius,
 spaar ons Heer.
- Door de verdiensten van zijn Bloed, dat
 hij voor uwen H. Naam vergoten heeft,
 verlos ons Heer.
- Wij zondaren, wij bidden u verhoor ons.
- Opdat wij van onze lichamelijke kwalen
 mogen geholpen worden,
- Opdat wij alzoo geholpen zijnde, vurig wij bidden u,
 in uwen H. Dienst mogen volharden,
- Opdat wij, als het uw goddelijken wil hoor ons.
 is, onze ziekten en ongemakken, met
 verdueligheid mogen verdragen,
- Opdat gij u gewaardiget ons deelachtig
 te maken aan de verdiensten van den
 H. Cornelius,
- Opdat wij u na dit leven, met den
 H. Cornelius mogen aanschouwen,
 loven en gebenedijden in eeuwigheid,
 Zoon Gods!
- Lam Gods, dat wegneemt de zonder der
 wereld, spaar ons, Heer.
- Lam Gods, dat wegneemt de zonden der
 wereld, verhoor ons, Heer.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u onzer.

v. Bid voor ons, H. Martelaar Cornelius.

r. Opdat wij waardig mogen zijn van God verhoord en geholpen te worden.

Laat ons bidden.

O God! die den H. Paus en Martelaar CORNELIUS, zoo met wonderlijke gave van genezing gewaardigd hebt te vereeren, dat door zijne voorspraak en verdiensten de vallende ziekte en alle zenuwachtige aandoeningen tot volle gezondheid hersteld worden; verleen ons, uwen dienaren en dienaressen, dat wij, die tot den H. CORNELIUS onzen toevlucht nemen van deze kwalen barmhartig door uwe genade verlost en bevrijd mogen worden.

Wij bidden U, Heer! dat door de voorspraak van uwen H. Martelaar CORNELIUS, alle de vlekken onzer zonden mogen afgewasschen worden en wij alzoo de gezondheid naar ziel en lichaam mogen bekomen.

Verleen ons Heer, dat wij, die de deugden van den H. CORNELIUS vereeren, door zijne getrouwe hulp voorkomen worden, en door zijne godvruchtige voorbeelden, die hij ons achtergelaten heeft, mogen voortgang doen op den weg der zaligheid, door onzen Heer Jezus-Cristus uwen Zoon. Amen.

NOVEEN

TER EERE VAN DEN

H. CORNELIUS.

Drie gebeden, die men gedurende 9 dagen ter eere van den H. Cornelius kan verrichten.

I.

Gebed bij het gebruik van het Water, gewijd ter eere van den H. CORNELIUS.

God, die tot heil van 't menschelijk geslacht, in de zelfstandigheid des waters, de verhevendste geheimen hebt verborgen, aanhoor goedgunstig onze smeekingen, opdat wij, die dit water, gezegend ter eere van den H. CORNELIUS, godvruchtig gebruiken, de kracht dezer hemelsche zegening mogen ondervinden. Laat door tusschenkomst van dien gelukzaligen martelaar, dit geheiligd water een heilzaam middel zijn ter genezing onzer kwalen; bevrijd ons van de listen der booze geesten; verwijder van ons de ziekten en zwakheden naar ziel en lichaam, en verleen, dat al wie dit water zal gebruiken of zich daarmee zal beproeven, verlost worde van allen geestelijken en lichamelijken tegenspoed, en zich in eene volkomen gezondheid mogen verheugen. Door Christus onzen Heer. Amen.

Driemaal Onze Vader, Wees gegr. Glorie zij den Vader.

III.

Gebed om door de voorspraak van den
H. CORNELIUS de gezondheid te verkrijgen.

O Heer, God der hemelsche krachten die door de macht van uw woord, elke ziekte en ongesteldheid van de lichamen der menschen kunt verwijderen, help genadiglijk mij, uwen dienaar (uwe dienaress), die zijne (haar) toevlucht neemt tot de bescherming van uwen Martelaar, den H. CORNELIUS, opdat, door zijne voorspraak, mijne ziekte verdwijne, mijne krachten herstellen, en ik na het verkrijgen mijner gezondheid uwen heiligen naam zegenen moge. Om de verdiensten van den H. CORNELIUS bevrijd mij voortdurend van alle kwellingen naar lichaam en geest; bewaar mij ook, door uwe genade, van de zonde zoodat ik verdiene na mijn leven tot de eeuwige vreugde te geraken. Door Christus onzen Heer. Amen.

Driemaal onze Vader, Wees gegroet. Glorie zij den Vader.

Gebed tot den H. CORNELIUS, tijdens eene ziekte.

O H. CORNELIUS, roemwaardige Martelaar, die gedurende uw leven, door uw vurig geloof, zooveel wonderen voor de lijdende menschheid verricht en na uwen marteldood zooveel ongelukkigen in hunne ziekten bijgestaan hebt, ik bid u allerootmoedigst en met het grootste vertrouwen, dat gij, door de verdiensten van uw geloof en uwen marteldood, voor mij de gezondheid wilt verwerven, en mij van alle geestelijke of lichamelijke kwalen bevrijden.

Mocht het echter Gode behagen, mij tot mijn eeuwig geluk, niet van mijne kwellingen te verlossen of mij met nog grootere droefheden en pijnen te bezoeken, verkrijg dan voor mij de genade, om alle lijden met geduld uit Gods vaderhand aan te nemen. Bewaar mij vooral van de geestelijke ziekten, de zonde namelijk, die mijne ziel den eeuwigen dood kunnen toebrengen; verwerf voor mij, dat ik met Gods genade, na het lijden dezer wereld, door een godvruchtig leven en zaligen dood, den Hemel moge verkrijgen. Amen.

Driemaal Onze Vader, Wees gegroet. Glorie zij den Vader.

30	Kleine maand Januari.....	f 0,10
31	Vijftig vaderlijke liefdegiften van den H. Antonius van Padua.....	- 0.10
32	Kleine maand Februari.....	- 0.10
33	Kruisweg ter eere van het H. Aanschijn	- 0 05
34	Met Jesus in zijn lijden.....	- 0.10
35	Testament van den H. Vader Franciscus.	- 0.10
36	Aan het Hart mijns Zaligmakers.....	- 0,10
37	Een Pareltje aan Maria's Kroon.....	- 0,15
38	Kleine maand April.....	- 0.10
39	Het leven in vereeniging met Maria	- 0.10
40	Kleine maand Juli.....	- 0.10
41	" " Augustus.....	- 0.10
42	" " September.....	- 0.10
43	" " October.....	- 0.10
44	Noveen H. Franciscus van Assisië.....	- 0.10
45	Lessen van het Goddelijk Hart.....	- 0,05
46	De aanhidding van het H. Hart.....	- 0.05

Inteekening op de geheele Serie

GOUDKORRELS.

Voor 1 Ex. eene reductie van.....	25 pCt.
10 " " " "	30 "
" 25 " " " "	40 "
Bij minstens 10 Ex. van eenzelfde werkje	20 "
" " 50 " " " "	30 "
" " 100 " gesorteerd.....	40 "

Deze collectie wordt hoofdzakelijk uitgegeven met het oog op uitdeelingen in Congregatiën, Zondagscholen en andere godsdienstige Instellingen voor de jeugd.

Zeer velen zijn hoogst nuttig om in grooten getale in de kath. huisgezinnen te worden verspreid.

De Galerij der Heiligen.

verschijnt in *Seriën* van 10 Deelen.

Elk deel is op zich zelve compleet en bevat een geheel leven.

Elke serie kost bij intekening *f* 2,50.

Afzonderlijke levens kosten 40 Cents

10 Ex. van een zelfde leven *f* 2,50.

De Eerste Serie bevat de volgende levens:

De H. Vincentius à Paulo. — De H. Franciscus Xaverius — De H. Benedictus — De H. Philomena — De H. Catharina van Zweden — De H. Antonius van Padua — De H. Petrus, Apostel. — De H. Cecilia — De H. Jozef. — De H. Alphonsus Maria de Liguori.

In de Tweede Serie is verschenen:

De H. Elisabeth van Hongarije. — De H. Aloysius van Gonzaga. — De H. Stanislaus Kostka — De H. Germana. — De H. Brigitta. — De H. Genoveva — De H. Drie-Koningen. — De Gez. Margaretha Maria Alacoque. — De H. Ben Jos Labre. — De H. Lodewijk, Koning van Frankrijk.

In de Derde Serie.

De H. Ursula en hare elfduizend Maagden. — Zuster Maria Bernard. — De H. Angela Merici — De H. Augustinus. — De H. Johanna Francisca Fremiot de Chantal. — De H. Philippus Neri — De H. Clara. — H. Maagd Maria — Margaretha van het H. Sacrament — O. H. Jesus Christus

In de Vierde Serie.

De Vaders der Woestijnen uit het Oosten 10 dln.

In de Vijfde Serie.

De H. Barbara. — De H. Joseph à Leonissa. — De H. Joannes van Nepomuk. — De H. Franciscus van Assisiën. — Zuster Rosalie. — H. Catharina. — H. Laurentius van Brindisi. — H. Godeliva van Ghistel. — Pater Herman, ongeschoeide Karmeliet. — H. Joannes Berchmans.