



Rozenkrans van het Apostolaat des Gebeds en van den Levenden Rozenkrans

<https://hdl.handle.net/1874/237179>

425

mm 14000

Vak 57



VAK

57

No. 425

ROZENKRANS

VAN HET

APOSTOLAAT

DES GEBEDS

EN VAN

DEN LEVENDEN ROZENKRANS.

Utrecht,

Wed. J. R. VAN ROSSUM.

1879.

IMPRIMATUR.

J. H. WENSING,
Em. prof. Libr. Cens.

Ultraj. 24 Julii 1877.

LEVENDE ROZENKRANS.

EERSTE GEHEIM.

De boodschap des Engels aan Maria in het geheim der menschwording.

Een God wordt mensch, en een schepsel de Moeder van haar Schepper. Welk een wonder! De brandende ijver van Maria's hart voor de eer van God en het heil der menschen, deed het Goddelijk Woord in haren kuischen schoot nederdalen, en gaf haar een zoo groot deel in de verlossing der wereld. Leeren wij daaruit, wat een vurig en aanhoudend gebed vermag. God kan niets weigeren aan een hart, dat Hem bemint en op Hem vertrouwt.

GEBED.

O Maria! geef aan mijn hart die vurige verzuchtingen, welke uit uw hart ten hemel stegen, en van daar den Verlosser op aarde deden afdalen.

OEFENING.

Zend dikwijls schietgebeden tot God op, om van Hem de heiliging van Zijn' naam en de komst van Zijn rijk te vragen: *Geheiligd zij Uw naam; ons toekome Uw rijk.*

Het geloof; Onze Vader; driemaal Wees gegroet; Eer zij den Vader enz.; Onze Vader, tienmaal Wees-gegroet; Eer zij den Vader enz.

Op het einde zeg: O Heer Jesus, neem onzen H. Vader, den Paus onder de bescherming van Uw allerheiligst Hart.

APOSTOLAAT DES GEBEDS.

EERSTE INTENTIE.

DE PAUS EN DE GEESTELIJKHEID.

Beschermheiligen: de H. Aartsengel MICHAËL
en de H. Apostel PETRUS.

*Maar er werd een aanhoudend gebed tot God
door de Kerk voor hem gedaan.*

Hand. XII : 5.

Stem des Heeren. Mijn kind, indien gij
Mij lief hebt, vereenig u dan gedurende deze
maand met Mijn van liefde gloeiend Hart en
met het onbevleete Hart van Mijne teedere
Moeder, om door uwe gebeden en goede
werken voor Mijnen Stedehouder op aarde,
voor de Bisschoppen en de geheele geestelijk-
heid de genade te erlangen, die zij ter ver-
vulling hunner verhevene roeping noodig heb-
ben. Zij zijn het licht der wereld en het zout
der aarde. Alle genaden, welke gij voor hen
afsmeeft, zullen in de zielen, aan hunne zorg
toevertrouwd, honderdvoudige vruchten dra-
gen.

*Volgens deze en alle overige meeningen van het
H. Hart van Jesus, offer al uwe werken enz. van
den dag aan God op en bid het „Onze Vader,” het
„Wees gegroet” en „Ik geloof in God den Vader,
met het schietgebed: O allerzoetst Hart van Jesus,
maak, dat ik U meer en meer beminne.*

LEVENDE ROZENKRANS.

TWEEDE GEHEIM.

Het bezoek der H. Maagd aan Elisabeth.

Nauwelijks had Maria haren God ontvangen, of zij haastte zich, den H. Voorlooper en diens godvruchtige ouders van de verkregene genade kennis te brengen. — De ware liefde kan niet werkeloos blijven. — Even als het vuur niet brandt zonder hitte, zoo kan de ware liefde niet zonder ijver wezen. — Als wij dus beweren God te beminnen, doen wij dan ook ons best, anderen in liefde tot Hem te ontsteken.

GEBED.

O Jesus, Die terstond na Uwe ontvangenis in den schoot van Maria, haar tot zulk een liefdedienst hebt aangedreven, laat, bid ik U, in de H. Communie een vonkje van het vuur, dat in Uw Hart brandt, in het mijne overgaan.

OEFENING.

Bezoek dikwijls het H. Sacrament des Altaars, en nader tot hetzelfde als tot een vuuroven, om uwen ijver steeds op nieuw daaraan te ontvlammen.

Onze Vader; tienmaal Wees gegroet: Eer zij den Vader enz.

Op het einde zeg: O Heer Jesus, neem onzen H. Vader, den Paus, onder de bescherming van Uw allerheiligst Hart.

APOSTOLAAT DES GEBEDS.

—
TWEEDE INTENTIE.

DE MISSIONARISSEN.

Beschermheiligen: de H. Aartsengel GABRIËL
en de H. Apostel PAULUS.

Biddt dan den Heer des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijnen oogst uitzende.

Matth. IX : 38.

Stem des Heeren. Als gij met uw eigen oogen kondet zien, aan hoevele en groote moeilijkheden die heldhaftige Apostelen onophoudelijk zijn blootgesteld, nadat zij alles verlaten hebben, om het Evangelie aan de ongeloovigen te gaan prediken, gij zoudt zeker een vurig verlangen in u gevoelen, om hun troost en hulp te verschaffen. Alléén te midden van wilde volken, altijd op reis, zonder verdediging, zonder bescherming, zonder familie, aan alle gevaren en angsten der eenzame afzondering blootgesteld, laten zij onder het gewigt des arbeids de armen zinken en roepen luid om uwe hulp. Kunt gij zelf hun die niet aanbrengeu, gij zijt toch in staat God te bidden, dat Hij ze hun zende.

Volgens deze en alle overige meeningen van het H. Hart van Jesus, offer al uwe werken enz. van den dag aan God op en bid het „Onze Vader” het „Wees gegroet” en „Ik geloof in God, den Vader” met het schietgebed: O allerzoetst Hart van Jesus, maak, dat ik U meer en meer beminne.

—

LEVENDE ROZENKRANS.

—

DERDE GEHEIM.

De geboorte van Jesus.

Jesus wordt geboren en Maria kan nu Hem aan haar hart drukken, Die, van eeuwigheid, in den schoot des Vaders het voorwerp van Diens welbehagen was. Edoch, niet alleen voor Maria, maar voor de geheele wereld is Jesus geboren; *want zóó lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen eeniggeboren Zoon voor haar heeft gegeven* (Joan. III: 16). Hoe komt het dan, dat zoo vele volken Hem nog niet kennen? Omdat Hem niemand aan hen verkondigt en wij niet genoeg voor hun heil bidden.

GEBED.

O Jesus, laat toch de vruchten Uwer geboorte zich over al die ongelukkigen uitstrekken, voor welke zij slechts oorzaak eener zwaardere verdoemenis zal wezen, zoo Gij hen niet te hulp komt, en zij daaraan niet beantwoorden.

OEFENING.

Gewen u over God te spreken volgens het voorbeeld der herders, die de wonderen verhaalden, welke zij gezien hadden.

Onze Vader; tienmaal Wees gegroet; Eer zij den Vader, euz.

Op het einde zeg: O Heer Jesus, neem onzen H. Vader, den Paus, onder de bescherming van Uw allerheiligst Hart.

—

APOSTOLAAT DES GEBEDS.

DERDE INTENTIE.

DE ZIELEN DER REGTVAARDIGEN.

Beschermheiligen: de H. Aartsengel RAPHAËL
en de H. Apostel ANDREAS.

*Ik ben gekomen om vuur op aarde te brengen,
en wat wil ik, dan dat het ontstoken worde.*

Luc. XII : 49.

Stem des Heeren. Mijn kind, indien gij Mij lief hebt, zorg dan, dat gij u gedurende deze maand met Mijn van liefde gloeiend Hart en het onbevleete hart Mijner Moeder vereenigt, om voor de levende lidmaten Mijner Kerk de genade der volharding en der innigste vereeniging met Mij te verkrijgen.

Eéne ziel, die zich tot den heldenmoed toe aan Mij heeft toegewijd, geeft Mij meerdere eer, dan duizend gewone Christenen. En wanneer had de Kerk deze groote Heiligen, die als schitterende zonnen alles rondom zich met licht en warmte vervullen, meer noodig, dan in onze dagen van duisternis en onverschilligheid in het godsdienstige? Wees overtuigd, dat de genade, welke Heiligen voortbrengt, eene van die is, welke alleen door een vurig gebed van den hemel verkregen worden.

Volgens deze en alle overige meeningen van het H. Hart van Jesus, offer al uwe werken enz. van den dag aan God op en bid het „Onze Vader,” het „Wees gegroet” en „Ik geloof in God, den Vader” met het schietgebed: „O allerzoetst Hart van Jesus, maak, dat ik U meer en meer beminne.

LEVENDE ROZENKRANS.

VIERDE GEHEIM.

De opdracht van Jesus in den tempel.

Welke schoone voorbeelden van opoffering stelt ons dit geheim voor oogen! Jesus, die nu reeds zijne nog zoo teedere ledematen aanbiedt om eens gegeeseld en aan het kruis genageld te worden; — Maria, die zich, zonder daartoe verplicht te wezen, aan eene vernederende wet onderwerpt en hare ziel opoffert, om met een zwaard van droefheid doorstoken te worden; — Simeon, die nu gaarne wil sterven, nadat hij het heil van Israël heeft aanschouwd; — Anna, die zich door een lang leven van boetvaardigheid waardig gemaakt heeft, om Jesus te zien. Moet dit gezigt ook niet in onze harten het verlangen opwekken, om tot de eer van God en het heil der zielen mede te werken?

GEBED.

O Maria, offer ons met Uwen beminden Zoon aan God, den Vader, opdat wij in alles Zijnen h. wil volbrengen, en maak, dat wij het wel begrijpen, dat daarin alleen ons geluk gelegen is.

OEFENING.

Offer dagelijks aan God, eene kleine versterving voor de bekeering der zondaars.

Onze Vader; tienmaal Wees gegroet; Eer zij den Vader, enz.

Op het einde zeg: O Heer Jesus, neem onzen H. Vader, den Paus, onder de bescherming van Uw allerheiligst Hart.

APOSTOLAAT DES GEBEDS.

VIERDE INTENTIE.

DE ZONDAARS.

Beschermheiligen: Het koor der Serafijnen en de H. Apostel JACOBUS, de Meerdere.

Wie een zondaar van zijn dwaalweg zal doen terugkeeren, zal diens ziel van den dood redden en de menigte der zonden bedekken.

Jac. V : 20.

Stem des Heeren. Mijn kind, ik verlang, dat gij u gedurende deze maand geheel en al er op toelegt, om in vereeniging met Mijn van liefde gloeiend Hart en het onbevleete hart Mijner Moeder door uwe gebeden en goede werken de bekeering der zondaars te verkrijgen. Mij kennen en toch niet beminnen; — aan Mijn bitter lijden en dood gelooven en toch Mijn bloed met voeten treden; — een vergankelijk schepsel, een onzuiver vermaak, den duivel en de hel boven Mij verkiezen; — Mijner regtvaardigheid weêrstaan; — Mijne liefde miskennen; met Mijne barmhartigheid den spot drijven, — zie, dit doen op het oogenblik duizende en duizende Christenen. Uw gebed en uw smeeken kunnen menigeen redden. En gij zoudt het niet doen?

Volgens deze en alle overige meeningen van het H. Hart van Jesus, offer al uwe werken enz. van den dag aan God op en bid het „Onze Vader,” het „Wees gegroet” en „Ik geloof in God, den Vader” met het schietgebed: O allerzoetst Hart van Jesus, maak, dat ik U meer en meer beminne.

LEVENDE ROZENKRANS.

VIJFDE GEHEIM.

De terugvinding van Jesus in den tempel.

Maria weende bittere tranen, toen zij haren Jesus niet meer zag, maar ook tranen der zoetste vreugde, toen zij Hem terug vond. Staan wij verbaasd, bij deze overweging, over de onverschilligheid, waarmede wij geheele dagen doorbrengen, zonder aan Jesus te denken. Beklagen wij vooral hen, die hunnen Verlosser zoeken, maar zich onwaardig maken Hem te vinden; en nog meer diegenen, welke Hem niet zoeken, en zoo doende zich zelve veroordeelen, om gedurende geheel de eeuwigheid van Hem gescheiden te zijn.

GEBED.

O Jesus, maak dat die ongelukkigen, welke zich gelukkig achten zonder U, hunne onuitsprekelijke ellende inzien; en geef hun, die tot U willen terugkeeren, de sterkte om de hinderpalen te overwinnen, welke hen in den weg staan.

OEFENING.

Keer terstond door eene oefening van ootmoed tot God terug, wanneer gij Hem door uw ontrouw genoodzaakt hebt, zich van u te verwijderen.

Onze Vader; tienmaal Wees gegroet; Eer zij den Vader, enz.

Op het einde zeg: O Heer Jesus, neem onzen H. Vader, den Paus, onder de bescherming van Uw allerheiligst Hart.

APOSTOLAAT DES GEBEDS.

VIJFDE INTENTIE.

DE LAAUWE ZIELEN.

Beschermheiligen: Het koor der Cherubijnen
en de H. Apostel JOANNES.

Heer ! kom toch af, eer mijn zoon sterft.
Joann. IV : 49.

Indien gij zielen zoekt, aan welke gij uwen godvruchtigen ijver kunt oefenen, zult gij er in uwe naaste nabijheid vinden, die uw medelijden meer verdienen, dan de ketters en ongeloovigen; namelijk: die laauwe en ondankbare Christenen, welke slechts onverschilligheid in hun hart gevoelen voor een' God, die hen met weldaden overlaadt. Welk eene gestrenge rekenschap zullen zij eens aan God moeten geven voor zoo vele verlichtingen en genaden, voor zoo vele Sacramenten, onderwijzingen en goede voorbeelden, die zij zonder ophouden ontvangen en misbruiken. Beween hun ongeluk, en wel des te meer, hoe minder zij zelve het doen. Bid God dat Hij Zijne bedreiging niet voltrekke en ze niet uit Zijnen mond spuwe.

Volgens deze en alle overige meeningen van het H. Hart van Jesus offer al uwe werken enz. van den dag aan God op en bid het „Onze Vader,” het „Wees gegroet” en „Ik geloof in God, den Vader” met het schietgebed: O allerzoetst Hart van Jesus, maak, dat ik U meer en meer beminne.

LEVENDE ROZENKRANS.

ZESDE GEHEIM.

De doodsangst van Jesus in den hof van Gethsemane.

Welke is de hoofdoorzaak van deze onmetelijke smart, die het Hart van Jesus verplettert en Hem het bloed uit de aderen perst? Welk is die kelk, waarom Hij Zijnen Vader bidt, dat hij voorbij ga? Is het de dood? O, neen, want dien heeft Hij van het eerste oogenblik zijns levens begeerd. Het is de ondergang van zoovele menschen, voor welke Hij gaat sterven en welke door het doopsel Zijne ledematen worden. Maar, ach! hoe ongevoelig zijn onze harten, daar wij het met onverschilligheid kunnen aanschouwen, dat zoo vele menschen, zelfs vrienden en naastbestaanden, voor onze oogen verloren gaan, zonder dat wij iets tot hunne redding bijdragen.

GEBED.

O Jesus, geef ons eene ware deelneming in die uiterste droefheid van Uw Hart, en maak, dat wij wel begrijpen, dat wij ons te vergeefs zullen vleijen, U te beminnen, als wij niet tevens eene groote droefheid gevoelen, U beleedigd te hebben.

OEFENING.

Keeren wij in ons zelve, als wij zien, dat God vergramd wordt, en vragen wij Hem vergiffenis voor degenen, welke Hem beleedigen.

Onze Vader; tienmaal Wees gegroet; Eer zij den Vader, enz.

Op het einde zeg: O Heer Jesus, neem onzen H. Vader den Paus onder de bescherming van Uw allerheiligst Hart.

APOSTOLAAT DES GEBEDS.

—

ZESDE INTENTIE.

DE ONGELOOVIGEN.

Beschermheiligen: Het koor der Krachten en de H. Apostel THOMAS.

Hij nu zeide: Heere! dat ik moge zien.

LUC. XVIII : 41.

Van al de ongelukkigen, welke van het licht des geloofs beroofd zijn, moet men zonder twijfel hen het meest beklagen, die, te midden van den helderen glans des Christendoms, in de duisternis blijven voortleven. Helaas! hoevele van deze vrijwillige blinden ziet gij niet rondom u, misschien zelfs in den schoot uwer familie? Eene ongodsdienstige opvoeding, het lezen van slechte boeken, heeft hun tegelijk met het geloof, al de vertroosting van dit leven en de hoop op de eeuwigheid ontnomen. Bemint gij hen nog? Bid, bid dan voor hen en houd niet op voor hen te bidden. De goede uitslag is de vrucht der volharding. Of vreest gij misschien, het heil eener ziel te duur te koopen?

Volgens deze en alle overige meeningen van het H. Hart van Jesus, offer al uwe werken enz. van den dag aan God op en bid het „Onze Vader, het „Wees gegroet” en „Ik geloof in God den Vader” met het schietgebed: O allerzoetst Hart van Jesus, maak, dat ik U meer en meer beminne.

—

LEVENDE ROZENKRANS.

—

ZEVENDE GEHEIM.

De geeseling van Jesus.

Deze geeselslagen, die het h. ligchaam van Jesus verscheuren en mismaken, zoodat geene enkele gezonde plaats aan hetzelfde overblijft, zijn een afbeeldsel der verschrikkelijke verwoestingen, die de dwaling en de zonde onophoudelijk in de Kerk, het geheimzinnige ligchaam van Jesus Christus, veroorzaken. Wij zijn ledematen van dit ligchaam en getuigen van zijn lijden, en wij betrachten het, en spreken daarvan, als of het ons niet aanging en wij er vreemd aan waren; welk eene ongevoelighed!

GEBED.

O Jesus, maak, dat dit medelijden, hetwelk Uwe smartelijke geeseling in mij opwekt, zich ook over de smarten Uwer Kerk uitstrekke, en dat ik voortaan niet alleen in hare vreugde, maar ook in haar lijden deele.

OEFENING.

Bid veel voor de Kerk, vooral, als gij hoort, dat zij aan nieuwe gevaren is blootgesteld.

Onze Vader; tienmaal Wees gegroet; Eer zij den Vader, enz.

Op het einde zeg: O Heer Jesus, neem onzen H. Vader, den Paus, onder de bescherming van Uw allerheiligst Hart.

—

APOSTOLAAT DES GEBEDS.

—
ZEVENDE INTENTIE.

DE PROTESTANTEN.

Beschermheiligen: Het Koor der Magten en de
H. Apostel JACOBUS, de Mindere.

*Toen gij begint te bidden, ging het woord uit,
en ik ben gekomen, om het u aan te kondigen,
wijl gij een man der begeerten zijt. Dan. IX : 23.*

Stem des Heeren. Mijn kind, gevoelt gij geen medelijden met de zestig millioen zielen, die de ketterij van de ware Kerk verwijderd houdt, en van welke een groot getal Mij getrouwer zou dienen, dan gij, indien zij Mij zoo wel kenden, als gij Mij kent? Door uw gebed kunt gij den dag verhaasten, waarop deze, voorheen zoo katholieke natiën, in den schoot Mijner Kerk zullen terugkeeren. Weiger dus dezen zoeten troost niet aan Mijn Hart! Word, even als Daniël, een man der begeerten, en even als hij, zult gij verkrijgen, dat de dagen der gevangenschap verkort worden.

Volgens deze en alle overige meeningen van het H. Hart van Jesus, offer al uwe werken enz. van den dag aan God op en bid het „Onze Vader,” het „Wees gegroet” en „Ik geloof in God den Vader,” met het schietgebed: O allerzoetst Hart van Jesus, maak, dat ik U meer en meer beminne.

NB. Ieder geloovige, zoo dikwijls hij iets bidt voor de bekeering van Nederland, kan verdienen 200 dagen aflat. Die eene maand lang elken dag het doet, een volle aflat, onder de gewone voorwaarden, op een dag naar verkiezing.

Paus Pius IX d.d. 11 Junij 1852.

—

LEVENDE ROZENKRANS.

—

ACHTSTE GEHEIM.

De krooning met doornen van Jesus.

De soldaten, die deze doornenkroon op het hoofd van Jesus drukten, wisten niet, hoezeer zulk eene kroon den Koning der smarten voegde. Zeggen ook wij met hen, maar met tegenovergestelde gevoelens: Wees gegroet, o mijn Koning! en om Hem de ontvangene mishandelingen eenigzins te vergoeden, doen wij ons best het getal Zijner getrouwe aanbidders te vermeerderen.

GEBED.

O Jesus, maakⁱ, dat ik mij nimmer over Uwe doornen, noch over Uw kruis schame en alles aanwende, om voor U nieuwe leerlingen te winnen.

OEFENING.

Leg in uw uitwendig benemen die onge Kunstelde eenvoudigheid van een waar leerling van Jesus aan den dag; uw geheel gedrag zij eene stomme prediking.

Onze Vader; tienmaal Wees gegroet; Eer zij den Vader, enz.

Op het einde zeg: O Heer Jesus, neem onzen H. Vader, den Paus, onder de bescherming van Uw allerheiligst Hart.

—

APOSTOLAAT DES GEBEDS.

—

ACHTSTE INTENTIE.

DE SCHISMATIKEN.

Beschermheiligen: Het koor der Overheden
en de H. Apostel PHILIPPUS.

Ik bid voor hen, opdat zij allen één zijn.

Joann. XVII : 21.

Stem des Heeren. Mijn kind, sedert vele eeuwen zijn de landen, die weleer de bakermat der Kerk waren, door eene beweenswaardige scheuring van Mijn geheimzinnig ligchaam gescheiden. Indien gij Mij bemint, vereenig u dan met Mijn van liefde gloeiend Hart en met het onbevleete Hart Mijner Moeder, en bid, opdat Griekenland en Rusland weldra met het middelpunt der eenheid mogen vereenigd worden. Wees verzekerd, dat elk uwer gebeden een' bijzonderen zegen over deze voorheen zoo vruchtbare, nu echter zoo dorre en onvruchtbare landen zal doen nederdalen.

Volgens deze en alle overige meeningen van het H. Hart van Jesus, offer al uwe werken enz. van den dag aan God op en bid het „Onze Vader,” het „Wees gegroet” en „Ik geloof in God, den Vader,” met het schietgebed: O allerzoetst Hart van Jesus, maak, dat ik U meer en meer beminne.

—

LEVENDE ROZENKRANS.

—

NEGENDE GEHEIM.

De kruisdraging van Jesus.

Jesus, beladen met Zijn kruis, het werktuig van Zijn' dood en Zijne zegepraal, bewandelt het eerst den koninklijken weg, die alle uitverkorenen ten hemel leidt. Simon van Cyrene is het afbeeldsel dier gelukkige zielen, welke door deelneming aan Jesus' lijden de eer hebben, om met Hem aan de verlossing der wereld te werken. Jesus noodigt ons allen uit, om van dat getal te wezen, en zullen wij Hem dien troost weigeren?

GEBED.

O Jesus, leer mij mijn kruis op eene voor mij verdienstige wijze dragen, en maak, dat ik begripe, hoe groot een geluk het is, met U te lijden en aan de zaligheid der zielen te arbeiden.

OEFENING.

Offer aan God al het lijden, dat Hij u toezendt, voor het heil der zielen op. Er is geen krachtiger middel om de verdiensten daarvan te vermeerderen en u te versterken, ten einde het met geduld te verdragen.

Onze Vader; tienmaal Wees gegroet; Eer zij den Vader, enz.

Op het einde zeg: O Heer Jesus, neem onzen H. Vader, den Paus, onder de bescherming van uw allerheiligst Hart.

—

APOSTOLAAT DES GEBEDS.

—
NEGENDE INTENTIE.

CHINA EN JAPAN.

Beschermheiligen: Het koor der Heerschappijen en de H. Apostel BARTHOLOMEÛS.

Jesus zeide: Ik heb dorst. Joann. XIX: 28.

Stem des Heeren. Mijn kind, lesch den brandenden dorst, die Mij verteert, naar de bekeering der zoo talrijke volksstammen van China, Japan, Cochinchina, Tibet en Tartarije. Meer dan drie honderd millioen zielen, een derde gedeelte van de bevolking der geheele aarde, leven daar nog in de duisternis eener afzigtelijke bijgeloovigheid en in de slavernij der afschuwelijkste ondeugden. Ik heb Mijn bloed voor die zielen vergoten en wensch vurig hare zaligheid. Maar zij moeten door den ijver der prediking en de vurigheid des gebeds aan Mijne verdiensten deelachtig worden. Kunt gij nu geen Apostel des woords zijn, tracht dan ten minste een Apostel des gebeds te wezen. Doe het, en gij zult het loon eens Apostels erlangen.

Volgens deze en alle overige meeningen van het H. Hart van Jesus, offer al uwe werken enz. van den dag aan God op en bid het „Onze Vader,” het „Wees gegroet” en „Ik geloof in God, den Vader,” met het schietgebed: O allerzoetst Hart van Jesus, maak, dat ik U meer en meer beminne.

—

LEVENDE ROZENKRANS.

TIENDE GEHEIM.

De kruisiging van Jesus.

Jesus sterft, terwijl Hij voor Zijne beulen bidt en den goeden moordenaar het Paradijs belooft. Hij heeft Zijn werk volbragt, door Zijn bloed tot den laatsten druppel toe voor het heil der zondaren te vergieten. En toch blijft er nog veel te doen over, opdat alle menschen aan de verdiensten van Zijn kostbaar bloed deelachtig worden. Dat is nu onze taak; en zoo wij haar verwaarloozen, zullen er vele zielen verloren gaan, die wij hadden kunnen redden.

GEBED.

O Jesus, maak, dat door mijne schuld geen druppel van Uw dierbaar bloed onvruchtbaar blijve en geene ziel, waarvoor Gij gestorven zijt, hare zaligheid verlieze.

OEFENING.

Offer dikwijls aan God het bloed van Zijnen beminden Zoon op voor het heil der zielen, die u bijzonder dierbaar zijn.

Onze Vader; tienmaal Wees gegroet; Eer zij den Vader, enz.

Op het einde zeg: O Heer Jesus, neem onzen H. Vader, den Paus, onder de bescherming van Uw allerheiligst Hart.

APOSTOLAAT DES GEBEDS.

TIENDE INTENTIE.

DE ONGELOOVIGEN IN INDIE.

Beschermheiligen: Het koor der Troonen en de H. Apostel MATTHEÛS.

Ik verzoek dan allereerst, dat er smeekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen gedaan worden voor alle menschen . . . , want dit is goed en aangenaam in het oog van God, onzen Zaligmaker, Die wil, dat alle menschen zalig worden.

1 Tim. II : 1, 3.

Stem des Heeren. Mijn kind, vestig uwe oogen op Indië, alwaar nog honderd twintig millioen afgodendienaars onder de slavernij van Satan zuchten, ofschoon dat schiereiland reeds sedert lang met het zweet en bloed van zoo vele Apostelen is bevochtigd. Hoevele ongelukkige slagtoffers zuchten onder den last hunner ketenen. Kom hen te hulp door uwe gebeden. Doe slechts eene heldhaftige poging en veler ketenen zullen verbroken worden. O, hoe gelukkig zoudt gij wezen, indien gij ook maar ééne van die zielen voor de vreeselijke straffen der hel bewaard, en haar de deuren des hemels geopend hadt.

Volgens deze en alle overige meeningen van het H. Hart van Jesus, offer al uwe werken enz. van den dag aan God op en bid het „Onze Vader” het „Wees gegroet” en „Ik geloof in God, den Vader,” met het schietgebed: O allerzoetst Hart van Jesus, maak, dat ik U meer en meer beminne.

LEVENDE ROZENKRANS.

ELFDE GEHEIM.

De verrijzenis van Jesus.

De glorierijke verrijzenis van Jesus uit de gevangenis van het graf is eene schoone afbeelding der verrijzenis eener ziel, die, na langen tijd in de slavernij der zonde gezocht te hebben, weder tot het leven der genade en tot de vrijheid der kinderen Gods terugkeert. Welk eene vreugde voor ons, wanneer wij door woorden en werken, door onze gebeden dit geluk ook slechts aan ééne ziel kunnen verschaffen! En gewis kunnen wij dit, daar God zelf het ons verzekert door den mond van den H. Jacobus: *Bidt voor elkander, opdat gij zalig wordt; want veel vermag het aanhoudend gebed des regtvaardigen.*

GEBED.

O Jesus, doe het mij wel begrijpen, dat er in deze wereld geene zoetere vreugde te vinden is, dan te gelijk met U aan het heil der zielen te werken.

OEFENING.

Offer eene of meer Communiën op voor de bekeering der zondaren.

Onze Vader; tienmaal Wees gegroet; Eer zij den Vader, enz.

Op het einde zeg: O Heer Jesus, neem onzen H. Vader, den Paus, onder de bescherming van Uw allerheiligst Hart.

APOSTOLAAT DES GEBEDS.

ELFDE INTENTIE.

DE JODEN EN MAHOMEDANEN.

Beschermheiligen: Het koor der Aartsengelen
en de H. Apostel SIMON.

*Het verlangen van mijn hart en mijn gebed tot
God is voor hen tot hunne zaligheid.*

Rom. X : 1.

Stem des Heeren. Mijn kind, de tijd nadert, waarop de vloek, dien het godmoordend volk over zich afriep, ophouden en het gebed, dat ik aan het kruis voor hen gestort heb, zijne volle uitwerking verkrijgen zal. Doe uw best, om in vereeniging met Mij, de regtvaardigheid Gods ten hunnen gunste te keeren.

Bid ook voor de mahomedaansche volken, die tot nog toe zoo ontoegankelijk voor het Evangelie waren, opdat ook zij hunne oogen voor de Evangelische waarheden openen. Er is, wel is waar, een wonder van barmhartigheid noodig, om hen uit de diepte des verderfs, waarin zij verzonken liggen, te trekken; maar de groote wonderen zijn immers de vrucht van vurige gebeden.

Volgens deze en alle overige meeningen van het H. Hart van Jesus, offer al uwe werken enz. van den dag aan God op en bid het „Onze Vader,” het „Wees gegroet” en „Ik geloof in God den Vader” met het schielgebed: O allerzoetst Hart van Jesus, maak, dat ik U meer en meer beminne.

LEVENDE ROZENKRANS.

—

TWAALFDE GEHEIM.

De hemelvaart van Jesus.

Jesus klimt ten hemel en gaat zitten aan de regterhand Zijns Vaders; daar wacht Hij, tot dat al Zijne vijanden achtereenvolgend voor Zijnen troon neervallen, om tot eene voetbank Zijner heerlijkheid te dienen. Wij nu zullen aan deze zegepraal, welke Jesus Christus in Zijne kerk op al degenen zal behalen, die blind genoeg zijn, om tegen Hem te strijden, deelnemen, als wij in den staat, waarin Hij ons geplaatst heeft, daarvoor werken, dat Hij bemind worde.

GEBED.

O Jesus, Koning der heerlijkheid, maak dat ik, ondanks mijne zwakheid, tot het getal dergenen behoore, die voor U strijden en eens aan Uwe zegepraal zullen deelnemen.

OEFENING.

Herinner u dikwijls door den dag, dat wij Gods almacht ter onzer beschikking hebben, als wij Zijn H. wil volbrengen.

Onze Vader; tienmaal Wees gegroet; Eer zij den Vader, enz.

Op het einde zeg: O Heer Jesus, neem onzen H. Vader, den Paus, onder de bescherming van Uw allerheiligst Hart.

—

APOSTOLAAT DES GEBEDS.

—
TWAALFDE INTENTIE.

DE NEGERS.

Beschermheiligen: Het koor der Engelen en de H. Apostel JUDAS.

Voorts zeg Ik u: als twee van u op aarde zullen overcengestemd hebben omtrent iets, wat het ook zij, dat ze vragen mogten, het zal hun geworden van Mijnen Vader, Die in den hemel is. Matth. XVIII : 19.

Stem des Heeren. Mijn kind, beschouw die gloeiende vlakten, welke voor hare ongelukkige bewoners niets dan lijden en dierlijke verlaging voortbrengen. Zie neer op die zoo diep verlaagde vijftien millioen negers, welke niets meer van den mensch schijnen te hebben, dan het vermogen, om kwaad te doen. Edoch zijn het achttien honderd jaren, dat Ik zoowel voor de zwarten, als voor de blanken, zoowel voor de gevloekte kinderen van Cham, als voor de afstammelingen van Sem en Japhet gestorven ben. Voor hen bid ik onophoudelijk in het H. Tabernakel. Maar ach, hoe weinigen bekommeren zich om de zaligheid van die ongelukkigen! — Zal Ik dan ten minste niet uwen ijver ten hunnen gunste kunnen opwekken?

Volgens deze en alle overige meeningen van het H. Hart van Jesus, offer al uwe werken enz. van den dag aan God op en bid het „Onze Vader”, het „Wees gegroet” en „Ik geloof in God, den Vader” met het schietgebed: O allerzoetst Hart van Jesus, maak dat ik u meer en meer beminne.

—

LEVENDE ROZENKRANS.

—

DE RTIENDE GEHEIM.

De nederdaling des H. Geestes.

Welk eene verandering brengt de H. Geest voort in de harten der Apostelen! Deze mannen, nog kort geleden zoo koud en vreesachtig, zijn nu met een brandenden ijver vervuld, die hen tot aan de uiteinden der wereld voortstuwt. Doch dezelfde H. Geest daalt ook neder over de H. Vrouwen, zoodat ook zij, op hare wijze, Apostelen zijn en door haar vurig gebed tot de stichting der Kerk zullen bijdragen. Ook wij kunnen, in welke staat wij leven, ijver voor de zielen aan den dag leggen en de kroon der Apostelen erlangen.

GELED.

O Maria, Koningin der Apostelen, leer mij dat verborgen Apostelambt oefenen, dat ook het Uwe was, en hoewel niet minder krachtadig, dan dat des woords, meer verzekerd is tegen de bedriegerijen en strikken des duivels.

OEFENING.

Bid dikwijls den H. Geest, dat Hij de harten der bedienaren van het Evangelie met een vurige ijver ontsteke.

Onze Vader; tienmaal Wees gegroet; Eer zij den Vader, enz.

Op het einde zeg: O Heer Jesus, neem onzen H. Vader, den Paus, onder de bescherming van uw allerheiligst Hart.

—

APOSTOLAAT DES GEBEDS

DE RTIENDE INTENTIE.

DE WILDEN VAN AMERIKA EN OCEANIE.

Beschermheiligen: de H. Engel-Bewaarders en
de H. Apostel MATTHIAS.

*Heft uwe oogen op en aanschouwt de velden,
hoe zij alreeds wit zijn tot den oogst.*

Joann. IV : 35.

Stem des Heeren. Mijn kind, zeker heeft u het verhaal van de eenvoudigheid en grootmoedigheid, waarmede de arme wilden het woord des heils ontvangen, wel eens diep getroffen. Maar, helaas! hoevelen onder hen vallen in de hinderlagen, welke de ketterij hun van alle kanten legt. Hoevelen wachten nog altijd te vergeefs op iemand, die hen uit hunne beklagenswaardige bijgeloovigheid komt redden. Wanneer gij met vurigheid en in vereeniging met Mijn van liefde gloeiend Hart en het onbevleete hart Mijner Moeder voor hen bidt, geloof zeker, dat Mijn hemelsche Vader uwe gebeden niet zal versmaden.

Volgens deze en alle overige meeningen van het H. Hart van Jesus, offer al uwe werken enz. van den dag aan God op en bid het „Onze Vader,” het „Wees gegroet” en „Ik geloof in God, den Vader,” met het schietgebed: O allerzoetst Hart van Jesus, maak, dat ik U meer en meer beminne.

LEVENDE ROZENKRANS.

VEERTIENDE GEHEIM.

De opneming van de H. Maagd ten hemel.

Maria vereenigt zich eindelijk weer met haren teer beminden Zoon. Zij ontvangt nu het loon voor alles, wat zij voor Hem gedaan en geleden heeft. O, hoe groot was haar geluk, toen zij de onuitsprekelijke glorie van haren Jesus aanschouwde, die glorie, welke steeds het voorwerp van haar verlangen was. Wenschen ook wij met haar, Jesus in Zijne verheerlijking te aanschouwen. Arbeiden en lijden wij te dien einde, en Jesus zal ook ons met haar verheerlijken.

GEBED.

O Maria, ontsteek in mijne ziel een groot verlangen naar den hemel, opdat de hoop van eens aan uw geluk te zullen deelnemen, mijn' ijver en moed onophoudelijk beziele.

OEFENING.

Hernieuw dikwijls uwen ijver, om voor God te werken en te lijden, door de hoop van weldra met Jesus en Maria in den hemel vereenigd te worden.

Onze Vader; tienmaal Wees gegroet; Eer zij den Vader, enz.

Op het einde zeg: O Heer Jesus, neem onzen H. Vader, 'den Paus, onder de bescherming van Uw allerheiligst Hart.

APOSTOLAAT DES GEBEDS.



VEERTIENDE INTENTIE.

DE ZIELTOGENDEN.

Beschermheiligen: de H. JOSEPH;
de H. Apostel BARNABAS.

Bidt voor elkander . . . want veel vermag het aanhoudend gebed van den regtvaardige.

Jac. V : 16.

Stem des Heeren. Mijn kind, zoo gij u ooit bij de overweging der smartelijke doodsangsten van Mijn van liefde gloeiend Hart bewogen gevoeldet, bid dan voor al degenen uwer broeders, die nu op hun uiterste liggen. Op het oogenblik, dat gij dit leest, wordt er eene ziel van deze wereld weggerukt, en vóór dat vier en twintig uren voorbij zijn, zullen tachtig duizend menschen hunne eeuwigheid begonnen zijn. En hoevelen van dit getal zijn in staat van doodzonde! Eene goede biecht, eene akte van volmaakt berouw zou voldoende wezen, om hunne zaligheid te verzekeren. Uwe gebeden kunnen hun eene van beide gratiën verkrijgen. Bid dus! de tijd dringt; morgen is het misschien te laat.

Volgens deze en alle overige meeningen van het H. Hart van Jesus offer al uwe werken enz. van den dag aan God op en bid het „Onze Vader” het „Wees gegroet” en „Ik geloof in God, den Vader,” met het schietgebed: O allerzoetst Hart van Jesus, maak, dat ik U meer en meer beminne.



LEVENDE ROZENKRANS.

VIJFTIENDE GEHEIM.

De krooning der H. Maagd.

Maria wordt gekroond als koningin van hemel en aarde. Zelfs de hel is aan haar gebied onderworpen, en de duivelen erkennen bevend het vermogen van haren naam. Maar vooral behaagt het haar dat vermogen in de harten der zondaren te doen uitschijnen. Willen wij dus aan deze koningin van barmhartigheid de voor haar hart aangenaamste offerande opdragen, werken wij dan met haar door alle in onze magt zijnde middelen, maar voornamelijk door onze gebeden, aan de bekeering der zondaren. Magtig door den bijstand van Maria, zullen wij zeker slagen.

GEBED.

O Maria, toevlugt der zondaren, geef mij het vermogen, om de grenzen van uw gebied uit te breiden en voor U nieuwe kinderen te winnen.

OEFENING.

Tracht naar vermogen de Aartsbroederschap van het h. Hart van Maria voor de bekeering der zondaren uit te breiden.

Onze Vader; tienmaal Wees gegroet; Eer zij den Vader, enz.

Op het einde zeg: O Heer Jesus, neem onzen H. Vader, den Paus, onder de bescherming van Uw allerheiligst Hart.

APOSTOLAAT DES GEBEDS.

VIJFTIENDE INTENTIE.

DE ZIELEN IN HET VAGEVUUR.

Beschermheiligen: De H. Engelbewaarders
dier zielen en de H. TERESIA.

Het is eene heilige en heilzame gedachte voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontslagen worden.

II Machab. XII : 46.

Stem des Heeren. Luister, mijn kind naar de smartkreten dezer zoo talrijke menigte van zielen, die aan mijn Hart oneindig dierbaar zijn, maar door de regtvaardigheid Mijns Vaders in de vlammen des Vagevuurs moeten verblijven, tot dat zij de laatste overblijfselen harer zonden hebben uitgewischt. Ach, hoe groot is haar lijden, en hoe weinig kost het u, haar te verligten. Zij zullen u eeuwig dankbaar wezen, zoo gij hare verlossing ook slechts voor eenige oogenblikken zult verbaasten, en zeker gaarne bereid zijn, om in den hemel al haren invloed ten uwen gunste te gebruiken.

Volgens deze en alle overige meeningen van het H. Hart van Jesus, offer al uwe werken enz. van den dag aan God op en bid het „Onze Vader,” het „Wees gegroet” en „Ik geloof in God, den Vader,” met het schietgebed: O allerzoetst Hart van Jesus, maak, dat ik u meer en meer beminne.