

PER 164-565



565

REGLEMENT  
DER  
ZELATRICEN  
VAN  
**JESUS H. HART**  
EN VAN HET  
Apostolaat des Gebeds.



Eigendom der Zelatricen te Maastricht.

per  
**Vak | 64**

ging  
OHT  
boek 322 4



Per 169  
565

REGLEMENT  
DER  
ZELATRICE N  
VAN  
**JESUS H. HART**  
EN VAN HET  
Apostolaat des Gebeds.



~~~~~  
Eigendom der Zelatricsen te Maastricht.  
~~~~~

NAAR HET FRANSCH.

---

Gezien en goedgekeurd :

† FLORIAN Aartsbisschop van Toulouse.

---

Imprimi potest.

F. X. RUTTEN,

ad hoc delegatus.



R E G L E M E N T

DER

Belatricen van Jesus H. Hart

EN VAN HET

APOSTOLAAT DES GEBEDS.

---

VOORWOORD.

1. De wensch, in 't begin des Jubeljaars door ons gevormd, is, ten deele, vervuld. *Het Apostolaat des gebeds* draagt zijne heerlijkste vrucht, door alom ijverige zielen op te wekken, die zich vereenigen om gezamenlijk met der daad, en zoo noodig, met zelfopoffering, de verlangens van Jesus Hart te voldoen. Het is tijd, aan deze *apostolische vereeniging* eenen meer bepaalden vorm te geven; en ten dien einde is slechts noodig, datgene algemeen te doen beoefenen, wat reeds gedaan wordt in eenige steden, waar namelijk ons hoofddoel spoediger begrepen en volmaakter nagestreefd is. Men heeft er de noodzakelijkheid ingezien van eenige



uiterlijke teekens, die als band zouden dienen tusschen de personen welke den schoonen titel van *Zelatricen van Jesus' Hart en zijn Apostolaat* op meer volkomen wijze zouden wenschen te verdienen. Dit Reglement heeft derhalve tot doel, meer bepaalde middelen op te geven, welke die zielen kunnen helpen, om elkander te herkennen, alsmede om onderling, door hare godvruchtige verlangens, hare pogingen en hare hulpmiddelen, elkander te steunen.

2. Zonder in het minst het geweten te verbinden, bevat dit Reglement de verschillende pligten, welke eene ware *Zélatrice* van het H. Hart van Jesus te vervullen heeft, wil zij ijverig dat goddelijk Hart dienen. Het zal derhalve van nu af aan onzen Directeurs tot toetsteen dienen, om, onder hen die voor het H. Verbond werkzaam zijn, diegenen te onderscheiden, die geschikt zijn om deel te maken van de uitgelezen schare, vereerd met den betekenisvollen titel van *Zélatricen van het H. Hart van Jesus*. Zij die zonder zich in eigenlijken zin tot iets te verbinden, dit Reglement, met het opregt verlangen haar gedrag er naar in te rigten, willen aannemen, kun-



nen toegelaten worden tot het doen harer *toewijding*, volgens den straks aan te geven ritus, en ontvangen met een Kruis-médalje, het teeken harer waardigheid, het Diplom, dat haar in staat stelt 24 volle *aflaten* elk jaar te verdienen.

3. In het Rescript, in het Diplom opgenomen, 1) vooronderstelt Onze H. Vader, Paus Pius IX, zulke zielen, die, onder de bescherming van Jesus 'Hart, vurig verlangen »*zich geheel en al aan den dienst van God, van zijne Kerk en van den H. Stoel van Rome toe te wijden*». De navolgende Regels zullen de Zélatricen op het kragtigtst helpen, om dien *geest van offer en toewijding*, welke hare voornaamste en haar kenmerkende deugd wezen moet, te verkrijgen, uit te oefenen en te vermeerderen. Die Regels zijn overigens niets anders, als de toepassing van den hoogsten regel, die het kort begrip van alle heiligheid, zoowel als het wezen van ons Apostolaat is: »*Hebt in u dit gevoelen, dat ook in Christus Jesus is,*» (Phil: II. 5.) de toepassing, zeg ik, daarvan op onze verschillende pligten ten opzichte van God, van den naaste en van ons zelven.

1) Zie beneden het Diplom.

4. N. B. De Zélatrices van Jesus Hart, die zich in den Religieusen staat bevinden, zijn daardoor zelf ontslagen van de plegtige aanneming, alsmede van de andere punten, die met hare heilige regels niet zouden overeenkomen. Ter vergoeding zullen zij zich beijveren, om des te volmaakter datgene te beoefenen, wat in dit Reglement met hare heilige Instelling niet strijdig is. Dit zelfde geldt voor allen, die, wegens persoonlijke of plaatselijke omstandigheden de plegtige aanneming moeilijk kunnen bijwonen. Zij kunnen als voorheen, zonder eenige formaliteit, haar Diploom van Zélatrice ontvangen, hetzij door tusschenkomst der Diocesaan- of plaatselijke Directeurs, hetzij door het Algemeen Bestuur.

## I. PLIGTEN JEGENS GOD.

### 1. ELKEN DAG.

1. Bij haar ontwaken zullen de Zélatrices zorgen zich met Jesus te vereenigen, en al hare gebeden, werken en lijden van den dag tot zijne intenties op te dragen. In den loop van den dag zullen zij van tijd tot tijd deze opoffering hernieuwen en

zich gewoon maken al hare werken te ver-  
rigten en al hare moeilijkheden aan te  
nemen in den geest van liefde, die de ware  
geest van Jesus' Hart is.

2. Dagelijks zullen zij een zekeren tijd  
aan het *gebed* besteden en zich beijveren,  
om, niettegenstaande al de hinderpalen, zulks  
getrouw en met vrucht te doen. De voor-  
naamste stof harer overwegingen zoowel  
als van hare andere geestelijke oefeningen  
zal zijn: het Hart van Jesus, zijne woorden,  
zijne daden, zijn lijden; het onbevlekt Hart  
van Maria en de H. Joseph.

3. Zij zullen, zoo vaak mogelijk, de *H.*  
*Mis* bijwonen en in deze oefening den geest  
van opoffering putten, waarvan het Hart  
van Jesus ons een zoo volmaakt voorbeeld  
geeft op den Calvarieberg en op het altaar.

4. Dagelijks zullen zij minstens vijfmi-  
nuten besteden, om haar *geweten te onder-*  
*zoeken*. Bij het onderzoek naar de dagelijk-  
sche fouten zullen zij het *bijzonder onderzoek*  
voegen over haar hoofdgebrek, waarvan zij  
moeten trachten zich te beteren.

In het Hart van Jesus, als in een spiegel  
zullen zij de gevoelens leeren, die haar  
moeten bezielen, de vergelijking van haar

hart met dat van den goddelijken Zalig-  
maker zal haar verlichten nopens hare ge-  
breken. Zoo zullen zij langzamerhand de  
natuur aan de genade onderwerpen, de kwade  
neigingen beteugelen, het leven volgens  
Gods heiligen wil inrigten, moedig de plig-  
ten van haren staat volbrengen, kortom,  
eene wezenlijke deugd bekomen, gegrond op  
de zelfverloochening, de noodzakelijke ver-  
eischte van alle deugd en volmaaktheid.  
Dat zij echter nooit in den geestelijken  
strijd den moed laten zinken, in tegendeel,  
dat zij de oneindige barmhartigheid van  
Jesus' Hart vereeren door een onwankel-  
baar vertrouwen en door een liefdevol en  
rustig leedwezen, bij het gezigt harer on-  
getrouwheden en fouten.

5. Zij die den geheelen Rozenkrans niet  
dagelijks kunnen bidden, zullen ten minste  
*het tientje* van den levenden Rozenkrans van  
het Apostolaat nooit achterlaten. Door  
Maria zullen zij naderen tot het goddelijk  
Hart van Jesus.

6. Zij zullen dagelijks eene *geestelijke*  
*lezing* doen, hetzij in de levens der heiligen,  
hetzij in een eenig ander werk door haren  
zielbestierder goedgekeurd; en, om hare

ijverende liefde tot het H. Hart in kracht te houden, zullen zij trachten door hare lezingen op de hoogte te blijven van hetgeen deze gezegende devotie en haar bloei en vooruitgang in onze dagen aangaat.

7. Zij die het *bezoek aan het Allerheiligste* kunnen doen, zullen zich gelukkig achten er nooit aan te ontbreken. Zij zullen zich onderling verstaan, opdat ten minste eene van haar dagelijks den minnelijken Zaligmaker, in aller naam bezoeke. Jesus in zijn heilig Sacrament, moet voor haar het aantrekkelijk middelpunt van al haar devoties en van geheel haar leven zijn. Zij zullen gaarne den zegen (het Lof) van het Allerheiligste bijwonen, en naarstig bijdragen tot alle werken, die het H. Sacrament onzer altaren ten doel hebben: (Gedurige aanbidding, arme kerken, broederschappen van het H. Sacrament enz.)

8. De oefening, waarop de Zélatricen zich met de meeste zorg gedurende den dag moeten toeleegen, is die van de *tegenwoordigheid Gods* en de *gestadige omgang met Jesus Christus*, dien zij moeten trachten in haar hart te bewaren. Tot dat einde zullen zij zich bedienen van *schietgebeden*

of heilige verzuchtingen, voornamelijk van die, welke tot het heilig Hart gerigt zijn.

9. De kleine *gebeden* die zij voor en na hare voornaamste bezigheden niet mogen achterlaten, zullen tevens dienen, om haar gedurende den dag ingetogen te doen blijven.

## 2. ELKE WEEK.

1. Iedere *Zélatrice* zal eens in de week bij voorkeur op Vrijdag, de *H. Mis* bijwonen voor al de leden der Vereeniging en voor de werken van ijver, waarmede zij zich bezig houdt.

2. Zij zullen zóó godvruchtig trachten te leven, dat haar de *H. Communie* elke week, en zelfs meermalen in de week moge vergund worden. Zij zullen eens in de week, of ten minste om de veertien dagen te biechten gaan.

3. Zij zullen den *Zondag heiligen*, en (zich beschouwende als *Zélatrices* van de voortreffelijke Vereeniging, in Frankrijk opgericht, tot heiliging van den Zondag.) zullen zij zich beijveren dezen dag ook door anderen te doen heiligen. Met dat doel zullen zij de kerkelijke diensten bijwonen, zoo dikwijls zij dit kunnen.

3. ELKE MAAND.

1. Het zou allernuttigst en zeer te wenschen zijn dat al de Zélatricen den *eersten vrijdag* of *eersten zondag* van elke maand, eene kleine *retraite* of *recollectie* hielden. Een iegelijk zal dan het *Reglement der Zélatricen* met aandacht nalezen, en bepalen wat er in haar gedrag verbeterd moet worden, als oock wat zij in de volgende maand voor het H. Hart en zijn Apostolaat wil verrigten.

2. Men zal met eene bijzondere godsvrucht den *eersten Vrijdag van elke maand* vieren en alsdan de heilige Communie offeren voor al de medeleden en in 't bijzonder voor de Zélateurs en Zélatricen.

3. Men zal niet nalaten, bij de *maandelijksche Vergadering* tegenwoordig te zijn, of als men verhinderd is, zich twee aan twee of drie aan drie vereenigen »om elkander aan te sporen met meer ijver de goddelijke glorie te bevorderen.» (Woorden van de pauselijke vergunning in het Diploma bevat.)

4. ELK JAAR.

1. Alle Zélatricen zullen elk jaar met ernst de geestelijke oefeningen doen; en het zou te wenschen zijn dat, waar de Zélatricen talrijk genoeg zijn, zij gezamenlijk deze retraite hielden. In deze dagen van afzondering, moet men zich in den geest van het Apostolaat en het getrouw nakomen van het Reglement hernieuwen.

2. Elk van de Zelatricen zal met eene bijzondere godsvrucht *eene Novene* houden om zich tot het feest van het *H. Hart van Jesus* voor te bereiden.

3. *Het Onbevleete Hart van Maria* zal ook een bijzonder voorwerp van hare devotie zijn; zij zullen het vooral vereeren op den zondag na het Octaaf van Maria Hemelvaartdag aan dat allerzuiverst Hart toegewijd, als ook op het feest van de *Onbevleete ontvangenis*.

4. De *maand van het H. Hart van Jesus* zal voor de Zélatricen bij uitstek een tijd van vurigheid en genade zijn, eene oefening van liefde jegens Onzen Zaligmaker en van ijver voor den naaste.



## II. PLIGTEN JEGENS ZICH ZELVE.

1. Een der voornaamste kenmerken van de devotie tot Jesus' Hart is de *eenvoudigheid*. De Zélatricen zullen dus deze deugd trachten te beoefenen, niet alleen in hare wederzijdsche betrekkingen, maar ook in haar spreken, hare manieren, meubelen, kleding enz. enz. Zij moeten met zorg alle weelde vermijden, en al het overtollige zullen zij blijmoedig aan Jesus' Hart ten offer brengen.

2. *Zedigheid* in geheel haar uitwendig gedrag, waakzaamheid over hare zintuigen, vrede der ziel door ingetogenheid bewaard, zorg om alles zoo goed mogelijk en zonder overhaasting noch ongeduld te verrigten; ziedaar de middelen, die haar helpen zullen om den geest van onzen Zaligmaker in zich te bewaren, en steeds toe te nemen in zijne liefde.

3. De *matigheid* zal bij hare maaltijden voorzitten; zij zullen zelfs de gewoonte aannemen om dagelijks eenige kleine verstervingen te doen, en niet vergeten, dat de kleinste offers door de liefde gebragt, van onschatbare waarde zijn.

4. De *rusttijd* zal naar de noodzakelijk-

heid en niet volgens de luimen der natuur geregeld worden. Ook is het veel beter voor de gezondheid, zich des avonds tijdig ter ruste te begeven, dan des morgens langer te slapen.

5. De Zélatricen zullen voor de *ligchamelijke versterving* die achting koesteren, welke al de heiligen voor deze deugd gehad hebben, zij zullen nogthans geene boetplegingen ondernemen, zonder haren zielbestierder te raadplegen. Boven alles, zullen zij de wetten der Kerk aangaande het vasten en vleesch derven zoo goed mogelijk trachten te onderhouden. Het bewaken der zinnen, het bedwingen van de neigingen des harten, het beheerschen der driften, de onderwerping aan de beminnelijke voorzienigheid Gods in het lijden en de wederwaardigheden, het nauwkeurig en edelmoedig volbrengen der pligten van haren staat, ziedaar hare voornaamste oefeningen van versterving, die bovendien het voorregt hebben van ongetwijfeld naar Gods welbehagen geregeld en nimmer aan bedrog onderhevig te zijn.

6. Zij zullen zorgvuldig de ledigheid vlugten, die de deur is van alle ondeugden;

en hierbij indachtig zijn, dat de *arbeid* des te verdienstelijker wordt, naarmate hij meer overeenkomstig met de verlangens onzes Heeren, en naauwer is vereenigd met zijn goddelijk Hart.

7. Overigens moeten de Zélatricen niet alleen haar werk in 't algemeen maar ook *al hare daden* trachten te volmaken, door eene geheel praktische devotie tot Jesus' Hart; gelijk Maria en door Maria, zullen zij hare gebeden, hare bezigheden, hare rust, hare ontspanning en haar lijden vereenigen met de gebeden, de werken, het lijden en de vertroosting van haren Zaligmaker. Zij zullen dikwijls de deugden en de verdiensten van het goddelijk Hart aan den eeuwigen Vader opdragen, om zoo te vergoeden, wat er in haar mogt ontbreken, en overvloedig voor hare mislagen te voldoen.

### III. PLIGTEN JEGENS DEN EVENMENSCH.

1. De Zélatricen zullen steeds indachtig zijn dat *de liefde tot den naaste* het bijzondere gebod van Jesus' Hart is. Zij zullen niets achterlaten, om de pligten, welke haar

eigenaardige stand medebrengt, volmaakt te vervullen. Aan hare oversten zullen zij eerbied en gehoorzaamheid bewijzen; haars gelijken zullen zij met liefde en ootmoedigheid bejegenen, jegens hare minderen zullen zij zacht en liefstellig zijn.

2. De Zélatricen zullen *met elkander* door de innigste liefdebanden vereenigd blijven, gelijk de eerste christenen slechts één hart uitmakende: »*Cor unum*«. Het is te wenschen, dat zij elkander bezoeken, zooveel als de maatschappelijke betrekkingen dit veroorloven, dat zij bij afwezigheid elkander schrijven tot wederzijdsche stichting, aanmoediging en hulp; dat zij in hare gebeden de noodwendigheden der anderen aanbevelen. Als zij vernemen dat eene Zélatrice ziek is, zullen zij den voorzitter waarschuwen, opdat deze haar bezoeke of zulks door anderen late doen, ook zal men de zieke aan het gebed der Zélatricen aanbevelen.

3. Zij zullen al *de maatschappelijke pligten* heiligen door den geest van geloof en gebed, door de voorzigtigheid in hare woorden en door eene wijze bescheidenheid in geheel haar omgang.

4. Jegens hare onderdanen zullen zij zorgvuldig dien trotschen toon, die grillige eischen, die stootende *manieren* vermijden, welke maar al te vaak de godsvrucht in het oog der wereld verachtelijk maken.

5. Zij zullen zich vooral wapenen tegen het grootste gevaar, dat in de wereld de liefde doet schipbreuk lijden, de vrijheid namelijk met welke men er *kwaad van anderen spreekt*. Hoe kan men Jesus in het hart hebben, als men de liefde niet op de lippen heeft?

6. Zij zullen er zich met ijver op toeleggen de deugd door haar gedrag beminnelijk te maken, en haar te doen eerbiedigen en bewonderen, zelfs door hen, die ze niet beoefenen.

7. Gelijk de H. Vader het eischt in het Diploma der Zélatricen, zullen zij er voor uitkomen, »zich geheel en al aan den dienst der Kerk te wijden.» Het eerste uitwerksel dezer toewijding en genegenheid zal een groote in- en uitwendige eerbied zijn voor de herders der parochiën en voor de waardige Dienaren van Jesus Christus, vooral voor zijn plaatsvervanger op aarde, en voor H. D. Hgw. de Bisschoppen.

Elken *zondag* als den dag, die bijzonder bestemd is om de heilige Drievuldigheid te vereeren, zullen zij zijne Heiligheid den Paus, de Bisschoppen en al de priesters in hare gebeden aan God aanbevelen; en zou het noodig zijn hen anderszins te helpen, dan zullen zij zich gelukkig achten, dit te mogen doen. De Sint-Pieterspenning, bestemd om in de noodwendigheden van den algemeenen Vader te voorzien, moet in de Zélatricen ijverige bevorderaarsters vinden.

8. De *lijdende zielen* in het vagevuur zullen het voorwerp zijn van haar teeder medelijden. De Zélatricen zullen der *Maandag* wijden aan deze devotie zoo dierbaar aan de strijdende Kerk, en door alle heiligen zoo ijverig beoefend.

9. Ook voor de *kinderen* heeft de Kerk immer de grootste zorg gedragen. Hun doopsel, hunne opvoeding, het afweren der gevaren, die hunne zielen bedreigen, dit alles zal den ijver der Zélatricen gaande houden. Zij zullen het werk der Heilige Kindsheid behartigen; en in het algemeen zullen zij die werken beschermen, die zich de goede opvoeding der jeugd ten doel stellen, als: weeshuizen, bewaar- en armenscholen, enz.

Daartoe zullen zij bijzonderlijk haren Engel-Bewaarder en alle heilige *Engelen* aanroepen, en vooral den *Dinsdag* door deze oefening heiligen.

10. Zij, die het gevoegelijk kunnen doen, zullen *de zieken bezoeken*, hetzij in de hospitalen, hetzij in de bijzondere huizen. Doordrongen van de groote aangelegenheid hun een Zaligen dood te bezorgen, zullen zij de devotie tot den *doodstrijd van Jesus' Hart* omhelzen, voor de zieken en stervenden bidden, en tot voorbeeld en patroon kiezen den roemrijken heiligen Joseph. De *woensdag* zal meer bepaald voor dit liefde-werk gebruikt worden.

11. De *Zélatricen* van het goddelijk Hart mogen niet ongevoelig zijn voor de geestelijke noodwendigheden der *werklieden* en voor de behoeften der *armen*. De tijdelijke aalmoes zal voor haar de gelegenheid en het middel zijn om de zielen goed te doen. Zij zullen het als een geluk beschouwen, haren tijd en hare krachten te besteden aan de heilige werken van barmhartigheid. De oplettenheid om overtollige uitgaven te vermijden, en ook andere personen aan te sporen deel te nemen aan hare liefde-

werken, zal haar toelaten veel te geven. Aan den voet der altaren bij Jesus in het allerheiligste Sacrament, waar Hij bijzonderlijk elken *Donderdag* vereerd wordt, zullen zij dezen ijver putten, en voedsel voor hare liefde vinden.

12. De *Voortplanting des geloofs*, de *Seminariën*, en de *Apostolische Scholen*, zullen ook in haar ware ijveraarsters vinden. Zij zullen met aandrang aan het H. Hart van Jesus de bekeering vragen der ongeloovigen, der ketters en schismatieken, en, om het goddelijk Hart des te zekerder te bewegen, zullen zij deze genade afsmeeken, door de verdiensten van Jesus' lijden en door de smarten van zijn H. Hart, die zij inzonderheid iederen *vrijdag* zullen vereeren.

13. Des *Zaterdag*s zullen zij zich innig vereenigen met het *onbevleete Hart van Maria*, toevlugt der zondaren, om de bekeering van zoovele slechte christenen te bekomen. Zij zullen met allen ijver de huizen begunstigen, welke aan de berouwhebbende zielen geopend zijn. Onder alle middelen om ware bekeeringen te bewerken, zijn de *missies* en de *geestelijke oefeningen* de krachtigste. De Vereenigen, welke



strekken om aan de parochiën deze voordeelen te verschaffen, verdienen derhalve door de Zélatricen te worden behartigd.

14. Om de verwoestingen, door de slechte lezingen in al de rangen der maatschappij aangerigt, voor te komen en te stuiten, zullen de Zélatricen haar best doen om de *goeë boeken*, en de *katholieke dagbladen* te verspreiden, vooral door godsdienstige bibliotheken en andere middelen ter verbreiding der godsvrucht.

15. Zij zullen de zucht tot weelde en de nuttelooze uitgaven, daardoor veroorzaakt, tegengaan, door zulken, die er toe genegen zijn, de oefeningen der werken van barmhartigheid te leeren, en door haar de edele drift in te boezemen, om de lijdende ledematen van Jesus Christus bij te staan.

16. Zij zullen een afkeer hebben van *schouwspelen* en *wereldsche vermaken*, die altijd gevaarlijk zijn, zelfs dan, wanneer zij in zekere omstandigheden niet zondig mogten wezen. Vooral door de *congregatiën*, *Vereenigingen*, of *Broederschappen*, kan men allengs de zielen, die er aan blootgesteld zijn, van dit gevaar verwijderen.

17. Door de Zélatricen van Jesus' Hart

eenige werken voor te stellen, die ons toeschenen hare belangstelling te verdienen, hebben wij noch de andere goede werken willen uitsluiten, noch er toe aanzetten al de door ons opgenoemde te omhelzen. Zonder onverschillig te zijn voor iets, wat dan ook, dat de glorie Gods en het heil der zielen kan bevorderen, zullen zich de Zélatricen toch bij voorkeur op die goede werken toeleggen, welke uit hun aard of wegens de omstandigheden haar het nuttigst zullen voorkomen. Zonder dus enig werk, welk dan ook, dat de belangen van Jesus' Hart bevorderen kan, uit te sluiten, moeten zij de voortplanting van zijn *Apostolaat* tot onmiddellijk voorwerp harer zorgen nemen. Met zijne zoo ligte voorwaarden en zijne kostbare voordeelen, biedt immers dit H. Verbond, dat als band en tot hulpmiddel van al de andere vereenigingen dient, eene even gemakkelijke als troostrijke oefening aan haren ijver, en tevens een onuitputtelijk voedsel voor hare zamenkomsten.

18. De Zélatricen zullen zich dus beijveren, om alle christenen in dit Heilig Verbond te doen treden, door hun de drie oefeningen voor te stellen, welke de *drie*

graden van het Apostolaat uitmaken: 1o. *De dagelijksche opdragt*; 2o. *De levende Rozenkrans van het Apostolaat*; 3o. *de eerherstellende Communie en die van den eersten Vrijdag der maand*. Zij zullen zich ten dien einde van den geest des Apostolaats doordringen, en van tijd tot tijd de pligten eener ware Zélatrice van het goddelijk Hart en van het Apostolaat herlezen. Het zal haar tot vreugde en eer strekken, de *kruismedailjes*, die het teeken harer bediening zijn, te dragen; en zij zullen dikwijls, vooral in de H. Mis, de akte van *toewijding* hernieuwen, die zij aan den voet van het altaar gedaan hebben op den dag van hare aanneming tot Zélatrice.

19. Wanneer zij toegelaten zijn om hare Akte van toewijding uit te spreken, moeten zij zulks doen in eene kapel, of voor een beeld van het heilig Hart, te dien einde in de vergaderzaal geplaatst. Het zal geschieden in tegenwoordigheid van een Directeur van het Apostolaat, of van een priester door hem daartoe gemagtigd, die haar dan volgens de hier achter opgegeven Ceremoniën het Diploma, het Kruis en het Reglement zal overreiken.

20. De *plegtige hernieuwing* van de toewijding zal tweemaal in het jaar gedaan worden, te weten: op den feestdag van het Heilig Hart, en op dien der Onbevleete Ontvangenis; of, zoo er beletsel is, gedurende het Octaaf dezer feesten. Op den bepaalden dag, zullen al de Zélatrizen, de H. Mis bijwonen en zich tot de H. Communie voorbereiden; onmiddellijk vóór dat zij het lichaam onzes Heeren ontvangen, zal de Eerste Zélatrice, in allernaam, de akte van toewijding lezen; zij die afwezig, of belet zijn, zullen het op dezelfde wijze, een anderen dag vóór de H. Communie doen. In de voorafgaande Vergadering zal men den dag der hernieuwing aankondigen, en tevens de middelen aan de hand geven, om de voorafgaande dagen te heiligen.

---



# PLEGTIGHEID

VOOR DE AANNEMING  
DER

## Belatricen van Jesus Hart.



ONDERRIGTING VOOR DE DIRECTEURS VAN  
HET APOSTOLAAT.

De algemeene, en plaatselijke Directeurs van het Apostolaat worden verzocht zooveel mogelijk de volgende punten na te komen, bij de aanbieding van het Diplom van Zélatrice van het goddelijk Hart, aan die personen, die zij waardig hebben bevonden.

1. Het Diplom wordt aan de nieuwe Zélatricen overhandigd nadat zij de Akte van toewijding met luider stem hebben gedaan. Die toewijding geschiedt in het bijzijn van den Directeur, of van een anderen priester, ten dien einde door een Directeur gemagtigd.



2. Met het *Diploom*, geeft de Directeur, of zijn plaatsvervanger, aan elke der nieuwe Zélatricen een exemplaar van haar *Reglement* met de *Kruismedailje*, die haar tot onderscheidingsteeken zal dienen.

3. De aanneming moet in den regel plaats hebben in eene kapel, of anders in de vergaderzaal der Zélatricen, voor een beeld van het H. Hart, waarbij men eenige waskaarsen ontsteekt: ziehier *de orde der plegtigheid*.

4. De medailjes worden van te voren op het altaar gelegd, voor hetwelk de nieuwe leden op de eerste plaatsen knielen. De Directeur met surplis en stoel bekleed, rigt vooraf eenige woorden tot de vergadering over het voorwerp der plegtigheid.

5. Daarna komen de nieuwe leden dicht voor het altaar nederknielen, en eene van haar spreekt in aller naam, de volgende akte van toewijding uit:

## AKTE VAN TOEWIJDING

der Zélatricen van het Heilig Hart van Jesus.

Allerzoetste Jesus, onuitputbare bron van

↑  ← ————— →  ↑

liefde, Vader der barmhartigheid en God van alle vertroosting, o Gij, die, ondanks onze ellenden en onze onwaardigheid, ons de onuitsprekelijke rijkdommen van uw Hart hebt willen openbaren, ik N..., uit dankbaarheid voor de tallooze weldaden, die gij op mij en alle menschen hebt uitgestort, tot dankzegging vooral voor de instelling van het goddelijk Sacrament, en voor de onuitsprekelijke liefde, die U dringt U dagelijks tot heil der wereld op het altaar te offeren, tot herstelling der beleedigen door mij en andere menschen uw allerliefderijkst Hart in dit geheim uwer grenzelooze liefde aangedaan; en in vereeniging met het goddelijk apostolaat dat Gij onophoudelijk in het H. Tabernakel uitoefent voor de glorie van uwen hemelschen Vader de zegepraal uwer Kerk, de volmaking der regtvaardigen en de bekeering der ongeloovigen, kettters en zondaars; — ik wijd mij geheel aan uw goddelijk Hart toe, voor de zaligheid der zielen. Tot dit einde wijd ik aan uw H. Hart toe alles wat ik bezit, al mijne goederen, al de verdiensten, die ik reeds heb verworven of die ik met uwe genade kan verwerven, en ik beloof, het

↓  ← ————— →  ↓

apostolaat van uw goddelijk Hart, voor zoover het mijne zwakheid zal gedoogen, steeds uit te breiden.

Verder verkies ik de gelukzalige Maagd Maria, koningin der Apostelen en toevlugt der zondaren, op eene geheel bijzondere wijze tot mijne Moeder. Ook wijd ik mij met alles wat mij toebehoort, aan haar vlekkeloos Hart, terwijl ik mij vooral zal beijveren hare teedere liefde voor de zondaars na te volgen : en om dezen met meer vrucht te kunnen helpen, beloof ik, zooveel ik vermag, den dienst van haar onbevlekt en medelijdend Hart te verspreiden.

Ik smEEK derhalve, o mijn dierbare Jesus, uwe oneindige goedheid, dit offer goedgunstig aan te nemen, en daar Gij mij het verlangen hebt ingeboezemd, het U aan te bieden, schenk mij nu ook uwe overvloedige genade om het te volbrengen. Amen.

Hierna spreken de andere nieuwe leden op hare beurt deze verkorte formule uit : *Goddelijk Hart van Jesus, ik doe u mijne opdragt, Amen.*



## Wijding der kruisen.

De Directeur zegent vervolgens de Medailjes zich bedienende van deze formule :

v. Adjutorium nostrum in nomine Domini :

R. Qui fecit coelum et terram.

v. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Omnipotens sempiterne Deus, qui sanctorum tuorum effigies sculpi non reprobas, ut quoties illas oculis corporis intuemur, toties eorum actus et sanctitatem ad imitandum memoriae oculis meditemur, has, quæsumus, sculpturas in honorem et memoriam sacratissimi Cordis unigeniti Filii tui adaptatas bene † dicere et sancti † fi care digneris ; et præsta ut quicumque eas gestando unigenitum Filium tuum suppliciter colere et honorare studuerit, illius meritis et obtentu, a te gratiam in præsentibus et æternam gloriam obtineat in futurum. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

De Directeur besproeit de kruisen met wijwater, en geeft er een aan elke der Zélatricen, zeggende :

„Ontvang dit teeken, en draag het op uw hart, opdat het u voortdurend de liefde te binnen bringe, waarmede het Hart Gods u heeft voorkomen en de getrouwheid herinnere, die gij Hem verschuldigd zijt”.

Vervolgens geeft de Directeur aan elke Zélatrice haar Diploom en het Reglement der Zélatricen van Jesus' Hart, zeggende :

Ontvang het Diploom, waardoor gij voortaan Zélatrice van Jesus' Hart en van het Apostolaat des Gebeds wezen zult.

Zijne Heiligheid de Paus verleent u diensvolgens 24 volle aflaten per jaar, en bovendien, een afaat van 300 dagen, elken keer dat gij u met de andere Zélatricen of twee aan twee zult vereenigen om u onderling op te wekken en elkander aan te sporen tot krachtiger bevordering van Gods eer en glorie. Ontvang tevens het *Reglement*, dat u wordt gegeven, en welks getrouwe nakoming u dagelijks waardiger zal maken, den zoo eervollen en troostrijken titel van Zélatrice van Jesus' Hart en zijn Apostolaat te dragen.

Daarna zegent de Directeur de nieuwe Zélatricen, zeggende :

Heer Jesus, gewaardig U onder de banier van uw goddelijk Hart deze zielen te scharen, die verlangen zich geheel en al toe te wijden aan de verdediging uwer belangen en de uitbreiding uwer glorie. Dat het teeken, waarmede gij haar versierd hebt, haar tot aanmoediging diene in den strijd tegen uwe zichtbare en onzichtbare vijanden, en een onderpand zij der eeuwige overwinning — In den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.

De plegtigheid wordt besloten met den *Magnificat*.

N. B. Voor de personen, die vroeger reeds een Diploma ontrangen hadden, laat men dat gedeelte der plegtigheid weg, dat op dit Diploma betrekking heeft. — Indien de oversten zulks verlangen, zijn de Religieusen van den bovenstaanden ritus ontslagen als ook de andere personen voor dewelke de Directeurs dit nuttig oordeelen.







MAASTRICHTSCHE STOOMDRUKKERIJ

