



*Aan de Tweede Kamer der
Staten Generaal.*

Mijne Heeren !

Aangezien op de bevolking van Curaçao zeer ten onrechte de smet is geworpen, als zoude zij, den het gezag verschuldigten eerbied uit het oog verliezende, de glazen bij den heer Gouverneur dezer kolonie ingesmeten en « weg met den gewezen sergeant » hebben geroepen en later zelfs tot opstand zijn overgeslagen ;

Vermits ook met kwaadwilligheid menige andere onwaarheden, zoowel in Nederland als elders worden verspreid, o. a. als zoude men eene expeditie tegen deze kolonie van wege de Haitianen te gemoet zien ; als zouden verscheidene familien uit vrees voor onlusten dit eiland hebben verlaten en Leden van den Kolonialen Raad op straat aangerand, en zelfs pakhuizen en winkels zijn geplunderd ;

Aangezien het gebeurde op den 24 November 1871 almede in Nederland en zelfs hier in de Curaçaosche Courant verkeerd voorgesteld en de vreedzame bevolking, waarschijnlijk met het doel om de ongehoorde en niet noodzakelijke maatregelen, op dien dag genomen, te kunnen wettigen, met de zwartste kleuren is afgeschilderd ;

Zoo is het dat ondergeteekenden, met het oog op de noodlottige gevolgen, welke dusdanige onwaarheden , bijaldien de Hooge Regering er geloof aan mocht slaan, voor deze Kolonie zouden kunnen hebben, zich met den verschuldigten eerbied tot U, Mijne Heeren, wenden met het vertrouwen, dat het U zal behagen lezing te nemen van nevensgaande voordracht van de gebeurtenissen op dit eiland, voor de waarheid waarvan zij instaan, en welke zij door het onderteekenen van dit adres bekrachtigen.

Hetwelk doende enz.

Curaçao, 19 April 1872.

Volgen 315 handteekeningen.