

1840



324

Jubilé

der

HEILIGE FAMILIE

te

DOORSCHOT.



48

:-Gestel,

IN HET INSTITUUT
VOOR DOOFSTOMMEN.



~~W 276~~

Gedachtenis
VAK 40. VOOR

No. 224

LEDEN EN WELDOENERS

25-jarig

AAN HET



IG-BESTAAN DER H. FAMILIE

H. opgericht in de
vieterskerk te OIRSCHOT

EN 25 NOVEMBER 1855

onder den
n Z. Eerw. Heer P. A. de Bont,

Deken en Pastoor te *Oirschot*,

25 November 1880.

MA

Val
SN



Doofstommen-Instituut te St. M.-Gestel.

1880



UITTREKSEL UIT DE AANTEKENINGEN

over de

BROEDERSCHAP.



Onder Gods bescherming werd hier in deze gemeente den 25 November 1855 eene Congregatie opgerigt onder den naam van Heilige Familie J. M. J.

De eerste maal reeds werd dit werk gezegend met eene inschrijving van 88 leden; welk getal iederen Zondag aangroei-
de, zoodat genoemde Congregatie binnen de korte tijdruimte van één jaar tot het groote getal van 400 leden opklom.

1. De *eerste* plechtige opdracht had plaats den 22 Maart 1857. De 400 mannen, door eene retraite daartoe voorbereid, genoten de eer en het voorregt in de Broederschap te worden aangenomen door Z. D. H. Mgr. J. Zwijsen, Aartsbisschop van Utrecht en Apostolisch Administrator van het Bisdome van 's Bosch.
2. De *tweede* plechtige opdracht, eveneens voorbereid door eene retraite, geschiedde den 2 Maart 1858. Niet minder dan 248 nieuwe leden werden opgedragen, zoodat toen reeds hun getal tot 648 geklommen was.
3. Eene *derde* opdracht had plaats bij gelegenheid van het Jubilé in de maand December van het jaar 1858.
4. De *vierde* plechtige opdracht geschiedde den 31 Januarij 1861; waarbij 92 nieuwe leden werden aangenomen na eene voorbereidende retraite van vijf dagen.

Den 30 September 1861 ontving onze Congregatie door toedoen van Z. D. H.

Mgr. Zwijsen eene relikwie der H. Familie, waaraan hij den 10 Mei 1863 een aflat verleende van 40 dagen voor de leden der H. Familie telken reize, als zij die relikwie zouden vereeren en bidden: „J. M. J. bidt voor ons.”

5. De *vijfde* plegtige opdracht, 5 October 1862, werd bijgewoond en voorgezeten door Z. D. H. Mgr. Deppen, bisschop van Samos i. p. i. 51 nieuwe leden werden aangenomen en de groep der H. Familie, vervaardigd door onzen beeldhouwer H. van der Mark, werd door Z. D. H. plegtig ingezegend.
6. De *zesde* opdracht van 35 nieuwe leden had plaats bij het einde der H. Missie in de maand December van het jaar 1863. Bij die gelegenheid traden de prefekten de eerste maal op met hunne distinctie, de medalje hangende aan een purper lint van den hals, terwijl het Missiekruis, dat alsdan in onze kerk is geplant, in plegtige processie werd gedra-

gen door leden der H. Familie.

7. Bij de *zevende* opdracht van 50 nieuwelingen op den 27 November 1864 bedroeg het gezamenlijk getal leden het aanzienlijke cijfer van 754.

In September 1865 heeft onze Broederschap zich een heerlijk zwart geborduurd casuifel aangekocht tot uitsluitend gebruik voor de H. Familie, zoo dikwijls er hetzij uitvaarten hetzij andere lijkdiensten voor de overledene leden en weldoeners der Broederschap worden gehouden.

Tot hetzelfde doel ontving zij den 8 December 1867 ten geschenke een sierlijk kruis met netten staf; de gevers verkozen onbekend te blijven.

8. De *achtste* opdracht geschiedde den 8 Julij 1866, waarbij door den WelEerw. Heer Directeur en Pastoor 66 nieuwelingen als leden werden opgenomen.
9. Van 10-14 Februarij 1867 hielden de leden eene geestelijke oefening van 3 dagen. Bij die gelegenheid had de *negende*

plegtige opdracht plaats van wederom 31 nieuwe leden.

Onze Broederschap had nu nog geen 12 jaar bestaan, of zij telde reeds bij de 800 leden en mogt zich verheugen in haren vollen bloei, waarvan de volgende voor Kerk en Paus zoo rampvolle jaren de heerlijkste blijken opleverden.

Immers de H. Familie van Oirschot toonde hare groote deelneming in het lijden der Kerk, niet alleen door vurige gebeden en door herhaalde malen in hare vergaderingen ruime bijdragen voor Z. H. te verzamelen, maar zij mogt ook roemen op het benijdenswaardige voorregt uit haar midden het zeer aanzienlijk getal van 14 moedige jongelingen naar Rome te zien optrekken, om als zouaven dienst te nemen in het Pauselijke leger.

10. Op den 3^{den} Zondag na Paschen, den feestdag der Bescherming van den H. Jozef en den eersten Zondag der Maria-

maand, den 3 Mei van het jaar 1868 had de *tiende* opdracht plaats van 58 nieuwe leden.

11. De *elfde* opdracht van 29 nieuwelingen geschiedde op den onvergetelijken schoonen Zondag van 11 April 1869, waarop het gouden-Priesterjubilé van Z. H. Paus Pius IX algemeen door de heele katholieke wereld zoo plegtig en zoo stichtend werd gevierd. Onze Broederschap toonde hare kinderlijke deelneming in het blij gejubel door een opgezonden adres aan den feestvierenden H. Vader, dat door alle prefekten en onderprefekten en eenige weldoeners was onteekend.

Op 11 en 12 Julij van het jaar 1869 vierde men te Luik op plegtige wijze het 25-jarig bestaan der Aartsbroederschap J. M. J., welke als een nietig zaadjje aldaar uitgeworpen door een officier der genie, den WelEdel Gestrengen Heer Henricus Hubertus Belletable,

onder Gods milden zegen opgroeide tot een grooten en vruchtbaren boom. De WelEerw. waarnemende Directeur en 4 afgevaardigden uit onze Broederschap trokken naar Luik, om dat heerlijke feest bij te wonen.

12. Op 9 October 1870 daags voor het toedienen van het H. Sakrament des Vormsels kwam Z. D. H. Mgr. Deppen de *twaalfde* opdracht van 38 nieuwelingen voorzitten en sprak bij die gelegenheid een hartelijk woord tot de mannen, hen vooral opwekkende, om het schoone voorbeeld van J. M. en J., in het huisje van Nazareth ons gegeven, voor den geest te houden, bijzonder in het bidden en het verrigten zijner dagelijksche werken voor God.

De eeuwig gedenkwaardige 16 Junij van het jaar O. H. J. C. 1871, een datum, die met gulden onuitwissbare letteren blijft opgetekend in de geschiedrollen, gaf luide ondubbelzinnige

getuigenis dat ook in Oirschot nog geenszins de kinderlijke liefde was verkoeld voor de Kerk en haren waardigen Opperherder, den roemvollen Pius IX, die alsdan het ongekende voorregt mogt genieten van 25 jaren lang den Stoel van Petrus te hebben bezeten. Het waren wederom de mannen der H. Familie, die bij dat uiterst zeldzame feest een waardig voorbeeld gaven.

13. Den 14 November van het jaar 1873 had, na eene driedaagsche geestelijke oefening, de *dertiende* buitengewoon plegtige opdracht plaats van 57 nieuwe leden.
14. Bij gelegenheid van het Jubilé, dat door den Paus voor de heele Kerk werd gegeven in het jaar 1875, werd in onze Broederschap voor de *veertiende* maal sedert hare oprigting eene opdracht gedaan van 60 nieuwelingen.

Den 18 April 1877 vierde Oirschot op waardige wijze, gelijk het zulks kan,

een blij, een algemeen, een dubbel feest, dat de geheele parochie gold. De Wel-Eerwaarde Heer P. A. de Bont herdacht op dien dag zijn zilveren Herderschap als Pastoor van Oirschot te gelijk met de intrede in zijn vijftigst jaar als Priester.

De Broederschap der H. Familie be-
tuigde bij dat heugelijke feest hare hooge
belangstelling, dankbaarheid en liefde
voor haren Zeer Eerwaarden Oprigter en
Directeur, den hooggeachten en veel-
beminden Jubilaris (sedert 11 Nov. 1878
Deken van het Dekenaat Oirschot), door
een heerlijk en kostbaar geschenk, een
zilveren kunstig in Gothischen stijl be-
werkt en prachtig verguld Ciborium, dat
dan ook voor de H. Familie bij gene-
rale Communies en ter Benedictie na
elke wekelijksche vergadering wordt ge-
bruikt.

15. De *vijftiende* plegtige opdracht, voorbe-
reid door eene retraite van 3 dagen,

had plaats den 23 Januarij 1879, waarbij door den Zeer Eerw. Heer Deken 82 nieuwe leden werden aangenomen.

Bij die gelegenheid was de groep der H. Familie op een troon geplaatst in het Hoogkoor en heerlijk verlicht door circa 300 bougies; wat in onze schoone, groote, rijzige kerk een prachtig effect maakte.

16. Den 26 October van hetzelfde jaar werden bij de *zestiende* opdracht nog 18 nieuwe leden opgenomen.

Binnen het tijdverloop van 25 jaren hebben alzoo bij 16 aannemingen ruim 1300 leden hunne opdracht gedaan, terwijl gedurende dezelfde tijdruimte omtrent 300 als leden of als weldoeners in Oirschot het tijdelijke met het eeuwige verwisselden. Mogen zij rusten in vrede bij Jezus, Maria en Jozef, wier trouwe vereerders en navolgers zij waren hier op aarde! Mogen zij daarboven met ons dankbaar medevieren de

blijde gedachtenis aan het 25-jarig-bestaan der Broederschap in deze parochie ! Dat zij vooral bidden voor haren meerderen groei en bloei tot heil en zaligheid van velen !

De dag, waarop de Broederschap der H. Familie voor 25 jaren in deze gemeente een betrekkelijk nederig begin nam, werd op 25 November 1880 met dankbare, opgewekte harten herdacht. Het zilveren Jubilé der H. Familie in Oirschot werd met de meeste plegtigheid gevierd. Z. D. H. Mgr. A. Godschalk, Bisschop van 's Bosch, die geene gelegenheid laat voorbijgaan zonder vooral voor H. Familie en Congregatie zijne vaderlijke en warme belangstelling te toonen, bewilligde met de meeste bereidvaardigheid in het eerbiedig verzoek, om dit ons Jubelfeest met zijne hooge tegenwoordigheid te vereeren. Door eene driedaagsche geestelijke oefening voorbereid naderden op dien dag meer dan

750 mannen tot de Tafel des Heeren.

Des avonds scheen het Priesterkoor van onzen grooten en grootschen tempel als in een zee van licht herschapen. Ongeveer duizend brandende bougies schenen te wedijveren om Jezus, Maria en Jozef ter eere haar licht te verspreiden.

De kapitelen der 10 kolommen, welke het Priesterkoor schragen, vertoonden zich als een vuurgordel, die het geheel omvatte. Midden vóór het hoog Altaar prijkte de groep der H. Familie op een verheven troon, die smaakvol versierd en schitterend omgeven was door een stralenkrans van licht van weerszijde in piramiden en boven in een kolossale kroon.

Boven de beroemde kanunnik-stoelen onzer oud collegiale kerk hing een twaalftal nieuwe Sectie-vaantjes, terwijl de twee zij-altaren prijkten met de kostbare, heerlijke, nieuwe H. Familie-vaan en eenige kleine vaantjes, wier pracht

en sierlijkheid in stof en kleur zoowel als in teekening, in fijne bewerking en schildering zoo uitmuntend uitkwamen bij het volle licht dat van twee kroonen er op afstraalde.

De ware voldoening, welke deze avond aan 't harte schonk, vergoedde ruimschoots de opoffering, die de voorbereiding had gekost. Verbazend inderdaad, aangrijpend zelfs was de indruk, welken het geheel op ieder ooggetuige onwillekeurig maken moest.

Een woord van dank mag hier niet onthouden worden aan de milde weldoeners en de gulle samenwerking der leden, waardoor onze Broederschap was in staat gesteld om zich bij haar zilveren Jubilé aan te schaffen eene prachtige groote vaan met de groep der H. Familie in het midden en 25 kleinere met de Patroonheiligen, net en lief geschilderd er op van ieder der 25 afdeelingen! Een woord van dank aan allen, die iets

tot opluistering van het feest hebben bijgedragen.

Een en zestig nieuwe leden hadden het voorregt bij deze gelegenheid hunne opdracht te doen en de medalje te ontvangen uit de handen van den Bisschop. Daarna werden de nieuwe vanen door Z. D. H. plegtig ingezegend, terwijl voor de eerste maal door onze Broeders uit volle borst en met diep gevoel gezongen werd het heerlijke vlaggelied:

Ziet ge, Broeders, daar die Vane,
Met heur rijk gestikte bane,
Schitt'ren door heur heil'gen zwier?
Dierb're beelden, zoete namen
Vloeijen op het doek te zamen: —
Broeders, kent gij die Banier?

Ja -, — zoo klonk de mannelijke stem van honderden te zamen. —

Ja *die* vaan is *onze* vaan!

Onder haar,
Broed'ren schaar,
Sluit u aan!

In haar schaduw strijdt en wint
Door 't gelooven, hoopt en mint,
Leeft en sneeft !!

Onder deze heil'ge vaan
Moeten wij ten Hemel gaan !!!

De plegtigheid en het feest werd geslo-
ten met het *Te Deum* en het Danklied, dat
zoo bijzonder uitmunt om zijne melodie :

Heb dank, o God van goedheid,
Voor 't goed, aan ons gedaan;
Sinds d'ochtend van ons leven
Hebt gij ons overlaân
Met gunsten en genaden;
Wij biên met blij gemoed
Onz' dankbaarheid en zingen:
O God, wat zijt Gij goed!

Geve God, dat de Aartsbroederschap der
H. Familie J. M. J., die, hoe nederig ook
in haar begin, nu reeds gedurende 25 jaren
als een vruchtbare boom in Oirschotsbodem
weelderig tierde, immer blijve groeijen en
bloeijen en steeds meerdere vruchten voort-

brenge van deugd en van godsdienst, van
vrede en van zaligheid!

Heil'ge Boom, door 's Heeren hand
— In goede vruchtbare aarde —
Oirschot's harten ingeplant,
Wie prijst uw heil naar waarde?
Droegt ge een zilv'ren jarenkring
Niet knop en bloem en vruchten,
Die door 's Hemels zegening
Noch sneeuw noch ijzel duchten?

Moogt ge op bloem van godsdienstzin
En zedigheid niet roemen,
Rozenknop van kindermin
En kuische leliebloemen?
Malsche vruchten deelde uw hout
Van werkzaamheid ons mede,
En de vrucht van louter goud
Van broederliefde en vrede.

Heil'ge Boom, blijv' jaar bij jaar
Gods zegen U besproeijen!
Spreid uw takken uit elkaar

Die altijd milder groeijen !
Wortel immer sterker vast
In 't hart van Oirschots zonen ,
Blijf met rijker vruchten last
Hun liefde en ijver loonen.

—

Jezus, Maria, Jozef,
ik geef U mijn hart, mijn geest en mijn leven.

Jezus, Maria, Jozef,
staat mij bij in mijnen doodstrijd.

Jezus, Maria, Jozef,
geeft dat ik in uw gezelschap in vrede sterve.

(300 dagen aflat.)



(11)

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

D

