

# Gebeden <sup>3</sup>

## TOT HET H. HART VAN JESUS.

(Zevende Druk.)

---

### MORGENGROET tot het H. Hart van Jesus.

---

*Jesus zeide eens tot de gelukzalige Mechtilda: „groet mijn Hart, zoodra gij ontwaakt en breng Mij het uwe ten offer.”*

Ik aanbid, prijs en groet U, o Heilig Hart van Jesus, uit hetwelk onophoudelijk als uit eene genadebron, alle goed en alle troost ontspringt. Uit al de krachten mijner ziel dank ik U, dat Gij dezen nacht over mij waaktet en voor mij aan God, uw Vader, de verschuldigde lof- en dankzegging hebt opgedragen. Thans bied ik U, o beminlijke Jesus! mijn hart, hoe onwaardig het ook zij, als een morgenoffer aan, en met alle mogelijke godsvrucht sluit ik het in het Uwe, smEEK U daarin uwe goddelijke genade uit te storten en het door uwe heilige liefde te ontvlammen. Amen.

### Gebed tot Jesus.

O beminswaardigste Jesus, de eerste gedachte, de eerste wensch, welke heden mijn hart treft, zijt Gij. Gelief, bid ik U, alles wat ik op dezen dag verricht, genadig aan te nemen. Reinig het in uw goddelijk

Hart en breng het in vereeniging met al hetgeen Gij voor mij gedaan hebt, Uwen hemelschen Vader als eene eeuwige verheerlijking ten offer. Amen.

### **Memorare tot het H. Hart van Jesus.**

Gedenk, o allerzoetste Hart van Jesus! dat het nooit gehoord is, dat iemand, die zijne toevlucht heeft genomen tot uw gezegend Hart, om uwe hulp heeft verzocht of uwe barmhartigheid heeft afgesmeekt, verlaten is geworden. Beziel met hetzelfde betrouwen, o H. Hart, o Koning der harten, vlucht ik tot U, en zuchtende onder 't gewicht mijner zonden, werp ik mij rouwmoedig voor uwe voeten neder. O, H. Hart, verstoot mijne zwakke beden niet, maar ontvang die genadiglijk en gewaardig U, die te verhooren. Doe zien, dat Gij het Hart zijt van den besten der vaders, en dat Hij, die om ons zalig te maken U aan ons gegeven heeft, ook door U onze gebeden ontvangt. Amen.

### **Opdracht aan het H. Hart van Jesus.**

*Vervaardigd door de gelukzalige Maria Margaretha,  
en den 15 September 1686 naar het klooster  
van MOULINS gezonden.*

Ik N.N. wijd aan U, o H. Hart van onzen Heer Jesus Christus, geheel mijnen persoon en mijn leven; mijne handelingen, moeilijkheden en lijden, om mij voortaan van niets wat het mijne is te bedienen, dan om U, o Heilig Hart! te beminnen, te vereeren

en te verheerlijken. Ja, dit is mijn onherroepelijke wil, van geheel aan Jesus' Hart toe te behooren, en alles uit liefde tot hetzelfde te verrichten; uit geheel mijn hart verzakende aan alles, wat aan dit goddelijk Hart mishagen kan. Ik neem U dus, o Heilig Hart! tot het eenig voorwerp mijner liefde, den beschermer van mijn leven, den waarborg mijner zaligheid, den steun mijner zwakheid, den hersteller van alle misdrijven van geheel mijn leven, en mijne zekere schuilplaats in het uur van mijnen dood. Wees derhalve, o Hart vol goedheid! mijne rechtvaardiging bij God den Vader en wend de straffen zijner rechtvaardige gramschap van mij af. O Hart vol liefde, ik stel op U al mijn vertrouwen; want ik vrees alles van mijne zwakheid; maar ik hoop alles van Uwe goedheid. Vernietig dan in mij alles, wat U zou kunnen mishagen of weêrstaan, en laat uwe zuivere liefde zich zóó diep in mijn hart inprenten, dat ik U nooit meer kan vergeten, noch van U gescheiden kan worden. Goddelijk Hart, ik smEEK U door Uwe oneindige goedheid, dat mijn naam diep in Uw Hart zij gegrift want in uw dienst wil ik leven en sterven. Amen.

**Acte van Eerherstel aan het  
H. Hart van Jesus.**

O liefderijke Jesus, uw H. Hart is dat

offer, dat altijd leeft en altijd stervende is, dat altijd opgedragen en altijd geofferd wordt voor het heil der wereld. Door dat goddelijk offer komen wij tot U, om U vergiffenis te vragen voor de heiligschennissen, verwenschingen en versmadingen, welke uw Heilig Hart worden aangedaan. Wees Gij, o Jesus, onze vergiffenis, onze voldoening, onze rechtvaardiging en de bron van genade, welke wij op nieuw afsmeeken van dat Hart, dat de menschen zóó vurig bemint, en dat van hen zoo weinig bemind wordt, maar, dat wij willen aanbidden en verheerlijken in den tijd en in de eeuwigheid. Amen.

Heer Jesus! overdek met de bescherming van uw goddelijk Hart, onze Heiligen Vader den Paus. Amen.

### **Gebed om den zegen van het H. Hart van Jesus te vragen.**

Zegen mij, Hart van Jesus! zegen mijne ziel en mijn lichaam, mijne vermogens en zintuigen. Zegen mijne tong, opdat zij niet spreke dan tot uwe glorie. Zegen mijne oogen opdat zij niets aanschouwen, wat U zou kunnen mishagen. Zegen mijnen mond opdat ik u niet door onmatigheid vergramme, zegen in één woord al de zintuigen van mijn lichaam, opdat zij U getrouw dienen en U niet beleedigen. Zegen mijn geheugen opdat het

zich  
ner  
uwe  
U t  
wat  
beh  
hij  
zijt,  
heb  
not  
Am  
L  
van  
/

**Sch**

C  
dat

Z

J  
Har  
net

(30

D

oem

(10

H

(10

M

(10

zich altijd uwe liefde en weldaden herinnere. Zegen mijn verstand, opdat het uwe goedheid kenne, mijne verplichting U te beminnen begrijpe, en goed beseffe wat ik moet vluchten en doen om U te behagen, zegen vooral mijnen wil, opdat hij niets dan U, die een oneindig goed zijt, beminne en geen ander verlangen hebbe, dan u te behagen, geen ander genot smake, dan U verheerlijkt te zien. Amen.

Dat de zegen van het Goddelijk Hart van Jesus op mij nederdale en op mij ruste.

*In den naam des Vaders, enz.*

### **Schietgebeden met aflaten verrijkt.**

O, zoet Hart van mijnen Jesus, geef, dat ik U altijd meer en meer beminne.

*(300 dagen afl. telkens, vollen afl. iedere maand als men dit dagelijks bidt. Pius IX. 1876.)*

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.

*(300 dagen aflaat telkens. 10 December 1868.)*

Jesus, zachtmoedig en ootmoedig van Hart, maak mijn hart gelijkvormig aan het Uwe.

*(300 dagen aflaat. Pius IX. 25 Januari 1868.)*

Dat het Heilig Hart van Jesus overal bemind worde.

*(100 dagen aflaat telkens. Pius IX. 20 Sept. 1860.)*

Heilig Hart van Jesus, ontfarm U onzer.

*(100 dagen aflaat telkens. Pius IX. 25 Juni 1867.)*

Mijn Jesus barmhartigheid.

*(100 dagen aflaat telkens. Pius IX. 23 Sept. 1856.)*

## Morgengroet tot Jesus in den heiligen Tabernakel.

Jesus, Heilig Avondmaal! verborgen onder eenen sluier van liefde, U, die mijn geloof beschouwt en die mijn hart aanbidt, ontvang de eerstelingen van dezen dag en gewaardig uw kind te zegenen. Vrijwillige gevangene van den Heiligen Tabernakel, ja, mijn geloof doordringt uwen vergulden muur, Gij zijt dáár mijn Verlosser, eenige schreden van mij verwijderd; ik groet U, o Jesus! Zoon van den Eeuwigen Vader, in den tijd geboren uit de Heilige Maagd Maria ter onzer verlossing.

Terwijl de eerste stralen der zon den top van uwen tempel verlichten, bestraalt Gij, o Jesus, heerlijk en onveranderlijk licht, mijnen geest, en ontsteekt mijne ziel met uw zoet vreugdevuur.

Wanneer de bloemen hare kelken ontluikende haren liefdelijken geur in de lucht onzer velden verspreiden, ontvang o Jesus, den geur van mijn ootmoedig en vertrouwvol gebed.

Gij, die het manna der woestijn zijt, en die de hongerige zielen voedt, daal Heer, ten minste geestelijker wijze, in de mijne. Dat uwe genade haar verrijke, haar trooste, zij is zoo arm en dikwerf zoo bedrukt.

Wat zal mij heden overkomen, o mijn

God? ik weet het niet. Indien het vreugde is, welke uw Vaderhart mij bereidt, zij er voor gezegend, o mijn Jesus; indien het een kruis is, dat uwe rechterhand mij beschikt, ik aanvaard het voorloopig, want ik vertrouw, dat Gij mijne zwakheid zult ondersteunen en mijne bezwijking zult voorkomen.

Wat er ook gebeure, Goddelijk Lam, dat de zonden der wereld wegneemt, geef mij uwen vrede. Amen.

### **Acte van toewijding aan het H. Hart van Jesus.**

O Jesus, ik geef U mijn hart en wijd het U toe, gewaardig het aan te nemen, het te zegenen, het te zuiveren, te leiden en te versterken.

Omarm het in uwe liefde; dat het altijd trachte Uw wil te kennen, dien te beminnen en na te komen.

Ik wijd U mijne handelingen en mijn leven, mijne smarten en mijnen dood; geef mij de genade in vereeniging met uw goddelijk Hart te leven en te sterven.

### **Verzuchting tot het H. Hart van Jesus.**

Geloofd, aanbeden, bemind en minzaam gedankt zij ten allen tijde het wezenlijk Hart van Jesus, in alle tabernakelen der wereld, tot het einde der eeuwen. Amen.

*(109 dagen aflat. 29 Februari 1868.)*

## GEBED.

**van de Gelukzalige Margaretha Maria**

Eeuwige Vader, gewaardig, dat ik U het H. Hart van Jesus Christus, Uwen welbeminden Zoon, opdrage, gelijk Hij zich zelve aan U, als offerande opdraagt. Ontvang door deze opdracht voor mij, al de wenschen, gevoelens, genegenheden, bewegingen en handelingen van dit H. Hart. Zij zijn alle de mijne, dewijl Hij zich voor mij opoffert en ik voortaan geen andere verlangens wil koesteren dan de zijne. Aanvaard ze dan ter voldoening mijner zonden, en tot dankzegging voor al uwe weldaden. Ontvang ze, opdat ik, door zijne verdiensten, de genaden, die mij noodzakelijk zijn, verkrijge, inzonderheid die van volharding tot het einde. Neem ze aan als blijken van liefde, aan bidding en verheerlijking welke ik aan uwe Goddelijke Majesteit opdraag daar het door het H. Hart van Jesus is, dat Gij waardiglijk wordt geëerd en verheerlijkt Amen.

Imprimatur.

*Haaren, 6 Aprilis 1882.*

J. CUYTEN,

Libr. Cens.



la  
U  
en  
Hij  
gt.  
al  
en  
H.  
Hij  
en  
de  
ng  
oor  
ik,  
die  
er-  
de  
an  
aar  
aar  
la  
er





