



## **Middel om rijk te worden.**

<https://hdl.handle.net/1874/355721>

---

## MIDDEL OM RIJK TE WORDEN.

---

Rijk worden! wie zoude niet willen rijk worden? Ik zal u een zeker middel hiertoe opgeven.

In eene van onze Nederlandsche steden woonde een zeer rijk Heer, die schatten in de wereld bezat, hij stierf; en had niets meer . . . . . Hij liet al dien rijkdom aan eenen eenigen zoon na, die deze schatten spoedig verteerde, en daarna in eene ellendige armoede moest leven. Eens eene aalmoes vragende aan iemand, die hem en zijnen vader te voren gekend had, werd hij wel ontvangen, met de belofte, om geholpen te

zullen worden; daarenboven werd hem toegezegd, dat hem een middel aan de hand zou gegeven worden, om weder rijk te worden en nog rijker dan hij ooit geweest was; maar dat hij beginnen moest met van zijn ligtzinnig leven geheel af te zien. Hij nam dit aan en dreef eenige koopmanschap met het geld, dat hem tot dat einde gegeven werd, hij verbeterde zijn goddeloos leven, zijne gezondheid, die verloren was, herstelde, en hij had, door aangewenden ijver, zijn dagelijks brood. Maar die rijkdom zat hem in het hoofd; zijn vriend had hem beloofd dat hij rijk zoude worden, en dat werd hij niet. Eens sprak hij hem hierover aan, waarop deze dus antwoordde: »Ik heb u beloofd, een zeker middel te geven, dat gij nog rijker zult worden dan gij ooit geweest zijt; ik zal mijn woord houden: doch gij moet mij ook beloven te doen hetgeen ik u zeg, en gij zult rijker worden dan gij ooit geweest zijt; uw geluk zal grooter zijn dan uw ongeluk te voren

was. Thans leeft gij als een burgerlijk, zedig mensch, maar om rijk te worden moet er meer geschieden. Gij weet dat er een God is: die God ziet ons altijd, of wij ons alleen bevinden, of in gezelschap van anderen; of dit is bij brave of bij goddelooze, bij zedige of losbandige menschen. Die God heeft zulk eenen afkeer van het kwaad, dat het allerzekerst is, dat geen kwaad, hoe gering ook, ongestraft zal blijven; een altoosdurend ongeluk zal hun, die kwaad doen, te beurt vallen. Gods regtvaardigheid eischt dat alle zonden gestraft worden, zoodat wij allen voor eeuwig ongelukkig zijn zouden, indien God zelf door Zijne oneindige liefde niet een middel had daargesteld om ons die kwaad doen, (en dat doen wij allen,) van de straf der zonde te verlossen en den weg tot geluk te openen.”

» Ruim achttien eeuwen geleden is de Zoon van God als een mensch op deze aarde verschenen. Men noemt zijn naam JESUS, want Hij kwam om zondaren op te zoeken

en zalig te maken. Die JEZUS is door de boosheid der Joden, op last van eenen Romeinschen landvoogd, niet slechts onder toelating, maar naar den raad van den hoogen God, aan het kruis genageld en gedood. Hij stierf in gehoorzaamheid aan God zijnen Vader, en is daardoor voor allen die in Hem gelooven en Hem gehoorzaam zijn, eene oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.

Dit alles vindt gij in den Bijbel, dien moet gij veel lezen, en gij zult daardoor wel spoedig ontdekken, dat zij, die door JEZUS zoeken van de straf, op de zonde bedreigd, verlost te worden, die JEZUS als den Zoon van God erkennen; dat die van arm, rijk worden, rijker dan ooit een mensch op aarde geweest is, of zijn zal. De rijkdom hier op aarde, is immers zeer onbestendig, dit hebt gij ondervonden, en al stapelt men hier schatten op schatten, eenmaal moeten wij sterven en wat dan? een arme bedelaar is in het graf gelijk aan den rijkste dezer wereld. Kan het geld

iemand in het leven behouden? hoe dwaas  
 is het derhalve, zijn vertrouwen te stellen  
 op goederen dezer aarde, die door mot en  
 roest verteerd worden; maar de rijkdom  
 dien ik u beloof is voor altijd, niemand  
 kan dien ontrooven; hij is eindeloos en  
 vergaat nimmermeer, door den dood, die  
 anderen vreezen, worden zij die dezen rijk-  
 dom bezitten eerst volkomen gelukkig en  
 rijk, dan ontvangt men die erfenis die zij  
 verwachten, dan wordt men deelgenoot van  
 die heerschappij, die JESUS als ééngelboren  
 Zoon van den Almagtigen uitoefent. — God  
 zegt ons in den Bijbel: »wij zullen met  
 Hem heerschen;» en dit alles is zeker  
 want God zegt het. Eerder zoude hemel  
 en aarde vergaan dan dat het woord van  
 God niet zoude vervuld worden. Dien on-  
 schatbaren rijkdom kunt gij verkrijgen. God  
 zelf biedt dien aan. God heeft beloofd dien  
 te geven aan allen die er Hem om vragen;  
 maar dit moet met eerbied geschieden. God  
 die altijd bij u is, hoort u ook als gij tot

Hem spreekt; dat vragen van God is bidden. — Bid dus veel, niet alleen met uwe lippen, maar met uw hart; denk er over na, en vertrouw dat gij ontvangen zult als gij bidt; zeg deze of dergelijke woorden:

» Overalometgenwoordig God! wees mij  
 » genadig, schenk mij vergeving van al mijne  
 » zonden om JEZUS wil; och, dat ik in U  
 » en in Uwen lieven Zoon gelooven moge,  
 » schenk mij daartoe Uwen Heiligen Geest  
 » dien JEZUS ons beloofd heeft, opdat ik  
 » dien hemelschen rijkdom, ter eere van U  
 » en ter zaligheid van mijne onsterfelijke  
 » ziel deelachtig moge worden. Amen.”

Bid deze woorden s' morgens als gij opstaat en des avonds eer gij naar bed gaat, houd hier mede aan, en zoo zeker als de zon ons bestraald, zult gij waarlijk rijk worden en eeuwig gelukkig zijn.

Dit zij ook u allen gezegd, wie gij zijt, die deze regels in handen zult krijgen.

kiest heden, of rijkdom die nooit vergaat — of eeuwige armoede. Geloof in den Heer JEZUS, — gij zult rijk zijn — maar verworpt gij den Zoon van God — o wee! wee! ellendige! — Uw lot zal allerverschrikkelijkst zijn: God laat zich niet bespotten. Kiest heden, spoedig kan de dood u van deze aarde wegnemen, en dan is uw lot beslist: hebt gij den Heer JEZUS gekozen, dan is sterven u gewin; maar hebt gij JEZUS verworpen, dan is de dood voor u het begin van eene eindelooze ellende.

Denkt hier aan en geloof het woord van Gods Zoon, die zegt: »die in mij geloof heeft het eeuwige leven.»

Als verlorene in onszelfen, als arm en hulpbehoevend moeten wij hand en hart uitstrekken naar Hem den eenigen Behouder; en terwijl wij ons op Hem verlaten, in diepen ootmoed en met werkzaam vertrouwen van Hem gebruik maken tot alle die einden, waartoe Hij ons onmisbaar, maar ook van God geworden is tot wijsheid,



regtvaardiging, heiligmaking en volkomene verlossing.

Zonder dat geloof is het onmogelijk rust te vinden voor een kloppend geweten, onmogelijk van de zonde verlost en versterkt te worden naar den inwendigen mensch, onmogelijk den toekomstigen toorn te ontvlieden. Zonder dat geloof leeft gij zonder Middelaar in den hemel, zonder hope, zonder God in de wereld. Gij mist den besten rijkdom, het eenige dat waarde heeft in de stervensure en nu reeds uwe geestelijke behoeften vervullen kan. »Die den Zoon heeft, die heeft het leven, die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.»

---

Vraagt gij nu, of de jongeling dien rijkdom verkregen heeft, zoo moeten wij het antwoord schuldig blijven. Doch dit weten wij, ieder die den aangewezen raad opvolgt, zal het zich niet beklagen, maar den hoogsten en duurzaamsten rijkdom verkrijgen,

en een deelgenoot worden van de onverderfelijke erfenis, die in den hemel bewaard is. Lezers van dit blaadje! mogt dat door ons allen gezocht en gevonden worden!... Daartoe helpe ons de almachtige God en Vader van onzen Heer JESUS CHRISTUS, door den Heiligen Geest! Amen.

---

A 24310749