



# **Zo lang in Amstels stad Oranje word versmaad, die Vorst gehoond, zijn deugd gehaat ...**

<https://hdl.handle.net/1874/36585>

Den 15<sup>en</sup> Maart 1795.

By de Collecte en het Armen Lakje te  
Amsterdam in de Heerwerlyds Capel  
aet onderstaande gevonden

Zo lang in Amstels Stad Oranje word vermaad  
Die Vorst gehoord, Zyn Deyge gehaat

Zo lang men diet het recht van ons zo. Inoud  
In Naam van Deyheid alle wetten om te  
ontceeren  
keeren.

Zo lang de Laster tong Gods Priesterdraaf  
kaurand

In valende Deyheids Naam, Gelykheid brengt

Zo lang sleuyt ik myn hand voot alle milde  
eet Lant  
gisten.

Wanneer God op zyn tyd het kaf van ons zal  
Liffen

En op d'opgeedde beē en wensken van haat Hart

Oranje heeft hersteld, berijde van alle smart.

Dan geet ik wider bly, en zal God dankend loven  
Voor Godsdiens, Vaderland, blijft tog  
Oranje boven.