



**Toen ik nog was in slavernij, gaf ik steeds vergenoegd en blij**

...

<https://hdl.handle.net/1874/36586>

17<sup>b</sup>  
1795

Op een Papieretje waarin bij een Collecte  
in het Armeelakje in 't Stage, een  
geringe gift. besloten was, stond

Toen ik nog was in Slavernij  
Gaf ik steeds vergenoegd en bly  
Ik had ook zyk lyk om te leeven  
Maar nu 'k Melaad' ben vrij gemaakt  
Mijn slaafpke banden zyn geslaakt  
Kan ik slechts deere peining geven.

'k bekwaag de Armeel in hân lot.  
Ik smeek van een meêdogend God  
Dat Hy ons stoffe gees' om Lijven naamen  
te loven  
'k ontshyft dan veel mijn milde hand  
Voor godsdiensst en voor 't adistland  
Wanneer de kroon zal zyn 't wat Oranje  
loven.