



# Veertien alles

<https://hdl.handle.net/1874/36587>

7<sup>e</sup>  
Veertien alles.

Vrankryk onderneemt alles  
Spanje doet niets van alles.  
Engeland staft tegen alles  
Rusland brengt in evenwigt alles  
Den Keyser krygt zyn deel van alles  
De koning van Pruissen verlaat alles  
Deenemarken hoed zig voor alles  
Zweeden wil niets van alles  
Portugal wykt van alles  
Furkyen bewonderd alles  
Holland betaald voor alles  
De Paus veest voor alles  
Wanneer God zig niet ontfermt over alles  
Zal de Duyvel heen lopen met alles.