



Statuten der Nederlandsche Gereformeerde Zendings- Vereeniging te Amsterdam

<https://hdl.handle.net/1874/234592>

mm 11019

BR.1875.III.26.



1875. III, 26.



Genade, barmhartigheid, vrede zij u van
God onzen Vader, en Christus Jezus
onzen Heer!

1 Tim. 1: 26.

Bestuurderen der NEDERLANDSCHE GEREFOR-
MEERDE ZENDINGS-VEREENIGING te Amsterdam,
u aanbiedende een exemplaar der statuten van ge-
noemde Vereeniging, gevoelen zich gedrongen daarbij
met een enkel woord te wijzen op de oorzaak van haar
ontstaan, alsmede op het hooge gewicht der zaak, die
zij voorstaat.

Doordrongen van de dure verplichting, welke op
de Kerk van Christus rust, om niet alléén het Evan-
gelie te verbreiden en de Christelijke tucht te hand-
haven in eigen boezem, maar ook boden uit te zenden
naar het buitenland, — waarvan reeds de eerste Christen
gemeenten het voorbeeld gaven, — hebben leden der
Nederlandsche Hervormde Kerk in der tijd eene op-
roeping gezonden aan hunne geloovige medeleden, ten
einde bij hen aan te dringen om zich voor den Heer
der Kerk te verbinden, dien duren plicht op zich te
nemen, totdat de Kerk dien eindelijk erkennen en
aanvaarden zou. — De bedoelingen en werkzaamheden
aller vereenigingen van geloovigen, die zich ten doel
stellen het Evangelie te verbreiden, erkennende en
waardeerende, meenden toch de Oprichters dezer
Vereeniging niet te veel te verwachten door te reke-

nen op de volkomen sympathie van allen, die de Kerk der Vaderen in waarheid liefhebben, voor haar behoud bidden, en niet het minst van al hare getrouwe Leeraren en Opzieners.

Tot hiertoe vonden de Bestuurders zich in vele opzichten in hunne verwachtingen te leur gesteld, ofschoon zij het denkbeeld niet kunnen laten varen, dat de Heer eenmaal den wensch hunner harten zal geven en inmiddels hunne Vereeniging zegenen zal; mits de leden, die met hen het hooge gewicht der zaak gevoelen, zich nauw bij hen aansluiten in den gebede voor het herstel van Christus souvereiniteit in den boezem der zoo zéér beminde vaderlandsche Kerk; overtuigd als zij zijn, dat die eerst dan weder eene stad op een' berg zal worden, als het werk der zending van haar zal uitgaan.

Dáárom wenschen Bestuurderen en Leden vol te houden in den gebede, en met Nehemia te zeggen: „God van den hemel, die zal het ons doen gelukken, en wij, zijne knechten, zullen ons opmaken en bouwen.”

En nu de heilige zaak der zending zelve: deze behoeft voorwaar geene verdere toelichting om haar aan te bevelen. Is het denkbaar, dat eene ziel, die gevoelt wat het zegt verlost te zijn van het eeuwig verderf, daar zij zich zeive mag verheugen in dien onuitsprekelijken zegen, die zoo duurgekochte vrucht van het bloedig lijden en sterven van den gezegenden Zoon Gods; die dus gelooft aan Gods Woord, dat ons zegt, dat Hij geen lust heeft in den dood des zondaars, doch dat Hij het offer heeft aangenomen, dat op Golgotha gebracht is geworden voor de zonden der arme wereld, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe; is het denkbaar dat die ziel geene onwêeraanbare

behoefte heeft uit te gaan of mede te werken, om die blijde boodschap te brengen tot aan de einden der aarde? Hoeveel minder denkbaar is het dan, dat het hart van den Nederlandschen Christen niet geschokt wordt bij de gedachte aan die millioenen van heidenen, welke in Gods raad aan zijne verzorging zijn toevertrouwd, opdat hij aan hen zijne barmhartigheid bewijze?

Bestuurderen en Leden der Nederlandsche Gereformeerde Zendings-Vereeniging, met schaamte voor den Heer belijdende hunne eigene lauw- en koelheid bij de gedachte aan hunne ontzachelijke schuld, stellen u voor zich bij hen aan te sluiten, om een hart vol liefde voor zich zelve, en voor elkander af te smeeken, en om datgene te doen in het werk der zending, wat de Heer zal aanwijzen, allereerst in onze koloniën en wel bijzonder op het heerlijk eiland Java. Hunne Vereeniging, die daar sinds 1862 werkt, mocht, dank zij den trouwen God, ondanks al het zondige en gebrekkige, niet alléén staande blijven, maar reeds vruchtbaar worden, ten blijke dat zij geplant is in en haar voedsel ontvangt van den waren Wijnstok, Christus. Zij heeft thans twee hoofdstations *P o e r b o l i n g o* en *T e g a l*, alwaar hare beide zendelingen, Vermeer en Bieger, gevestigd zijn, die weder op onderscheidene plaatsen in de beide residentieën (Banjoemaas en Tegal) bijgestaan worden door vijf inlandsche helpers.

Och, ware dit getal arbeiders vertienvoudigd, hoezeer zouden wij het zien, dat de Heer, volgens Zijne belofte, de vensteren des hemels zou open doen, en zegen afgieten op onze Kerk en op ons dierbaar Vaderland!

Hoort, hoe in den laatsten tijd het gebrek aan Zen-

delingen in onze koloniën de aandacht van Engelsche en Amerikaansche Christenen getrokken heeft.

1) „Zekerlijk hier (in de Nederlandsche koloniën) is een werk voor de zending-kerken in Groot-Brittanje en Amerika om ernstig overwogen en ondernomen te worden. Hier is een ontzettend gebrek aan Christelijken zedingsarbeid, in staat om de innigste belangstelling op te wekken; hier is plaats voor de hoogste ontwikkeling van Christelijke geestkracht en ijver. Konden 20 zendelingen verschaft worden, zij zouden terstond twee aan twee geplaatst kunnen worden op posten, waar zij niet alléén krachtig werkzaam konden zijn, doch ook den schoonsten kans van welslagen hebben. Welke kerk is gereed te helpen? . . .

Wie wil uitgaan en uitdeeler zijn van het brood des levens aan de verwaarloosde en zoozéér behoeftige bewoners dezer uitgestrekte eilanden?”

O, Gij Heer des oogstes! Stoot Gij vele, vele arbeiders uit in Uwen wijngaard in onze schoone koloniën. Uw Woord zegt het ons: de velden zijn ook dáár wit om te oogsten, doch de maaiers, waar zijn zij? Gij zijt machtig om die te verwekken, maar ook Gij alléén. Och! leer ons dag en nacht tot U zuchten en vergeef ons de koudheid onzer harten; verwarm die door den gloed Uwer liefde en open onze lippen, opdat wij Uwen lof verkondigen; dan zullen zich de zondaars tot U bekeeren en de gezegende Naam Uws Zoons verheerlijkt worden tot aan de einden der aarde. Amen!

1) Woordelijk overgenomen uit „The Missionary News, verschijnende bij T. W. Partridge & Co. No. 9. Paternoster Row, Londen.

STATUTEN der Nederlandsche Gereformeerde Zending-Vereeniging, te Amsterdam.

(Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van den 4 December 1868, Staatsblad N^o. 117).

Art. 1. De Nederlandsche Gereformeerde Zending-Vereeniging stelt zich ten doel de Evangelie-verkondiging onder de Heidenen, inzonderheid in de Nederlandsche Overzeesche Bezittingen.

Art. 2. De Vereeniging heeft tot grondslag de belijdenis der Gereformeerde Kerken.

Art. 3. De uit te zenden Evangelie-boden moeten eene met dezen grondslag overeenkomende opleiding ontvangen hebben.

Art. 4. De Vereeniging ziet nauwkeurig toe, dat niemand uitgezonden worde, dan die de waarheden, in bovengenoemde belijdenis vervat, door de werking des Heiligen Geestes aan zijn hart heeft ondervonden, en die zich door den Heer tot het werk der Evangelisatie geroepen gevoelt.

Art. 5. Er worden plaatselijke Vereenigingen opgericht, die hunne bijdragen in de kas van het Hoofdbestuur storten, met dien verstande, dat zoodanige plaatselijke Vereenigingen, om als rechtspersoon te kunnen optreden, van wege het staatsgezag eene erkenning zullen behoeven, afgescheiden van die aan de Hoofd-Vereeniging verleend.

Art. 6. De Vereeniging wordt bestierd door een Hoofdbestuur, dat uit zeven leden bestaat, gevestigd is te Amsterdam, en door de afgevaardigden der plaatselijke Vereenigingen gekozen wordt. Het Hoofdbestuur heeft het recht zich adviseerende leden uit verschillende plaatsen des lands toe te voegen.

Art. 7. Niemand kan lid zijn van het Bestuur, hetzij van het Hoofdbestuur of van eene der plaatselijke Vereenigingen, dan die de belijdenis der Gereformeerde Kerken als uitdrukking van zijne geloofsovertuiging erkent.

Van de leden der Vereeniging wordt uit den aard der zaak verwacht, dat zij met art. 1 en 2 instemmen.

Art. 8. Het getal van 10 leden en voorts van ieder 20tal daarboven, geeft recht tot afvaardiging van een lid tot de Algemeene Vergadering.

Art. 9. Twee leden van het Hoofdbestuur treden jaarlijks op de Algemeene Vergadering af; de aftredende leden zijn dadelijk weder herkijsbaar.

Art. 10. De leden der plaatselijke Vereenigingen kiezen hun eigen Bestuur, bestaande in den regel uit: een President, een Secretaris en een Penningmeester.

Art. 11. Elk Bestuur, ook dat der plaatselijke Vereenigingen, regelt den tijd zijner vergaderingen, de verdeeling der werkzaamheden, en geheel het uitwendig beheer bij huishoudelijk reglement.

Art. 12. De zorg voor de geldelijke aangelegenheden der Vereeniging wordt opgedragen aan een der leden als Algemeenen Penningmeester, bijgestaan door eene finantiëele commissie uit het Hoofdbestuur. Hij legt om de drie maanden eenen staat over van den toestand der kas.

Art. 13. Het boekjaar der Vereeniging sluit op 30 April.

Art. 14. Om lid der Vereeniging te kunnen worden, moet men jaarlijks één Gulden minstens betalen. De leden ontvangen het Maandblad: de Heidenbode, dat door het Hoofdbestuur uitgegeven wordt. Gaven worden in dank ook van hen aangenomen, die zich niet als leden wenschen aan te sluiten.

Art. 15. Jaarlijks wordt eene Algemeene Vergadering gehouden, waartoe de plaatselijke Vereenigingen afgevaardigden, in evenredigheid tot het getal van hare leden, zenden.

Art. 16. Op een nader te bepalen dag worden door alle plaatselijke Vereenigingen bidstonden gehouden.

Art. 17. Deze bepalingen kunnen, met uitzondering van art. 2, in de jaarlijksche algemeene Vergadering door $\frac{2}{3}$ der aanwezige leden gewijzigd worden, behoudens de koninklijke goedkeuring der te maken wijzigingen.

Art. 18. Deze Vereeniging wordt opgericht voor een tijdvak van negen en twintig jaren.

Amsterdam,
1 Januari 1875.

Het Hoofdbestuur der Nederlandsche Gereformeerde
Zendings-Vereeniging,

E. W. HEYBLUM, *Voorzitter.*

W. HOVY, *Secretaris v. het Buitenl.*

N. J. A. C. SWELLENGREBEL, *Secr. v. h. Binn.*

J. H. STOOVE, *Penningmeester.*

H. W. VAN MARLE.

F. C. WIJLE.

D. VERBEEK.

De Ondergeteekende wenschtt toe te treden als lid der

Nederlandsche Gereformeerde Zendings-Vereeniging,

tegen eene *Jaarlyksche Contributie* van *f*

of wel zich te verbinden tot eene *Jaarlyksche Gift* van *f*

Woonplaats:

Naam:

NB. Gelieve dit biljet in te vullen, af te scheuren en onder couvert te zenden aan den Penningmeester der Vereeniging J. H. Stoové,
Warmoesstraat M 473, Amsterdam.